

Ringe Efterskole



1998

Ringe Fri- og Efterskole



Årsskrift 1998

69. årgang – udgivet af elevforeningen



Indholdsfortegnelse

Hilsen fra skolens formand	3
Stort og småt fra året der gik	5
Livsaldre	10
Mål og vægt	14
Blandt sigøjnere i det gamle Transsylvanien	16
Tanker fra vores tur til Tjekkiet	21
Brev fra Skotland	24
Skoleåret 1997/98 i glimt	27
Friskole kontra efterskole	33
Torsdag den 13. november 1997	35
At være ny lærer på Ringe Efterskole	39
Kære dagbog	40
Thomas' afskedstale den 19. juni 1998	47
Efterskolen til landsstævne	49
Plan for gymnastikopvisninger i foråret 1999	50
I elevforeningens bestyrelse er:	53
Elevmøde 1998	54
Ringe Efterskoles Elevforening – Vedtægtsændring	57
Årsregnskab 1997	58
Hilsen fra 10-års jubilarer	61
Velkommen til http://www.ringe-fsk.dk	64
Faste undervisere på Ringe Efterskole skoleåret 1998/99	65
Praktiske medarbejdere på Ringe Efterskole 1998/99	67
Elevliste 1997/98	70

Hilsen fra skolens formand

Hilsen fra skolens formand.

I skolens gård står – lidt i ubemærkethed – en stor flot sten, rejst til minde om et tidligere forstanderpar på skolen. Andre kan helt sikkert berette mere præcist om historien bag, men på stenen er en inskription, som ikke er til at tage fejl af – den lyder: »Kamp må der til, skal livet gro«.

Disse ord kom jeg til at tænke på, da bl.a. jeg repræsenterede skolens bestyrelse ved et møde arrangeret for bestyrelser fra flere forskellige efterskoler. Ved dette møde samledes vi i mindre grupper, hvor vi foruden at fortælle nærmere om netop vores egen skole, også kunne udveksle almindelige erfaringer fra bl.a. bestyrelsesarbejdet.

Denne oplevelse giver et indblik i mangfoldigheden i efterskolebevægelsen – dette gælder for så vidt angår idegrundlaget, men også i den forskellighed hvormed de enkelte efterskoler organiserer sig og dermed hvorledes deres hverdag forløber – set fra bestyrelsens side vel at mærke.

Enkelte kæmper en næsten daglig kamp for at overleve og taler derfor meget om økonomi – andre har store organisationer i ryggen og opnår bl.a. derfor en mere tryk hverdag.

Samlet møder der een et stort engagement og ikke mindst et historisk fællesskab – for ideen om frit at kunne bestride retten til, og netop friheden til, at kunne drive eller oprette en skole.

Verdenen udenfor efterskolerne definerer ind imellem forslag eller tiltag – aktuelle eksempler er forslaget til en omlægning af 10.kl.-tilbuddet eller forskellige »aktivitetsdæmpende« tiltag, der alene skal dæmpe eller begrænse efterskolernes senere års succes. Og fællesskabet reagerer!

Blandt mange saglige og for så vidt også mangeartede indlæg, der udbredtes til forsamlingen, hørtes også indlæg fra, hvad der kunne betegnes som »de gamle kæmper«, hvis tilknytning er blandt bestyrelser og dermed de enkelte skolers skolekreds. Indtrykket fra disse er netop – skal livet gro, må der kæmpes!

I vores forholdsvis trygge verden på Ringe Fri- og Efterskole kunne dette lyde lidt fjernt. Vores skolekreds har, i den tid jeg har deltaget i bestyrelsesarbejdet, været ganske lille i medlemstal og er nu langt fra fordums størrelse og styrke. Som det sker ind imellem betød et modsætningsfor-

hold eller nærmere betegnet en konflikt – andre kan også baggrunden for den historie meget bedre – at skolekredsen skrumpede kraftigt ind. Dette er imidlertid historie nu – vores skole er p.t. ualmindelig godt funderet og ganske veldrevet hvilket bl.a. kan ses af vores elevtal.

Det er derfor også helt naturligt at skolekredsen igen vokser, og selvfølgelig kan medlemmer komme fra alle de, som har haft en tilknytning til vores skole – dette gælder både for efterskolens og friskolens vedkommende. Vi vil gerne forsat tilhøre det historiske fællesskab blandt de frie skoler – hvorfor en skolekreds også er af væsentlig betydning. Denne udvikler sig ikke over en nat – men skal livet gro – må der kæmpes.

Med disse linjer – forhåbentlig til eftertanke – er jeg glad for at kunne bringe en hilsen fra skolens bestyrelse til alle med tilknytning til Ringe Fri- og Efterskole med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Hans Henrik Juliussen
Formand f. bestyrelsen

unge Sø.



Stort og småt fra året der gik

Præcis lige som sidste år sidder vi midt i vores musicaluge, der kulminerer fredag 4/12 til adventsmøde, hvor forældre og familie kommer for at se vores musical, som vi så opfører for tredje gang. Vi har i år valgt vores selvskevne stykke fra 1995 »Titanic«, som jo pludselig igen er blevet højaktuel. Vi har rettet en smule i den fra sidste gang, så den gerne skulle være endnu bedre.

Ellers beskæftiger vi os i øjeblikket meget med et lovforslag, som i disse dage er sendt til høring. Det drejer sig om 10. klasserne. Vores nye undervisningsminister mener, at 10. klasse er et slags spildår. Så hun startede ud med – i sommerens løb – at foreslå, at 10.klasse blev nedlagt. Dette mødte så massiv modstand fra mange forskellige sider, at forslaget blev trukket tilbage. Der har så siden været arbejdet i det stille med at fremkomme med et forslag, som skulle gøre 10. klasserne mindre attraktive, så langt færre ville vælge at tage dette år med. Formålet var dog stadig det samme: at få afskaffet 10. klasse, så de unge kunne blive hurtigere færdig med skolen og deres uddannelse og komme ud på arbejdsmarkedet. Grunden til dette er selvfølgelig, at der nu pludselig er blevet hårdt brug for dem igen, da de meget store årgange, der er født i 40'erne jo snart går på pension og der i disse år opstår mange nye arbejdspladser.

For så vidt kan man godt forstå tankegangen, men for det første viser det sig, at de, der går ud efter 9.klasse, bliver ikke før færdige med deres uddannelser, end de der går efter 10. klasse. Tværtimod. Det viser sig, at det ekstra skoleår modner så meget, at man ofte vælger mere rigtigt, og ikke skifter uddannelse eller dropper ud osv. Så rent samfundsøkonomisk er det faktisk en bedre idé at tage 10. klasse med. For det andet er 10. klasse ofte et anderledes år end de andre skoleår, hvor man beskæftiger sig med mange andre forhold og hvor man modnes og selvstændiggøres i langt højere grad. Endelig er der hvert år mere end 14.000 unge, der vælger at tage deres 10. klasse på en efterskole.

Det nye lovforslag indebærer blandt andet at dansk, matematik og engelsk i løbet af et skoleår skal have tilsammen 560 lektioner. Det vil medføre, at en lang række af de aktiviteter, vi sammen plejer at lave på efterskolerne- musicals og emneuger m.v. – risikerer vi ikke at få tid til længere. Derudover er der andre tiltag, som vi ikke skønner vil gøre 10.

klasse bedre, bl.a skal 1 uges praktik erstattes med 4 ugers brobygningsforløb, dvs 4 uger hvor man er et andet sted end på efterskolen, nemlig ungdomsuddannelserne.

Men alene de her nævnte forhold gør, at der i øjeblikket indløber mange protester til undervisningsministeriet fra mange forskellige sider. Efterskolefolket holdt et ekstraordinært årsmøde weekenden 21. og 22. november, hvor vi i fuld enighed sendte en resolution afsted, der på det skarpeste tager afstand fra lovforslaget og betegner det som fantasiløst og ugennemtænkt. Samtidig tilbyder vi at være med til at udvikle en ny 10.klasse. Mange efterskoleelever fra hele landet har også sendt breve og protestskrivelser afsted til ministeren.

Vi håber selvfølgelig, at lovforslaget bliver taget af bordet igen, da det efter vores mening vil forringe udbyttet af en 10. klasse.

Et af formålene med alt dette er også at bremse væksten på efterskolerne. Der er stadig flere, der vælger at gå på efterskole, og vi er efterhånden blevet en synlig post på finansloven. 1½ milliard kroner er det blevet til, og nu er man interesseret i, på den ene eller anden måde, at få os bremset. Så udover det allerede nævnte forslag om 10. klasserne, er der også forlydender om, at vi skal beskæres med i alt 30 millioner kroner i finansåret 1999. Det svarer til næsten 1700 kr. pr. elev. Det er mange penge at skulle finde hvert år, men vi håber at få det reduceret. Ellers kan man måske tale om, at vi er ved at sejre os ihjel?

Alt dette er nogle dagsaktuelle betragtninger, der kan være forandret meget, når dette læses. Skuer vi tilbage på året, som er gået, er der også et par forhold her i huset, der er værd at nævne.

Til en forandring har vi i år ikke bygget noget nyt. Men vi pusler med nogle forskellige planer til istandsættelse, og vil sikkert til næste år kunne berette om noget nyt igen.

På vores friskole holder Marianne Rasmussen orlov for at tage diplomuddannelse i musik. I hendes sted har vi ansat Kenneth Seholdt. Endvidere kan vi fortælle, at Anne Abildgaard Bruun holder orlov fra 1/1 99 og frem til sommerferien. Her har vi endnu ikke fundet en afløser.

Som det sidste nye har vi lige fået meddelelse om, at Marianne Kramer, vores daglige leder af friskolen gennem de sidste 4½ år, har fået lyst til at søge nye udfordringer. Marianne har fået tilbudt en souschef stilling for undervisningslederen ved Nyborg Statsfængsel.

På efterskolen holder Steffen orlov for at være mere hjemme hos sine børn (3) og så er der sket det bemærkelsesværdige, at Herdis efter 26 år på skolen syntes, hun skulle prøve noget nyt. Og det blev til en forstanderstilling på Skårupskolen ved Svendborg.



Skolen har fået en stor og flot båtplads. Nu håber vi blot på mange dejlige lune aftener ved bålet.

Desværre har vi også måttet undvære Ejvind i næsten 1/2 år på nuværende tidspunkt.

Ejvind blev sygemeldt sidst i juni måned med mange smerter og næsten ude af stand til at bevæge sig. Efter lang tids indlæggelse og undersøgelser mener man nu at kunne konstatere, at Ejvind har fået Parkinsons syge. På det allerseneste er det dog begyndt at gå stærkt fremad igen, og vi regner med at se Ejvind på skolen igen engang efter nytår.

I køkkenet er næsten alt ved det gamle, dog har vi fået ny køkkenleder-elev, som hedder Pia og hun er faldet godt ind i rytmen. Vi har også ansat en ny til at hjælpe med rengøring og køkkenet, nemlig Jonna Jensen, som i parentes bemærket er mor til en tidligere elev på efterskolen, nemlig Tine, som gik hos os i 2 år.

På lærersiden har vi ansat to nyuddannede lærere, Henrik Stougaard og Lene Nielsen. De er begge gymnastiklærere og skal derudover undervise i dansk, engelsk, spring, psykologi, løb o.a. Endelig er Palle Yde tilbage i landet og er begyndt at læse til lærer, men har heldigvis tid til at have en del timer hos os samtidig.

Af særlige begivenheder skal også nævnes, at vi har været til 60 års fødselsdag hos Aage i juni måned. Og i juli måned var vi hos Anne Glent-Madsen, der fyldte 40 år. 1. august kunne vi endvidere fejre 2 stk 30 års jubilæer!! Det gjorde vi selvfølgelig på behørig vis, og både Asger Madsen og Lars Liengård kunne fortælle gode historier og minder fra årene, der var gået. Lørdag den 5. september tog vi i bus til Langeland, hvor vi efter en god lang gåtur ankom til Asgers sommerhus. Her tilbragte vi sammen med familier og kolleger en hyggelig dag for at fejre, at Asger fyldte 60 år. Lars, som jo har arbejdet sammen med Asger i mere end 30 år kunne selvfølgelig ikke dy sig for at fortælle lidt fra tiden som var gået. Her kom en del interessante oplysninger frem:

- Asger har haft Lars boende til leje i starten af deres ansættelse
- Asger har været storryger, og har fyldt skolens askebægre med pibe-sovs, og har haft lange og seje abstinenser, da han holdt op med at ryge.
- Asger har et udpræget handelstalent og er altid på jagt efter gode tilbud. Lars berettede om, at Asger engang havde købt 1000 lynlåse. (mon han har dem endnu?)
- Vi skylder Asger en del af æren for vore mange lette plastikstole, da han efter års skænderier med Kjær fandt et så billigt tilbud, at de måtte købes.
- Asger har været indædt modstander af, at fanen skulle med til gymnastikopvisning. Den har intet at gøre der efter hans mening. Hvis den

skulle med, krævede han til gengæld, at den også skulle med til eksamensbordet. Det nyeste er dog, at vor fane var blevet væk her sidste sommer. Gæt hvem der havde taget den med hjem?

Endelig var Lars inde på noget mere kendt omkring Asger: Han er en person man kan regne med! Hvis han oplever noget uretfærdigt eller føler han skal forsvare en elev eller kollega, holder han sig ikke tilbage uanset hvor mange »øretæver«, det kan give. For dette og for lunen og den humoristiske sans modtag Asger megen hæder denne dag. Tillykke med dagen.

Som I alle kan se går det således godt med jeres gamle skole, og vi håber I vil kigge forbi til gl. elevdag og hilse på os. Med disse ord vil jeg ønske alle årsskriftets læsere en glædelig jul og et godt nytår.

FINN



Asger med sin kagemand.

Livsaldre

Temaet for min gennemgang af lyrikgenren i 10 kl. i foråret 1998 var livsaldre eller livsforløbets historie. Jeg har funderet over, hvorfor netop dette tema synes så centralt og relevant for mig på nuværende tidspunkt af mit eget livsforløb, og om eleverne delte mit synspunkt i denne antagelse, og er kommet til det resultat, at nok er det vigtigt, at møde eleverne der hvor de er, men det er sandelig også vigtigt med en underviser, som er overbevist om emnets store betydning!

Jeg startede med at fortælle lidt om livsforløbets historie. At der før 1900-tallet var tydelige aldersgrænser og at datidens mennesker havde en klar fornemmelse af at være med i en udviklingsproces: først var man det lille barn, så kom man i skole, blev konfirmeret, blev soldat (hvis man var mand), blev gift når man var ca. 20 år, blev pensioneret (hvis man var mand – kvinder havde ingen pensionsalder).

Der var tydelige skel i livsforløbet. Og der var meget faste grænser og normer. Traditioner blev overført, og der blev ikke sat spørgsmål ved tingenes tilstand. F.eks. bestemte familiens overhoved så længe han levede, han bevarede sin status så længe han var i stand til at være herre, uanset hvor affældig han måtte være.

Faserne var : barn – ung – voksen – gammel.

I dag er livsforløbet ved at udjævnes. Alderen er en subjektiv størrelse, som ikke umiddelbart lader sig observere. Voksne trænger ind på områder som før var forbeholdt unge f.eks. idræt og fritidsaktiviteter. Mange af os deler musikmag med vores børn og på Midtfyns festivalen kunne jeg sagtens stå side om side med min 15-årige søn, men jeg har dog lært at beherske mig og stiller mig i passende afstand af ham! Et andet mærkbart område er beklædningen. ALLE går i cowboybukser.

Min mor på 72 år gør, jeg er selv inkarneret bruger og min datter på 11 år ligeså.

Det var noget, som kunne sætte gang i snakken. Skal forældre være unge med de unge, eller skal de være »de gamle«, som nogle elever kalder forældrene. Sagt i spøg, med et glimt i øjet, for i dag er det ikke passende

at kalde en for gammel. Men gammel var man før i tiden, senere hed det så ældre og i dag er man så seniorborger, og den der tidligere var familiens overhoved må idag se sin status reduceret betydeligt i takt med alderen. Vi siger »at man er kommet op i årene«, så undgår vi også det grimme ord!

Benny Andersen filosoferer lidt over udtrykket i første strofe af digtet »Oppe i årene« fra 1991.

Man er kommet op i årene
som det hedder
som om man er til eksamen
og skal høres i sit liv
eller er nået op på en ret høj høj
med storslået udsigt og overblik
Overblik?
Jo, godmorgen!
Oppe i årene?
Man sidder begravet i år
til op over begge ører
mens gamle dage hænger en ud af halsen

De gamle faser er ikke tilstrækkelige mere, der er kommet nye til. Nu inddeles livsforløbet i 7 faser:

barn – førteenager – teenager – tidlig voksenalder – voksen – unge gamle – gamle gamle.

Men de 4 gamle faser skulle være udgangspunktet for digtskrivningen for eleverne, og de fik lavet mange gode digte, hvor de forskellige faser blev beskrevet. Desværre er de gået tabt i oprydningen, så jeg vil lade Benny Andersen afslutte med digtet »Af med hatten« fra 1996.

Dengang jeg var teenager
var der ikke noget der hed teenagere
vi hed ikke noget
vi var ikke noget
vi var ikke børn
ville gerne være voksne
men de voksne var ikke som voksne i dag
der helst vil være unge med de unge
går med forvaskede jeans og T-shirts
til lang tid efter efterlønsalderen

Sådan var vores voksne langtfra
for dem gjaldt det om at virke ældre og myndige
gå med mørkt tøj
frakke vest og urkæde
markerede ansigtstræk
rutinerede rynker
gråsprængte tindinger
og frem for alt med hat året rundt

At se ung ud var latterligt
at være ung var pinligt
man var ikke teenager
højest hvalp eller knægt
tøs eller backfisch

Åh at være ældre og erfaren
åh at eje en fortid
åh at have fremtiden bag sig
men der var flere generationer
mellem os og ungdomsoprør
ungdomsdyrkelse
ungdomskultur
det var længe før senere unge fandt ud af
at lave om på verden
dengang var verden i orden
nu da nazisterne var slået
det var kun os der var noget i vejen med
vi var for unge
forkerte
forvirrede
så det gjaldt om at gå med hat
det var da det mindste

I tre år gik jeg med min første og eneste
fine grå dyre bløde filthat
jeg ikke alene gik med den
for en sikkerheds skyld
cyklede jeg med blød hat
i al slags vejr
både vinter og vår
til jeg var sytten år

en regnvejrsdag
på Store Kongensgade
i foråret Nittensyvogfyrre
da et vindstød blæste hatten af mig
og ændrede mit liv og min påklædning

Jeg stod af cyklen
gik tilbage og fandt den
hatten
der lå den
hatten
midt i en vandpyt på Store Kongensgade

Jeg havde endnu ikke læst Søren Kierkegaard
vidste intet om *at træde i karakter*
ved at vælge det *at ville*
jeg var bare gal i skralden
jeg vidste hvad jeg ville
jeg tog tilløb
trådte i karakter
ved at træde hårdt i pedalen
spurtede hen over min aflagte hat
så fortiden sprøjtede til alle sider
cyklede lettet
med åben pande
ind i min hattefrie fremtid

*Glædelig jul og godt nytår – til unge og gamle.
Nina, Ida, Esben, Poul og Anni.*

Mål og vægt

Ordene – mål og vægt – er værdiladede og væsentlig i de sammenhænge, de bliver brugt.

At sætte sig mål, at sætte mål, måle og veje, lægge vægt på – og vægte (for tiden et in-ord). Der er ikke det, vi ikke »vægter«. Teknokratiet og bureaukratiet (væmmelige ord) vil have mål og vægt for al ting – det er til at tage og »føle« på. Tal i statistikker, en karakterskala, hvor hvert tal er »vægtet« så det er en smal sag at sammenligne, måle, veje »værdisætte«, finde for let eller endog manipulere til egen fordel.

Det er jo udviklingen – udviklingen kræver – siger man.

I de sidste par år er det skolerne, især grundskolerne, der har stået for skud med allehånde målinger.

Stort set alt er blevet vejet og fundet for let i de tilfælde, hvor det har været muligt at »vægte« med tal, tid og penge. Resultaterne har været omtalt med store ord i aviser og TV, hvor ministeren, departementchefer og eksperter har udtalt sig om »sagen«. Så vidt, så godt, hvis det ikke lige var fordi al den virak ødelægger mere, end den gavner.

Skolerne er ikke fabrikker med samlebånd, hvorfra børnene efter et fastlagt åremålsskema skal komme ud, »formede og klare« til at blive puttet ind i uddannelsessystemerne – soteret efter mål og vægt af de opnåede eksamensresultater. Eller er de?

De sidste årtier er det mere og mere mod »den sorte skole«, udviklingen er gået – karakterer i alle fag.

Det kan måles og vejes – og lærerne lønnes derefter. Enkelt, rationelt og bekvemt for teknokrater og bureaukrater – men hvad med børnene?

Får de en god barndom
og en skoletid
bliver de gode enkeltindivider.
Samfundsborgere,
mennesker?

Vil vi »Fagre nye Danmark, Verden«, hvor »halvmennesker« (det bliver de jo, hvis »det hele menneske« ikke bliver uddannet) sætter mål og vægt for alle andres liv, som »vægtes« derefter – diktatorer sætter også mål og vægt og derefter handling bag – når jeg ser og lytter til det, der sker omkring mig i fremmede lande, i Danmark og her i byen såmænd også, bekymres jeg. Hvordan kan de børn og unge, der udsættes for misbrug og

omsorgssvigt blive hele mennesker, når mange af dem, der burde tage voksenansvar tænker økonomi og/eller trænges om »håndvasken«, man er vel dannet og blander sig ikke – nej, så hellere en luns til den indre svinehund i form af et par racistiske »opstød«. Sådan har vi det ikke – (hvor dan skal trykket lægges i den sætning)?

Det er på tide, at vi er opmærksomme på, hvordan alle, vi holder af og færdes iblandt dagligt, har det.

Har de og vi det godt med alt det, hver enkelt af os går op i at gå til – at vi går til for hinanden?

Vil vi bruge vore erfaringer, lære af historien – vil vi tro på, at Kolds og Grundtvigs skoletanker stadig er grundlaget for skolevirket i Danmark? Vil vi i vor holdning til det lægge vægt på, at »det hele menneske« er målet?

I så fald er det ikke karaktererne, men karakteren, der er væsentlig som Gunnar Kjær udtrykte det.

Den bør vi undervise og opdrage til.

Glædelig jul.

Jens Peder



Blandt sigøjnere i det gamle Transsylvanien

Vi havde valgt at lade en af årets lejrskoler gå til Ungarn, først og fremmest for at besøge en gruppe sigøjnere, som to gange har besøgt skolen med et forrygende show med traditionel sigøjnerdans og -musik, men også for at opleve den kæmpe kulturforskel, der er fra den moderne hektiske hovedstad Budapest til det område, hvor »vores« sigøjnere bor, helt ude i landets nordøstlige hjørne, hvor grænserne mellem Ungarn, Slovakiet, Ukraine og Rumænien mødes. Her har tiden nærmest stået stille; men – herom senere.

Busturen var planlagt til at gå igennem det tidligere Østtyskland, Polen og Slovakiet, både for at opleve Østeuropa og for at spare tid og kilometer (haha, troede vi!).

Bussen – en hypermoderne sovebus, hentede os, og vi begyndte vores odysse med en hyggelig tidlig-morgen-sejltur med Langeland-Kiel-færgen.

Vores første gratis østeuropæiske oplevelse fik vi ved den polske grænse. Den var nærmest blokeret af foretagsomme polakker med hver sin trafikskadede tyske bil på anhængeren. De stod i lange køer og prøvede at overbevise de meget sindige toldere om, at de havde rent mel i posen. Vores chauffør stod i kø i en evighed, og da han endelig nåde frem til den luge, hvor han skulle have det sidste og frelsende stempel, blev der knaldet et skilt ned for næsen af ham: Frokost! For dog at gøre noget, opførte pigerne et uddrag af gymnastikserien dér midt på grænseasfalten; det var en meget flot og speciel oplevelse.

Det var drønende hedt, og vi oplevede alle vores første tålmodighedskrise – men endelig det sidste stempel og afsted efter seks timers venten. Helt surrealistisk kørte vi forbi en uendelig række af neonoplyste boder med gipsfigurer; engle, madonnaer og havenisser. Chaufførerne prøvede uden at brokke sig at følge min computerfremstillede køreanvisning, men hullede veje og labyrinter af omkørsler gjorde turen gennem Polen til en helt speciel oplevelse. På en tankstation spiste vi natmad og børstede tænder mens chaufførerne redte op. Så – afsted igen (bump), sov (bump, goiing) godt.

Godmorgen-chok: Man falder i søvn på en polsk landevej i mørke, og vågner så med udsigt til et slovakisk bjerg – og der er sne på! Bussen

holdt i et meget smukt grænsepas, og solen glitrede i sneen – det var som at være i en gammel tysk syngespilofilm. Der var ikke andre, som skulle over grænsen, så for at undgå uvirksomhed besluttede tolderne, at hele tre af dem skulle kontrollere samtlige 42 pas – så havde vi danskere jo også god tid til at beundre hinandens morgenhår.

Turen gennem Slovakiet foregik i strålende solskin og bød på både små landsbyer, moderne storbyer (meget østeuropæiske med betonboligblokke) og industriområder.

Da vi kom til den ungarske grænse var det næsten som at komme hjem; ungarene har altid været meget åbne og venlige. Det tog ti minutter at komme over grænsen.

Vi kom ind ad »bagdøren« til Ungarn og kørte ad små veje i bjergene langs den slovakiske grænse. Her kom vi igennem små landsbyer med frodige haver, åbne rendestene og omkringløbende hunde, grise, høns og snottede unger. I hver by var der en cafe og en lille butik. Sådan må der se ud i »Ole Lund Kirkegaard-land«.

Endelig ankom vi til Satoraljaujhely, vores sigøjneres hjemby. Jeg har været der en del gange, så vi fandt let vores pensionat. Det var en positiv overraskelse for eleverne, på forhånd havde vi nemlig bedt dem nedtone forventningerne til komforten. Men – der var lys på de fleste badeværelser, døre på de fleste toiletter og enkelte brusere med varmt vand. Og så var der i øvrigt en hyggelig cafe og en dejlig græsplæne, så vi følte os straks hjemme. Snart ankom indehaveren, en stor svedende mand på ca. 140 kg, med morgenmadsbrødene stukket ind under armhulerne – velbekomme. Det smagte nu dejligt med frisk paprika og salami.

Nu var det jo så spændende, hvad der skulle ske. Når sigøjnergruppen har været på turné i Danmark, har alting været planlagt her fra Danmark. Så – vi havde trykt lagt planlægningen af lejrskolen i hænderne på sigøjnerens leder Tibor. Han er i øvrigt en rigtig leder; hans ord diskuteres ikke – og han kan levere en skideballe så væggene ryster. Men han er en utrolig god ven at have, stabil, imødekommende og hjælpsom, og en mand, som kæmper for at nedbryde skellet og fordommene mellem sigøjnerne og os andre. Desværre taler Tibor kun ungarsk, og jeg kan kun nogle brokker på ungarsk, så Tibor havde overtalt Janosh fra det ungarske kulturministerium til at guide os hele ugen. Han er god til engelsk, og så kunne vi undgå de værste misforståelser.

Nu kan misforståelser jo godt være med til at sætte krydderi på tilværel-

sen, og allerede den første dag opstod den første. Vi havde jo en stor, fin bus med, så den regnede Tibor da med at vi kunne bruge. Men – chaufførerne påstod, at der var noget, der hed køre- og hviletids-bestemmelser. Stort problem! Men problemer er til for at løses, og Janosh begyndte at ringe til Gud og hver mand – og voila – han fik overtalt den lokale skolebus-chauffør til at komme og hente os – på en søndag og for en meget beskedent betaling. Det er vist kun i Ungarn, det kan lade sig gøre. Afsted kom vi, til Tokaj, den gamle, smukke og berømte vinby. Hér var der marked med boder, tivoli og det mest smagløse modeshow, nogen af os nogensinde har set.

Vel tilbage på pensionatet blev vi præsenteret for den traditionelle ungarske middag: Først en solid suppe med brød til (brødet er vigtigt; husk det, hvis du får en ungarer på besøg), så hovedretten med stegt kød og syltede paprika (og brød igen), og endelig et stort stykke sød kage. Så er dén hjemme. For at det ikke skal være løgn, blev Karen og jeg kørt direkte hjem til Tibor til den traditionelle ungarske velkomst; mad og spiritus. Så oven på den 3-retters stod den på stegt kylling og whiskey. Af høflighed tog jeg to gange. Velbekomme! I Ungarn er det i øvrigt høfligt at levne; så er husmoderen sikker på, at man er blevet mæt.

Næste dag ville vi ud at se på omgivelserne. Området var i gamle dage et kongedømme kaldet Transsylvanien, og det er meget eventyragtigt med store skove, bjerge, små landsbyer og højtliggende borge. Vi besøgte en borgruin, som lå højt på en klippe. Klatreturen dérop var noget af en udfordring, og vel oppe skulle man jo lige hen og kigge ned. 100 meter lodret ned – og i Ungarn bruger man ikke afspærringer! Jeg hader den slags, og holdt mig inde på midten og forsøgte at lade som ingenting. Jeg var lettet, da jeg kunne genne den sidste elev ned. Men – sikke en udsigt til de omkringliggende bjerge.

Efter bjergbestigningen kørte vi mod byen Sarospatak. På vejen snakkede Karen med Tibor om sigøjnernes begravelsestraditioner. På vej til kirkegården bliver den døde båret forbi de steder, han eller hun holdt af i live. Der spilles musik ved graven; da den berømte violinist Gambos Barano døde, var der over 100 violinister ved graven. Hvis en nærtstående slægtning dør, må man ikke spille musik, synge eller danse i et år. Dét kan faktisk være et problem i Tibors trup. Vi spurgte efter en danser, Attila, vi kender fra tidligere, og han var væk ef netop den grund.

Sarospatak er en meget smuk by, og her så vi et specielt syn for en dan-

sker: Storke overalt, med reder på lygtepæle og hustage. Vi kastede et kort blik på byens borg og et smukt nybygget gymnasium, og tog derefter hen til det lokale mineral-bad, hvor man kunne få sig en svømmetur (eller sove til middag). Efter badet blev vi kørt direkte til Satoraljaujhelys gamle teaterbygning, hvor vi skulle overvære en koncert med et lokalt sigøjner-pensionistorkester. Det var en meget speciel oplevelse, og vores søde elever var flittige med bifaldene. På et tidspunkt gik det op for os, at hver gang vi klappede, følte orkesteret sig forpligtiget til at spille et ekstrasnummer. På den måde kunne vi jo blive ved i én uendelighed.

Om aftenen havde sigøjnertruppen inviteret os til en sammenkomst i deres øvelokale. Der blev serveret snacks, og sigøjnerne viste udpluk af deres sange og danse. Det har jeg oplevet mange gange før, men denne aften blev noget helt specielt. Vores iøvrigt rigtigt dejlige elevhold havde forberedt sig til aftenen, og hurtigt udviklede det sig til dansk-ungarsk kulturudveksling med ping-pong sang, musik, flikflak, serie, jive og bøvsekonkurrence. Til sidst prøvede vi alle at danse sigøjnerdans. Meget trætte og mætte af oplevelser gik vi hjem til pensionatet. Tibor fortalte senere, at truppen var blevet så opløftet, at de festede videre det halve af natten.

Den tredje og sidste dag i Satoraljaujhely var helliget selve byen. Efter en kort rundtur til de vigtigste pejlemærker, valgte de fleste at gå på marked. Hér kunne man købe alt fra frø til fiskegrej, fra jakkesæt til brugte Lada-reservedele. Der var masser af »garanteret ægte« Levis, Adidas osv. På vej til markedet passerede vi igennem dele af sigøjnerkvarteret. Det var en ren elendighed af elendige rønner, forfald og trøstesløshed overalt. Sigøjnerne ligger allersidst på den sociale rangstige, og med en arbejdsløshed på 40% i området, er stort set alle sigøjnere arbejdsløse. De må så ernære sig med løsarbejde og mere eller mindre legale forretninger. F.eks. risikerede mange liv og lemmer ved at køre benzin til Bosnien, mens der var krig dér.

Men – der er ingen, der er stolte af elendigheden, og derfor bliver man kun inviteret hjem til Tibor, der som amtsansat sigøjner-koordinator tjener helt godt, og har både villa, bil, sommerhus, video, parabol osv.

Så måtte vi afsted til Budapest, men vi var alle enige om, at vi sagtens kunne have brugt længere tid hos sigøjnerne, nu havde vi jo lige lært dem at kende. Da vi fik regningen fra pensionatet, blev vi nærmest helt flove; når vi tænkte på alt det, vi havde sat til livs, var det rørende billigt. Så – den søde pige, som passede stedet, fik en ordentlig gang drikkepenge. Så

manglede der kun at sige farvel og tak for nogle dejlige dage, og så sætte kursen mod vest.

I Budapest havde vi bestilt værelser på Citadella, et hotel som er indrettet i en gammel cirkelformet borg, som troner på Gellert-klippen lige med til Donau. Murene er metertykke, og der hersker en helt speciel stemning i den gamle borg. Hvis man ikke tager det så tungt med primitiv indretning og nullermænd i hjørnerne, finder man her byens bedste udsigt og billigste priser. Men – bestil et halvt år i forvejen, der er rift om pladserne.

Efter en meget stemningsfuld aftengåtur langs med Donau, viste vores chauffører os hen til en billig, men god restaurant, hvor de serverede en turistmiddag. Det skal ikke skjules, at nogle af eleverne var lettede over endelig at få noget »normal mad«. Efter middagen spurgte vi eleverne, om de ikke ville være med til at gå op af Gellert-klippen, og de sagde søreme jo (de vidste ikke, hvad de gik ind til). På klippen er der anlagt en labyrint af stier; hvis man vil være sikker på at nå frem, skal man blive ved med at gå opad – og der er langt. Klippen er stejl og uoplyst, så vi måtte tage os af anfald af mørkangst, højdeskræk og astma. Næste gang advarer vi nok på forhånd. Trætte gik vi i seng, for så at kunne konstatere, at der var indrettet diskotek i kælderen.

Næste dag viste Janosh os rundt i Budapest. Det var en rigtig sightseeing efter bogen. Det kan man synes om, hvad man vil, men vi fik i hvert fald set det, man »skal«. Efter rundturen tog han os med til en park, hvor der bl.a. lå et tivoli og et thermalbad. Jeg valgte at gå i badet sammen med Janosh, og det var en helt utrolig oplevelse. Gamle fornemme bygninger og bade i alle afskygninger, kolde og varme, store og små. Folk slappede af og spillede bl.a. skak i det udendørs varme bassin. Et par af vores piger kom til at grine lidt højt og fik en reprimande; her skulle der stresses af! Efter to timer i det 45 gr. varme vand, var vi lige til at hælde på flasker. Aftenen gik med fællessang og udsigt i borggården, nu var vi efterhånden ved at være lidt brugte.

Sidste dag i Budapest var Store Indkøbsdag, og så gik det afsted hjemad. Denne gang tog vi den igennem Østrig og Tyskland, og det gik som smurt.

Dette var et udpluk af vores oplevelser i Ungarn – et land man sagtens kan besøge mange gange. Jeg håber i øvrigt, at vi snart kan lave en ny tur-né med Tibors trup hér i Danmark.

*På vegne af Finn, Jørn, Karen og et dejligt elevhold
Ejvind*

Tanker fra vores tur til Tjekkiet

Efter lejrturene fik nogle danskhold til opgave at skrive om DERES tur. Her er et åbent brev til Johanne fra Carsten Rosholdt, som deltog i turen til TJEKKIET. Denne tur var tilrettelagt så eleverne kunne afprøve fysiske såvel som psykiske kræfter. For nogle var det med bange anelser og angst i øjnene, at den første klatretur blev overvundet. Men som ugen skred frem kunne vi mærke, at ved fælles hjælp og opbakning i flokken fik alle flyttet grænser og kunne medbringe gode oplevelser fra vores Tjekkietur.

Hej Johanne!

maj 1998

Jeg er lige kommet hjem fra Tjekkiet, den fedeste tur man kan tænke sig. Det startede søndag, hvor vi tog fra skolen kl. 17.30. Bussen, vi kørte i, var forholdsvis god, turen derved gik godt og bagsædet, hvor jeg sad sammen med Thomas, Tony, Baunø, Christian og Kristian, sørgede for god stemning. Mandag morgen vågnede vi ved den tjekkiske grænse. Lige efter grænsen spiste vi morgenmad. Derefter kørte vi til KZ-lejren Theresienstadt, hvor mange fik kvalme ved tanken om det liv, der har været her under 2. Verdenskrig.

Efter turen i lejren kørte vi til vores sportshotel, som var temmelig pænt. Efter et solidt tjekkisk måltid (kogt franskbrød) kørte vi til det Tjekkiske Paradis. Du kan tro der var nogle høje bjerge og træer, Johanne. Vores trekkingtur blev forlænget med 1 time, da Baunø og Christian gik på egen hånd i det store klippeområde og derved fór vild.

Næste morgen var vi spændte på, hvilke klipper vi skulle bestige, og en del af de elever der var med, fik da også overskredet deres grænser. Os, der var skrappe til det (profferne), spurgte efter større udfordringer. Der var 2 klatreklipper og 2 rapelling steder. Om eftermiddagen var vi i en gammel drypstenshule; det var meget spændende, for der var en fantastisk flot underjordisk sø.

Om aftenen pakkede vi soveposer og liggeunderlag og gik ud til en klippehule, hvor 25 af os sov, det var sjovt.

Onsdag morgen kørte nogen på mountainbike og andre ud for at klatre

på nogle meget større klipper. Det var kanonsjovt. Om eftermiddagen var vi på shoppingtur i byen Jicin. Om aftenen havde vi lejrball, ristede pølser, og til sidst sad vi og sang en masse sange.

Torsdag var vi ude og se en borg, som hed Karlstejn. Bagefter kørte vi ned til en campingplads, hvor vi skulle bo en nat. Campingpladsen lå lige ved Prag Moldau, og der fik vi mulighed for at sejle i kano, og Kim, Anders og Bente faldt i vandet.

Fredag var vi i Prag hele dagen. Vi kørte først med sporvogn ud til Borgen, hvor vi bl.a. også så Skt. Vitus katedralen. Bagefter fik vi lov til selv at gå rundt i handeleggaderne og på Karlsbroen. Det var fedt, jeg tror også at de fleste elever fik brugt deres sidste penge her. Om aftenen, kl. ca. 19.30 kørte vi fra Prag. Lørdag spiste vi morgenmad ved grænsen, og vi var på skolen igen kl. 10.30. Selv om jeg har meget mere at fortælle dig, Johanne, er jeg nødt til at slutte nu, da jeg er ved at vælte omkuld af træthed.

*De kærligste hilsner fra
Carsten Rosholdt*

P.S. Hver gang vi kørte i bus spillede Lars Liengaard nogle sange med Ib Grønbech; dem lærte vi udenad denne uge, og hver gang jeg hører en af disse melodier i radioen, kommer jeg til at tænke på vores uforglemmelige tur til Tjekkiet.

Hvor er vi seje!



En oplevelse ud over det sædvanlige



Brev fra Skotland

I foråret var vi en gruppe på 50 elever og lærere på lejr tur i Skotland. Vi har fået tilladelse til at viderebringe et spændende brev, som de to elever Gitte og Lotte skrev til en kammerat umiddelbart efter rejsen.

– Jeg har lige været med efterskolen på lejrskole i Skotland, og det var rigtig sjovt.

Vi tog fra Ringe lørdag morgen kl 5.30, hvorfra vi kørte med bus til Holland. Fra Holland sejlede vi med Englandsbåden til Hull i England, hvilket tog 13 timer. Derfra kørte vi videre mod Jedburgh, hvor vi fik et par timer til at gå rundt i den lille by. Vi ankom til Edinburgh sidst på eftermiddagen, og om aftenen var vi på sightseeing i Edinburgh med en lokal guide.

Om mandagen var vi igen rundt at se Edinburgh by. Vi så bl.a. Edinburgh Castle, og det var utrolig flot. Vi sluttede byturen med at gå rundt og shoppe i nogle små grupper. I vores gruppe gik vi på McDonalds, for maden på vandrehjemmet var ikke lige noget for os. Da vi skulle hjem fra McDonalds tog Toria, Camilla og jeg en taxa hjem til vandrehjemmet, men det skulle vi aldrig have gjort, for vi havde fået det forkerte navn på vandrehjemmet, så vi endte på et andet vandrehjem. Derfra skulle vi så GÅ hjem til den anden ende af byen, for der var vores rigtige vandrehjem. Surt siger jeg bare, men så fik vi det sjov ud af det.

Vejret var godt hele ugen, så jeg fik taget mange billeder. Du kan jo se dem, når jeg har fået dem fremkaldt.

Tirsdag kørte vi videre nordpå mod Fort William. Undervejs stoppede vi ved et dejligt naturområde, hvor vi først spiste vores madpakker, og bagefter gik vi rundt i bjergene og balancerede på sten i en kilde ved foden af bjerget. Vi smagte på kildevandet, Andreas faldt i vandet og Asger holdt storvask i kilden, for han var gledet i en gedelort. Alle skreg af grin, for det så vildt sjovt ud, og vi nød den flotte rene natur.

På vandrehjemmet lavede vi selv mad sammen med lærerne. Vi fik pizza, og det smagte godt. Efter aftensmaden gik vi en tur op ad bjerget, men da vi blev samlet, manglede vi Jeanette, Anja og Xuan, og drengene blev sendt ud for at lede efter dem. De fandt dem heldigvis, og vi åndede lettet op.

Onsdag kørte vi videre mod Loch Lomond. Undervejs stoppede vi ved et whisky destilleri, hvis produkter var opkaldt efter bjerget Ben Nevis. Vi



Det skotske Højland med klipper, vandløb og masser af får.



så, hvordan whiskyen blev lavet, og det var spændende. Desværre var det kun lærerne, der fik smagsprøver. Vi andre måtte nøjes med cola eller appelsinvand. Senere var vi på en times sejltur på Loch Lomond.

Endelig ankom vi til vandrehjemmet Loch Lomond, som var et gammelt slot. Her skulle vi sove i 2 nætter. Efter aftensmaden samledes vi en sal, hvor vi underholdt hinanden på bedste vis. Senere blev lyset slukket og et stearinlys tændt, og Asger fortalte et sagn om slottet og dets spøgelser. Da historien blev allermest uhyggelig, bankede Casper diskret på vinduet, så alle begyndte at skribe. Det var vildt sjovt – bagefter var alle så bange resten af aftenen, at ingen turde gå rundt eller sove alene, men der var heldigvis ingen af os, der så spøgelser.

Om torsdagen kørte vi ind til Glasgow. Da vi steg af bussen ved torvet, så vi pludselig nogle af drengene på en scene, hvor de lod sig interviewe af en kvindelig fjernsynsreporter om deres syn på de skotske piger. Efter at have set et transportmuseum, fik vi lov til at gå på shoppingtur i byen, og kl. 15.00 mødtes nogle af os, for vi havde en aftale om at komme ud at se Celtic stadion, hvor vi fik en rundvisning. Det var en stor oplevelse for de fodboldinteresserede at se det stadion, som vi så ofte har set kampe fra i fjernsynet, og vi fik et indblik i, hvorledes en fodboldklub drives som en forretning. De andre så et moderne kunstmuseum.

Om aftenen, som var vores sidste aften, sang vi og lavede forskellige sketches om turen. Det var en vildt hyggelig aften..

Fredag morgen gik turen hjemad, vi nåede at få et kortere ophold i den smukke gamle by, York, som er berømt for sin utrolig flotte domkirke og sine spændende gamle handlegader.

Vi spiste aftensmad og morgenmad på færgens restaurant, hvor vi kunne vælge mellem mange forskellige lækre retter, og vi var mætte, da vi gik fra borde for at begynde hjemturen. Alf og Ingelise, vore rare og venlige chauffører kørte os sikkert hjem til skolen, hvor vi glædede os til at sove i vores egen seng, få dansk mad og dansk komælk igen.

Jeg havde forestillet mig et Skotland med klaner og små hytter oppe i bjergene, et Skotland jeg kendte fra filmen Braveheart, men jeg tog helt fejl. Det Skotland, som jeg så, er jeg helt vild med, det er et utrolig smukt land med smukke bygninger og med en utrolig historie.

Gitte Stuhr Larholm og Lotte Mortensen 10. klasse 97/98

Herdis, Robert, Anne Glent, Aage, Asger og Liselotte, som var de lærere, der deltog i turen, sender hermed en hilsen og ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til årsskriftets læsere og en speciel hilsen og tak til skotlandsfarerne, som gav os sådan en god tur.

Skoleåret 1997/98 i glimt

Lørdag den 9.8. 2. årseleverne ankom til skolen. Stor gensynsglæde og en snak om forventninger til DETTE SKOLEÅR.

Søndag den 10.8. De nye elever mødte op, spændte og nyklippede. Solen skinnede.

13.8. De første dage fyldt med gennemgang af husregler, rengøringsplaner, navnelege, brandøvelse og valgfagsorientering. Lagkageløb om aftenen. Kontaktgrupperne fik afprøvet deres samarbejdsevner.

16.8. Weekendeleverne cyklede til Egeskov.

21.-22.8. Introlejr. Vi cyklede til Nakkebølle. Overnattede i telte, nogle endda i bivuak.

27.8. Rundbold og badminton. Det nyetablerede rockband gik i øvelokale. Der blev også dannet guitarclub. Vi begynder at få hverdag i det nye skema.

2.9. 12 musikstuderende fra Odense Musikkonservatorium. God musikunderholdning i foredragssalen.

4.9. Fint arrangement med Jennifer Rose. Sang og squaredance.

6.9. Cykeltur til nærliggende æbleplantage. Eleverne plukkede 145 kg. ialt og spiste sig mætte i æbler og pærer.

8.9. Årets første diskoteksfest blev afviklet.

19.9. Foredrag om narkomisbrug. På en stille og sober måde fortalte Martinas mor om sin datters misbrug og død. Der var så stille, at man kunne høre knappenåle falde.

16.9. Volleykamp mod elevforeningens bestyrelse. Vi husker ikke resultatet!! Eller har vi fortrængt det? Vi startede på 3 fælles temadage med friskolens elever. Bøgegrotten sydede af madgryder, troldehuler, klatremus og andet godtfolk fra skoven.

23.9. Historisk øjeblik. Ringe Fri- og efterskole blev koblet på internettet. Pigerne har gang i hårfarvning – de burde lære at rengøre håndvaskene ordentligt efter sig. Forkølelserne florerer flittigt.

28.9. Åbent hus. Mange besøgende. Hjælpsomme elever viste eventuelt kommende elever og deres familier rundt og fortalte om DERES skole. Stor ros til vore rundvisere.

30.9. Besøg på Hjemly. Rundvisning, værelsesbesøg og dans. God aften.

3. og 4.10. Højskoleweekend. Vellykkede dage med sang, musik, folkedans, undervisning, snak og hygge.

9.10. Trivselsudvalget planlagde alle tiders »Bad Taste Party«. Alle var klædt ud og stemningen var høj.

20.10. Efter en velfortjent efterårsferie startede 9. kl. projektuge. 10. kl. i praktik. Stor aktivitet i bl.a. EDB-lokalet.

4.11. Påbegyndte øvelse af musik og replikker til årets skuespil, »West Side Story«. Vi er en del plaget af lus og omgangssyge med dertilhørende opkastninger.

12.11. Det er snart jul. Bente øvede lucia med en flok piger.

13.11. Filmklubben viste »Klokkeren fra Notre Dame«.

24.11. Juubii! En måned til juleaften. Denne uge stod i skuespillets tegn. Der arbejdedes flittigt med projektet.

1.12. Juleklip om eftermiddagen. Skolen blev smukt pyntet til jul. Julenisserier; gode som dårlige nissedrillerier er i gang.

4.12. Sdr. Nærå og Enghaveskolen inviteret til teater. Eleverne tog sig vældigt sammen og leverede en rigtig flot forestilling. Mange roser fra gæsterne.

5.12. Adventsmøde. I dag så forældrene stykket. Bedre publikum findes ikke. Derudover sang luciapigerne og en dejlig julestemning bredte sig.

8.12. Tipskupon. Vi dystede med bl.a. tovtrækning og badminton. Nu må drengene på Østerleds toilet snart til at tage sig sammen med den rengøring!

10.12. Vandslagsmål mellem Østerled og Hybelen. 4 tipskampe afvikledes.

12.12. Eleverne blev vækket med englesang kl. 6.30. Luciapigerne gik rundt på gangene. Lærerne vartede op med boller og cacao på sengekanten.

15.12. Bankospil og æbleskiver.

18.12. Dejlig aften med fin julemiddag og teatertur til Sukkerkogeriet. Vi så »De tre musketerer«. Selskabsdressene blev luftet.

4.1. Juleferien sluttede og glade elever vendte tilbage. Denne uge var 9. kl. i praktik og 10. klasserne havde projektuge. 4 praktikanter fra Haderslev. Bjørk, Bettina, Søren og Asker. Skal være på skolen i 5 uger.

16.1. »Vinterfest« for sidste års elever. Stor gensynsglæde.

29.1. Festmåltid, hvor maden blev indtaget med pinde. Ikke alle blev helt mætte. Fællesforfriskning og musikunderholdning.

2.2. Terminsprøve og gymnastiktræning hele ugen.

5.2. Musikcafé. Fantastisk aften med mange gode indslag og godt publikum. Vi tog afsked med vore 4 praktikanter. De var vistnok en tur under bruseren.

6.2. »Stop Volden« foredrag. Elevere lyttede ivrigt og der blev stillet mange gode spørgsmål i debatrunden.

7.2. Gymnastikopvisning i Ollerup. Trætte, stolte og ømme elever vendte hjem efter en lang og begivenhedsrig dag.

10.2. »Grease« på storskærmen.

Scene fra West Side Story.



Aftensmad ved efterskolestævnet i Odense.



24.2. Korstævne på Hjemly. Flot kæmpekor. God optræden.

3.3. Hele skolen så »Titanic« i Ringe Bio om eftermiddagen. Storslået film.

8.3. Forældredag. Der blev talt meget om fremtidsplaner. Gymnasium eller HF? eller måske noget helt andet.

11.3. Helena, udvekslingsstudent fra Schweiz, fortalte om sit hjemland og sit syn på danskerne.

22.3. Weekendeleverne med Johannes i Odense skøjtehal.

25.3. Gary Snider gav koncert. Eleverne meget interesserede.

26.3. Festlig aften med besøg af samspilshold fra Haderslev Seminarium. Vi genså vore 4 praktikanter.

27.3. Trivselsudvalget arrangerede musikaften og andre muntre indslag.

28.3. Gymnastikopvisning i Rudkøbing.

29.3. Opvisning i Ringehallen. Vi puttede en flok trætte elever den aften.

1.4. Asger fejrede 30 års jubilæum.

16.4. 9 tyske elever fra Kiel ankom. Skal være her i 3 dage.

18.4. Foråret er over os. Discotek og diverse konkurrencer. Desværre sluttede festen brat, da mixerpulten gik i sort.

19.4. Travlhed med at rundvise kommende elever og deres familier. Igen indkasserede vore elever stor ros for deres indsats.

22.4. Arrangement med Hjællelse Folkedansere.

uge 18. Lejrture til Skotland, Tjekkiet og Ungarn.

3.4. Megen snak om den forgangne uges oplevelser. Alle følte, at de havde deltaget i den BEDSTE TUR.

11.5. Skriftlige prøver hele ugen. Og en del landsstævnetræning.

16.5. Elevmøde. Solskinsvejret tog imod vore mange jubilarer og tidligere elever. Stor gensynsglæde, der blev vist billeder og snakket om »gamle dage«. Aftenens musikprogram var fantastisk.

17.5. Strandtur til Kerteminde. Ægte søndagshygge.

27.5. Jørns metalhold leverede grill, så vi kunne holde grillparty. Aftenen sluttede med leg og underholdning.

1.6. Mundtlige prøver afvikles i denne uge.

3.6. Indvielse af den nye bålplads. Asger viste lysbilleder fra Skotlandsturen.

4.6. Videofilm fra Ungarnsturen.

15.,16. og 17.6. »Store vaskedag«. Skolen blev gjort hovedrent. Og der var udflugter ud i den fynske natur.

18.6. Afslutningslejr til Helnæs. Formidabel underholdning af bl.a. drama-holdet. Asgers kridtfyldte lommer, Bentes aktive gymnastiktimer og en flok lærerinder der gav den som »Spice girls«. Der blev grinet, så tårerne trillede. Vemodig stemning omkring bålet. Der blev snakket, grædt og skrevet tusindvis af ord i mindebøgerne.



19.6. Sidste skoledag. Afslutningsaften med sang, taler og underholdning. Det var svært af få sagt farvel til hinanden. Et godt skoleår var slut.

Hermed ønsker jeg alle nuværende og tidligere elever og læsere af årsskriftet en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

*De kærligste julehilsner fra
Gitte Elbæk*



Friskole kontra efterskole

Jeg er en af de heldige, der har prøvet at arbejde både i friskolen og nu også i efterskolen.

Er der overhovedet nogen forskel?

Det er jo trods alt frie skoler begge to. Men der er forskel. Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt udtale mig om, om jeg helst vil være på en efterskole eller en friskole, da jeg kun har været på efterskolen siden sommerferien.

Jeg har i min undervisningstid været på 3 forskellige friskoler, sidst på Ringe Friskole, og det er første gang, jeg er på en efterskole.

Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle være på en efterskole. Jeg mente ikke, jeg ville kunne få det til at fungere sammen med, at jeg havde små børn. (2 børn på henholdsvis 5 og 2 år). Derfor har jeg heller ikke søgt stillinger på efterskoler.

Sankt Hans aften i år ringede Finn så: »Dav Susanne, det er Finn. Kan du huske mig.«

Det mente jeg nu godt, at jeg kunne. »Har du noget arbejde?« Nej, det havde jeg jo ikke. »Vil du ha' arbejde?«. Så var det med at tage en rask beslutning, så jeg sagde ja. Her er jeg så, og det har jeg ikke fortrudt, endnu da.

Den store omvæltning i starten var, at finde ud af det med at timerne var delt op i Ø-tid, F-tid og U-tid. På friskoler kan det være svært at lave de ting, man gerne vil, hvis man skal tælle Ø-F- og U-tider, så derfor er man så vidt muligt på skolen, når der sker noget. Det har jeg aldrig tænkt på, at det betød noget, sådan var det jo bare.

Da jeg så startede på efterskolen, synes jeg, for det første, at det var svært at finde ud af TJENESTEPLANEN, og for det andet var der måske lidt for meget millimeterdemokrati, men nu kan jeg godt se, at man ikke kan køre efterskole uden en tjenesteplan. I perioder er man meget på skolen, og så er det jo rart, at man med god samvittighed kan blive hjemme på nogle andre tidspunkter, fordi man ved, at da er det en anden kollega, der skal ta' sin tørn.

Nu er det ikke bare tjenesteplanen, der gør forskellen. Nej, det er også en anden måde at arbejde på.

Når jeg har været på en friskole, har jeg hovedsagelig haft de små klasser, og der laver man meget andet end at undervise. Der handler det ikke kun om ABC og plus og minus, der bruges også meget tid på at: børste

tænder, snøre sko, lyne jakker, åbne madkasser, pakke tasker, løse frikvartersproblemer og høre på »Min kat er syg«, »I eftermiddag skal jeg ha' nye sko« o.s.v.

D.v.s. den undervisning man har planlagt hjemmefra, kan man ikke altid regne med, at man kan gennemføre, for der kan være vigtigere ting at tage sig af.

Når man underviser på en efterskole, er der lidt større chance for, at planlægningen bliver gennemført. Efterskoleelever kan selvfølgelig også ha' problemer, men da de er på skolen hele døgnet, kan problemerne godt vente til efter timen.

Dermed er ikke sagt, at ens planlægning ikke kan blive ødelagt på en efterskole, men så er det mere ens egen skyld, hvis man ikke har fået kigget på årsplanen og set, at der lige var en anderledes dag.

Er der noget man kan på en efterskole, så er det det med de anderledes dage.

Tit kan det være surt, når jeg står onsdag aften og skal til min ugentlige tilsynsaften, mine unger er trætte og er kede af det, og jeg har allermost lyst til at blive hjemme, men når jeg så først er på skolen, synes jeg det er meget hyggeligt. Især er det hyggeligt at komme rundt i stilletimen og hyggesnakke lidt og hjælpe med lektierne.

Om min fremtid bliver på en friskole eller efterskole, ved jeg ikke. Jeg kan se både fordele og ulemper ved begge skoleformer.

Susanne Mose Holm



emadage med friskolen i Bøgegrotten.

Torsdag den 13. november 1997

Kl. 9:

Jeg forbereder mig til eftermiddagens valgfag – hjemkundskab. Vi skal lave mexikansk mad.

Finder opskrifter frem, laver indkøbsliste (husk at tjekke om der er nok majsmeel i skolekøkkenet), køber varerne ind i Brugsen, sætter dem i køleskabet i skolekøkkenet, tager hjem igen.

Kl. 12:

Møde med 10. kl.'s lærere om projektugen i uge 2.

Kl. 13-14.30:

Lærermøde

Kl. 14.30-15:

Møde i kontaktgruppen. Der er ikke de store punkter, som skal diskuteres, så der er for en gangs skyld tid til lidt hyggesnak. Rasmus har peber-nødder med, så vi ender i en julesnak. Hvor skal de forskellige holde jul henne? Med hvem? Hvilke juletraditioner o.s.v.

Kl. 15.15:

Vi mødes i skolekøkkenet. Lill har ondt i ørerne, havde også lidt feber i går. Er det mon mellemørebetændelse? Vi aftaler, at hun kan få taget sin temperatur efter aftensmaden.

Ca. kl. 16:

Vi er i gang i skolekøkkenet, Sune skærer frisk chilifrugt i små stykker, og gnider sig på et tidspunkt i øjet. Det gør ondt, det svier. Vi forsøger med udskylningsapparatet i fysiklokalet, det hjælper en smule, men han har stadig ondt. Jeg ringer til vagtlægen, som bestiller noget lokalbedøvende mod svejserøjne, som vi så kan hente på apoteket. Sune må på skadestuen i morgen, hvis det ikke hjælper.

Ca. kl. 17:

Gry har gået og hængt lidt i timen, og hun fortæller nu, at hun er faldet ned af skulderen af Johnny lige inden timen. Hun slog hovedet i faldet, og er nu lidt svimmel, og har selvfølgelig ondt i hovedet.



MOHAMED ADBI ALI ODENSE ANJA V. ANDERSEN KERTEMINDE CHRISTA ANDERSEN RUDKOBING MAYBRITT ANDERSEN NR. LYNDELSE PERNILLE ANDERSEN MARSTAL RIKKE KJÆR ANDERSEN RASK MØLLE CHRISTIAN ANDREASSEN ODENSE JULIE BENTHIN ODENSE MAJKEN BJERG VEJLE JANNIE BUCH KOLDING ANDERS L. CHRISTENSEN NÆSBY ANNE CHRISTENSEN BREJNING JOHANNE HYLDAL NR. LYNDELSE LOUISE S. CHRISTENSEN STENSTRUP PER CHRISTENSEN FREDERICIA STINE CHRISTENSEN MILLINGE JEANNE CHRISTIANSEN MORUD ANJA COLDING FARUM



JACOB DUJARDIN JYSTRUP JEANETTE FALBORG SKALBJERG DIANA H. GLASDAM V. HÆSINGE ANNE HAANING RUDKOBING JESS HANGAARD ODENSE ANNE-METTE HANSEN RUDKOBING EMIL HANSEN ODENSE JONAS L. HANSEN HAARBY KRISTIAN HANSEN MIDDELFART JASSE L. HANSEN MIDDELFART MAD S. HANSEN HUMBLE METTE K. HANSEN ARUP CAMILLA HOLM SVENDBORG RIKKE HOLM SLAGELSE SISSEL HØEGSBERG OTTERUP BRIAN JACOBSEN OTTERUP BJØRN JAKOBSEN KLIPLEV JESPER H. JENSEN BLOMMENSLYST



STEFFEN ANDERSEN JOHANNES ANDREASEN ANNI BJÆRGE GITTE ELBÆK ANNE GLENT-MADSEN EJVIND V. GULDFELDT HERDIS HUNE-RASMUSSEN LARS LIENGAARD FINN LARSEN ASGER MADSEN JØRN MATHIESEN BENTE MØUSTEN AAGE PEDERSEN POUL PEDERSEN LISELOTTE SVANE ANNE VESTERGÅRD KAREN F. VIUFF



KIM JENSEN NÆSBY RASMUS JENSEN ARSLEV GUNNER JOHANSEN HANS PEDERSEN KIRSTEN HENRIKSEN HEIDI O. JACOBSEN BODIL LANDTVED



RINGE FRI- OG EFTERSKOLE
1997 - 1998



MERETE BRUUN-NIELSEN KAREN JERVELUND MARIA OLSEN GITTE NIELSEN RONNI JENSEN FREDERICIA JULIE NEERGAARD ODENSE KIM JOHANNESSEN ARSLEV



JULIE RAVN JOHANSEN NR. AABY SUNE JOHANSEN BOGENSE TONY JOHANSEN RUDKOBING THOMAS P. T. JØRGENSEN TULLEBØLLE DITTE KAMUK LØGSTRUP CECILIE KRISTENSEN LANGESKOV THOMAS KRISTENSEN GRINDSTED



VICTORIA KØLLE SVENDBORG ANITA LANGESKOV TOMMERUP GITTE LARHOLM GØRLEV CAMILLA LARSEN ODENSE FRANK LARSEN GELSTED RASMUS LARSEN ULBØLLE OLE BAK LAURIDTSSEN SVENDBORG



HELLE LAURSEN HAMPEN LILL LIE-OLSEN SKÆLSKØR LINE LUND SDR. BJERT DAVID LYKKEGAARD KOBENHAVN MONIKA MAJBOG ASSENS ANJA MARTIN ODENSE ANJA MATHIESEN SØNDERBORG ANDREAS MIDTBY FAKSE LOTTE A. MØRTESEN SVENDBORG JENNIE NIELSEN TRANEKJÆR MIKKEL RAVNSBÆK KORSØR SØREN BAUNØ N. KOKKEDAL SØREN E. NIELSEN THURØ KJETIL NORDAL KORUP KATRINE NYGAARD STENLILLE ANNE OKSEN VEJLE MARIE OLLENDORF SKAMBY



CHRISTINA OLSEN NYBORG GRY LYKKE OLSEN GRÆSTED MICHAEL EMIL OLSEN ODENSE JACOB PEDERSEN FENSMARK JEANETTE S. PEDERSEN ASSENS JOAN PEDERSEN GLAMSBJERG MAD S. HVENEGAARD V. SKERNINGE NINA PEDERSEN SØNDERBORG CASPER L. PETERSEN OTTERUP JOHNNY PETERSEN FÅBORG LOUISE PETERSEN OLLERUP XUAN PHAM SVENDBORG KATJA POULSEN ÅRUP MIKAEL L. POULSEN LANGESKOV CHRISTINA RASMUSSEN LANGA HANNE RASMUSSEN ODENSE KENNETH RASMUSSEN ROERSLEV



KIM RASMUSSEN MARIBO RIKKE RASMUSSEN SVENDBORG TONI RASMUSSEN NR. ABY PIA RISMØLLER RODOVRE CARSTEN ROSHOLT HUMBEL JESPER SCHJØDTZ GELSTED HELLE SCHUNK GRENAÅ JAN SKAU UGGERSLV ANNE SKEEM GRØNNINGHOVED PERNILLE SYLVESTERSEN MARSTAL ANDREAS SØRENSEN ODENSE CHRISTIAN THEIL MANN FAABORG CLAUDS THYGESEN FREDERICIA PETER THYGESEN FREDERICIA TOMMY TOFTEGAARD SÆRSLEV CHARLOTTE VILLUMSEN ODENSE LOUISE VOSS ODENSE

Er det mon hjernerystelse?? Jeg sender hende i seng med pålæg om at blive liggende.

Kl. 19: Lill får taget sin temperatur. Hun har ingen feber, men har stadig ondt i ørerne. Ejvind foreslår honning?! Jeg er lidt inspireret af vores mexikanermad og mener at have hørt, at hvidløg skulle være godt. Lill virker ikke synderlig imponeret over vores forslag og foretrækker at putte lidt vat i ørerne.

Kl. 21.30: Vi er i køkkenet og skal til at arrangere mad for de sultne. Marie kommer og snakker, hun er lidt træt og sløj. Hvad kan det mon være?

Kl. 22.30: Et par piger er lidt kede af det ved godnattid. Ved ikke hvorfor. Efterårsdepression?

Kl. 22.45: Victoria har betændelse i en tånegl, hun var faldet i en håndboldkamp i tirsdags. Vi bliver enige om, at hun kan rense det i morgen.

Kl. 00.45: Jeg er lige faldet i søvn, da jeg vækkes af 2 x Thomas. Den ene af dem af har klippet i en vorte med en saks. Det bløder voldsomt. Vi får flikket en kompresforbinding sammen.

Det er efter sådan en dag, jeg overvejer om ikke alle efterskolelærere burde have en supplerende uddannelse, f.eks. 1 år på social- og sundhedsskolen?!

Anni



At være ny lærer på Ringe Efterskole

Som nye lærere på efterskolen mener vi, at det er på sin plads at skrive et par ord om, hvem vi er og hvorfor vi har valgt at starte vores lærervirke lige netop i efterskolen.

Vi blev begge færdige med læreruddannelsen fra Odense Seminarium i sommer, Henrik med liniefag i dansk og idræt og Lene med liniefag i engelsk og idræt. Vi bor, trods mange opfordringer fra kolleger om at flytte til Ringe, stadigvæk i midten af Odense. I fritiden går vi begge til funk-dans, og Henrik spiller fodbold med gamle seminariekammerater. Derudover bruger vi også meget tid på forberedelse, idet man som nyuddannet lærer mangler lidt erfaring at trække på.

Vi har begge valgt efterskolen fordi den repræsenterer en skoleform med et forpligtende fællesskab. Igennem vores praktikker i folkeskolen oplevede vi, at eleverne ofte meldte sig ud af fællesskabet, og kørte deres eget løb. I efterskolen har man en stor mulighed for at holde eleverne fast i den person de er, prøve deres meningers mod og motivere dem til et positivt livssyn. Samtidig med dette har vi mulighed for at arbejde med de fag som vi hver især brænder for, og forhåbentlig giver vi noget af den energi og motivation videre til nuværende og kommende elever.

Det er ikke altid nemt at falde ind i skolekultur, hvor der findes mange uskrevne regler og procedurer: »Sådan gjorde vi altså sidste år!«. Vi synes dog begge, at mange af vore forventninger er blevet indfriet, og mener at vi er kommet godt fra start i efterskolen. Dette skyldes ikke mindst hjælp fra ledelse og kolleger. Med håbet om et forsat godt skoleår, sender vi de bedste hilsener.

Henrik Stougaard og Lene Nielsen

Kære dagbog

I skoleåret 1997-98 skrev eleverne på skift dagbog. Det kom der et både sjovt og tankevækkende værk ud af. Man kan læse om skoleåret set fra elevernes mange forskelligartede synsvinkler. Der er vist gode muligheder for at også gamle elever vil kunne nikke genkendende til mange af dagbogsnotaterne.

Nedenstående er uddrag fra dagbogen – i kronologisk rækkefølge, så det samtidig giver et billede af årets gang på Ringe Efterskole.

Kære dagbog.

Vi kom til skolen i går eftermiddags. Jeg var ret nervøs, men det var vi vel allesammen. Indtil nu har skoletiden bestået af at: sove, vente, have idræt, være på byture, feje og vaske gulve og selvfølgelig at skrive dagbog. Nej, det er løgn, i går var vi ude på en gård og se træ- og metalsløjde. Vi har næsten ikke sovet, da jeg lå det meste af natten henne på skrivebordet ved vinduet for ikke at dø af hedeslag.

Sune S. J.

Det var meget sørgeligt at sige farvel til mine forældre, da de kørte hjem, mens jeg er her helt alene (med vi 124 andre!!! red.). Men jeg begyndte heldigvis hurtigt at snakke med nogen. Det var en meget god dag med mange nye ansigter. Og mandag var det jo min fødselsdag, det var meget flot og pinligt.

Majken B.

I dag er det fredag, og der er mange, der er taget hjem på weekend. Vi er kun 16 elever tilbage på skolen. Det er mærkeligt, for her er så stille, men vi har det sjovt. Vi har spillet finsk rundbold og pool. Bagefter sad vi i opholdsstuen og spiste kage og drak saft, mens vi sang nogle sange fra sangbogen.

Anne C.

I dag har vi allesammen dovnet, men det må man også godt, når det er søndag. Da allesammen kom tilbage om aftenen blev det meget sjovere. Så var der heldigvis heller ikke så stille mere.

Louise V.

Der har været håndværkere hele ugen og der har været en frygtelig larm og spektakel. Vi har hygget os i ugens løb, og der er kommet flere og flere kærestepar. Pernille er kommet tilbage, efter at have været væk et par dage. Åh nej, vi må ikke give kærestepar vand mere, der bliver skide vådt på de nyvaskede gulve.

Nyt: Ole har fået nyt tøj. Sune kom nemlig til at vaske noget af sit tøj på 90 grader, så Ole fik noget brugt tøj i small størrelse.

Stine

I dag var Martinas mor her og holde foredrag. Det klarede hun godt. Danmark vandt 3-1 mod Kroatien i fodbold. Juhu-oplevelse!

Katrine

Tysk – engelsk vandredag. Et par hold havde besøg af en Østriger, som fortalte om Østrig. Dem, der ikke har tysk spillede iværksætter-spil. Et af holdene tabte 3.000.000 kr.

Så har vi haft et par helt normale dage med kedelig skoletimer og så en masse lektier. Det var jo ikke spor spændende, vel? Os piger, der skal vise gymnastikopvisning på søndag, øvede i spisepausen.

Helt ærligt. Det her er ikke spor sjovt, for der er ikke sket en pind, så: slut prut finale.

Louise S.

Igen en stille og rolig dag. Om aftenen skulle vi besøge Hjemly Efterskole, det var skægt. Vi blev vist rundt på skolen, og os på R.E. blev enige om, at vores skole var meget bedre. Der var også disco-dasco med ballondans og masser af tekno.

Anne O.

I dag var mange af lærerne syge, og der var ekstra lærermøde, så vi fik fri fra mange af timerne. Fedt nok! Om aftenen var der spring og besøgsordning, plus man kunne lave ting færdigt i knivskæftning. Vi har fået roller til musicalen, West Side Story, i dag, og jeg skal spille guitar. Nå, nu er jeg træt, godnat.

I dag var en ganske almindelig torsdag til at starte med. Men til friluftsliv faldt Michael ned fra 4-5 meter og brækkede sin arm. Casper tog med ham på hospitalet, hvor Michael blev, fordi han skulle opereres. Om aftenen holdt vi Bad-Taste-Party, og Thomas H. styrede musikken og sit eget lille stand-up-show.

Mads B.H.

Vi startede dagen med at høre om myter og ufoer i foredragstimen. Så blev Michella smidt hjem »på en tænker«. Johanne fik fredagstime i gymnastik, fordi hun kom 10 min. for sent. HA HA. Jeg er blevet rigtig godt forkølet og har ondt i halsen. Øv-øv.

Da vi havde kor, kom der en mand ind, som havde gået her før, og som nu sidder i bestyrelsen. Bortset fra det, er der vist ikke sket de helt store ting. Slut for nu.

Anne S.

I sidste uge havde vi teateruge, hvor vi øvede os på West Side Story, som vi skal spille i aften. Der var en instruktør fra Odense Teater, som hedder Bent, der hjalp til. Han lavede fuldstændig om på de idèer, som lærerne havde foreslået. Skuespillerne måtte øve i stilletimerne for vi kunne stå de rigtige steder osv. Det gik jo også godt i går, da vi viste det for Sdr. Nærå.

Christina B.

Så er det endelig den sidste uge inden jul. Jeg tror mange trænger til ferie. Alle ser frem til teaterturen til Odense Teater og den gode julemiddag, mens vi frygter den store julerengøring. I aften er der julehygge i spisesalen. Vi skal allesammen ind og spille julebingo. Der er store præmier som pasta, pensler, mandariner og slik!!

Noget der holder mig oppe, er tanken om, hvad man mon får af sin nisse!

I morgen aften skal drama- og musikholdet opføre stykket *Teenager*. De har selv skrevet handlingen, og noget af stykket er sort teater.

Efter teaterturen stod der julegodter på bordet, og vi skulle danse skolen ind i julen. Vi dannede et langt tog med Finn Forstander forrest, og så løb vi igennem hele skolen, mens vi sang *Nu er det jul igen*.

Anne H.

I dag begyndte vi på vores nye skema. Der er egentlig ikke blevet lavet så meget om, bortset fra at nu er det uge 1, der er den hårdeste i stedet for uge 2. I aftes var der volley for de aktive og forberedelse til musikcaféen.

Vi fik en halv time tidligere fri fra valgfag, for vi skulle gøre rent allerede klokken 17, da vi skulle ned på Tingagerskolen og høre om de forskellige uddannelsesmuligheder. Der blev holdt foredrag om gymnasiet, teknisk skole, handelsskolen og social- og sundhedsuddannelserne.

Xuan havde fødselsdag. Tillykke!

Christa og Anne-Mette

Det har været nogle hårde dag her i terminsprøve-ugen. Prøverne var



slemme nok, syntes flere af eleverne. Men at vi også skulle have gymnastik, det var bare udmattende. Vores praktikanter fik sig et billigt grin, hver gang vi skulle øve. Men nu ka' vi det, så vi skal nok vise hyperaktive Bente, Steffen, Lars og vores 4 praktikanter, at vi godt kan – når vi skal! Men det bli'r ikke før i morgen.

Lill

I dag tog vi afsked med vores praktikanter som har været her i 5 uger. Om aftenen var der foredrag af to fra *Stop Volden*. Det var suverænt godt. Deres foredrag var det bedste, jeg nogen sinde har været med til.

Christina

Terminslugen var en hård uge. Kiosken tjente mange penge den uge. Den endte godt.

Da vi kom ned til Ollerup, skulle vi ned til idrætshallen med vores tasker, og lige bagefter skulle vi på gulvet til indmarch. Så var det vores tur som 1. hold til at opvise, og det gik godt.

David, Claus og Peter

Om aftenen kom en canadisk guitarspiller, Gary Snider, og han havde en basspiller med. Gary var kanongod til at spille på guitar, og han viste os en masse sjove ting, man kunne lave med en guitar. Han lavede også nogle gode og sjove ansigtsudtryk og kom med de mest flade kommentarer. Han fortalte en god mad-historie, fordi han mente at hele det danske sprog er fyldt med mad: »Orv, se lige den lækre sild«.

Carsten

Torsdag var bare en ganske almindelig torsdag, men om aftenen var der en masse aktiviteter. Der var blandt andet åbent i sløjde, der var besøgsordning og filmklubben viste *G. I. Jane*. Fredag var en helt almindelig dag, hvor alle glædede sig til at komme hjem og holde weekend, bortset fra de 11, der havde rekord i fredagstimer.

Herdis havde weekendtilsyn, og Prinsesse Ira af Fürstenberg fyldte 58. Tillykke til hende.

Victoria og Mette

Efterskoleforeningen havde møde på skolen. Der kom mange forstandere og lærere, den ene var min gamle forstander fra Nislevgård Efterskole.

Rasmus

En vellykket aften, hvor folkedanserne fra Hjallesø danskede og hyggede sig med skolens folkedansere. Undtagen da Danmark tabte 3-0 til Norge !!!!

Musikcaféen på kogepunktet.



»Der er så meget der kan trykke...«



Ja, så slutter dagbogen sine beretninger, desværre. Så vi fik ikke hørt om lejrskoleture, prøveperioden og den sidste intense periode i dette elevholds efterskoleophold. Denne periode var åbenbart så travl, så der end ikke var tid til dagbogskrivning!!!!!!

Glædelig jul og gode ønsker om et godt nytår
Anne Glent-Madsen



Thomas' afskedstale den 19. juni 1998

Der var engang et lille rige på en lille ø, der hed Fyn. I det rige lå der et slot, hvor der boede en masse vise kejsere.

En dag da alle kejserne havde holdt et møde, var de blevet enige om, at der var alt for kedeligt på deres slot. Så de satte sig alle ned for at tænke på, hvordan de kunne få lavet om på det. Én foreslog at de kunne købe en masse dyr, som de så kunne passe og pleje. Det mente de andre ikke var nogen god ide, og én begrundede det med, at den gang han var barn, havde han fået en kanin, og den blev kedelig at passe og pleje efter syv måneder. En anden foreslog, at de kunne købe en masse blomster, buske og træer så de kunne lave en park, som de kunne passe og pleje. Det mente de andre heller ikke var nogen god ide, og én begrundede det med, at en park kan være flot om sommeren, men om vinteren er den kun trist og kedelig at kigge på. Efter lang tids stilhed, og efter at mange af kejserne var begyndt at tvivle på om der var nogen, der kunne finde på noget, var der pludselig en af kejserne, der foreslog, at de kunne invitere en masse aktive, kreative og spændende unge mennesker fra hele verden. Så sendte de invitationer ud i hele verden. Så alle de, der gerne ville komme til slottet kunne komme. En dag da kejserne igen havde et møde, skulle de snakke om, hvad de skulle lave sammen med de unge, der måske ville komme. Én af kejserne foreslog, at kejserne hver især kunne give noget af deres viden videre til de unge. En anden kejser foreslog, at de også skulle lave noget kreativt sammen med dem. Og sådan blev det ved i flere timer, dage og uger, hvor kejserne hele tiden fandt på noget de kunne lave sammen med de unge, der måske kom.

Pludselig en dag kom posten med hundrede breve fra de unge, hvori der stod at de gerne ville komme til slottet. Kejserne blev helt overrasket over, at der var hele hundrede unge, der ville komme til deres slot.

Det blev sommer, og kejserne var klar til at modtage alle de unge. Og en dag kom de så til slottet. De første par dage var de unge lidt generte, men det forsvandt, og efter et par uger var der godt gang i den. Det gik rigtig godt mente kejserne, for om dagen gav kejserne ud af deres visdom til de unge, og om eftermiddagen var de unge aktive eller kreative, og om aftenen hyggede de sig sammen – både kejserne og de unge. Det hele gik som smurt indtil en dag, hvor kejserne fandt ud af, at en af de unge hele tiden lavede ballade. De prøvede at snakke med den unge om det, men

det hjalp ikke, så kejserne blev enige om, at den unge måtte blive nødt til at tage hjem, når hun ikke kunne opføre sig ordentligt.

Tiden gik og de unge og kejserne var som venner for hinanden, og de havde det rigtig godt på slottet. Men da det havde været vinter, og det var ved at blive sommer igen, blev kejserne enige om, at de jo ikke kunne beholde de unge for altid, selvom de gerne ville. Så de blev enige om, at de nok hellere måtte tage afsked med dem, selv om det ville blive trist. Men kejserne blev enige om, at de bare kunne invitere nogle nye til næste år.

Desværre kom den dag, hvor kejserne og de unge måtte tage afsked med hinanden. De unge var meget kede af det, og det kunne kejserne godt forstå, men kejserne sagde at nu skulle de tage ud i verden, og bruge den viden og de erfaringer de havde fået på slottet. Og det gjorde de så.

Alle de unge tænkte, at det var hårdt at tage afsked, men når det er noget positivt man tager afsked fra, så kan man altid tænke tilbage på det, og måske endda bruge det til noget.



Den store juleklippedag.

Efterskolen til landsstævne

Fra Ringe Efterskole var der ca. 40 elever, som fik chancen for at opleve den store begivenhed, det var at være til landsstævne. Vi skulle sammen med ca. 1900 andre efterskole elever fra hele landet lave en fælles gymnastikopvisning i Silkeborg. Hver skole havde forberedt sig på serierne hjemmefra. Vi øvede et halvt år et par timer om ugen, og til sidst var vi parat til at drage afsted til Silkeborg.

Vi ankom 5 dage før selve opvisningen. Indtil da skulle vi alle sammen øve. Det var hårdt, men det var sliddet værd. I ugens løb fik vi dog også lidt tid på egen hånd, hvor vi bla. kunne tage til Silkeborg, og kigge på byen. Vi kunne også blive på stadionet og nyde det gode vejr.

Om lørdagen skulle vi lave festaften, hvor bla. Dronning Margrethe var gæst. Vi skulle lave et eventyr om to trolde, der skulle rundt at besøge forskellige lande. Efterskoleeleverne var delt op i grupper, som hver skulle repræsentere en del i eventyret. Lørdag havde vi også indmarch. Det gav et sug i maven, da man trådte ind på stadionet, hvor man var omgivet af mennesker. Det var en oplevelse man sent glemmer.

Da det endelig blev søndag, og vi skulle lave opvisning, var det gode vejr forsvundet. I stedet regnede det utrolig meget, og plænen på stadionet var meget mudret. Vi gav alle sammen et lille skrig fra os, da vi skulle ned og ligge på det våde græs. Vi var meget beskidte da vi var færdige, men det var en fed oplevelse, som man næsten ikke kan beskrive.

Nina og Rikke



Plan for gymnastikopvisninger i foråret 1999

Det er altid hyggeligt at møde gamle elever, når vi giver opvisning enten hjemme på skolen eller ude til et stævne.

For dette elevhold har vi planlagt at deltage i følgende opvisninger:

- 13. febr. OD-Dagen på Gymnastikhøjskolen i Ollerup.
- 14. febr. Forældredag på skolen.
- 13. marts Opvisning på Langeland.
- 14. marts Opvisning på Sjælland
- 18. marts Efterskolestævne på Gymnastikhøjskolen i Ollerup,
(Efterskolestævnet er flyttet fra Odense Idrætshal)
- 21. marts Hovedkredsopvisning for Midtfyn i Ringehallen om aftenen
- 24. marts Opvisning på skolen ved Friskolens gymnastikopvisning
- 11. april Opvisning i Gymnasiehallen ved arrangement
for kommende elever
- 8. maj Opvisning ved elevmødet.
- 13. juni DGI-Svendborgs Amtsupvisning på Volden i Ollerup



års jubilarer.



I elevforeningens bestyrelse er:

Michael Koch, Munkebo
Lars Nyholm, Odense
Dorte Rosenfeldt, Ringe
Lene Mortensen, Odense
Lars Liengaard, Ringe



*En kommende efterskoleelev
– helt sikkert.*

års jubilarer.



Opvisning på plænen.



Elevmøde 1998

Elevmødet blev i år afholdt lørdag den 16. maj. Traditionen tro startede dagen kl. 10.00 med flaghejsning og morgensang. Finn bød velkommen og elevforeningens formand fik jubilærholdene dirigeret i hver sit klasseværelse, hvor de rigtig kunne snakke gamle dage og fortælle om – siden sidst.

Efter et par timers snak gik jubilærerne til et veldækket frokostbord.

Fotografering af jubilærholdene blev afviklet lige efter frokosten.

Alle øvrige medlemmer af elevforeningen var indbudt til kl. 14.00 men mange var allerede kommet inden. Især fra det sidste elevhold møder der mange op. Jeg tror det er dem, hvor gensynsglæder er størst, det lyder ihvertfald sådan. Stor jubel og mange knus.

Ved 14.00 tiden oplevede vi igen i år en meget fin gymnastikopvisning af nuværende elevhold, og derefter var der kaffe for alle.

Lige efter kaffen holdt elevforeningen den årlige generalforsamling,



hvor der igen i år var mødt alt for få op. Det synes vi er ærgerligt, da det er ved denne lejlighed, medlemmerne kan ytre sig.

Husk fremover at være med. Det varer kun en halv time.

Generalforsamlingen blev afviklet på god vis. Aage Pedersen var dirigent og styrede forløbet fint.

Af indkomne forslag var, at bestyrelsen udvides til 7 personer, således der kommer to lærere og 5 tidligere elever i bestyrelsen. Dette gav forsamlingen sin støtte til.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og supplanter:

Michael Koch, Lars Nyholm og Hans Henrik Møller Madsen var på valg. Sidstnævnte ønskede ikke at modtage genvalg.

Michael Koch og Lars Nyholm blev genvalgt, og ny medlem blev Lene Mortensen (elev fra 1988/89).

Valg af suppleant blev Janni Nyholm.

Valg af revisorer blev Gunnar Johansen og Robert Hune-Rasmussen.

Elevforeningens repræsentanter i skolens bestyrelse er Finn Jensen, Stenstrup (elev fra 1967/68) og Klaus Holm, Kerteminde (elev fra 1979/80).

Til slut takkede formanden skolens personale for det store arbejde i forbindelse med elevmødet og ligeledes til Hans Henrik for arbejdet i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen var der aktiviteter, og heldigvis er der mange, som benytter sig af disse tilbud.

Kl. 18.00 var der middag, og derefter var der underholdning ved skolens elever. Dejligt at nuværende elever underholder både eftermiddag og aften, og hjælper til med de praktiske gøremål.

Tak til Jer. Fremover er det jer der bliver vartet op.

Sidst på programmet var folkedansen, og mange var med til at genopfriske nogle af de danse, I lærte som elev. Dejligt at se danseglyden hos jer.

Mange af de fremmødte gav udtryk for, at det havde været et vellykket elevmøde.

Elevforeningens bestyrelse ønsker alle medlemmerne en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen



Kristine Madsberg 56

Linoleumssnit udført af Kristine Madsberg.

VEDTÆGTSÆNDRING

Elevforeningens bestyrelse foreslår følgende vedtægtsændring.

§5

Der vælges en bestyrelse på **7 medlemmer** + 2 suppleanter.

Bestyrelsen vælges for 2 år, dog således, at der vælges/afgår henholdsvis 3 og 4 hvert år.

Suppleanterne vælges ligeledes for 2 år ad gangen, dog således at de, såfremt de indtræder i bestyrelsen, fortsætter i den udtrådtes valgperiode. Genvalg af bestyrelsen, suppleanter og revisorer kan finde sted. Skriftlig afstemning kan kræves, såfremt mindst 1 medlem ønsker det.

Ved skriftlig afstemning kan man stemme på samme antal personer, som der skal vælges, henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant blandt de opstillede personer.

§6B

I bestyrelsen skal der minimum være 1 og maksimalt 3 fra valggruppe 1, resten vælges blandt valggruppe 2, i alt 7 personer.

Nuværende vedtægter ser således ud

§5

Der vælges en bestyrelse på **5 medlemmer** + 2 suppleanter.

Bestyrelsen vælges for 2 år, dog således, at der vælges/afgår henholdsvis 2 og 3 hvert år.

Suppleanterne vælges ligeledes for 2 år ad gangen, dog således at de, såfremt de indtræder i bestyrelsen, fortsætter i den udtrådtes valgperiode. Genvalg af bestyrelsen, suppleanter og revisorer kan finde sted. Skriftlig afstemning kan kræves, såfremt mindst 1 medlem ønsker det.

Ved skriftlig afstemning kan man stemme på samme antal personer, som der skal vælges, henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant blandt de opstillede personer.

§6B

I bestyrelsen skal der minimum være 1 og maksimalt 2 fra valggruppe 1, resten vælges blandt valggruppe 2, i alt 5 personer.

ÅRSREGNSKAB 1997

<i>Indtægter:</i>			
Salg af elevskrifter	17.711,00		
5-årsabonnenter	7.250,00		
10-årsabonnenter	2.800,00		
Indgået ved elevmødet	24.805,00	52.566,00	
<i>Variable udgifter:</i>			
Trykning af elevskrift m.v.	+30.783,75		
Musik ved elevmødet	+900,00		
Andre udgifter ved elevmødet	+881,00	+32.564,75	
<i>Gaver:</i>			
Gaver og blomster	+3.454,50		
Fredagsholdet, gaver m.v.	0,00	+3.454,50	
<i>Administrationsomkostninger:</i>			
Kontorartikler m.v.	+505,25		
Porto	+7.748,75		
Kontingent DGI	+56,00		
Kørselsgodtgørelse	+760,00		
Bestyrelsesmøder	0,00	+9.070,00	
<i>Finansielle poster:</i>			
Renter, banken	52,56		
Renter, obligationer	7.391,35		
Kursregulering på solgte obligationer	0,00		
Diverse gebyrer	+425,00	7.018,91	
<i>Ekstraordinære poster:</i>			
Nyanskaffelser m. v.	0,00		
		0,00	
Resultat		14.495,66	
AKTIVER			
<i>Værdipapirer:</i>			
Nykredit 10% (Nom. 13.000)	14.235,00		
Dansk stat 6% (Nom. 95.000)	98.895,00	113.130,00	
<i>Likvid beholdning:</i>			
Kasse	46,25		
Giro	3.874,31		
Bank	33.543,24	37.463,80	
<i>Tilgodehavender:</i>			
Investeringskonto – Kasse	00,00		
Tilgode hos giro – Giro	3.829,94	3.829,94	
Aktiver i alt		154.423,74	

PASSIVER

Egenkapital primo	136.928,00		
Årets resultat	14.495,66		
Kursregl. på obl. beh.	1.625,00		
Egenkapital ultimo	153.048,66	153.048,66	
Skyldige omkst.		0,00	
Fredagshold primo	1.375,00		
Reguleringer	0,00		
Fredagshold ultimo	1.375,00	1.375,00	
Passiver i alt		154.423,66	

Ringe, den 16. maj 1998

LARS LIENGAARD

Beholdningerne er kontrolleret, regnskabet gennemgået og fundet i orden.

ROBERT HUNE-RASMUSSEN/GUNNAR JOHANSEN

OVERSIGT OVER 5 OG 10 ÅRS ABONNENTER

Budgetteret trykpris – 45,00

10 år	Antal	Rest år	Elevskrifter i alt	Samlet trykpris
1987	18	1	18	810,00 kr.
1988	17	2	34	1.530,00 kr.
1989	12	3	36	1.620,00 kr.
1990	18	4	72	3.240,00 kr.
1991	18	5	90	4.050,00 kr.
1992	11	6	66	2.970,00 kr.
1993	29	7	203	9.135,00 kr.
1994	27	8	216	9.720,00 kr.
1995	4	9	36	1.620,00 kr.
1996	10	10	100	4.500,00 kr.
10-års abonnenter i alt			871	39.195,00 kr.
5 år	Antal	Rest år	Elevskrifter i alt	Samlet trykpris
1992	18	1	18	810,00 kr.
1993	20	2	40	1.800,00 kr.
1994	26	3	78	3.510,00 kr.
1995	20	4	80	3.600,00 kr.
1996	19	5	95	4.275,00 kr.
5-års abonnenter i alt			311	13.995,00 kr.
10-års abonnenter i alt			871	39.195,00 kr.
5-års abonnenter i alt			311	13.995,00 kr.
Total			1182	53.190,00 kr.

Elevmødet 1999

Elevmødet vil blive afholdt

Lørdag den 8. maj 1999

Indbydelser vil blive udsendt
til alle medlemmer



**Elevforeningens
bestyrelse**

og

skolens personale

**ønsker alle årsskriftets læsere
en glædelig jul og et
godt nytår.**



Hilsen fra 10-års jubilarerer

Kære 88-89'ere, lærere og alle andre.

Hermed mit bidrag til »Hvad – er – der – mon – blevet – af – dem«- litteraturen.

Efter 2 år på Efterskolen var der tid til at vende tilbage til Sønderjylland.

Efter 3 år i gymnasiet i Tønder blev jeg student i '92, og så stod verden åben.

Det blev til en arbejds- og oplevelsestur til USA, derefter et halvt år ved kassen i Kvickly i Tønder og så tilbage til Fyn.

9 måneder på Gymnastikhøjskolen i Ollerup og 4 år på sygeplejeskolen i Odense, hvor jeg blev færdig i maj i år.

Nu er jeg altså blevet sygeplejerske og arbejder for tiden på Rudkøbing Sygehus, hvor jeg har et årsvikariat.

Jeg bor i Odense sammen med min kæreste og har det i det hele taget godt.

Håber også I har det godt, og at rigtig mange af os ses til elevmødet.

Med kærlige hilsener

Anne Mette Michelsen

Lahnsgade 33 B, 5000 Odense C

10 år siden

88-89, et fantastisk år. Lige så hurtigt som det gik, lige så hurtigt er de følgende år gået.

I 1993 tog jeg studentereksamen i Fredericia. Jeg flyttede derefter til København for at blive laborent, og for at være sammen med min kæreste, som på det tidspunkt gik på politiskole.

I 1995 blev jeg udlært som laborent på Novo Nordisk, hvor jeg stadig arbejder, men nu er det som studentermehjælper, da jeg i 1997 begyndte at studere biokemi på Københavns Universitet.

Der læser jeg så nu og forhåbentlig også de næste mange år.

Jeg håber også, at I har det godt, og jeg glæder mig meget til at se jer igen.

Mange knus fra

Ulla Munk Jørgensen

Bøhmengade 16, 1. tv., 2300 København.

Jeg gik på Ringe Fri- & Efterskole i perioden 1988-89. Jeg har modtaget et brev vedr. 10 års jubilæum på skolen, hvorfor jeg her kort vil fortælle hvordan det er gået mig siden efterskolen.

Efter skoleopholdet i Ringe startede jeg på gymnasiet og blev student i 1992. Herefter startede jeg som værnepligtig i Holstebro i 3 mdr. hvorefter jeg kom på sergentskole i Sønderborg. Jeg var så sergent i Holstebro i et år.

I august 1994 startede jeg på Hærens Officerskole, og blev 30. maj 1997 udnævnt til Præmierløjtnant (officer af linien). Jeg har siden været delingsfører for 15 konstabler ved Telegrafregimentet i Fredericia.

30. maj 1998 blev jeg gift med Pernille, og vi har nu købt hus i Greve(syd for København).

Vi flytter dertil i starten af det nye år, hvor jeg skal være delingsfører for et hold værnepligtige (30-40 mand) ved Slagelse kaserne.

Min plan for fremtiden er formentlig, at fortsætte karrieren i militæret med mindre det bliver sparet væk!!

Det var så en kort beskrivelse af min tid siden efterskolen.

Venlig hilsen
Torben Nygaard
Lindehegnet 29,
2670 Greve.

Kære 1988-89.

Så er der jo snart gået ti år siden vi stoppede på Ringe Efterskole, og når jeg tænker tilbage, var det meget sjovt at gå der.

Efter skoleopholdet på Ringe Efterskole har jeg arbejdet ved landbruget rundt om i landet, og jeg har taget landbrugsuddannelse ved siden af. Jeg blev færdig som driftsleder på Dalum Landbrugsskole i dec. 97.

De senere år har jeg mest arbejdet med køer, da jeg blev bidt af en gal ko for en 7-8 år siden, og det har holdt ved lige siden.

I dag bor jeg i Skodborg, hvor jeg er ansat som fodermester. Jeg passer 90 køer og opdræt.

Venlig hilsen
Henrik Rasmussen
Dalshuse 7
5856 Ryslinge.

Kære elevhold 88-89.

Her er hvad jeg bl.a. har oplevet de forløbne år.

1990-92 tog jeg uddannelse som materialist.

1994-97 arbejdede jeg i en børnehave samt en vuggestue.

I maj 1995 blev jeg gift med Jesper, og i marts 96 fik vi vores søn Simon.

Vi venter nr. 2 i maj 1999.

Det sidste 1½ år har jeg arbejdet som dagplejer i Otterup.

Jeg glæder mig til at møde jer alle i maj 99, hvis jeg når at komme.

Med venlig hilsen
Hanne S. G. Christoffersen.
Pilevangen 15
5450 Otterup
(Hanne Grønlund)

Til eleverne 1988-89.

Tænk, at der er gået 10 år siden vi gik på skolen. Det var en herlig tid, vi havde.

For første gang er man hjemmefra og fri for, at forældrene bestemmer over en.

I skolen kan jeg huske vi lærte, hvordan vi skulle blive voksne.

Er der noget jeg har savnet, så er det fællesskabet. Jeg har været ude i aktivering flere gange i de forløbne år, men her fra 1. nov. er jeg startet på Odense savværk.

Jeg håber, at vi ses allesammen til elevmødet.

Venlig hilsen
Bo Bagger
Bredagerløkken 111
5220 Odense SØ

Velkommen til

<http://www.ringe-fsk.dk>

Ringe Fri- og Efterskole har som flere andre fri- og efterskoler besluttet sig for at præsentere skolen på internettet. Hermed yder skolen en ekstra service til de kommende, nuværende og tidligere elever.

På hjemmesiden bliver der mulighed for at de kommende elever kan danne sig et indtryk af skolen, nuværende elever kan lægge deres projekter ind på siden, og tidligere elever kan se elevforeningens aktiviteter. Hermed kan vi videregive de informationer, som vi mener er væsentlige i alle døgnets 24 timer.

Vi har valgt en struktur, der deler hjemmesiden i tre dele. Disse tre dele indeholder informationer og oplysninger om friskolen, efterskolen og elevforeningen.

Hjemmesiden er foreløbigt et forsøg, men hvis hjemmesiden får tilpas store besøgstal, bliver siden udbygget yderligere. Vi håber at hjemmesiden bliver en succes og byder alle velkommen til at kigge forbi på adressen <http://www.ringe-fsk.dk>.

Cyberhilsener fra
Poul Pedersen, Finn Jensen og Henrik Stougaard



Faste undervisere på Ringe Efterskole skoleåret 1998/99



Finn Larsen

Forstander
Fortælling
Kor

Anne Glent -Madsen

Dansk
Matematik
Engelsk
Praktik
Erhvervsor.



Anne Vestergård

Engelsk
Musik
Folkedans

Johannes Andreasen

Fysik
Volleyball



Anni Bjørge

Dansk
Engelsk
Matematik
Hjemkundskab

Gitte Elbæk

Tysk
Tekstil
Kalligrafi
Beklædningssyning



Ejvind Guldfeldt

Fortælling
Engelsk
Fysik
Musik

Susanne Mose Holm

Dansk
Medie





Lars Liengaard

Matematik
Spring
Stenslibning
Folkedans
Kursus 1, Gym.

Asger Madsen



Dansk
Matematik
Fortælling
Erhvervsor.



Henrik Stougaard

Dansk
Gymnastik
Spring
Løb

Karen Viuff



Dansk
Engelsk
Drama
Formning



Jørn Mathiesen

Matematik
Tysk
Kor
Smykker
Knivskæftning

Bente Moustén



Dansk
Fortælling
Gymnastik
Kursus 1, Gym.



Palle Yde Andersen

Friluftsliv
Fodbold
Basket

Praktiske medarbejdere på Ringe Efterskole 1998/99



Lene Nielsen

Engelsk
Psykologi
Kursus 1, Gym.
Spring
Gymnastik

Poul Pedersen



Matematik
Fortælling
Dansk
Foto
Medie



Gunnar Johansen

Pedel

Hans Pedersen

Pedelmedhjælper



Aage Pedersen

Matematik
Tysk
Fysik
Sløjd

Liselotte Svane



Dansk
Engelsk
Tysk
Hjemkundskab
Smykker



Gitte Nielsen

Sekretær (kontor)

Karen Jervelund

Køkkenet





Bodil Landtved

Køkkenleder

Pia Eldrup Hansen

Køkkenlederelev



Merete Bruun-Nielsen

Køkkenlederelev

Kirsten Henriksen

Rengøring



Akvarel malet af Lene Sander.

Elevliste 1998/99

Mads Hvidberg	Andersen	Søkildevej 13	5700 Svendborg
Morten Østergaard	Andersen	Slørhatten 9	5220 Odense SØ
Tina	Andersen	Vængevej 8	3390 Hundested
Christian	Arendrup	Strandøre 17	2100 København Ø
Jaqueline	Bavnhøj	Vollerslevvej 30	4100 Ringsted
Maria	Bjerggaard	Hjulets Kvarter 302 E	5220 Odense SØ
Susanne	Blach	Rosengarden 14	4990 Sakskøbing
Anne-Louise Volmer	Boe	Stollingvej 14	6200 Åbenrå
Lene	Boisen	Dybbøl Bygade 1 A	6400 Sønderborg
Allan Tingleff	Bruun	Lundbyvej 60	5700 Svendborg
Lasse Storm	Bruun	Beim Urnenfeid 3 E	Buxtehude
Christian Risager	Busch	Buscholafsvej 22	7080 Børkop
Louise Skjold	Christensen	Assensvej 11	5171 Stenstrup
Martin Ruhave	Christensen	Præstevej 143	5210 Odense NV
Stine	Christensen	Assensvej 229	5642 Millinge
Tina	Christiansen	Odensevej 68	5492 Vissenbjerg
Anders Dahl	Christoffersen	Bredemistevej 1 B	5853 Ørbæk
Pernille	Drost	Øksenbjergvej 72 A	5700 Svendborg
Tobias Forskov	Eriksen	Kodrivervænget 57	5250 Odense SV
Louise	Fenger	Løget Dam 54	7100 Vejle
Jakob	Fog-Petersen	Agtrup Midtskovvej 91	6091 Bjert
Morten Baltzer	Gormsen	Valkendrupsgyden 23	5270 Odense N
Bjarke Andreas	Hansen	Øksendrupvej 5	5871 Frørup
Christina Have	Hansen	Stjernevænget 8	5883 Oure
Daniel Lindegaard	Hansen	Ellevej 68	3300 Frederiksværk
Gry Saabye	Hansen	Skyttevej 40	5700 Svendborg
Jonas Linddal	Hansen	Egevej 25	5683 Haarby
Karina Skov	Hansen	Hallinggade 6	5932 Humble
Lasse Lynge	Hansen	Røde Banke 30	7000 Erritsø
Mads Bak	Hansen	Knøsevej 19	5892 Gudbjerg
Michael	Hansen	Østergade 48	5492 Vissenbjerg
Natalie Elise Lund	Hansen	Engeldrupvej 30	5400 Bogense
Natalie Rugaard	Hansen	Dalsgårdsvej 17	4250 Fuglebjerg
Stinne Bøgelund	Hansen	Lille Rugbjergvej 5	5270 Odense N
Ulrik Jochum Møller	Hansen	Fjordholmen 65	5240 Odense NØ
Kirsten M. D.	Henningsen	Borresvej 21	4913 Horslunde
Rikke	Holm	Glentevej 5	4200 Slagelse
Bjørn	Jakobsen	Hellevadbovej 14	6200 Åbenrå
Niels Jul	Jakobsen	Grynmøllen 6	5260 Odense S
Dennis Nikolaj	Jensen	Åkandevej 3	5800 Nyborg
Kristian Broberg	Jensen	Ellingevej 23	5550 Langeskov
Lene Skjold	Jensen	Hunderupvænget 8	5230 Odense M

Louise Merete	Jensen	Chr. Winthersvej 2 B, 1.	4760 Vordingborg
Ronni	Jensen	Korskærvej 188, 2. th.	7000 Fredericia
Trine Højmark	Jensen	Lolkvænget 24	5700 Svendborg
Helle	Jepsen	Ribstonvænget 18	5270 Odense N
Julie Neergaard	Jessen	Grønnevangen 31	5210 Odense NV
Sune Søndergaard	Johansen	Hornskovvej 18	5400 Bogense
Tony Lægsgaard	Johansen	Gillesbjergsvej 10	5900 Rudkøbing
Kristian Meiniche	Jørgensen	Rolighedsvej 41	5900 Rudkøbing
Jesper	Knold	Sneglehatten 54	5220 Odense SØ
Karina Park	Knoth	Bispeengen 13	5270 Odense N
Klaus	Knudsen	Mårodevej 6	5700 Svendborg
Anette Primdal	Kvist	Vejrmosegårds Alle 29	7000 Fredericia
Lasse	Lange	Bastionsvej 7	5800 Nyborg
Anita Wildt	Larsen	Kornvængen 14	5450 Otterup
Lise J. M.	Larsen	Indreringvej 232	7000 Fredericia
Trine Lund	Larsen	Kongens Bastionsvej 9	5800 Nyborg
Helle	Laursen	Bøllundvej 3	7330 Brande
Claus Slothuus	Lund	Højvang Nord 43	6580 Vamdrup
Karina	Lund	Linde Allè 16	4800 Nykøbing F.
Anitta	Madsen	Vibevej 14	4520 Svindinge
Jette Weber	Madsen	Svinget 31	5450 Otterup
Louise	Madsen	Grandvej 3	5250 Odense SV
Steffen Juhl	Madsen	Nyhøjen 309	5330 Munkebo
Kristine	Mandsberg	Runddelen 5	6000 Kolding
Morten Boye	Mortensen	Glorupvej 1 A	5853 Ørbæk
Iben	Møller-Hansen	Tokkekøbvej 19	3450 Allerød
Anja	Nielsen	Farstrupvej 67	5471 øndersø
Krestine Amalie	Nielsen	Ildfuglevænget 288	5260 Odense S
Martin Rødekilde	Nielsen	Esrumsvej 462	3230 Græsted
Sarah Hilmer	Nielsen	Kærbyvej 51	5466 Asperup
Signe Møller	Nielsen	Kastanievej 18	5400 Bogense
Renè	Olsen	Dyhrtoften 8	5884 Gudme
Bjørn Julin	Pedersen	Fjordager 29	4040 Jyllinge
Lisbeth Rudbæk	Pedersen	Granvej 31	5540 Ullerslev
Marlene	Pedersen	Frederiksbergvej 17	5600 Fåborg
Maya	Pedersen	Montalavej 58, st. tv.	4220 Korsør
Michael	Pedersen	Fritz Sybergsvej 7	5600 Fåborg
Nanna	Pedersen	Mosevænget 9	5900 Rudkøbing
Nina	Pedersen	Ramsel 2	6440 Augustenborg
Sofie Kragh	Pedersen	Polarvej 45	7100 Vejle
Britta	Petersen	Klingstrupvænget 69, 1. t	5230 Odense M
Niels	Petersen	Stationsvej 75	4241 Vemmelev
Ronni Møller	Petersen	Møllevang 10	6000 Kolding
Tine Hollmann	Pinholt	Mylius Erichsensvej 3	7100 Vejle
Anne	Poulsen	Bøgevej 5, Ødsted	7100 Vejle

Malene Johnsen	Poulsen	Søndergade 16	6430 Nordborg
Mikael Laurits	Poulsen	Pilelunden 42	5550 Langeskov
Hanne H.	Rasmussen	Ørstedsgade 37, 2.th.	5000 Odense C
Henriette	Rasmussen	Hovvej 24	5591 Gelsted
Kim Hemsø	Rasmussen	Venstre Landevej 13	4930 Maribo
Kim Skou	Rasmussen	Nybovej 9	5450 Otterup
Lene	Sander	Kronhjortløkken 156	5210 Odense NV
Morten	Schaumann	Bellisvej 6	5700 Svendborg
Ulrik	Schjødtz	Lundevvej 9	5591 Gelsted
Helle	Schunk	Fuglsangvej 29	8500 Grenå
Lotte Jin	Sommer	Bladstrupvej 41	5400 Bogense
Karoline	Stæhr	Dageløkkevej 48	5953 Tranekær
Ditte Andersen	Sørensen	Langtvedvej 9	5500 Middelfart
Sisse E.	Sørensen	Sensommervej 3	8600 Silkeborg
Christian	Theilmann	Ringparken 7 1. th.	5600 Fåborg
Vibeke	Toft-Nielsen	Flægmossevej 3 A	5600 Fåborg
Niels Frederik Sebastian	Uth	Suserupvej 13	4180 Sorø
Charlotte	Villumsen	Vibeægvænget 163	5250 Odense SV
Michelle Nadia	Werther	Hvidovreenghavevej 68	2650 Hvidovre
Ditte Graa	Wulff	Jacobsmindevej 21	3050 Humlebæk
Kasper	Øelund	Karensvej 18	5500 Middelfart