

RINGE FRI- OG EFTERSKOLE

Rolighedsvej 25 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 13 68 · Fax 62 62 48 68

A large, stylized tree logo with a thick trunk and many thin, vertical branches, positioned on the right side of the cover.

Ringe
EFTERSKOLE
2002

RINGE FRI- OG EFTERSKOLE

Årsskrift 2002

73. årgang - udgivet af elevforeningen



Indholdsfortegnelse

Hilsen fra formanden	3
Det forløbne år med stort og småt	4
Hvorfor skal det være så kedeligt ?	7
En hilsen fra SOSU	9
Årets gang 2001/2002	12
Tjekkiert 2002	21
Tur til Skotland foråret 2002	26
Elevfoto	32
Lejrskole til Ungarn	34
Landsstævne 2002	36
Til mine venner	39
Ny lærer - Tine Jørgensen	40
Indtryk fra en nyansat	40
Skolens ansatte	41
Ringenes herre og damer	42
Elevhilsner	48
Elevmødet	52
Generalforsamling 24. maj 2002	53
Elevforeningens bestyrelse	58
Årsregnskab 2001	60
Elevliste 2002 / 2003	62

Hilsen fra formanden

Der har i årets løb været en generel debat om skolestrukturen og om 10. kl. i særdeleshed.

Den sidste del af debatten er især været vedkommende for efterskolerne og der har været forslag om at 10. kl. tanken helt skulle ud af uddannelsesforløbet - da det i nogles øjne er spild af tid og vel nok især ressourcer - altså en hurtigere og mere »effektiv« gennemgang af uddannelsessystemet.

Undervisningsministeren har direkte sagt, at der for fremtiden skal færre elever i 10. kl. !!

Dette har selvfølgelig givet anledning til at mange - fra vores egen verden og fra andre med interesse for skoleverden - har givet deres mening til kende.

Alle er stort set enige om at tilbuddet om et efterskoleophold som det 10. skoleår både fagligt og som personlig udvikling er væsentligt og vedkommende - men tendensen er desværre nok den modsatte, såfremt beslutningstagere får agt som de har magt!

Debatten vil i den kommende tid forsætte og tage til i styrke og det 10. skoleår vil virkelig komme i risikofeltet - måske helt forsvinde og afløst af et tilbud til de elever med et særligt behov, hvilket alene betyder at de ikke kunne opsluges af et mere strømlinet og velgearet uddannelsesforløb.

Hvor er de enkelte skoler i den debat - ud over at forsøge at leve op til de adfærdsregulerende tilstande, som alene går ud på at regulere via det alle skoler er afhængig af, nemlig det økonomiske tilskud.

Grundlæggende har vi naturligvis et godt tilbud, hvis indhold giver mange unge et godt afsæt til det videre livsforløb. Vi har de mange ambassadører - elever som med en positiv oplevelse af et efterskoleophold kan viderebringe den gode ide - ligesom vi ser flere efterskoleelever hvis forældre selv har oplevet et efterskoleophold, vi er altså på mange måde inde i en positiv cirkel, hvorfor efterskolerne i høj grad også må betegnes som en succes. Dette gælder i høj grad også vores skole og ingen kan vel forstille sig at der kan ske forandringer.

Der er dog al mulig grund til at ruste sig på eventuelle forandringer - forholde sig til udviklingen - være kreativ i tanken og ikke foranledige sig på at det nok går alligevel.

De gamle ord - som kan læses på en sten, velplaceret på skolens grund - »Kamp skal der til - må livet gro« er tilsyneladende mere vedkommende end nogensinde.

God fornøjelse og vær aktiv i debatten!

Skolens bestyrelse ønsker hermed alle Årsskriftets læsere en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen Hans Henrik Juliussen, formand for bestyrelsen

Det forløbne år med stort og småt

En netop overstået fredag aften, hvor vi opførte vores musical "Hair" sidste gang, efterfulgt af vores Lucia-optog og en del julesange, fortæller mig, at vi er startet på december måned, og at det er tid at få skrevet lidt om det forgangne år.

Denne indledning fortæller så også årsskriftets trofaste læsere, at en del af vores traditioner lever i bedste velgående. Vores adventsmøde i år forløb ganske som det plejer, og til alles store tilfredshed at dømme efter de mange reaktioner, vi fik efter aftenen. Vi var såmænd over 500 mennesker samlet til denne aften, og det var rigtig hyggeligt.

Efterskolerne generelt lever i en lidt turbulent tid i disse år. Skiftende regeringer har kig på os. Efterskolernes enorme succes, med stadig stigende elevtal år for år, nyder ikke lige så stor anerkendelse blandt landets politikere, som blandt befolkningen som helhed. Mange politikere mener, at dette år er spildt, og mener at et efterskoleophold er omsonst, hvis det ikke her og nu kan måles eller vejes. Derfor gøres der mange tanker om og begyndelser på tiltag, der skal fjerne f.eks. 10. klasserne, så man straks efter 9. klasse kan starte på en ungdomsuddannelse. Mange politikere mener, at 10. klasse sagtens kunne undværes.

Mange mennesker, og da specielt de fleste efterskoleelever, ved noget andet. Der findes flere måder end at blive bedre til dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik til at gøre sig selv studieklar.

At blive mere moden og selvstændig – at tro mere på sig selv, at opleve nye sider og talenter hos sig selv, er jo i høj grad det et efterskoleophold bidrager til. Derudover giver det en masse gode oplevelser samt samvær og kammeratskab. Alt sammen noget, der bidrager til, at den enkelte står stærkere og bedre forberedt til at tage udfordringer op – også studiemæssige.

Desværre er partiet Venstre – som jo ellers skulle være de frie skolers garant – gået i spidsen for alt dette med, at kun det der kan måles og vejes, har værdi. Hvis regeringen fastholder disse synspunkter, må vi blot håbe, at den læser de undersøgelser, der viser, at elever, der har taget 10. klasse med, ser ud til at have indhentet det ekstra år i forhold til de, der har startet en ungdomsuddannelse efter 9. klasse, når de når til 25 års-alderen. Men endnu bedre vil det være, hvis alle de, der har gået på efterskole, samt deres forældre, får overbevist alle politikere om, at et efterskoleophold giver så mange ekstra



Nuværende elever, der har haft søskende gående på skolen. Gæt hvem ?

værdier med i bagagen, at flest mulig stadig skal have mulighed for et sådan ophold – også i 10. klasse.

Herhjemme på skolen går alt sin vanlige gode gang med de udskiftninger i personalegruppen, der altid vil være med så mange ansatte.

Henrik Stougaard valgte efter 4 år på skolen, at det var tiden at prøve noget nyt. Henrik har derfor valgt at prøve at være folkeskolelærer. Vi vil godt her sige tak for en stor indsats, især på gymnastikområdet og ønske ham held og lykke med det nye job.

Jens Erik Spejlsgaard har været folkeskolelærer i nogle år, men valgte nu, at det var tiden at blive efterskolelærer. Han er derfor gået ind i bl.a gymnastikken og står nu for denne sammen med Palle, Kristina og Bente. Og Bente er netop vendt tilbage efter et år på barselsorlov. Så gymnastikken ser ud til at skulle stå stærkt med et godt team bag.

Vi har også taget afsked med Jeanette og Sidsel, som skulle tilbage til den Fri Lærerskole i Ollerup for at gøre deres studier færdig.

Susanne Hansen, som afløste Bente, er nu i vores friskole. Men hun vender tilbage efter jul og skal være afløser for Karen Viuff, som holder orlov i forbindelse med Ejvinds operation og sygdom.

Endelig har vi også ansat Tine Jørgensen, som hovedsageligt skal undervise i fysik/kemi, matematik og håndbold. Det glæder vi os til, da håndbold har været på elevernes ønskeseddel i en del år efterhånden.

Anni Bjærge har stadig orlov og arbejder på Social- og sundhedsskolen i Odense. I hendes sted har vi ansat Linda Boel frem til sommerferien.

I køkkenet har Karen Jærvelund efter 28 år valgt at sige stop for at få bedre tid til børn og børnebørn. Vi må også her udtrykke stor tak til Karen for en altid pligtopfyldende, uselvsk og ansvarlig indsats og udtrykke håb om en god tid som pensionist sammen med familien.

I øjeblikket har vi 114 elever på efterskolen og 169 elever på friskolen. Så vi må konstatere, at skolerne er godt fyldt op.

Alle efterskolehold er forskellige og har hver deres specielle kendetegn. Sådant er det også med holdet i år. Et af dette holds specielle kendetegn er, at vi har ca dobbelt så mange søkende som vi plejer. På billedet er de elever fra nuværende årgang, der har haft søskende gående på skolen. Prøv at gætte, hvem der er lillebror eller lillesøster til nogle af de elever, du kender.

Med disse ord vil jeg gerne ønske alle årsskriftets læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Finn

Hvorfor skal det være så kedeligt?

Jeg har undervist i fysik og kemi i mere end 15 år, og ja – jeg er sikkert blevet lidt af en fagidiot med tiden; kemikalierne har sat sig på hjernen. For jeg synes stadig, at det er spændende !!!

Derfor er det ærgerligt tit at opleve, når man sidder med en kommende elev og forældrene og snakker om valgfag, så nikker eleven med strålende øjne så længe vi snakker om musik, drama, fodbold, spring osv., men når vi kommer til fysik og kemi, så nikker forældrene (voldsomt), mens lyset slukkes i elevens øjne, som søger hen mod en plet på væggen. Og mens forældrenes fjernestemmer taler om ikke at ødelægge sin fremtid i gymnasiet eller på teknisk skole, så ser eleven i sin indre biograf en lærer der tegner mystiske tegn på tavlen, mens der kommer noget uforståeligt Mars-sprog ud af munden på ham.

Hvad er der sket for de elever, som kun kan huske noget med en flødebolle, der voksede og voksede engang ved juletid i 8. klasse?

En dag jeg var hjemme hos Anni og Poul og hyggesnakke lidt, fortalte Anni om et arrangement på gymnasiet, som skulle lokke flere fra folkeskolen til at vælge matematisk/fysisk linie. De lokkede med »Anders And - forsøget«, hvor man inhalerer helium og får en sjov, lys stemme – flødebollen om igen, bortset fra, at helium-forsøget kan være dødeligt, hvis man tilfældigvis har et svagt hjerte uden at vide det.

Hvorfor skulle det være nødvendigt at lege entertainer og fransk pauseklovn for at »lokke« elever til at beskæftige sig med kemi og fysik, når det nu er så spændende, bare man griber det rigtigt an.

Fysik og kemi er det mest moderne og progressive fag; allerede for 15 år siden begyndte vi at indføre projektarbejde, faste arbejdsgrupper og gruppeeksamen med god tid – man skulle bare gøre, som man plejer i timerne. Projekterne skal være vedkommende for eleverne, samtidig med, at de får lært alle de grundlæggende ting, de skal bruge i hverdagen og på f. eks. gymnasiet og teknisk skole.

Vi er omgivet af dimser og apparater; (mobil) telefoner, computere, radioer, højttalere, fjernsyn osv. Hvordan virker de – man kan jo ikke se det på dem? Hvordan blev de opfundet, og hvad gik der forud for dem? Kend din maskine, så du ikke bliver slave af den! Projekt: »Kommunikation fra jungletrommer til internet« – det kan man hurtigt få et halvt år til at gå med (eller et helt liv).

Hvorfor bliver jeg tykkere og tykkere, når Bodil ikke gør det? Hvorfor spiser cykelrytterne altid pasta, når man ser dem spise i fjernsynet? Hvad betyder alt det, der står bag på deodoranten, og hvorfor svier det, når jeg bruger den? Bliver mit hår stærkere af, at der er frugt-dimser i shampooen?

Hvorfor får jeg tømmermænd? Der er rigeligt af spændende sager at tage fat på i kemi.

I »gamle dage« blev fysik doseret i en fastlagt rækkefølge; i 7. klasse begyndte man med el-lære, i 8. klasse bevægelseslære og energi, i 9. klasse magnetisme og gaaaaab. Den tid er forbi – men det er ikke alle fysiklærere, der har opdaget det !!!

Så – sig til dine børn, yngre søskende, fætre, kusiner, børnebørn osv., at de skal forlange en ordentlig undervisning i fysik og kemi. Hvis læreren ikke kan finde, hvordan man gør, så bed ham eller hende om at læse bekendtgørelsen eller ringe til fagkonsulenten. Der er hjælp at hente.

Ejvind

En hilsen fra SOSU

Det er nu ca. 1 år siden jeg startede på en ny arbejdsplads, nemlig Social- og sundhedsskolen i Odense. Det har været et spændende og lærerigt år, men på nogle områder også meget anderledes end efterskolejobbet. Den første store forskel er arbejdspladsens størrelse og organisering. Der er ca. 70 medarbejdere fordelt på ledelse (forstander, viceforstander, afdelingsledere), lærergruppe, TAP-gruppe, bibliotek, og kantine. Skolen er oprettet af Fyns amt i 1991 og hører under amtets ungdomsuddannelsesafdeling. Skolen varetager uddannelse af hhv. social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistenter, PGU (pædagogisk grunduddannelse), grundforløb og har desuden en kursusafdeling, som tager sig af efter- og videreuddannelse inden for området. Der er langt fra efterskolens lærerværelse, hvor vigtige beslutninger kan tages nu og her. Jeg skal stadig vænne mig til den nye arbejdspladskultur med lang kommandovej, lang beslutningsproces, stor mødeaktivitet og et hav af udvalg (faste og ad hoc), og arbejdsgrupper med deraf følgende referater, som skal læses, og en kommunikation som i en vis udstrækning foregår på PC via skolens intranet og på skolekom.

Men opbygningen skulle vise sig også at være en stor fordel for mig, som var vant til en mindre arbejdsplads. Jeg blev sammen med 3 andre nyansatte tilknyttet afdelingen for social- og sundhedshjælper. Det er en lærergruppe på 14 samt en afdelingsleder. Det var en størrelse, som var til at forstå! Her har jeg min base blandt sygeplejersker, terapeuter, akademikere, pædagoger og lærere (2 stk. !). Det er vores opgave, at få den ny reform fra jan. 02 ført ud i livet for denne afdeling. Det var en hektisk opstart med læsning af uddannelsesordningen, bekendtgørelser og praktiske foranstaltninger inden det første hold startede d. 1 feb. Uddannelsen til social- og sundhedshjælper tager 14 mdr. og er en vekselluddannelse, dvs. eleverne er på skift på skolen og i praktik. Der er 4 skoleperioder og 3 praktikperioder. De 4 skoleperioder har hver sit tema, som relaterer til området, og som fagene og projekterne skal holde sig inden for. Jeg er i et lærerteam på 8, som varetager undervisningen af 4 hold. Parvis deles vi om et hold, hvor vi har kontaktlærerfunktionen. Min makker er sygeplejerske, og jeg nyder godt af hendes kendskab til sundhedsområdet.

Fagene er delt op i grundfag (dansk, naturfag, engelsk) og områdefag (sundhedsfag, kultur- og aktivitetsfag, social- og samfundsfag, pædagogik med psykologi). En tredjedel af undervisningen er projektarbejde, hvor ele-

verne skal arbejde inden for periodens tema. P. t. har jeg 3 danskhold og et engelskhold. Dansk er et af de største fag i uddannelsen og engelsk er det mindste. At have så mange dansktimer er nok det jeg nyder mest. Undervisningen er, som jeg kender det: analyse og perspektivering af danskfaglige tekster, genrerne er de samme, niveaue det samme (D og E-niveau svarer til 10 kl. og lige derover), men indholdet/temaerne er anderledes. De første temaer som »I samspil med andre« og »Gammel i Danmark« voldte ingen problemer, men at finde tekster til et tema som »At arbejde forebyggende og aktiverende« må siges at være en udfordring! Nye ord og problemstillinger fylder min hverdag: stregkodning, empati, overvågning af demente borgere, serviceloven og resursetænkning. Det er spændende at være med til at udvikle et nyt fag i uddannelsen, men samtidig også meget underligt, pludselig at høre sig selv argumentere for berettigelsen og relevansen af så vigtigt et fag som dansk! Der bliver stillet spørgsmålstejn ved, hvorfor dansk er kommet med som fag (og hvorfor det har flere timer end de fleste områdefag), men langt de fleste kan godt følge mig i, at det bl.a. er i læsningen af danskfaglige tekster man lærer selv- og omverdensforståelse. At forstå sine egne og andres reaktioner og danne sin egne holdninger til livets store og små spørgsmål må være vigtige kompetencer for en social- og sundhedshjælper.

Mit ugentlige undervisningstimetal er som på efterskolen, derudover har jeg en del uddannelsessamtaler, som er en kombination af kontaktlærerfunktionen og studievejledningen. Samtalerne foregår dels på skolen dels på praktikstederne. Eleverne har således både en kontaktlærer og en praktikvejleder. Det har været en positiv oplevelse at erfare, at vi var to fagpersoner, som er involverede i elevernes uddannelsesforløb.

Men den største forandring fra undervisningen på efterskolen har uden tvivl været den ny målgruppe for min undervisning. Der er ca. 20 elever til en dansktime i alderen mellem 17-55 år og ganske få af dem er mænd. Mange af dem har været i arbejdslivet i flere år og har stor livserfaring. Der er postbude, gartnere, klinikassistenter og sømænd, som nu har besluttet, at de vil i gang med en ny uddannelse, og naturligvis også folk fra social- og sundhedsområdet, som enten er blevet opfordret til, eller selv har valgt at tage uddannelsen. Det er en herlig gruppe at undervise (når jeg først har overbevist dem om fagets store betydning!), de er topmotiverede og interesserede i at lære noget. Endvidere er der en mindre gruppe af unge, som kommer fra grundforløbet, de minder på en del områder om efterskoleelever, men der sker noget med dem, når de er i gruppe med en, der kunne være på alder med deres mor, og som ikke har tid til tjant og fjas, fordi de efter skole skal hente børn, hand-

le og så hjem at lave mad og rydde op. Samspillet mellem de to grupper er som oftest meget givende, de har hver især deres resurser og kvaliteter, hvilket kan betyde en konstruktiv dynamik i en klasse, som vi som undervisere kan få meget glæde af. Omvendt kan det være ødelæggende for læringsmiljøet, hvis grupperne ikke magter at bruge hinanden konstruktivt, i sådant et tilfælde har vi en stor pædagogisk opgave foran os.

I skrivende stund har mit eget hold projekt, og det betyder jeg er en del herhjemme, der er kun lærerdækning i ca. halvdelen af projekttiden. Så når jeg har sat det sidste punktum bliver jeg nødt til at kigge på elevernes problemformuleringer, så jeg kan være forberedt til vejledningstimerne i morgen. Det er en af de store opgaver at forberede sig til det, når en problemformulering ex. kan lyde: »Hvordan kan vi som social- og sundhedshjælpere arbejde aktiverende og forebyggende med en borger med venstresidig lammelse og være med til at opretholde almindelig daglig livsførelse«.

Godt min makker er sygeplejerske!

Glædelig jul og et godt nytår til alle årsskriftets læsere ønsker

Anni

Årets gang 2001/2002

Søndag d. 12. august: 118 veloplagte og forventningsfulde elever er klar til at starte et nyt skoleår. 2. årseleverne er kommet dagen før. De har ordnet praktiske ting og har bl.a. planlagt aftenaktiviteter til 1. uge.

Den første uge er præget af aktiviteter, der dels skal ryste elevflokket sammen og dels lære alle de nye ting i hverdagen på en efterskole. Skolen og Ringe by bliver udforsket og langsomt forsvinder sommerfuglene fra maven. Valgfag bliver præsenteret og fredag er vi klar til den første »almindelige« skoledag.

17. august: Teltene afprøves til lejrturen.

18. august: Lagkageløb med indkøb og efterfølgende fabrikation af flotte og lækre lagkager. Herligt job at være dommer og prøvesmage. Om aftenen technodans i pejsestuen.

21. august: Claus Simonsen på skadestuen efter uheld på cykelturen hjem fra Nakkebølle.

28. august: En ualmindelig velbesøgt indvielse af skolens nye hal. Vi troede ikke, at tribunen kunne fyldes op – der skulle være plads til 600! Et meget flot Power-tumblingshow.

6. september: Alle elever i hallen til folkedans med Johnnie. Han er en modig mand!

11. september: En aften præget af det frygtelige terrorangreb på World Trade Center. Bekymrede og nervøse elever. Mange spørgsmål ved godnat-runden.

14. - 15. september: Efterskoleweekend, hvor forældrene får lov til at være efterskoleelever et døgn: morgensang, fællespisninger, værkstedsaktiviteter, folkedans osv. Fra nu af er der stor forståelse for, at eleverne er trætte når de kommer hjem på weekend.

21. september: De fleste lærere på kursus i Ollerup. Dr. Break underholder og underviser i street-dance. Mange elever får lært »fed« tricks. Nogle har dog også fået pludseligt opståede skader.

23. september: Weekendeleverne plukker 73 kg æbler, så produktionen af vin-terens æblekager burde være sikret.

27. september: En sindsforvirret mand trænger om aftenen ind på skolens område og truer eleverne. Politiet bliver tilkaldt og manden bliver lagt i håndjern og føres væk. En meget voldsom oplevelse, som påvirker mange elever. Vi aftaler at køre almindeligt dagsprogram (så vidt det er muligt), som torsdag og fredag er temadage med friskolen.

29. september: Bad Taste Party hvor alle er udklædte – virkelig BAD.

2. oktober: Aftenen går med at se POPSTARS på storskærm. Som så mange andre tirsdage er det svært at få elever til andre aktiviteter. Drømmen lever ...

8. - 11. oktober: Skolen har besøg af elever fra Flensborg i Sydslesvig.

11. oktober: Temadag om Grundloven.

12. oktober: Fælles motionsdag med friskolen

22. - 26. oktober: 9. klasse arbejder med projektopgave, mens 10. classes eleverne er i praktik, besøger ungdomsuddannelser og starter på Selvvalgt Opgave.

27. oktober: Brand i halmhuset på friskolens legeplads ved midnatstid. Bente, Henrik og en flok ihærdige drenge forsøger at slukke ilden med spande og brandsprøjter; men vælger at ringe til brandvæsenet, som ankommer efter 10 minutter med 16 mand og 2 store brandbiler. De fik hurtigt slukket branden!!!

28. oktober: Vejstrup Ungdomsskoles Lillehold giver opvisning for 600 tilskuere

5. november: Kulturdag om kommunevalget.

7. november: Besøg af finske elever. Folkedans for alle i hallen. Finnerne giver opvisning i sang og instruerer finsk folkedans.

12. november: Replikkerne til årets musical læses og øves.

23. - 25. november: Så er de fynske efterskoler i gang med musicals. Fredag aften er vi på Nr. Broby Efterskole for at se deres forestilling »Kærlighed ved første hik«. Lørdag er der temadag i idræt. Øvrige aktiviteter i weekenden er sæbe- og slikproduktion.

27. november: Hele skolen på Sdr. Nærå Efterskole og se deres musical »Rocky Horror Show«.

26. - 30. november: Vores egen musicaluge. Oplægget er den amerikanske film »Blast from the Past«, som Karen og Ejvind har bearbejdet og gjort til efterskolens eget stykke. En underfundig historie tilsat noget godt musik. En uge, hvor fællesskabet for alvor skal bestå sin prøve. Til generalprøven kan der konstateres, at alle har en vigtig funktion uanset, hvor i salen man har sin plads, og alle kan med rette være stolte af det flotte resultat.

5. december: Førsteopførelse af vores musical for bl. a. Sdr. Nærå Efterskole. Eleverne glade og tilfredse efter en vellykket forestilling. Skriftlige prøver i engelsk, tysk og fysik. Selv om der svedes nu, er tanken om at have et fag mindre til sommer rigtig rar.

6. december: Sofies mor på besøg. Sammen med en gruppe elever står hun for tilberedning af spændende mexikansk mad, Spisningen foregår i en pyn- tet spisesal og under ledsagelse af salsamusik. En rigtig god stemning i spis-salen.

7. december: Så er julen for alvor kommet til Ringe Efterskole. Vi har adventsmøde med teaterforestilling, Lucia-optog, julesalmer, brune kager og alle har julelys i øjnene.

11. december: Svendborg Sportscollege på besøg med opvisning og information om uddannelsen. Mikkel Ikjær, elev 1999-2000, er en af deltagerne.

13. december: Åh, hvilken morgenstund - drengene vækkes af Lucia-sang og får serveret boller og varm cacao på sengen. Stort ønske om at indføre denne tradition hver morgen. Om aftenen julebankospil i hallen. Hovedgevinsten er Michaels hjemmesyede jakke fra teaterstykket. Gad vide hvem der fik fornøjelsen af denne unikke jakke?

16. december: Juleklippeaktiviteter. Nogle klipper deres julehjerter sammen..... , men gør det måske ikke mere end i et par dage. Hvis man er interesseret i disse pardannelser, kan udviklingen følges via opslag i pejsestuen.

18. - 19. december: Mundtlige prøver og juleindkøb i Odense.

20. december: En dejlig aften. Festklædte deltagere til traditionsrig julemiddag. Flæskesteg, rødkål, mandelgave. Alt er som det skal være. Og så afsted til Odense Teater for at se en flot opsætning af »Miss Saigon«. Hjem igen til skolen til julegodter, lanciers og spredning af julehyggen til hver en krog på skolen ved hjælp af »Nu er det jul igen«.

21. december: Julerengøring af hele skolen og herefter afrejse til juleferie.

6. januar: Næsten alle er tilbage på »Slottet« igen. Der er en god stemning og alle synes glade for at være tilbage.

8. januar: Hjemlys piger var på skolen og spille bold. To Ringe hold hamrede til bolden og blev nr. 1 og nr. 3, så det var jo rigtig flot.

9. januar: Østerleds drenge havde vist glemt at rydde helt op ved julerengøringen, da rengøringsdamen fandt en fyldt affaldspose fra før jul under vasken! Drengene blev dog enige om, at den hellere måtte fjernes.

11. januar: Lica var på skadestuen med en forstuvet arm efter en slåskamp for sjov med Christian S.

12. januar: Dagens tema: Pyjamas-party blev startet med gang i håndarbejdslokalet, hvor de mest fantasifulde kreationer indenfor sovedyr og hyggepuder så dagens lys. Om aftenen »Grease« på storskærmen og godnathistorie.

15. januar: Gymnastikøvelse hele eftermiddagen, som gik godt. Eleverne var positive at arbejde med.

16. januar: Opstart af film-klub og alm. hygge rundt omkring. Et ekstra kraftigt pres på medicinskabet, da mange skranter med ondt i halsen.

18. januar: Vinterfest for sidste års elever. Et glædeligt gensyn og en rigtig hyggelig aften.

20. januar: En yderst veloplagt Gary Snider gæstede skolen og fangede alles opmærksomhed med det samme.

23. januar: Nye sengetider til alle drengene, da de er for trætte om morgenen og i timerne. Ikke alle var lige begejstrede for idéen og der blev hængt protestplakater op rundt omkring.

24. januar: Det viste sig at virke ret godt med de sengetider, da alle var friske og veloplagte denne morgen.

29. januar: Det er hårdt med gymnastik og terminsprøver i en hel uge, men indtil nu er ingen sure miner set. Besøgsaften på Hjemly med fodbold på programmet. Vi vandt kun 2 kampe ud af 8, men gjorde det godt på dansegulvet bagefter!

8. februar: Fastelavnsfest arrangeret af Trivselsudvalget med en masse sjove og fine udklædninger. Musikholdet underholdt. Aftenen endte dog med en brast sofa i Avisstuen, som Jonas og Morten stod for.

9. februar: Elevholdets og Gl. elevers første opvisning til OD-dag i Ollerup. Begge opvisninger gik rigtig godt og efter en lang dag var det trætte elever, der vendte tilbage til skolen.

10. februar: Forældredag med fagsamtaler og gymnastikopvisning.

11. februar: Æv, 2. drengeholdet blev desværre slået ud af Efterskolernes volleyballturnering. Besøg af elever fra Kiel og Brest i forbindelse med vores Comenius projekt.

13. februar: Franske, tyske og danske elever på tur til København. Der forsøges med tegnsprog, når ordforrådet løber op!

15/2-24/2: Vinterferie

24. februar: 2/3 af eleverne er vendt tilbage, da resten er hjemme i praktik. Alle virker glade for at være tilbage.

26. februar: Mange arbejder ihærdigt på deres selvvalgte opgaver – EDB, foto, frisører »in action« osv.

2. marts: Juniorstævne i hallen med 350 gymnaster og en flot opvisning af Gl. elever. Aftensmad på lærerværelset og Danish Music Awards i pejsestuen.

7. marts: En noget dramatisk aften med en masse sære hændelser. Anders Bonde faldt på mærkværdig vis og slog hovedet ind i en glasdør, så ruden gik i stykker. På Hyblen faldt en stor lampe ned af ukendte årsager, men ingen kom noget til.

9. -10. marts: Gymnastikkaravanen drog med bus til Ringsted og gav en god opvisning, selvom der var rigtig mange syge elever. Også stor ros til opvisningen søndag.

13. marts: Friskolens gymnastikopvisning, hvor efterskolens elever i den grad var involveret. Kursus 1 elever gjorde en rigtig god indsats som hjælpere for 2. -3. klasse og alle elever gav en flot opvisning som afslutning.
15. marts: Aftenen stod i »Gyserens tegn«, UHH!!!. Gyserfilm og herefter intens »uhygge« i gymnastiksalen, hvor der blev fortalt en rigtig væmmelig gyserhistorie, så alle kunne sove rigtig godt!
- 16-17. marts: Opvisninger i Vejle, på Langeland og i Ringe hallen. God stemning, hvor alle var søde til at hjælpe til.
19. marts: Orientering om turen til Tjekkiet.
21. marts: En fejende, forrygende, flot og festlig dag for de fynske efterskoler i Gudme Hallerne. Stemningen kogte i hallen og alle skoler var søde til at »heppe« på hinanden. Det var en flok trætte elever, der lagde hovedet på puden den aften.
25. marts: Hyggelig aften med Gækkebrevskrivning på lærerværelset og hvor drengene vandt over Bernstorffsminde i volley.
2. april: Så er foråret kommet og det var tydeligt at mærke rundt omkring. Meget larm i spisesalen men også en masse spilopper udenfor bl.a. med »Spark til dåsen«.
4. april: Landsstævneøvelse efter video i foredragssalen og en masse knal- lertreperation i sløjd. Gad vide om de nogensinde kom til at køre?
9. april: Besøg af 50 sangglade elever fra Vesterdal, som skulle øve til korsk- tævnet.
10. april: Mange elever var til talentdag i Ollerup, hvor den stod på gym- nastik, boldspil og klatring hele dagen. En rigtig dejlig dag, hvor vejret vir- kelig var med os.
17. april: Endelig oprandt dagen, hvor vi skulle på lejrskole rundt omkring i Europa. Skotlandsgruppen tog først af sted og foran dem ventede mange timers kørsel i bussen og det skotske højland. Herefter var der afgang til Ungarn, hvor en flok forventningsfulde, men også spændte elever glædede sig til at skulle opleve en anden kultur tæt på. Sidst på eftermiddagen drog den sidste gruppe af sted til Tjekkiet og glædede sig til at skulle ned og bestige bjerge.
26. april: 5 elever og 1 lærer på udvekslingsbesøg i Brest i Frankrig. Afslut- ning på Comenius-projektet.
28. april: Glade elever tilbage på skolen og alle kunne berette om nogle gode ture.
2. maj: Så er de skriftlige prøver startet og der blev svedt bag computerskær- men og viskelæderet blev flittigt brugt. Drengene måtte denne aften pænt sen-

des i seng efter sengetid, da de havde lidt for travlt med at se, hvad der fore- gik hos pigerne.

4. maj: Hyggelig lørdag med volley og skovstrategi i 2 halvlege.
5. maj: Besøg af kommende elever med en masse forskellige underholdende indslag. Der blev gjort en rigtig god reklame for skolen med elevholdets ind- sats.
6. maj: Allan og Anders B. blev sat til at gøre ekstra godt rent i salen, da de havde pladret Østerled til med vand. Andre velvillige drenge hjalp dog også til. Hygge med bål og snobrød.
13. maj: Gennemgang af de mange arbejdsopgaver i forbindelse med kors- tævnet på skolen onsdag. Besøg af elever fra Kiel.
14. maj: Korskstævnet forløb forrygende godt og alt klappede ikke mindst tak- ket være den store arbejdsindsats, der blev ydet alle steder fra. Om aftenen fik alle lov at høre hvad der var blevet arbejdet med og det var vist ligeså hårene rejste sig, da vi fik det at høre. Kick the Kangaroo afsluttede aftenen og måt- te signere deres autografer på især pigernes ejendele efter koncerten.
22. maj: Landsstævnetræning i Ulstrup med 53 elever. Det var en rigtig hård dag og det var nogle trætte og ikke mindst solskoldede elever, der vendt til- bage til skolen hen under aften. Men det var fedt at se, hvad der venter foru- de.
24. maj: Bliveweekend i anledning af elevmødet. Søren Lyngge holdt et forry- gende foredrag og 50% valgte at købe hans bog bagefter!
25. maj: Elevmøde, som var præget af stor aktivitet dagen igennem. Om afte- nen blev der set Melodi Grand-Prix, hvor Danmark jo desværre ikke klarede sig så godt.
26. ma: CD-indspilning og mindebogsskrivning.
29. maj: Tysklandsfarerne kom glade og trætte hjem efter en god tur. Lysbil- lede-foredrag om »Ungdommens Røde Kors« ved en tidligere elev.
1. juni: Landskamp i pejsestuen med en flok entusiastiske roligans, selvføl- gelig med en sejr. Nu er sidste skridt vel sejrspodiet?? Om aftenen holdt vi Hawaiifest med bastskørter, blomsterranker og limbodans. Rigtig hyggelig aften.
3. juni: Den mundtlige eksamen er startet og der mærkes en smule kuller rundt omkring. Vandkamp ved Asgård/Midgård.
6. juni: Intens landsstævnetræning, da det jo snart nærmer sig!
12. juni: Caféaften med kanongod stemning. Drama og musikfolk underholdt og Ronni gav en forrygende opvisning med sin Diablo.
16. juni: Venskabsopvisning med Vejstrup og Bernstorffsminde Efterskoler.



Det var en hyggelig eftermiddag, som vi bestemt bør gentage. Om aftenen var der så »Bedsteforældreopvisning«, hvor hallen blev fyldt for anden gang i sin korte levetid.

17. juni: Endnu engang var Anders B. uheldig. Denne gang slog han hovedet sammen med Kim R. i en rugbykamp. Han fik syet en 2 cm lang flænge i hovedbunden, men det tog han som sædvanlig meget stille og roligt.

18-19. juni: Hovedrengøring på værelser og pakning af ting. Grundig rengøring på områder med redskaber nogle af eleverne aldrig har set før!

20. juni: Vejret var desværre ikke med os på vores afsluttende telttur til Thurø. Men heldigvis klarede det dog op hen under aften, så underholdningen kunne foregå udenfor. Mindebogsskrivning og sang til efter midnat. Ikke alle havde lyst til at lægge sig til at sove denne sidste aften.

21. juni: Afslutningsaften på skolen med mange gode indslag. Nogle skulle heldigvis ses til Landsstævnet, hvilket gjorde afskeden lidt lettere. Men en hel del tårer blev dog fældet og et efterskoleophold hermed slut.

Med disse små anekdoter fra skoleåret 2001/02 vil vi gerne ønske jer alle en glædelig jul og et rigtigt godt nytår.

Kærlige hilsner fra Poul Pedersen og Lene Nielsen

Tjekkiet 2002

Turen startede fra Ringe Efterskole onsdag d. 17/4. Spændte men også lidt nervøse var de 31 elever og de 5 lærere med udsigten til en aktiv uge i Tjekkiet vilde og uforudsigelige natur. Vi var dog alle klar til at tage udfordringen op, og havde pakket det nødvendige udstyr til denne ekspedition!

Efter et stop ved "æ grenz" – som sønderjyderne vælger at kalde det, trådte El Prepsi ind i vores bus, og det skulle senere vise sig at denne buschauffør kunne fremskaffe alt lige fra gode morgensange og bolcher - til springvandsbilletter. Så han blev hurtigt populær.

Torsdag d. 18. april

Efter en lang nat i bussen ankom vi til den Tjekkiske grænse klokken 6.30. Denne morgen var toderne i godt humør idet vi kun ventede i en halv time på at komme igennem. Turen gennem Tjekkiet gik godt, og det smukkeste syn mødte os, da vi endelig nåede frem til vores destination - nemlig det gamle slot Hrubá Skala.

Første aktivitet var en trekkingtur i det naturfredede område omkring slottet. Vi mødte her vores guider, som førte os rundt i al slags terræn ligefra smalle klippegange til høje udkigsposter. Efter den fælles tur valgte nogle at gå en længere tur og vendte tilbage til slottet - godt brugte og sultne. Aftensmaden blev serveret i spisesalen med en flot udsigt over Det Tjekkiske Paradis og vi er ret overbeviste om, at vi fik en ret med forårsløg i. Efter maden holdt vi fællessamling, hvor det blev til et par fællessange og nogle sjove fortællinger fra dagen.

Fredag d. 19/4

Efter morgenmaden, som denne dag bestod af pølser med sennep og ketchup, kørte vi ud til det område, hvor vi skulle klatre og rappelle. Det gøs i nogle, da de så hvilke høje klipper de skulle kravle op af og ikke mindst fire sig ned fra! Der var 3 klatreniveauer, så der var udfordringer til alle. Efter en kort instruktion var det bare om at komme i gang, da det jo ikke så ud til at være særlig svært. Men vi blev klogere!! Senere blev rappellebanen gjort klar med 22 meter ned og hvor man det sidste lange stykke skulle hænge i fri luft. Der blev virkelig overskredet nogle grænser denne formiddag.

Eftermiddagens program stod på orienteringsløb med kort og kompas i det



nærliggende område. Der var gejlet op til den helt store konkurrence, og alle klarede flot løbet på under en time og næsten uden at fare vild.

Det var et perfekt sted vi boede. Om aftenen kunne vi låne et lokale, hvor der var plads til alle og hvor vi kunne synge, hygge og få gang i lidt underholdning.

Lørdag d. 20/4

Det var den store mountainbikedag. Allerede klokken 8.30 stod vi klar i slotsgården til få instruktioner og så var det ellers bare afsted. Det var utrolig flot at komme ud i den skønne natur lidt længere væk fra slottet. Der blev kørt off pist, så alle blev udfordret. Ellers røg der et par cykelkæder og et par briller blev tabt. Andre havde overskud til mere eller mindre frivillige stunts. Jo - det var en dag, hvor det ikke var svært at kære dagens ven, dagens bommert og dagens figther.

Søndag d. 21/4

Ømheden i den bagerste del sad stadig i kroppen efter gårdsdagens strabadser. Men folk var dog friske til nye udfordringer ved et nyt klatre og rapellested. Vi kørte i bus ud til stedet, gik derefter et godt stykke op i terrænet. Det satte et par ømme lår på prøve. Da vi endelig nåede frem, mødte der os til gengæld en rigtig god rapellebane og nye klatreudfordringer. Mange som havde holdt sig tilbage på førstedagen fik nu chancen til at overvinde deres højdeskræk. Mange tog flot udfordringen op, og efter mange beroligende ord og psykisk opbakning fra de omstående kammerater, var der flere der fik en rigtig sej oplevelse. At få kontrol over sin skræk og læne sig ud over kanten, for derefter selv at fire sig 20 – 30 meter, og bagefter stå på jorden og kigge op på de små mennesker man forlod for et par minutter siden – det er en fantastisk oplevelse.

Eftermiddagen var uden de store fysiske strabadser. Det var mere evner som præcision og tålmodighed, der blev sat på prøve i bueskydningskonkurrencen.

Aftenen bød på hygge og sang, dagbogsoplæsning - som gik hen og blev en fast del af aftenmødet, og stor underholdning fra lærerne.

Mandag d. 22/4

Vi stod som sædvanlig op så vi var klar til morgenmad kl. 8.00. Det var den sidste rigtig aktive dag, så det var spændende. Huleudforskningen i gamle drybstenshuler gik glimrende, og det var utroligt flot. Derefter blev vi kørt til

Jizerafloden, hvor vi skulle sejle i kano. Det gik helt forrygende for næsten alle. Johannes var i hvert fald rigtig god til at levere underholdning. To skræmte piger havde søgt trykthed ved Johannes brede skuldre. Men kanoen med de tre fik pludselig en trang til at vende bunden i vejret, og de fik sig en lille dukkert i det ca. 8 grader varme vand. Det syn glemmer man næppe.

Tirsdag d. 23/4

Den sidste dag i Tjekkiet var vi kulturelle i Prag. Vi var først rundt i Prags flotte gamle bydel på en 3 timers guidet tur. Herefter stod eftermiddagen til fri afbenyttelse, hvor powershopping nok er det ord, der bedste beskriver aktiviteterne. Det gule marked blev besøgt, og der blev købt ind i stor stil.

Vi sluttede turen af med fællesspisning på en hyggelig lille restaurant, efterfulgt af et flot springvandsshow til musik af Queen, som Prepe – vores buschauffør havde stået for at arrangere.

En god afslutning på en rigtig god tur.

Mange hilsener fra Jeanette, Lars, Johannes, Lene og Kristina



Tur til Skotland foråret 2002

Onsdag d. 17. april 2002

47 forventningsfulde elever og 5 lige så spændte lærere afgang fra Ringe Efterskole med bus mod Esbjerg onsdag eftermiddag. Færgeren mod Harwich skulle sejle kl. 18.00, så det var bare om at være i god tid. Undervejs i bussen fik vi god underholdning af Radio Albion med værterne Jørn og Johnnie Mc F (Jørn og Johnnie). Det satte ligesom en god skotsk stemning fra starten.....

Sejladsen foregik i stille og roligt vejr, så elever og lærere kunne nyde faciliteterne ombord. En del benyttede chancen og gik i biografen. Det var vild luksus. Der var indtil flere film at vælge imellem.

Torsdag d. 18. april

Torsdag morgen, efter en meget lækker morgenbuffet, ankom vi til Harwich. Nu skulle vi køre et langt stræk til Edinburgh, men tiden fløj af sted, ikke mindst på grund af vores fortræffelige chauffør, Asger, men selvfølgelig også fordi Mc Jørn og Mc F diskede op med diverse små lune indslag. Ind imellem så lystigt, at Lars og Schaumann knækkede fuldstændig sammen af grin. Indtil flere gæster var i studiet undervejs, og det løb ikke stille af. Man kunne faktisk blive helt nervøs for køresikkerheden, når man så Asger sidde op hoppe i sædet alt imens han kluklo under kørslen.

Sent om aftenen ankom vi endelig til Eglinton Youth Hostel. Der var heldigvis aftensmad klar til os, og det var dejligt endelig at have fast grund under fødderne. Der blev hurtig ro på værelserne den aften.

Fredag d. 20. april.

Fredag efter morgenmad – og da alle havde fået udleveret deres madpakke – gik vi i samlet flok ind mod bymidten i Edinburgh. Første punkt på programmet var besøg på Edinburgh Castle. Det var en rigtig spændende oplevelse, og vi mærkede vist alle historiens vingesus, da vi hørte om den dramatiske skotske historie. Efter indtagelse af madpakker var der mulighed for at shoppe på egen hånd i byens gader. Mange nåede vist også at komme på cafébesøg og enkelte heldige hørte en rigtig ægte skotsk sækkepipespiller. Tilbage på vandrehjemmet fik vi aftensmad, og om aftenen var vi på aftenvandring i de gamle kvarterer i Edinburgh. Her blev vi mødt af en velklædt (???) heks, som tog os med ned i nogle rigtig skumle ruiner, hvor vi fik nogle gode spøgelseshistorier med på vejen. Der blev gyst - ikke mindst blandt pigerne.

Næste dag skulle vi videre, så efter morgenmad sad vi alle i bussen med kurs mod Fort William.

Lørdag d. 20. april

Efter et solidt morgenmåltid på Eglinton Youth Hostel var det nu tiden at bryde op fra storbyen og drage op nordpå til det skotske højland. Derfor pakkede vi nu vore tasker og kufferter, slæbte dem ned i bussen og fik afleveret vores elskede lagenposer til vask ved "vandrerhjemsmutter". Hun var en rigtig hyggelig dame, som fulgte os ud og vinkede farvel til os, da bussen kørte. Nu var vi på de vante pladser i Asgers bus. Køreturen nordpå blev fordrevet med kortspil, hyggesnak og naturligvis endnu en udsendelse fra Radio Albion, som sædvanen tro blev indledt med Johnnie Mc F : Well, you see Jørn..... og så en masse snak om "sheeps" og haggis.

Søndag d. 21. april

Næste dag startede med rimeligt vejr. På med vandrerstøvlerne og vindjakkerne og så afsted op i det skotske højland. Vi havde en rigtig god og lang travetur. Af og til blev stien meget smal og enkelte steder klatrede vi på klipper over brusende vandløb. Hvilken natur! Efter et par timer kom vi til et større vandløb med en noget primitiv hængebro over. Den skulle der prøves kræfter med. Under hjemturen kunne vi godt se, at himlen trak sammen til et større regnvejr. Da vi var et kvarters gang fra bussen brød det løs. Det væltede ned med vand, og vi var alle dyngvåde, da vi kom tilbage til vandrerhjemmet. Men humøret var højt. Det havde været en herlig tur.

Om eftermiddagen tog vi hen til det lokale skisportssted. Jo, I læste rigtigt. Man kan faktisk stå på ski i Skotland om vinteren. Vi tog skiliften op for at nyde udsigten, som dog ikke var den allerbedste på grund af vejret. Heldigvis holdt det nu tørt, og et par elever fandt et par sneklatter, så de kunne få en lille sneboldkamp.

På hjemturen havde vi en sjov oplevelse. Tre styk skotske højlandskvæg (og de er store) var stukket af fra en bondemand. De galloperede forbi os, og efter dem kørte bondemanden i sin firhjulstrækker. Pludselig sprang han ud af bilen med et tov og løb efter dem, men de var ham for hurtige. Forhåbentlig fik han dem til sidst.

Mandag d. 22. april

Igen pakkede vi vores ting sammen, for nu gik turen sydover til Glasgow. Før vi forlod vandrerhjemmet, fik vi lærere ros for vores elevers opførsel af vært-



inden på stedet: "Excellent young people." På vejen til Glasgow lagde vi vejen forbi Ben Nevis Distillery, hvor vi fik en rundvisning og en gennemgang af, hvorledes skotterne fremstiller den ægte skotske malt whisky. Der blev købt mange små flasker med hjem, så varerne kunne prøvesmages med far og mor.

Nu gik turen gennem det imponerende landskab, Glenn Coe, hvor filmen Braveheart er indspillet.

Hvert øjeblik ventede vi at se Mel Gibson i kilt dukke op bag en bakketop. Endnu et storslået landskab!

Sidst på eftermiddagen nåede vi frem til Glasgow og det sidste vandrerhjem på turen. Et rigtig godt sted, der snarere mindede om et hotel i turistklassen. Vi spiste vores aftensmad, hvorefter vi gik en laaaang tur langs en flod og rundt omkring i gaderne. Eleverne mente helt bestemt, at vi var faret vild og det var vi faktisk også! Endelig fandt vi vandrerhjemmet, hvor vi hyggede os med kiks og sang til sengetid.

Tirsdag 23. april

Desværre var turen ved at være slut, og kl. 5.30 spiste vi morgenmad og forlod vandrerhjemmet. Nu gik turen mod Harwich, hvor færgen ventede. Vi fik et solidt aftensmåltid og kunne glæde os over, at vi ikke skulle nøjes med liggeplads, som billetterne sagde, men blev tildelt fine kahytter med eget bad.

Onsdag 24. april

Da færgen lagde til i Esbjerg ventede der os en overraskelse. Amanda havde fødselsdag den dag, og derfor var hendes mor mødt op på kajen med flødeboller til alle. De sidste billeder blev taget, og Asger kørte os til Ringe.

En rigtig god tur var slut. Vi havde fået meget ros undervejs for vores gode elever, og stemningen var positiv på hele turen. Mange havde fået prøvet det engelske i praksis og oplevet, at det man havde lært i skolen sagtens kunne bruges og forstås af ægte skotter! Og det er da en god ting!

Mange hilsner fra de 5 lærere, der var med på turen:

Johnnie Frederiksen, Gitte Elbæk, Jørn Mathiesen, Anne Glent-Madsen og Liselotte Svane





RINGE FRI- OG EFTERSKOLE
2001 - 2002



Lejrskole til Ungarn

En gruppe elever havde valgt turen til venskabsgymnasiet Krúdy Gyula i byen Nyíregyháza i den østlige del af Ungarn.

På denne tur var der privat indkvartering af eleverne hos de ungarske gymnasieelever, besøg på deres skole og et meget varieret program planlagt af værter og gæster i fællesskab.

Turen til Nyíregyháza foregik i en komfortabel sovebus, kørt af to gæve vestjyder, der med lune og situationsfornemmelse styrede både bus, overgearede efterskoleelever og knotne grænsevagter. – Og der er *meget* langt til Østungarn, så det var godt at komme ned at ligge i nattetimerne, selvom pladsen er trang mellem køjerne.

Ved ankomsten blev vi budt velkommen og modtaget af generte gymnasierelever, men fordelingen var hurtigt overstået, så de trætte og lidt beklemt danskere kunne drage af med deres værtsfamilier. Alle skulle mødes igen et par timer senere, men det var meget tiltrængt med tid til et bad og lidt afslapning.

De ca 25 RE-elever havde forberedt et lille underholdningsprogram bestående af uddrag af årets gymnastikopvisningsprogram tilpasset denne lille



gruppe (og til dels indøvet på en parkeringsplads i Østrig), et par folkedanse og et par sange udsat for meget blandet kor.

Det hele gik fint – alle efterskoleelever gjorde deres bedste, og ungarene var behørigt imponerede.

Derefter var der overdådig buffet og opvisning af ungarske folkedanse for viderekomne.

Til slut blev alle hevet på gulvet og der blev danset og pjattet på engelsk/tysk kauder-vælsk.

De følgende fem dage bød på en dag på gymnasiet, sightseeing til eventyrlige slotte, frilandsmuseum, dyrepark, termiske bade, Pushtæn (hvor Forstanderen for første gang i sit liv fik en ridetur), byvandring m.m.

Selvom det for nogles vedkommende havde været en meget grænseoverskridende oplevelse at tilbringe fem døgn hos en fremmed familie, som det kunne være svært at forstå og gøre sig forståelig for, nåede der at blive knyttet meget venskabelige bånd mellem værter og gæster, og der blev udvekslet mange ønsker om gensyn, hvilket kun til dels vil kunne efterkommes, når de ungarske elever kommer på genbesøg til foråret.

For de fire lærere, der deltog, blev det en uforglemmelig oplevelse at møde de ungarske kolleger og sammenligne arbejdsvilkår, -kultur og lærer/eleveforhold.

Sus, Sidsel, Finn og Linda

Landsstævne 2002

Skolen har efterhånden fået den tradition, at hver fjerde år sendes en flok elever til det traditionsrige Landstævne. Endnu engang i skolens historie drog en gruppe på 45 frivillige elever mod landsstævne på Bornholm.

Allerede lørdag d. 23. juni mødte en del af eleverne op på skolen, da vi skulle køre allerede kl. 6.00 søndag morgen. En del af holdet blev samlet op på vej mod færgen. Vi var alle enige om at busturen, der foregik ret fredeligt, var noget af en oplevelse. Bussen var mindst 50 år gammel, og det var umuligt at ha' alt bagagen og eleverne på en gang. Derfor tog vi det som en oplevelse at sidde mellem tasker i mellemgangen. Endelig, efter en lang rejse, nåede vi København, hvor de sidste sluttede sig til gruppen. Alle tasker og soveposer blev læsset i containere, og vi gik ombord. Færgen til Bornholm delte vi med den ene halvdel af det store efterskolehold, ca. 1150 elever. Da den anden halvdel allerede var taget til Bornholm dagen før. Turen på ca. 7 timer foregik stille og fredeligt, da det var meget få timer vi alle havde sovet. Vi ankom til Rønne om eftermiddagen søndag d. 24. Vi gik fra havnen mod kasernen i dejligt solskinsvejr. 1150 elever langs stranden, sikke et syn!

På Rønne kaserne, fik vi tasker, drikkedunke, bestik og en masse kort over øen. Vi havde da dårlig nok slået vores telte op, før regnen langsomt begynd-



te at sile ned. Da det var den første dag på "solskinsøen" tog vi det med godt humør. Allerede mandag morgen kl. 8.00 stod alle 2300 elever klar på den store træningsbane bag kasernen. Under ledelse af Mulle arbejdede vi os langsomt igennem serierne i vores 50 minutters lange opvisning. Vi havde en måned før, været 40 efterskoler, til en træningsdag i Ulstrup. Der havde vi øvet den sidste fællesserie + drenge og pige serierne. Så det var ikke helt nyt for os at stå 2300 elever og lave de samme serier. Dagen på træningsbanen gik hurtigt og vi regnede med at vi skulle tilbage i soveposerne sent på eftermiddagen. Men vi tog fejl. Der var nemlig ingen friaften til os. Vi mødte igen talstærk op om aftenen kl. 19.00 og trænede lige til vi skulle i seng kl. 22.30. Sådan blev de fleste dage ved. Vejret havde vi ikke været for heldige med. Onsdag eftermiddag listede en stor mørk sky sig ind på os.

Inden vi havde set os om, tordnede de største hagl ned på banen. Alt var gennemblødt. Ikke kun tøjet, men også mange af teltene viste sig at være utætte. Men det endte med vi tog det hele med godt humør, og var tilbage på træningsbanen senere om aftenen. Tirsdag aften ventede en glædelig overraskelse. Vi skulle IKKE træne, men var derimod inviteret til en speciel koncert kun for holdet.

Bandet »Ordentlige Folk« som havde lavet titelsangen til landstævnet kom og underholdt os med et stort diskotek hele aftenen. Selv om der var godt gang i den, var der flere udmattede elever, der tog tidligt tilbage til kasernen for at sove.

Torsdag var den officielle startdag for stævnet. Vi startede med en stor indmarch, hvor alle hold deltog. Hovedemnerne i dette landsstævne var jord, luft, ild og vand. Der blev opført en stor fælles opvisning for de hold der var med. Efterskoleholdet fik den ære at være alt vandet. Vi var klædt i forskellige blå T-shirts og fungerede som et stort hav. Der var fisk, en stor haj, tangplanter og masser af gopler. Hele opvisningen endte med at man konkluderede at hverken jord, luft, ild, og vand kunne overleve alene, men at der skulle være lige meget af alle fire elementer. Det var en utrolig flot aften med stort fyrværkeri. Verdensholdet underholdt os i halvanden time med den sidste opvisning på deres lange turne'. Selv om vi var kommet rimelig sent i seng, var der ingen kære mor. Træningen startede tidligt fredag morgen. Fredag aften blev alle 2300 elever kørt til ruinen Hammershus. Der blev holdt en forsmag på hvad der ventede os de næste par dage. Gymnastikken var repræsenteret fra alle fjerne hjørner af Danmark og med live TV kørte alt som smurt. Efter alle de flotte smagsprøver på gymnastikken, vandrede vi igennem stier langs vandet, inden vi nåede en lille bugt der var omgivet af klipper. Der blev vist en sær-



præget opvisning med stunts og flot lysshow i den mørke aften.

Lørdag var den sidste dag. Der blev trænet inden den første opvisning, så der var stress på. De sidste finpudsninger skulle laves og vejret så ikke for lovende ud.

Lørdag eftermiddag kl. 16.00 var vi klar. Vejret holdt tørt, og vi begav os ind på det store stadion. Der var proppet med mennesker, og vi gav dem, synes vi selv, hvad de havde forventet og mere til. Hele opvisningen gik som planlagt, og vores Mulle græd glædeståre. Det var en stor lettelse at alt gik godt, og at folk var tilfredse med opvisningen.

Lørdag aften var der stor koncert med Shubidua og hele stadionet var fyldt med god stemning. Søndag var vores hjemmeregnsedag. Men inden den første halvdel tog med færgen til København, skulle vi lige lave en ekstra opvisning. Pigernes stofserie foregik i regnvejr, men det var nu meget sjovt.

De første gik mod færgen, mens vi andre tog tilbage til et varmt bad. Vi fik pakket de våde telte ned, og smidt bagagen i containere igen. Færgen gik kl. 01.00 og ventetiden blev brugt i Rønne by. På turen hjem, blev de sidste mindebøger skrevet færdig, og resten af tiden gik med at sove. Vores gamle bus holdt og ventede på os i København, og de første farveller blev sagt. Tilbage i Ringe fik de sidste taget afsked, og en god oplevelse for livet var slut.

Vi vil gerne bruge lejligheden til at sige Tak til alle der var med på Bornholm. Det var en oplevelse vi aldrig vil glemme, og som I var en stor del af.

Knus fra Ann-ka og Milvertz 01/02

Til mine venner !

- I er måske mine bedste venner det ene år
- OK venner det næste år
- Taler ikke så tit sammen det næste år
- Og vi vil måske ikke tale alle årene efter.
- Så vil jeg bare sige
- Selvom jeg måske aldrig taler med dig resten af mit liv
- er du speciel for mig og har gjort en forskel i mit liv.
- Det værdsætter jeg virkelig meget.
- Fortæl dette til alle dine venner
- Ligegyldig hvor tit I taler sammen,
- eller hvor tæt I er på hinanden
- lad gamle venner vide at du ikke har glemmt dem
- og fortæl de nye at du aldrig vil.

Venner er som stjerner, du kan ikke altid se dem, men du ved, at de er der ...

Milvertz



Ny lærer - Tine Jørgensen

Jeg hedder Tine, er 36 år og kommer fra Nyborg. Jeg er egentlig uddannet sygeplejerske, men valgte for nogle år siden at springe fra faget. Mest fordi jeg gerne ville arbejde med idræt, som altid har haft min store interesse, men også for at slippe for store mængder af dårlige arbejdstider som jul og påske.

Jeg er færdiguddannet i sommer fra seminariet i Skårup og har liniefag i matematik, fysik, natur/teknik og idræt. Her på efterskolen har jeg fået til opgave at undervise i fysik, matematik og håndbold, hvilket passer mig fortrinligt.

Jeg har ikke selv gået på efterskole, og kender faktisk intet til miljøet før jeg kom her, men jeg er meget begejstret for at arbejde med undervisning på den måde som det foregår på. Det er dejligt at få mulighed for at være sammen med eleverne på mange forskellige måder.

Privat bor jeg i Nyborg, har mand og 3 børn på 7, 8 og 11 år.

Med ønske om en god jul og et godt nytår.

Tine

Indtryk fra en nyansat !

Mit navn er Jens Erik Spejlsgaard, og jeg blev pr. 1/8 ansat som lærer på Ringe Efterskole. Jeg er uddannet i 1999 fra Skårup Statsseminarium, og har indtil i sommers været ansat på en sydfynsk folkeskole. Efterskoleverdenen er dog ikke helt ukendt for mig, da jeg selv har været elev på en efterskole, og desuden har virket som vikar andetsteds.

Her på stedet underviser jeg i dansk, fodbold og gymnastik, og efter de første 4 forrygende måneder, har det til fulde levet op til mine forventninger. Jeg synes vi har en levende skole, hvor der er plads til alle forskellighederne inden for den fællesnævner, som ligger i skolens målsætning. Det giver en udfordrende og varieret hverdag, hvor der bliver taget sig tid til eleverne og de nyansatte takket være et godt og fleksibelt personale. Tak for det!

Årsskriftets læsere ønskes en glædelig jul og et godt nytår

Jens Erik Spejlsgaard

Skolens ansatte

Lærere:

Johannes Andreassen
Linda Boel
Gitte Elbæk
Johnnie Frederiksen
Anne Glent-Madsen
Susanne Hansen
Tine Jørgensen
Finn Larsen
Jørn Mathiesen
Bente Moustén
Lene Nielsen
Poul Pederen
Jens Erik Spejlsgaard
Kristina Ploug Sørensen
Liselotte Svane
Anne Vestergaard
Karen Viuff
Palle Yde

Køkken:

Bodil Landtved
Merete Bruun-Nielsen
Hanne Jeppesen
Lisbeth Storm Pedersen
Ann-Berit Rønn Jensen

Kontor:

Gitte Nielsen

Pedel:

Gunner Johansen
Svend Rasmussen
Gilbert Rønhave

Rengøring:

Kirsten Henriksen
Jonna Jensen



Ringenes herre og damer

Gl. elevhold på Ringe Efterskole

Ved begyndelsen af skoleåret 2001, fik det tidligere "Fredagshold" nyt liv, idet gymnastiklærerne på skolen - bakket op af elevforeningen og Finn, gik sammen om at starte et "Gammel elev" – gymnastikhold op på ny.

Rygterne om holdets opstart spredte sig som ringe i vandet, og vi fire gymnastiklærere kunne glade og forventningsfulde se omkring 50 gamle elever møde op, klar til en god gang hård efterskolegymnastiktræning. Det nystartede hold kom til at bestå af en aldersmæssigt blandet flok - lige fra det netop afsluttede hold 00/01 til 10 års jubilarer, men alle mødte op med en god opbakning til skolen og holdets tilblivelse.

Vi kunne ikke have ønsket os en bedre start på holdet, end vi fik. Tak for det!

Der ligger flere tanker bag at starte holdet op, hvor et af de vigtigste for os er, at se jer tidligere elever bliver integreret i det frivillige foreningsliv og få jer til at fortsætte med gymnastikken. Derfor stiller vi kravet om, at man skal deltage på et gymnastikhold med opvisning hjemme. Men vi oplever jo også den kolossale udvikling, der kan ske gymnastisk på et skoleår. Den fortsatte dygtiggørelse vil vi gerne pirke til, og derfor skal man som gymnast også gøre sig klart, at det er seriøse træninger man melder sig til på "Gamle elevhold".

Vi træner ca. en gang om måneden fra fredag kl. 19.00 til lørdag kl. 16.00, så det er mange timers træning i træk, men også en nødvendighed for at kunne nå at lære et helt opvisningsprogram. Vi laver omkring 4-5 opvisninger både ude og her på skolen.

Vi træner naturligvis altid på skolen, hvor vi også overnatter. Derfor ligger der jo også et stort socialt aspekt i at deltage på holdet. Dels kommer man tilbage til ens gamle skole og mærker lidt af stemningen fra dengang man var elev, dels møder man gamle og nye kammerater alle med det fælles udgangspunkt: Et skoleår på Ringe Efterskole.

I det nuværende år tæller holdet igen omkring 40 gymnaster. Vi skal lave opvisninger til OD-dag, ved Fynsstævnet, i Svendborg Idrætshal til forårsopvisningen og selvfølgelig til elevmødet. Men her slutter vi ikke, for til sommer tager holdet til Spanien nærmere betegnet Alicante på en lille opvisningstur.

Hvis du nu sidder og tænker på hvordan du kan komme på dette gamle elevhold, så er det såmænd meget let. Vi har første træning i august 2003, så det er bare at ringe til skolen og høre om den præcise dato og tilmelde sig. Hvis du kommer til elevmødet kan du se opvisningen og samtidig høre nærmere om holdets opstart.

Vel mødt!

På vegne af gymnastiklærerne Kristina







Elevhilsner

Der var engang tre piger, som startede på Ringe Fri- og Efterskole i det Herrens år 1992. Den ene var lille og spinkel og kom fra Odense, den anden havde store brune øjne og kom fra Rungsted, og den sidste havde lyst krøllet hår og kom fra Gislev. Fælles for dem var, at de ikke kendte hinanden, og at de ikke i deres vildeste fantasi havde forestillet sig, hvad deres venskab ville føre til. I løbet af opholdet på efterskolen udviklede deres venskab sig, og da de sluttede på skolen, besluttede de sig for at holde kontakten.

Den lille spinkle flyttede tilbage til Odense og blev både make-up artist og kosmetolog, og pigen med de brune øjne tog til Canada og siden tilbage til København. Pigen med de lyse krøller gik på gymnasiet og var fast besluttet på at flytte til Jylland, så snart hun havde set lidt mere af verden. Pigen med de brune øjne boede i en lejlighed i København og forelskede sig inderligt i pigen med de lyse krøllers storebror, der netop var flyttet til København. Efter at have set verden flyttede pigen med de lyse krøller ind i pigen med de brune øjnes lejlighed i, hvad hun troede var en kort periode – det skulle vise sig at blive anderledes. København viste sig at være en fantastisk by, og pigen



med de lyse krøller flyttede alle sine pakkenelliker ind i en lejlighed på Vesterbro for at læse til civilingeniør.

I mellemtiden flyttede storebroren sammen med pigen med de brune øjne, men selv da var der husly til den lille spinkle, der kom til København for at prøve lykken som frisør. Hun hyggede sig under opholdet og besluttede sig for at rykke teltplæne op og flytte til København. Nu var de så samlet alle tre i hovedstaden. Storebroren friede og fik sit ja, og brylluppet stod med pomp og pragt – både den lille spinkle og pigen med de lyse krøller var naturligvis med til festen. Da festen var slut, og brudeparret skulle af sted, kastede pigen med de brune øjne brudebuketten, der landede lige i favnen på den lille spinkle, som ikke havde nogen kæreste. Men dét blev der lavet om på! Pigen med de lyse krøller kendte nemlig én, som kendte én, der kendte én, og han ville gerne mødes med den spinkle pige. De mødtes, blev forelskede, flyttede sammen og pigen blev gravid. I mellemtiden havde pigen med brune øjne fået en lille datter, og alt var fryd og gammen.

Op således ændrede opholdet på Ringe Fri- og Efterskole deres skæbne. Pigen med de lyse krøller ville aldrig være flyttet til København for at studere, den spinkle pige ville aldrig have mødt sin nuværende kæreste, som hun venter barn med og pigen med de brune øjne ville aldrig have mødt storebroren med hvem hun har en datter.

Hvis ikke det havde været for det skæbnesvangre år ...

De bedste hilsner og på snarlig gensyn

Louise Rasmussen, Bolette Graae og Randi Skytte, årgang 1992-93

Forleden dag kom der et brev fra elevforeningen, der stod at 10 år var gået og at jeg nu skulle skrive første del af mine memoirer.

Derfor sidder jeg og tænker tilbage på alle de år der er gået, siden den dag jeg, sammen med ca. 110 andre håbefulde elever, forlod efterskolen.

Hvor er de sidste 10 år dog blevet af ... ? Hvad er der egentlig sket ... ?

Året var 1993 og vi var ved at sige farvel til hinanden efter et dejligt år.

OK ... nogle af os kom jo igen efter sommerferien, men efter 2 år på Ringe Efterskole, var jeg klar til nye udfordringer. Det endte dog med at jeg tog et sabbatår, hvor jeg arbejdede lidt, men brugte meget tid på gymnastik.

I august 1995 startede jeg på VUC-Svendborg hvor jeg tog HF-enkeltfag samtidig med at jeg arbejdede i Føtex. Tiden gik og lige pludselig skrev vi

1998. Da valgte jeg, at tage på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, for at udfordre mine gymnastiske evner. Samtidig med mine 9 måneder på Ollerup, startede jeg på Den Fri Ungdomsuddannelse. Efter højskolen kom jeg ud i praktik på 3 efterskoler, hvor jeg var 6 uger hvert sted. Det var en lærerig proces, hvor alle de ting jeg lige havde lært på Ollerup blev anvendt.

Efter julen 1999 kom millenium 2000 - I ved nok dengang fyrværkeriet varede mere end en time. For mig var det starten på et helt nyt kapitel i mit liv. Jeg tog igen på VUC og fortsatte min HF og var der indtil sommeren 2000, hvor jeg valgte at tage et år til udlandet.

Valget faldt på England, fordi jeg ville prøve at arbejde på en engelsk kostskole. Det blev på en kostskole for adfærdsvanskelige unge drenge. Et år med op- og nedture, men også mange sjove oplevelser. Jeg fandt dog ud af, at børn med et psykisk handicap ikke er det jeg skal arbejde med i fremtiden.

Tilbage i Danmark igen i sommeren 2001, startede mit sidste forløb på VUC, hvor jeg efter 7 års slid og mange oplevelser rigere, endelig blev student.

I dag sidder jeg så med 10 års gode minder og skal i gang med lektierne til mandag morgen, hvor jeg igen træder ind af hoveddøren på Skårup lærerseminarium, hvor jeg startede min uddannelse til lærer i august 2002.

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og håber vi ses til elevmøde i maj.

*De kærligste hilsner
Tine Jensen
Albechsvej 10, 1.
5700 Svendborg*



Leah Mahler

Elevmødet 2002

Elevmødet i år blev igen en festlig oplevelse. Mange jubilarer var mødt op, 170 i alt, og det må siges at være godt. Som altid er der stor gensynsglæde, når jubilarerne ser hinanden. Alle har en masse at fortælle, og nogle har taget billeder med fra elevtiden eller fra tidligere elevmøder.

Den 1½ time, jubilarerne har at snakke i før middagen, går hurtigt.

Jubilæumsfrokosten har i de sidste par år været i gymnastiksalen, da der ikke er plads i spisesalen, og det er et godt tegn, at så mange møder op. Som altid er der et veldækket tag-selv-bord, hvilket mange jubilarer da også giver udtryk for, at de påskønner. Efter frokosten blev der taget billede af jubilæumsholdene. Samtidig ankommer tidligere elever.

Gymnastikopvisningen var i den nye hal, som har de helt ideelle rammer, og med plads til alle tilskuere. Tidligere havde vi opvisning enten på plænen eller i gymnasiehallen, men nu behøver skolens lærere ikke at tænke på hverken opsætning af stole, flytte gymnastikredskaber eller hvordan vejret vil blive. Elevholdet havde den sidste time før opvisningen varmet op og var klar til at give opvisning, og det blev virkelig også gået til den. Det var super. Efter elevholdet var det, »Gymnastikholdet for tidligere elever« der gav opvisning, og de klarede opvisningen særdeles godt. Herligt at der igen er et hold for tidligere elever, og der skal her lyde en tak til instruktørerne for deres store indsats.

Efter opvisningerne var det kaffetid, og nu var der virkelig fyldt op i salen. Ud over de 170 jubilarer var der over 100 tidligere elever samt det nuværende elevhold + lærere på 130. Inden vi sluttede med kaffen blev der opfordret til at deltage i elevforeningens generalforsamling, men desværre kom der kun få. Derimod havde mange meldt sig til aktiviteterne, hvilket betyder, at der er et behov for disse.

Efter aftensmaden var der underholdning af eleverne, og godt vi har dem at trække på. De gør et utroligt stort arbejde til elevmødet. For uden dem var elevmødet ikke så inspirerende.

Sidste afdeling var folkedans, og her oplevede vi at såvel jubilarer som tidligere elever svinger godt sammen.

Aftenen slutter med en godnatsang, et farvel og på gensyn.

På elevforeningens vegne Lars Liengaard

Generalforsamlingen 25. maj 2002

Ud over bestyrelsen var der en lille trofast skare, som mødte op til den årlige generalforsamling. Vi har i bestyrelsen drøftet hvordan vi får flere deltagere med, men har endnu ikke fundet en løsning.

Formanden for elevforeningen, Michael Koch, aflagde beretning og fortalte bl.a. at der nu var blevet bedre tid til at deltage i elevfesten for de bestyrelsesmedlemmer, der har jubilæum. Det skyldes naturligvis, at bestyrelsen er blevet udviet med 2 medlemmer, så vi nu er 7.

Elevkartoteket vokser stadigt. Finn Jensen sørger for at alle tidligere elever og jubilarer bliver optaget i kartoteket. Der er for tiden 3200 navne i databasen. Hjemmesiden på internettet er www.rfe.dk så prøv at klikke ind.

Der har været en lille kontingentstigning i år, men det er stadigvæk billigt at være medlem.

Både formandens beretning og kasserens regnskab blev godkendt.

Valg til bestyrelsen gik hurtigt, idet alle der var på valg blev genvalgt.

Følgende er i bestyrelsen:

Michael Koch, Lars Nyholm, Lene Mortensen, Poul Pedersen, Lars Liengaard, Finn Jensen, Dorte Rosenfeldt. Valgt som suppleant er Janni Nyholm. De 2 revisorer er Robert Hune-Rasmussen og Gunnar Johansen.

Hele generalforsamlingen tog ca. et kvarter, og jeg vil gerne her opfordre til, at I møder op til generalforsamling fremover, for det er her du har mulighed for at få indflydelse på elevforeningen.

Lars Liengaard



10 års jubilarer



25 års jubilarer



20 års jubilarer



30 års jubilarer



40 års jubilarer



60 års jubilarer



50 års jubilarer



Elevmødet 2003

afholdes

lørdag d. 24. maj 2003

Indbydelser vil blive udsendt til alle medlemmer

Elevforeningens bestyrelse

Formand:	Michael Koch	Munkebo	Årgang 1978-79
Kasserer:	Lars Lienggaard	Ringø	Lærer
Øvrige:	Finn Jensen	Stenstrup	Årgang 1966-67
	Lars Nyholm	Odense	Årgang 1981-82
	Lene Mortensen	Odense	Årgang 1988-89
	Poul Pedersen	Ringø	Lærer
	Dorte Rosenfeldt	Ringø	Årgang 1974-75

Elevforeningen har udpeget følgende repræsentanter til Ringø Fri- og Efterskoles bestyrelse

Finn Jensen	Stenstrup	Årgang 1966-67
Anne Mette Michelsen	Odense	Årgang 1987-89

Finn Jensen administrerer endvidere elevforeningens hjemmeside samt medlemskartotek. På hjemmesiden kan du se en liste over de elever der pt. findes i elevkartoteket. Skal din jubilæumsårgang eksempelvis findes kan du få tilsendt en årgangsliste.

Anne Mette har efter stor indsats gennem 4 år valgt at træde ud af skolens bestyrelse p.g.a. nyt arbejde. Har du lyst til at repræsentere elevforeningen i skolens bestyrelse er du velkommen til at kontakte Michael Koch, Finn Jensen eller Poul Pedersen.

*Elevforeningens bestyrelse
og skolens personale ønsker
alle årsskriftets læsere en*

*Glædelig
Jul*

og et

Godt

Nytår

Husk at besøge os på skolens hjemmeside:
<http://www.ringe-fsk.dk>

Årsregnskab 2001

Indtægter:

Salg af 1 års abonnenter (86 abon)	17.931,00	
5 års abonnenter (25 abon.)	7.050,00	
10 års abonnenter (32 abon)	14.150,00	
Indgået ved elevmødet	17.695,00	56.826,00

Var. udgifter:

Trykning af elevskriftet m. v.	- 33.640,00	
Musik ved elevmødet	0,00	
Andre udgifter ved elevmødet	0,00	- 33.640,00

Gaver:

Gaver og blomster	- 555,33	
Fredagsholdet	300,00	- 855,33

Adm. omkost.:

Kontorartikler mv.	- 2.752,50	
Porto	- 5.088,50	
Kontingent DGI	0,00	
Bestyrelsesmøder, kørsel m.v.	- 3.277,00	- 11.118,00

Finansielle poster:

Renter, banken	928,65	
Renter, obligationer	10.120,12	
Renter af giro	0,00	
Diverse gebyrer	- 365,00	10.683,77

Ekstraordn. poster:

Nyanskaffelser mv.	0,00	
-------------------------	------	--

Resultat		21.896,44
-----------------------	--	------------------

Aktiver

Værdipapirer:

Nykredit 10% (nom. 1000)	894,69	
Realkredit Danmark 7%	132.126,31	
Aktier	34.201,66	167.222,66

Likvid beholdning:

Kasse	2,72	
Giro	726,39	
Bank	22.794,08	
Bank opsparing	9.185,96	32.709,15

Aktiver i alt

199.931,81

Passiver

Egenkapital primo	169.816,67	
Årets resultat	21.896,44	
Kursregl. på obl. beh.	2.462,74	
Egenkapital ultimo	194.175,85	194.175,85

Skyldige omkost.:

Kursregl. på aktier	4.380,96	4.380,96
---------------------------	----------	----------

Fredagshold primo	1.375,00	
Reguleringer		
Fredagshold ultimo	1.375,00	1.375,00

Passiver i alt

199.931,81

Elevliste 2002 / 2003

Brian Urlund	Hestehøjvej 77	5260 Odense S
Mikkel Bindzus Hauge	Lindegaards Alle 11	5220 Odense SØ
Mette Krogsgaard	Platanvej 6	4200 Slagelse
Simon Bønløkke Pedersen	Teglværksvej 24	5892 Gudbjerg
Charlotte E. Skovgård Jensen	Langstrengvej 2	6100 Haderslev
Mie Olsen	Kirkeløkken 1	5750 Ringe
Linda Valbjørn Olsen	Ullerslevvej 24	4900 Nakskov
Søren Korsgaard Kiilerich	Vesterled 14	6400 Sønderborg
Mette Creutzberg	Bjerrevej 53	8700 Horsens
Søren Lund Svendsen	H. C. Lumbyesvej 5, Lumby	5270 Odense N
Tine Sabine Jensen	Basselundvej 6, Ørsted	5620 Glamsbjerg
Line Young Ahrentsen	Ridderhatten 1	5220 Odense SØ
Lise Hannemann Jensen	Maihaven 45	6430 Nordborg
Fie Haugaard Andersen	Østergade 6 A	8732 Hovedgård
Jeanette Winther Kröll	Bakkedraget 16	4160 Herlufmagle
Kiki Birk Jensen	Industrivej 17	4534 Hørve
Søren Stenomgaard Rasmussen	Rytterhaven 8	6430 Nordborg
Jeppe Holme Jensen	Kroggårdvej 81	5270 Odense N
Mette Madsen	Hjortevænget 21	5800 Nyborg
Jakob Nielsen	Solbakkevej 14, Dalby	3630 Jægerspris
Jette Slothuus Lund	Højvang Nord 43	6580 Vamdrup
Jesper Barslund	Vøjstrupvej 59	5672 Broby
Sabina Andreasen	Nyvej 21	4171 Glumsø
Daniel Bøgelund Dokkedahl	Præstegårdsvænget 3	5792 Årslev
Kathrine Lyhne Hansen	Spodsbjergvej 62	5900 Rudkøbing
Ditte Jeberg	Stålbjergvej 13	5672 Broby
Kristina Renner Matthies	Ankersgade 16, st.	6400 Sønderborg
Maja Ølgod Frandsen	Allsundvej 20	6400 Sønderborg
Thomas Gyberg Rasmussen	Bjergfyrvangen 41	5270 Odense N
Jakob Højmark Pedersen	Nordre Frihavsgade 27, 1. th.	2100 København Ø
Nanna Louise Nielsen	Møllehaven 65	5853 Ørbæk
Katrine Vendelbo Nielsen	Akacievej 25	3400 Hillerød
Line Elisabeth Johansen	Kullerupvej 15	5853 Ørbæk
Jan Møller Toxværd	Lundekærvej 27, Bellinge	5250 Odense SV
Janni Charlotte Jørgensen	Lembkesvej 33	5230 Odense M
Laura Helene Nielsen	Linde Allé 28	4220 Korsør
Kim Steensgaard	Lindvedparken 74	5260 Odense S

Lykke Olivia Nielsen	Ennebøllevvej 12	5953 Tranekær
Melanie Jessen	Skovvænget 11	6440 Augustenborg
Therese Haugsted Hurton	Vormark Bygade 44	5874 Hesselager
Mette Skov Hansen	Ingrids Alle 29	5250 Odense SV
Theis Brønning Nørlem	Prins Haralds Allé 83	5250 Odense SV
Lasse Møller Madsen	Gartnerhøj 1	5700 Svendborg
Line Blomstrøm Johansson	Jakob Knudsens Vej 28	5210 Odense NV
Michella Lage	Sønder Boulevard 122, st. tv.	1720 København V
Mie Housø Hansen	Gunderslevvej 1, Rejnstrup	4250 Fuglebjerg
Brian Dam	Tingkærvej 63	5220 Odense SØ
Simon Christoffer Uth	Bedstedvej 32	4100 Ringsted
Charlotte Gormsen	Engelsvej 3, Kirke Søby	5610 Assens
Line Nielsen	Hellet 13, Tved	5700 Svendborg
Casper Ry Nielsen	Unnerupvej 8 B	3200 Helsingø
Michael Bennedsen	Rynkebjerg 25, Ørslev	4760 Vordingborg
Søren Poulsen	Balle Strandvej 2	4771 Kalvehale
Nellie Martin	Slørhatten 10 C	5220 Odense SØ
Kristina Møller Hestbæk	Skovduevej 38	3400 Hillerød
Rasmus Fruelund Niebuhr	Teglbakken 7	5900 Rudkøbing
Berit Markvard Martensen	Mesterrækken 23	5350 Rynkeby
Marie-Louise Norden	Røe Villavej 6	5900 Rudkøbing
Gritt Eck Budtz Svenssen	Fiskopvej 14	5700 Svendborg
Martin Holst Erichen	Siriusvænget 17	5210 Odense NV
Leah Mahler	Højskolevej 55	5882 Vejstrup
Thomas Barrie Jackson	Røjlevej 21, Nr. Søby	5792 Årslev
Ida Hansen	Vinderød Enghavevej 187	3300 Frederiksværk
Casper Søndergaard Nielsen	Kvadrillevej 6	5270 Odense N.
Camilla Kaas Jørgensen	Nøddehegnet 15, st.	4700 Næstved
Heidi Arenfeldt Andersen	Vestre Hougvej 41	5500 Middelfart
Morten Liedecke Pedersen	Skråningen 8	5330 Munkebo
Mads Mathiasen	Strandvejen 200 A	3070 Snekkersten
Simon Gram Christensen	Egelykke 12, Vollerup	6400 Sønderborg
Sine Foder Nissen	Thorsteinvænget 12	5210 Odense NV
Sanne Pedersen Bruun	Blansvej 43, Bovrup	6200 Åbenrå
Lykke Jensen	Hjortevej 28	6400 Sønderborg
Kenneth Thorstein Nikolajsen	Grønvangen 90	5550 Langeskov
Christoffer Ducjan	Kirkeltevej 133	3050 Allerød
Michelle Wallentin	Bødøparken 13	5400 Bogense
Laura P. Høegmark	Bjergskiftet 2	5240 Odense NØ
Mette Holdgaard Ernstsens	Lumbyholmvej 8, Nr. Lyndelse	5792 Årslev

Thomas Engholm Eskildsen	Østparken 29	5220 Odense SØ
Liselotte Gormsen	Engelsvej 3, Kirke Søby	5610 Assens
Sofia Bruse Lonning	Søhustofte 187	5270 Odense N
Peder Skou	Lindvedparken 113	5260 Odense S
Kirstine Marie Busk-Clausen	Katteværstrædet 18, Orø	4300 Holbæk
Jacob Lyng Kristensen	Brale 22	5450 Otterup
Sofie Niemann Lundrup	Vranderupvej 202	6640 Lunderskov
Luise Elg Milling	Engbækvej 34	5672 Broby
Rikke Østergaard Nielsen	Fynshovedvej 299	5380 Dalby
Lea Bjerg	Herrevej 2	6430 Nordborg
Victor Heitmann	Valsømaglevej 70	4100 Ringsted
Signe Sofie Westerboe Larsen	Sædekildegårdvej 51, Bellinge	5250 Odense SV
Cecilie Pedersen	Søgårdsvej 39	5270 Odense N
Thomas Skov Pedersen	Ristingevej 120	5932 Humble
Søren Heintz Eichner-Larsen	Vædevej 45	5462 Morud
Thomas Kragh Larsen	Bredgade 101	5485 Skamby
Anders Jyde Andersen	Møllevvej 16 A, Ulbølle	5762 Vester Skerninge
Ken Lindegaard Christensen	Stensager 42	4330 Hvalsø
Majken Kaae Frederiksen	Bjerreby Møllevvej 3	5700 Svendborg
Alijan Amdi Larsen	Eskebjergvej 86	4593 Eskebjerg
Lea Hellegård Hansen	Bryggervej 20	3200 Helsingør
Alexandra Bethien	Rosavej 20	2930 Klampenborg
Natasja Jensen	Kalhavevej 65	7171 Uldum
Louise Skov	Munkerisvej 45, st.	5230 Odense M
Kia Hellegård Hansen	Bryggervej 20	3200 Helsingør
Sofie Østergård Pedersen	9380 SE 47 st. , Mercer Island WA 98040 USA	
Michelle Ankjær Jacobsen	Nørregade 137	5592 Ejby
Ann-Karina Mouritzen	Jasminvænget 12	5000 Odense C
Tina Milvertz	Lerhøj 13	4220 Korsør
Martin Christensen	Lille Blødevej 3	3600 Frederikssund
Sune Carlsen	Sadolinsvænget 3	5230 Odense M
Steven Stegø	Gyldensteensvej 1 A, 1.	5400 Bogense
Lars Skovmand Aagaard	Refsvindinge Byvej 9	5853 Ørbæk
Mads Lindtner Lundt	Næstvedvej 9, 2.	4100 Ringsted
Martin Langeskov Rasmussen	Mågevej 31	5772 Kværndrup
Søren Christian Larsen	Bøsseløkkevej 13	5932 Humble
Thomas Pedersen	Birgits Allé 11	5250 Odense SV
Christian Schaumann	Kirkevej 23	5892 Gudbjerg
Kasper Jørgensen	Fynsvej 20, Båring	5466 Asperup