

RINGE FRI- OG EFTERSKOLE

Rolighedsvej 25 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 13 68 · Fax 62 62 48 68

A large, stylized white tree logo with a thick trunk and many thin, vertical branches, positioned in the center of the right page.

Ringe
EFTERSKOLE
2007

RINGE FRI- OG EFTERSKOLE

Årsskrift 2007

78. årgang - udgivet af elevforeningen



Indholdsfortegnelse

Hilsen fra formanden	3
Hilsen fra forstanderen	5
Hilsen fra elevforeningens formand	9
Skitur til Østrig	11
Mere motion og nu med livrem og seler	17
Aktiv weekend	19
Tilbage i tiden med Tordenskiold	22
Drengene vandt	25
Velkommen til New Zealand	26
Næsten ny efterskolelærer	31
Elevfoto	32
Rex-holdet	36
Sidste nyt fra medlemskartoteket	37
Referat fra generalforsamlingen	40
Elevmødet 12. maj 2007	41
Skolens personale	45
Elevforeningens bestyrelse	46
Årsregnskab	47
Jubilarer	52
Elevholdet 2007-2008	59

Hilsen fra formanden

Jeg har nu været formand for Ringe Fri- og Efterskole i en årrække. Det er efterhånden blevet en stor skole med ca. 180 elever på friskolen og ca. 120 elever på efterskolen. Men for jer, der læser dette årsskrift, er det jo først og fremmest Ringe Efterskole, I har i tankerne, og sådan skal det være.

I forhold til efterskoledelen har jeg den ”mangel”, at jeg aldrig selv har gået på efterskole. Det var inde i overvejelserne, men blev ikke til noget alligevel – for nu snart mange år siden. Nu kan jeg endelig tale med. Min ældste datter har været et år på efterskole i skoleåret 06/07. Og her har jeg jo ved selvsyn kunnet konstatere alle de gode egenskaber og oplevelser, et sådant år kan give. Det at fungere i det store fællesskab, alle de nye venner, behovet for og evnen til at være rummelig, mødet med nye lærere og et helt nyt undervisningsmiljø. Det at blive udfordret og støttet. Det at være væk hjemmefra og at vi kun ser vores barn i weekenden, hvis vi da ikke er så ”uheldige”, at hun er taget med nogle andre elever hjem. Det at vi som forældre må opleve (for det meste) at alle vore bekymringer bliver gjort til skamme. At vores ”barn” jo godt kan selv, og for det meste, vælger de rigtige beslutninger, uden at det er fordi far og mor har sagt, at det skal være sådan. Det har været en dejlig oplevelse. Og den næste datter i rækken er skrevet op til efterskolen i skoleåret 08/09.

Vi vil jo gerne hele tiden arbejde for, at skolen bliver ved med at være et attraktivt valg for de, der søger efterskolen. Vi har bl.a. en dejlig hal, og et flot musik- og samlingshus. Som noget af det sidste har vi fået istandsat elevgangen, som nu fremtræder ny og indbydende. Vi har fortsat mange planer. Nogle af de næste tiltag bliver nok en udbygning af vores administration og et nyt indgangsparti.

IT fylder mere og mere i hverdagen for os alle. På Ringe Efterskole har det resulteret i oprettelse af en egentlig IT-klasse og eksempelvis undervisning via Smartboards i klasserne.

Et er værdier i form af mursten og hardware. Noget andet er værdier i form af holdninger og meninger. Vi har igennem længere tid arbejdet på at få

beskrevet vores værdigrundlag. Det har været en lang proces. Ikke så meget det med at blive enige om, hvad der er vores værdier, men egentlig mere det at få det beskrevet korrekt i forhold til undervisningsministeriets forventninger til os. Men nu tror og håber vi på, at vi er ved at være på plads med formuleringer, der vil kunne godkendes. Indholdsmæssigt bliver det nedenstående værdier vi ønsker at fremhæve:

Ligeværdighed og forpligtende fælleskab.
Gensidig tillid og respekt.
Engagement og livsglæde.
Nysgerrighed og mod.
Selvtillid og selvstændighed.
Læring og udvikling.
Dannelse og uddannelse.

Skolens bestyrelse ønsker hermed alle årsskriftets læsere en glædelig jul og et godt nytår.

*Med venlig hilsen
Fleming Frederiksen
Formand for bestyrelsen*



Hilsen fra forstanderen

Vi er i skrivende stund, godt i gang med december måned og er ved at gøre klar til at nyde nogle af denne måneds traditioner.

Den første store begivenhed er netop overstået. Dette års musical blev opvist 3 gange i sidste uge og var igen en forrygende oplevelse. Vi opførte ”Oliver”, som er en moderne udgave af ”Oliver Twist” af Charles Dickens. (Nogle af årsskriftets læsere vil kunne huske, at de har været med til at opføre denne, da de gik her.)

I den nye udgave af musical én var der tilføjet en lang række Gasolin / Kim Larsen numre, som blev udført og fremført på helt forrygende vis af en stribe solister bakket op af et fantastisk orkester og et forrygende kor. Traditionen tro sluttede aftenen af med et flot og højtideligt Lucia – optog, som blev fremført helt ifølge den sædvanlige ”Ringe-tradition”.

Nu har vi almindelig undervisning og i ugen op til jul vil vi så i år prøve at lægge ugen med projektopgaven for 9 klasse og Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave for 10. klasse. Og så følger den sædvanlige gode tradition med Gal-la middag og teatertur, og i år udvidet med en caféaften dagen efter, hvor vi vil underholde hinanden med diverse indslag.

(Om dagen – disse to dage – har vi selvfølgelig hovedrengøring af skolen).

På lærerværelset har vi i år sagt goddag til to nye ansigter. Anne Louise Secher, der er vikar for Lene (Nielsen), der fødte en datter i september. Morten Pedersen, som underviser i matematik og fysik og ikke mindst i springgymnastik, hvor efterspørgselen har været stadig stigende.

Efter mange års uvished og skrivi om politikernes holdning til efterskolerne og ikke mindst 10. klasse, ser der nu ud til at være faldet ro over denne skoledebat, i hvert fald for et stykke tid. 10. klasserne skal fra næste år ud i 2 ugers brobygning, dvs. de skal prøve at gå på en ungdomsuddannelse ca 1 uges tid. 9. klasserne skal til gengæld op i langt flere fag til prøverne end før. Så der sker en del ændringer, som vi skal have indarbejdet i vores hverdag, og som blandt andet betyder, at onsdagspraktikken og ugepraktikken, som rigtig mange af jer kender, ikke længere vil eksistere.

Det er selvfølgelig ærgerligt for os at skulle give afkald på nogle uger, som vi syntes har givet vores elever stort udbytte gennem årene. Men omvendt må vi

også sige, at udfaldet af denne politiske kamp, kunne have været meget værre og prisen kunne være blevet meget højere. På et tidspunkt var udkastet til ændringerne så afgørende, at selve efterskoleopholdet var truet. Heldigvis har så mange protesteret over dette, at det har gjort stort indtryk på politikerne. Så selv om der er tale om ændringer, der griber afgørende ind i vores hverdag, er det ikke værre end vi nok skal få det tilpasset uden at sætte de kvaliteter, et efterskoleophold giver, overstyr.

Vi trives godt i vores omgivelser med den store hal og det nye musikhus. Interessen for gymnastik, spring og musik har været stærkt stigende de senere år. Nu er turen så kommet til drengæværelserne. Vi har planer om at bygge videre på kontorerne og syden, således at vi forlænger bygningen ned ad græsplænen ud mod Rolighedsvej. På 1. sal vil vi bygge drengæværelser og i



stuetagen nye kontorer, og endelig i den høje kælder vil vi have nye fysik/kemi/biologi lokaler. Et stort byggeri, som skal give bedre plads til drengene, køkkenet og kontoret, samt fysik/kemi/biologi lærerne.

Det er ikke hensigten at skolen skal have flere elever, selv om byggeriet giver mulighed for det. Højst et par drenge mere. Vi synes, det er godt, at vi tør vedblive at have en skolestørrelse, hvor alle kender alle. At være en overskuelig flok, hvor vi alle ser hinanden og kender hinanden, er en efterskoleværdi, vi sætter højt og stædigt prøver at holde fast i, selv om de fleste skoler rundt om os vokser til størrelser, der må have betydning for det intime samvær på skolen.

Det skal også nævnes, at vi har tegninger klar til en udvidelse af vores forholdsvis nye hal. Ved at forlænge den med ca 12 m, vil vi kunne etablere et egentligt springcenter i den ene ende af hallen. Og derudover giver det os mulighed for at have flere aktiviteter i gang i hallen på samme tid. Dette kunne vi godt ønske os, da interessen for gymnastik og spring som sagt er stigende hele tiden.

Det går rigtig godt på Ringe. Søgningen til både fri- og efterskolen er stadig stigende, og man skal være tidligt ude for at sikre sig en plads på begge skoler. Derfor kunne det være fristende at udvide begge steder, men vi lader os ikke friste!

I skrivende stund er vi 120 elever på efterskolen og 184 elever på friskolen, så de gode rammer, vi har, er godt fyldt ud.

Igen i år har vi en stor del af efterskoleeleverne som kender os lidt i forvejen, da de har været på skolen som mindre søskende, da storebror eller storesøster gik her. For os er det dejligt bekræftende og et tegn på, at det har været godt for familien da de gik her, når de vender tilbage. Vi vedhæfter traditionen tro et billede, så kan man selv gætte på, hvem de er søskende til.

Med denne lille opdatering vil jeg ønske alle årsskriftets læsere en glædelig jul og et godt nytår. Finn

Hilsen fra formanden

Fællesskab er det der gør os stærke.

Alle der har gået på efterskole, har gjort sig disse erfaringer og de der går på RE i øjeblikket, er ved at lære eller har lært dette.

Uden fællesskabet fungerer tingene meget langsomt, men med en eller flere makkere, er der flere til at løfte opgaverne og forhåbentlig også flere til at rose og støtte hinanden, det er det der gør os stærke. At løfte i flok.



Vi "gamle" kan alle se tilbage og forhåbentlig huske et eller flere efterskoleår som noget fantastisk positivt.

Det ligger i mennesket at sortere i erfaringer og minder, og oftest er det de positive ting vi husker bedst.

Når jeg sidder og tænker tilbage, hvad var det så der var så godt ved efterskole, som gør at jeg stadig kan mindes opholdet med en klump i halsen, hvad er det der har gjort, at begge vores børn i dag er på Ringe Fri-og Efterskole.

Ja, så er det jo naturligt fordi både Kirsten og jeg havde positive minder om den tid.

Men hvad er det egentlig vi husker, lærerne, vennerne, skolen, værelserne, undervisningen, gymnastikken, boldspil, sangaftner, weekendhygge, bålplads, rejser, opvisninger, vasketøj, klare sig uden mor og far eller bare det, at man nu var kommet skridt videre i processen barn – voksen.

Det er ikke nemt at sætte ord på, men et eller andet sted kan jeg kun finde et ord for dette og det er nemlig fællesskabet, det at jeg havde en fælles oplevelse, som jeg delte med en masse gode venner og lærere.

Jeg sidder ikke tilbage og husker på, at der måske var en enkelt eller to som jeg ikke talte så meget med, vi var jo alligevel forbundne, for de talte så med andre som jeg så igen talte med, så fællesskabet var der jo.

Husk selvom du ikke taler eller er enig med alle, må du aldrig glemme at respektere andre for deres synspunkter og meninger. Men du må heller ikke glemme dig selv og dine normer. Medløbere, fanatikere og hjernevask er i dag nogle af verdens største problemer, hvilket bl.a. giver grobund for terrorisme.

Så kære nuværende elever, husk når du forlader RE, at være tro mod dig selv, respekter dine omgivelser og vær med til at styrke fællesskabet i parforhold, klubber, foreninger og frem for alt også de fælles regler og love som vores samfund byder.

På denne måde får vi et stærkt fællesskab og et godt land at leve i og vi efterlader en fantastisk arv til vores børn.

*RE's Elevforenings formand
Michael Koch 1976-77 og 1978-79*

Elevholdets dagbog fra skituren til Østrig 2007

Lørdag

En lang bustur stod foran os, så da vi mødtes kl. 14 klar, parat til start i skolegården, var alle opsatte på at få en god plads i busserne.

Naja lagde hårdt ud med at tackle Jens Erik i et velrettet vinkelspark og spurtede derefter meget målrettet mod bussen, MEN Bente Moustén stod som vi kender hende, FAST, og råbte: STOOOOOP! Slut på de skarnsstreger, Naja. Det endte dog med, at alle fik en plads.

18 timer virker måske ikke af så meget, når man er i godt selskab, men efter nogle timers stillesiddende, bliver man nok lidt overgearet. Ørkenens Sønner og Haffelaffen fik stor opmærksomhed. Ronnys pokémonspil, Henriks skønsang og Mortens og Fjelles delikate pruttemaraton gjorde det alt sammen til en vellykket udrejse.

Søndag

Trætte og småforvirrede stod vi klar i Østrigs alper kl. 7 (syv, ja) om morgenen. Stress: morgenmad, indkvartering, omklædning og skigrej på en halv time, og så var vi ellers klar til pisterne.

Første skidag forløb dejligt. Ingen brækkede ben, men utallige forsøg. Berit besøgte et hegn, Signe kørte pæle ned, Rasmus blev fanget i en tallerkenlift, Helle blev forrådt af sine ski og Simon udførte utrolige stunts.

Hmmmm, og så siger vi tak for dejlig mad, Silvia. Vi glæder os bare til i morgen.

Mandag

Efter en lang aften, hvor Johannes' wondercreme kom på hårdt arbejde, fik vi en god nats søvn.

Næste morgen stressede vi andre af sted for at nå busserne. Lærerne havde hyret en skilærer, så vi kunne få rettet skiene til.... Og efter en dejlig frokost (vores egen hjemmegjorte ma'pak') fik de øvede skiløbere lov til at lege med nybegynderne.

Hvis nogle af Jer syntes, at blå løjpe var en smule ujævn, var det såmænd bare Sara Holmgren, der havde plovet det hele op med sine mange fald.





Kamilla Kilholm fik en forskrækkelse, da en lille dreng valgte at køre lige ind foran Mette Tang og hende. Da fik frøken Kiholm lige luftet sit ordforråd, da hun var kommet til sig selv i snedyngerne.

Basse havde sin egen teknik. Han skræmte alle væk med sin råben og skrigen, så han kunne få de brede løjper for sig selv.

Vores "proffe" Camilla Speich var noget muggen. Hun var styrtet for første gang i flere år, hvilket irriterede hende grænseløst. Ja, vi nybegyndere må lægge ører til meget!

Tirsdag

Dagen startede med sure miner. Trist vejr! Gejsten dalede noget, men af sted kom vi. Alle var blevet delt ind på hold, og det blev en lidt anderledes dag. De øvede hold blev udsat for Palles opvarmning, og det viste sig at være den helt store turistattraktion. Mange tilskuere fik sig en god underholdning.

Nybegynderne fik prøvet udfordringen at stå på nyfalden sne. Senere på dagen, hvor sneen var kørt til, gik det lidt nemmere. Vi troede alle, at Jens (Nif) var kommet alvorligt til skade, da Patrick P. og Kasper blev sendt ud efter hjælp, efter at Jens havde lavet et mega stunt. De to hjælpere fandt straks Anne Glent, som fluks suser af sted som en anden superwoman. Men ved ankomst til ulykkesstedet er Jens kommet på benene igen, og han kører videre som en glad Bambi.

Mats kom også ned at ligge i sneen, men ikke alene! Han tog nemlig en tysk dame med sig i faldet. Så fik han da også lige prøvet sine tyske høflighedsfraser af.

På trods af, at det var tredjedagen, skete der ingen større ulykker. Og alle kom sikkert hjem til vores hyggelig hotel.

Onsdag

I dag stod vi tidligt op. Da vi havde fået vores outfit på, stod vi på bussen til Nauders og derefter til Italien. Busturen var det rene kaos. Halvdelen af elever og lærere kom ikke med i første omgang. Men første hold brugte ventetiden på at give Jens Erik en vasker (6 mod 1, hehe)

Endelig var vi alle samlet. Sidste bushold kunne berette om hvilke kampe de havde måttet kæmpe mod horder af mennesker, som ikke kendte ordet kø-kultur. Men i Italien ventede der os en dejlig overraskelse. Løjperne var velpræparerede og vejret fantastisk.

Mange fik prøvet deres stil af, og enkelte blev lidt overmodige. Frederik røg sig en ordentlig tur ned af den sorte løjpe. Sådan!

Dagen blev også brugt på at filme en masse seje ski-tricks. Men pludselig var dagen gået, og vi måtte med en overfyldt bus hjemad. Det havde været en rigtig god og positiv dag.

Torsdag

Efter morgenmad, madpakkesmøring og pakning gik det hurtigt mod Nauders. Det var sidste skidag, og det skulle udnyttes. Heldigvis var vejret med os, og vi var rigtig på hjemmebane, da vi efterhånden kendte området helt godt. I dag fik nybegynderne lov til at følges lidt rundt med de øvede. Det kom der mange sjove episoder ud af. Enkelte havde stadig rigeligt i at kravle rundt omkring t-liften, hvor bl.a. Johannes var utrættelig hjælper. Han løb vist mere baglæns end forlæns.

Sidst på dagen, havde vi fri til små ture selv, bare vi var mindst tre sammen. Solen stod højt, og det kunne man i hvert fald mærke, når man nåede helt i bund. Her var det nærmest sjap, man løb i.

Nå, men desværre var det tiden at tage retur med bussen. Nu skulle der afleveres ski og støvler, og al vores bagage, som stod rundt omkring på hotellet, skulle pakkes i busser. Vi fik et sidste lækker måltid fra Silvia og company, og ved 19-tiden trillede busserne retur mod Danmark.

Året lejrskole var slut, og det blev vist en uforglemmelig oplevelse for os alle.



Mere motion og nu med livrem og seler

På skolen har vi i de sidste par år fokuseret mere og mere på hvilken betydning en sund kost og den rette mængde motion har, på elevernes evne til at koncentrere sig og indlære nye ting. Vi har haft en diætist på skolen for at fortælle om, hvad sund kost egentlig består af og hvad den betyder for bl.a. kroppens blodsukker-balance og dermed vores mulighed for at få noget ud af undervisningen.

Vi har også indført obligatorisk morgenløb på de 2,7 km rundt om søen. Dog kun mandage og onsdage. Der bliver løbet til, for så snart man er hjemme kan man gå direkte i bad og til morgenmaden. I forbindelse med denne fokusering er alle elever på elevhold 07/08 været i hallen for at blive konditestet. Vi skulle jo se om sliddet havde den ønskede effekt. Alle kæmpede så svedet sprøjtede, da man i en sådan test jo skal løbe til man absolut ikke kan transportere mere ilt ud til cellerne i kroppens muskler – altså til udmattelse. For nogen var det sandhedens time, for andre en positiv overraskelse.

Generelt set var resultaterne faktisk rigtig pæne, så nu håber vi blot på at





opretholde både det fysiske aktivitetsniveau, samt indtagelsen af de rigtige madvarer fra Merethes køkken.

Hallen

Ellers er det jo ingen hemmelighed at vores elever opholder sig meget i hallen, også i fritiden. En del aftener har den nærmest karakter af udvidet opholdsstue, hvor folk spiller bold, badminton, springer eller blot "hænger ud" på tribunerne. Af nyindkøb har vi i år indkøbt 3 gode kondicykler, som bl.a. benyttes i forbindelse med genoptræning og motion, men også Hallens spring faciliteter har fået en forbedring.

I spærene er blevet monteret 2 stk. såkaldte "flik-bungy", som både eleverne og REX-holdet har nydt godt af. Det består i al sin enkelthed af et selesystem til at spænde rundt om hoften. Selen bliver så via en karabinhage klikket på en system af elastikker, som hænger i loftet. Nu har selv nybegyndere mulighed for at give sig i kast med både flik-flak og salto. Mange kan endda springe helt uden modtagning.

Vil du prøve så tag endelig dine shorts med til årets elevmøde 17. maj og prøv det selv.

Palle Yde

Aktiv weekend

Den sidste weekend i oktober i år var det 6. gang Ringe Efterskole blev forvandlet til et slaraffenland med 13 forskellige værkstedstilbud. Der var noget for hankøn og hunkøn, for kursister med fin- eller grovmotorik, for sjæle med en engels tålmodighed eller for sjæle med krudt i rumpen. Men fælles for alle vore elever var, at de fik afprøvet håndværk og opgaver, de aldrig har beskæftiget sig med før. Dette betød en ny indsigt i kreativitetens verden, der fik de unge mennesker til at fordybe sig og arbejde koncentreret på værkstederne sammen med kursister fra Ringe og opland. I år var der igen forældre til nuværende elever, der havde valgt at være sammen med deres poter i en eller anden kreativ aktivitet.

Vi har i alle årene samarbejdet med Espe og Midtfnys Husflidsforening, som bidrager med kursislærere. I år blev det til 52 deltagere udefra. Hvert år bestræber vi os på at finde nye og forskelligartede kurser til weekenden. Vores kursustilbud så således ud i år:

- Små figurer i fedtsten
- Langbuer
- Billedoverføring på tekstil
- Kom julen i forkøbet (konfektfremstilling)
- Lav din egen kniv
- Scrapbooking
- Trædrejning
- Smykkefremstilling
- Pilefletning
- Smedning
- Filtning
- Bevæg dit liv
- Stretdance

Enkelte fag måtte desværre udgå pga. manglende tilmelding og lærerfrafald: rollespilsværksted, akvarelmaling, decoupage og papirfletning. Men måske får de chancen næste år.

Det blev igen en weekend, hvor der blev arbejdet på højtryk; samarbejdet mel-

lem generationerne var også meget givtigt og deltagerne fik slået et par fordomme i jorden. Bl.a. var der enighed om, at såvel "efterskoleelever" som "voksne" var gode til at supplere og hjælpe hinanden, når der opstod prøvelser i kursusforløbet.

Hvert eneste år beder vi eleverne om at evaluere weekenden. Her er et par udtalelser:

Langbuer – Det var rigtig hyggeligt og sjovt

Streetdance – Jeg synes det har været super fedt! Jeg har prøvet en masse nyt

Kom julen i forkøbet – Jeg synes det har været rigtig sjovt og dagene er fløjet af sted. Det var fedt at lære nogle tricks til, hvordan man laver konfekt, og instruktøren var rigtig god til at hjælpe og forklare. Men er bare træt efter sådan en weekend

Bevæg dit liv – Godt, spændende. Jeg var overrasket – det var ikke som jeg troede. Vi lavede for lidt øvelser – snakkede mere om underlige ting

Trædrejning – Jeg synes det var en super weekend. Der var en god lærer og han var god til at forklare. Det var dårligt bussen ikke kom til tiden lørdag morgen.

Scrapbooking – Jeg synes det var okay. Det var meget hyggeligt, det var godt man kunne arbejde i sit eget tempo.

Smedning – Jeg synes egentlig det var okay, og jeg fik lavet en hel del ting, som en kniv, hestesko og meget andet.

Smykker – Jeg synes det var hyggeligt. Man lærte noget nyt og spændende.

Fedtsten – det var sjovt

Billedoverføring på tekstiler – Jeg synes det har været rigtig sjovt, og jeg har prøvet noget helt nyt, jeg ikke selv ville have startet på.

Filtning – Jeg synes det har været rigtig godt det hele, det eneste der var lidt dårligt var, at garnet var en smule dyrt og vi måtte begrænse os eller betale.

Lav din egen kniv – Det var faktisk sjovere end jeg havde regnet med. Det var sjovt nok at vi startede fredag for ellers havde vi overhovedet ikke nået det. Det var rigtig sjovt også selv om jeg fik mit 3. ønske.

Pilefletning – Læreren var rigtig dygtig, men dog var vi lidt for mange på holdet. Vi sad længe og ventede på hjælp. Men vi fik lært en masse gode teknikker og lavet en masse flotte kurve mm. Alt i alt har det været en god weekend.

Vi lader billederne fra weekenden tale for sig selv!!

Efter afslutningen var der evaluering med kursislærerne og alle var enige om, at vi har nogle gode, glade, arbejdsomme og velopdragne elever. Godt gået – kære elever, og en stor tak til kursisterne og instruktørerne.

Vi ønsker jer og jeres familier en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår fra Jørn Mathiesen og Gitte Elbæk

Måske melder DU dig til aktiv weekend næste år!!



Tilbage i tiden med Tordenskiold

Kæmpe sejl og en gigantisk scene bygget af ca. 1000 paller fyldte det halve af spejlsalen og bragte sammen med skuespillere klædt i flotte autentisk udseende kostumer publikum i 1800-tals stemning. Et stort orkester sad klar i orkestergraven og bagerst hævede koret sig op og kunne overskue hele scenen. Det hele var resultatet af en proces, hvor der havde været brug for alle kræfter. Kostumeholdet havde syet kostumer til mere end 30 skuespillere og en hel flok dansere - med sved på panden var danserne nået igennem 6 danse - musikerne og koret havde sammen med solisterne kæmpet for at få alle arrangementer til at svinge - replikker var blevet terpet af skuespillerne - kulisseholdet slæbte, byggede og malede den kæmpestore scene - og sidst men ikke mindst blev alting dokumenteret og udgivet af vores pressekorps. 3 dage i træk fulgte en fyldt sal Tordenskiold fra barndom til død - hans kamp mod svensken, hans flirt med kvinderne, hans vej mod lederskab, ære og beundring og hans store ego, der til sidst kostede ham livet.

Den store udfordring for os musiklærere var, at vi selv skulle skrive musikken. Vi hentede inspiration fra vidt forskellige kunstnere, og musikken bredte sig fra stille ballader over rap til Led Zeppelin-inspireret rock. Vores orkester og kor tog godt imod vores musik, og vi blev selv glade for resultatet.

Til sidst kan Ouverturens omkvæd bringe tankerne tilbage til 1800-tallet og Tordenskiold og måske fremkalde et minde hos de elever, der sidste år var en del af musicalen.

*Kamp og modige mænd
der kæmper for konge og fædreland
Og han, som styrer de mænd er Tordenskiold
Modig, sikker, vor mand*

*Kvinder elsker ham, de forguder ham
Han er den mand, de vil ha'
For han, som kærtegner dem, er Tordenskiold
Flirter, smiler, gør han*

*Glædelig jul og godt nytår til alle
Johnnie og Mette*





Drengene vandt ...

Vores fodbold drenge leverede en flot indsats i årets efterskoleturnering.

I modsætning til sidste år hvor vi var tilmeldt A-rækken og samtidig kunne konstatere, at det er for skoler med mere fodbold i dagligdagen end vi tilbyder, var vi i år tilmeldt B-rækken.

Det viste sig at være det rigtige sted for vores drenge, da det selvfølgelig er sjovere at spille mod andre hold på samme niveau.

I indledende pulje mødte vi Glamsbjerg Efterskole, Sdr. Nørå Efterskole og Hjemly Idrætsefterskole 2. Det blev til 2 sejre og 1 uafgjort, hvilket gjorde os til puljevindere.

I semifinalen mødte vi i en virkelig spændende kamp Nislevgård Efterskole. Vi var selv skyld i, at den ordinære kamp endte 0-0, da vi brændte 3-4 oplagte scoringmuligheder på deres dygtige målmand. I den forlængede spilletid var begge hold forsigtige frem af banen, så det lignede ret hurtigt straffesparkskonkurrence. Og her brillerede vores målmand, Lasse ved at snuppe 3 straffespark – vi var i finalen.....

Finalen foregik på Ringe Stadion mod Idrætsefterskolen Ulbølle.

Kampen blev overværet af ca. 200 tilskuere, da begge skolers øvrige elever var tilstede. Der var en super stemning med musik, horn og cheerleaders...

Drengene havde set meget frem til kampen og var også noget nervøse under opvarmningen. Men da fløjten lød til start blev nervøsiteten rystet af og ret hurtigt satte vi os - via hårdt arbejde, tungt på midtbanen. Gæsterne havde dog én stor chance inden vi selv kom på måltavlen, men foran 1-0 kæmpede vi flot videre. Og som kampen skred frem blev vi mere og mere spilstyrende – vi vandt 4-0 til drengenes og de øvrige R.E elevs store glæde.

Jacob Jensen

Haere mai Aotearoa Velkommen til New Zealand

Af Morten Petersen

Maurierne sprang i deres waka (kano), efter at have udført deres haka (krigs-dans) og padlede i takt, mod det fremmede skib, som lå for anker uden for deres kyst. Skibet havde spyet med torden og ild, og maurierne var blevet bange for, at de var under angreb af et havuhyre. Dette var blot den Hollandske handelsmand Abel Tasman, som sejlede forbi ved et tilfælde. Han havde fyret sine kanoner af i en venlig hilsen, da han havde set, at der var folk inde på det ukendte land. Dette resulterede i, at maurierne blev forskrækkede og sejlede ud og dræbte de personer, som Abel Tasman havde sendt ind for at hilse på dette folk. Abel Tasman blev så forfærdet, at han straks hejste sine sejl, for aldrig at komme tilbage. Dette var i året 1642 og der skulle gå over 100 år, inden den første europæer skulle sætte sine ben på New Zealand.

Historien ovenfor er en af de første beretninger om den unge nations korte historie, som starter da Christian d. 4. regerede i Danmark og rundetårn stod færdigt. På det tidspunkt boede de indfødte maurier stadig i små træhytter, sejlede i kano, og var et ret primitivt og isoleret folk.

Som ny lærer på Ringe Fri og Efterskole har jeg været så heldig, at kunne holde fri i nogle uger, for at flyve til den anden side af jorden for at opleve New Zealand. Dette er jeg meget glad for, og jeg vil her berette lidt om min tur.

Kia ora / Hello how are you; det er noget at det første, man møder i New Zealand. Det er en meget imødekommende befolkning, som vil ligge verden ned, for at man har det godt.

Turen startede i det nordlige af NZ, hvor vi besøgte Bay of Islands, kendt som stedet hvor Kaptajn James Cook i 1769 satte sine fødder på en af de mange øer i området, og han ses derfor som opdageren af og den første europæer på NZ. Ud over det er Bay of Island en flot bugt med 144 øer, med små hvide strande og et rigt dyreliv både over og under vand.

Midt på nordøen ligger byen Rotorua, også kendt som "verdens røvhul". Byen



ligger i et vulkanområde, som sender varme kilder og dampe op til jordoverfladen. Vandet er meget svovlholdigt, og derfor spreder der sig en "duft" af rådnede æg over hele området. Men de varme kilder bliver anvendt til flere formål bla. kræftværker, men også til forskellig helse- og spabade. Dette kan varmt anbefales. Rotorua er også hjemsted for mange af de oprindelige New Zealandere – maurierne. Her fik vi et indblik i deres gamle kultur i form af danseshows, fremvisning af gamle boformer, sprog, kultur og ikke mindst deres originale kogekunst.

Efter de kulturelle indslag var det tid til lidt aktion. Her bød Taupo på en masse. Efter et frit fald i 45 sekunder hvorefter faldskærmen folder sig ud over en, er man helt i ekstase. Denne oplevelse kan næsten ikke beskrives. Omkring Taupo ligger der også en masse gode vandremuligheder. Det blev til en dagstur - Tongario Crossing - på 20 km, som bød på vandring i og udsigt til flere forskellige scenerier såsom Mt. Ngauruhoe (måske bedre kendt som Mt. Doom fra filmen Ringenes Herre), blå søer, sne og is samt grøn skov. Det var helt fantastisk!

På Sydøen startede vi med at besøge Abel Tasman Nationalpark (opkaldt efter den hollandske handelsmand), hvor vi i kajak sejlede i 2 dage i de smukkeste omgivelser og solskin, med overnatning i det fri og mad fra primus. Videre ned af vestkysten af NZ så vi Pancake Rocks, som er stenformationer, der ligner en stor stak pandekager som fra Rasmus Klump. NZ er det ene af 2 steder i verden, hvor der findes gletchere, som bevæger sig ned under trægrænsen. Den ene af disse aflagde vi et besøg, og vandrede på nogle timer. Et helt utroligt naturfænomen at opleve på tæt hold.

Længere sydpå bragte turen os til Wanaka og Queenstown, som er to byer, der ligger ved hver deres bjergsø, omgivet af høje bjerge med sneklædte toppe. Disse to byer er, som små alpebyer i de flotteste omgivelser, og udsigten var helt fantastisk. Byerne er også hjemsted for alle tænkelige adventure aktiviteter. Det er kun fantasien, der sætter begrænsninger for, hvad man kan prøve.

Turen førte os også til Te Anau, en lille by som er udgangspunkt for flere længere vandreture i det sydligste af NZ - Fjordland. Her var vi på en 3 dages vandretur - Kepler Track. Dette foregik i alt fra regnskov, bjerge og sne til skov og strand. Her så vi igen, hvordan den New Zealandske natur kan skifte fra det ene øjeblik til det andet.

Man kan ikke komme uden om, at det meste af Trilogien "Ringenes Herre" er blevet optaget i NZ, og dette er også tilfældet for Milford Sound - en fjord der er skåret ind gennem bjergene af en gletcher for tusinde år siden. Her står der bjerge lodret op fra vandet, og der er små vandfald overalt. Et utroligt smukt syn.

Inden turen igen gik tilbage til Danmark, besøgte vi Kaikoura, som er en fiskerby på østkysten af Sydøen. Her er det muligt at komme ud og se kaskelothvaler, som holder til i dette område pga. strømforhold, som gør at føden er optimal her. At se en hval svinge sin kæmpe hale op i luften, for så derefter at forsvinde i dybet, er et fantastisk syn. Disse dyr er dybt imponerende. Når man sad på standen i Kaikoura, kunne man desuden både se sæler og delfiner, som hyggede sig i bugten.

New Zealand byder på den mest uspolerede og imponerende natur, og der gøres også et stort arbejde for at bevare denne. Så det var med smukke og fantastiske naturoplevelser i rygsækken, at vi forlod NZ, og ikke mindst med et stort ønske om at opleve dette land igen.

Haere ra / Farvel og tak



Ringe Efterskole



Musiklønjen på turne



Strib Skole
Hyllehøjskolen
Henriette Hørlücks skole

Ubberud Skole



Ringe Efterskole
Gymnastik • Musik • Idræt

www.ringeefterskole.dk

Næsten ny efterskolelærer!

Mit navn er Brian Lund og jeg er 38 år. Jeg er forholdsvis ny lærer på Ringe Efterskole. Jeg underviser i engelsk, dansk, historie og samfundsfag. Foruden disse faglige fag underviste jeg sidste år i fysisk tons sammen med Palle og så har jeg fået lov til at starte en slagboldslinje, som primært er tennis og badminton.

Det har været en fornøjelse at starte på Ringe Efterskole. Skolens gode rygte er i den grad blevet bekræftet og jeg har desuden fået nogle søde, dygtige og engagerede kollegaer samt muligheden for at arbejde med 120 engagerede elever. Kan man ønske sig mere som lærer?

Efter jeg er startet på Ringe Efterskole kan jeg i dag godt ærgre mig over, at jeg aldrig selv kom på efterskole, men til gengæld har jeg fået rejst en del. Efter folkeskolen var jeg udvekslingsstudent i USA. Det gav mig yderligere rejseblod på tanden, så efter jeg havde "overstået" Handelsskolen tog jeg på sprogskole i Spanien. Derefter arbejde jeg i 3 år som professionel tennistræner på forskellige tennishoteller i Spanien og Tyrkiet. Længslen efter frikadeller og leverpostej fik mig tilbage til Danmark, og i 1994 startede jeg på Skårup seminarium.

Jeg har i dag været lærer i 9½ år. Først var jeg 4 år på Gislev Centralskole og de sidste 4 år har jeg været på Ringe Kostskole.

I min fritid bruger jeg en del tid i den lokale tennisklub, hvor jeg naturligvis får spillet tennis, men jeg bruger egentlig mere tid på at undervise og deltage i klubarbejdet. Derudover prøver jeg at få løbet og cyklet og jeg håber da, at løbeskoene kommer så meget i gang i løbet af vinteren, at jeg skal løbe maraton i København til sommer, men lad os nu se.

Jeg er gift med Mette og sammen har vi 2 børn: Anna på 7 år, som går i 1. klasse på Friskolen og Astrid på snart 3 år. Vi har boet i Ringe i 5 år, er faldet godt til og har planer om at blive her i mange år.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle.

Brian Lund



**RINGE FRI- OG EFTERSKOLE
2006 - 2007**





REX-holdet

REX-holdet er sammensat af mange forskellige årgange af tidligere elever som har gået på Ringe Fri- og Efterskole. Trods aldersforskellen er der et godt sammenhold, og det kan være en fordel med nogle ældre og mere erfarne gymnaster på holdet, da de kan hjælpe en med serier og tricks, når trænerne er gået hjem. Det er en god måde at bevare kontakten på til de venner/veninder man har fået fra sit efterskoleophold, og bevare kontakten til skolen og selve livet på efterskolen. Selve træningen er en gang om måneden og med overnatning. Det er rigtig hyggeligt og ryster folk godt sammen. Der bliver sprunget, spillet bold, øvet serier, snakket, spist lidt sødt og hvad man nu ellers lige kan finde på om aftenen i hallen. Vi spiser frokost sammen med elevholdet, hvilket også bringer gode gamle minder frem. I nogle af forårsopvisningerne tager vi også afsted med elevholdet, der er en rigtig god stemning og vi er gode til at bakke hinandens hold op når der bliver lavet opvisning på gulvet. Det er et hold, hvor man bliver udfordret og kan udvikle sig, ny som gammel.

Det giver sved på panden at træne sådan en weekend og der skal tænkes og huskes en masse, da vi nemt kan lære en til to serier på en weekend.

På holdet holder vi også den årlige julefrokost, her bliver der drukket, danset, holdt konkurrencer og andre sjove ting. Denne festlige begivenhed vil man ikke gå glip af.

Alt i alt er det et hold, hvor man lærer meget, laver fed gymnastik, og samtidig er det sociale prioriteret højt.

Skrevet af Katrine Karstensen årgang 05/06



Sidste nyt fra medlemskartoteket

I år har elevforeningen rundet et skarpt hjørne. Medlemstallet har længe ligget et lille stykke under 500 medlemmer, men den 30. november 2007 skete det endelig, vi brød igennem den magiske grænse på 500 medlemmer og er nu 504 tidligere elever, der ønsker at få et elevskrift, så man kan følge med i skolens hverdag.

Tak til alle der bakker op om elevforeningens arbejde, for uden jer – ingen forening.

Glædelig jul og godt nytår

Finn Jensen

Besøg os på skolens hjemmeside:

www.ringeefterskole.dk

eller www.rfe.dk

Her kan du følge med i dagligdagen på Ringe Efterskole. Her kan du også klikke dig videre ind på elevforeningens hjemmeside.

Grease aftern



Referat fra generalforsamlingen

12. maj 2007

Tilstede fra bestyrelsen: Poul, Michael, Johannes, Finn, Dorde og Tine

Generalforsamlingen blev i år en noget tam affære. Ud over bestyrelsen, var der kun mødt 2 deltagere. Derfor blev de sædvanlige generalforsamlingsprocedure sat lidt ud af kraft og dagsordenen gennemgået som en generel snak om elevforeningens virke.

Da de fremmødte ikke havde nogen indvendinger overfor bestyrelsen og dagsordnen, kan følgende refereres.

1. Valg af dirigent
Michael blev valgt
2. Bestyrelsens beretning
Michael fortalte kort om bestyrelsens arbejde, og kunne meddele at elevforeningen har foræret skolen 4 trådløse mikrofoner.
3. Aflæggelse af regnskab
Johannes fortalte, at elevforeningens økonomi er i topform.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
Bestyrelsen blev genvalgt og Jane Dam Christensen fra årgang 1993-94 blev valgt som ny suppleant
6. Valg af 2 revisorer
Lars Liengaard og Aage Pedersen blev begge genvalgt
7. Eventuelt
Ingen ting til eventuelt

Referent: Tine Jensen

Elevmødet 12. maj 2007

Vejret viste sig fra den gode side, og dagen startede perfekt med morgensang og hejsning af flaget, mens solen tittede frem mellem skyerne. Rigtig mange jubilarer var mødt frem og som noget helt nyt, var årgang 2006 specielt indbudt og var med fra morgenstunden.

Indbydelsen til sidste års elever, er en erstatning for vinterfesten, der ikke afholdes længere og vi kunne glæde os over, at 61 elever fra årgang 2006 havde valgt, at være med fra morgenstunden samt deltage i jubilæumsfrokosten. Vi forventer, at det vil udvikle sig til en tradition ved kommende elevmøder.

Elevmødet i år var også specielt på en anden måde, da hele 3 medlemmer af elevforeningens bestyrelse havde jubilæum. Finn Jensen kunne fejre sit 40 års jubilæum, Michael Koch sit 30 års jubilæum og Dorde B. Hansen sit 15 års jubilæum – tillykke til dem.

Efter morgensang og flaghejsning, blev de forskellige jubilæums årgange fordelt i skolens klasseværelser og i løbet af ingen tid, var snakken i fuld gang. Billeder fra "dengang" blev vist frem og minder genopfrisket. For en del jubilarer, var der gået rigtig mange år, siden de sidst havde set hinanden. Så for nogen, tog det lidt tid, inden genkendelsens glæde viste sig og de havde fundet ud af, hvem der var hvem.

Jubilæumsfrokosten var som sædvanlig, hyggelig og køkkenet havde sørget for noget rigtig lækker mad til jubilarerne - noget vi gerne vil sige tak for. Der blev spist, sunget, snakket, hygget og under præsentationen af de forskellige årgange, blev der blev der læst hilsner op. Efter frokosten, var det tid til fotografering - vejret var super og Poul stod klar med sit kamera.

Kl. 13.45 nåede vi til dagens næste højdepunkt, nemlig gymnastikopvisningen med de nuværende elever samt REX-holdet, der består af tidligere elever. Som altid er det en fornøjelse at se, hvordan holdene udstråler glæde ved at vise det, de har øvet hele vinteren. Når man, som gammel elev, har mere end 10 år at se tilbage på, kan man virkelig fornemme udviklingen og se, at sam-



spillet mellem øvelser og musik har ændret sig rigtig meget fra dengang, man selv var med ved opvisningen til elevmødet.

Mellem de to opvisninger, gav skolens musikhold en prøve på deres kunnen. De spillede bl.a. et medley med temaet James Bond - noget de også havde spillet til indmarchen, i forbindelse med et gymnastikstævne i Vejen, et par dage i forvejen.

Efter alle oplevelserne i hallen, hvor de mange tilskuere nærmest havde gjort siddepladser til en mangelvare, var vi nået til eftermiddagens kaffepause. Nu var det, at køkkenets stressniveau steg til uanede højder - vi var nemlig kommet alt for tidlig tilbage fra hallen, så vi måtte pænt vente, til de var klar. Kaffe eller ej, salen blev hurtigt fyldt med glade mennesker og det var nu, man rigtig kunne se, hvor mange gamle elever, der var kommet - et imponerende syn.

I år kunne vi glæde os over, at 341 tidligere elever var tilmeldt elevmødet - heraf var 197 jubilarer.

Efter kaffen skulle elevforeningens generalforsamling afholdes, et punkt, som alt for mange sprang over. Udover bestyrelsen, kom der helt præcis 2 personer, der var interesseret i at vide, hvad det er, vi går og laver i elevforeningens bestyrelse. Mødet blev afholdt i en afslappet stemning med genvalg på alle poster og konklusionen må være, at der er fuld opbakning omkring bestyrelsens arbejde, hvilket vi selvfølgelig er glade for. Det vil nu ellers være rart, hvis der i fremtiden bliver en større opbakning til generalforsamlingen. Bestyrelsens nytårsønske er derfor, at elevforeningens medlemmer dukker op og deltager i den demokratiske proces - altså, mød op og vær med til næste år.

Vi er nu nået til det tidspunkt på eftermiddagen, hvor aktiviteterne går i gang og som altid er Finn Larsens foredrag om skolens historie meget populært og særdeles velbesøgt af de ældre årgange.

De øvrige aktiviteter (gymnastik, sang, boldspil og det kreative værksted) var også godt besøgt, så alt i alt kan man sige, at der var fuld aktivitet mange steder på skolen.

Den officielle del af elevmødet blev afsluttet med en lækker middag, hvor man samtidig kunne fordøje de mange indtryk, fra en lang dag.

Til sidst blev der sunget en del sange og for dem der havde lyst til at blive lidt længere, var der kaffe i spisesalen.

Endnu et elevmøde er vel overstået og vi håber, du har haft så meget fornøjelse af at møde gamle kammerater, at du allerede nu er klar til næste års elevmøde, der afholdes lørdag den 17. maj 2008 - HUSK at sætte kryds i kalenderen og reserver denne dag.

Har du jubilæum i 2008, er det ikke for tidligt at komme i gang med at finde dine kammerater, så skynd dig at bestille en elevliste med din årgang.

Tak for en god dag og på gensyn til næste år.

*Glædelig jul og godt nytår til alle
Tine Jensen*

Skolens personale

Lærere:

Palle Yde Andersen, matematik, gymnastik, spring, adventure

Johannes Andreasen, matematik, fysik, naturfag, volley

Bente Mousten Christensen, dansk, matematik, hjemkundskab

Gitte Elbæk, dansk, tysk, tekstil, filtning

Johnnie Frederiksen, tysk, musik

Anne Glent-Madsen, skolevejleder, dansk, engelsk, medie

Anna Louise Secher, engelsk, historie, samfundsfag, kristendomskundskab, basketball, løb, psykologi

Mette Hessellund, dansk, musik, kor

Morten Petersen, matematik, fysik, samfundsfag, spring, adventure

Jacob Jensen, matematik, fodbold, volley

Finn Larsen, forstander, fortælle timer

Carina Klevang, fysik, naturfag, gymnastik, fysisk træning

Brian Lund, dansk, engelsk, slagbold, adventure

Jørn Mathiesen, matematik, fysik, tysk, træ- og metalsløjde, knivskæftning

Lene Nielsen, engelsk, fransk, psykologi, spring

Poul Pedersen, viceforstander, skolevejleder, kunstlinie, foto

Kristina Ploug-Sørensen, dansk, gymnastik, rytmisk gymnastik, billedkunst

Jens Erik Spejlsgaard, dansk, gymnastik, spring

Liselotte Svane, dansk, engelsk, tysk, hjemkundskab

Teknisk/administrativt personale:

Gitte Nielsen, forretningsfører

Merete Bruun-Nielsen, køkkenleder

Tove Bahnsen, køkkenassistent

Ann-Berit Mørk Jensen, køkkenassistent

Hanne Dorthe Jeppesen, køkkenassistent

Anette Stenbjerg, køkkenassistent

Kirsten Andersen, køkkenassistent/rengøring

Jonna Jensen, rengøring

Susanne Pedersen, rengøring

Svend Rasmussen, pedel

Conny Fabian, serviceassistent

Flemming Nielsen, serviceassistent



Elevforeningens bestyrelse

Formand

Michael Koch - årgang 1977 + 1979
Tlf.: 65975003

Sekretær

Dorte Rosenfeldt - årgang 1975
Tlf.: 62623562

Medlemsdatabase/webmaster

Finn Jensen - årgang 1967
Tlf.: 62262201 (efter kl. 18.00)

Bestyrelsesmedlemmer

Dorde B. Hansen - årgang 1997
Tlf.: 26124523

Tine Jensen - årgang 1993 + 1994

Tlf.: 20300413

Lærerepræsentanter

Johannes Andreasen - kasserer
Tlf.: 62624530

Poul Pedersen - redaktør elevskrift

Tlf.: 62623468,

Suppleanter

Janni Nyholm - årgang 1982
Marie Louise Bøg Hansen - årgang 1995

Elevforeningens repræsentanter i skolens bestyrelse

Finn Jensen - årgang 1967

Årsregnskab 2006

Indtægter:

Salg af 1 års abonnenter	3.800,00	
5 års abonnenter	9.380,00	
10 års abonnenter	22.000,00	
Indgået ved elevmødet	30.144,25	65.324,25

Var. udgifter:

Trykning af elevskriftet m.v.	-32.750,00	
Hjemmeside	-285,00	
Andre udgifter ved elevmødet	-913,00	-33.948,00

Gaver:

Gaver og blomster	-2.098,00	
Rexholdet	0,00	-2.098,00

Adm.omkst.:

Kontorartikler mv.	0,00	
Porto	-5.401,39	
Kontingent DGI	-938,75	
Kørsel, bestyrelse	-700,00	
Bestyrelsesmøder	-3.655,90	-10.696,04

Finansielle poster:

Renter, banken	481,28	
Renter, obligationer	6.105,18	
Renter af giro	129,98	
Diverse gebyrer	-525,00	6.191,44

Ekstraordn. poster:

Nyanskaffelser mv. Skolen	-22.559,50	-22.559,50
---------------------------------	------------	------------

Resultat		2.214,15
-----------------------	--	-----------------

Aktiver

Værdipapirer:

4,00 Realkredit Danmark 2007 kurs 100	70.000,00	70.729,40
4,00 Realkredit Danmark 2008 kurs 99,847	78.281,90	79.928,33
Aktier	10.857,15	

Værdipapirer	159.139,05	
------------------------	------------	--

Likvid beholdning:

Kasse	39,38	
Giro	23.186,71	
Bank	28.956,81	
Svendborg Sparekasse	81.685,21	
Bank opsparing	10.514,08	144.342,81

Aktiver i alt		303.481,86
--------------------------------	--	------------

Passiver

Egenkapital primo	297.441,64	
Årets resultat	2.214,15	
Kursregl. på obl.beh.	-2.375,83	
Kursregl. på Aktier	6.201,90	
Egenkapital ultimo	303.481,86	303.481,86

Passiver i alt		303.481,86
---------------------------------	--	------------







65 års jubilarer



55 års jubilarer



60 års jubilarer



45 års jubilarer



40 års jubilarer



30 års jubilarer



35 års jubilarer



25 års jubilarer



20 års jubilarer



10 års jubilarer



15 års jubilarer



5 års jubilarer



Sidste års elever

ELEV MØDET 2008

AFHOLDES

LØRDAG 17. MAJ 2008

INDBYDELSER VIL BLIVE UDSENDT TIL
ALLE MEDLEMMER AF ELEVFORENINGEN

Elevehold 2007-2008

Thomas Bording Adams, Odensevej 46, 5690 Tommerup

Emil Adler, Egebjergvej 306, 4500 Nykøbing Sj.

Trine Aarhus Agnalt, Landevejen 197, 5874 Hesselager

Camilla Kristine Andersen, Eskemosegyden 36, 5600 Fåborg

Jeppe Fredslund Andersen, Kohavevej 55, 5762 Vester Skerninge

Morten Juhl Andersen, Elmelunden 19, 4270 Høng

Ronja Sofie Keiser Hjort Andersen, Stengadevej 21, 5953 Tranekær

Julie Justi Andreasen, Tanghavevej 43, 5883 Oure

Signe Lehmann Bager, Ørebjergvej 19, 4000 Roskilde

Nana Blicher Beknes, Bedstedvej 32, 4100 Ringsted

Lasse Lejbach Bertelsen, Lysabildgade 54, 6470 Sydals

Anja Omann Bindesbøll, Stenmøllen 123, 2640 Hedehusene

Stine Schapiro Birkholm, Bankevej 4, 5884 Gudme

Peter Bisholt, Rødeledvej 4, 5792 Årslev

Alexander Grage Bonnevie, Geddesøparken 41, 4220 Korsør

Trine Pedersen Bruun, Blansvej 43, 6200 Åbenrå

Astrid Kjemstrup Buhrkall, Klaus Berntsensvej 80, 5471 Sønderød

Frederik Ekholm Gaardsted Christensen, Lundsgårdsvej 69, 5300 Kerteminde

Lasse Krause Christensen, Halsskovvej 54, 4220 Korsør

Louise Majbritt Christensen, Slettensvej 670, 5450 Otterup

Marie Raunkjær Christensen, Løjpen 16, 7100 Vejle

Nina Isbak Christensen, Stenmøllen 33, 2640 Hedehusene

Thomas Schmidt Christensen, Ingeborg Skeelsvej 45, 9330 Dronninglund

Cæcilie Rueløkke Christoffersen, Vængevej 19, 5700 Svendborg

Sonja Bak Clausen, Odensevej 108, 5471 Søndersø

Christian Lück Dahl, Vinde Helsingevej 41 C, 4281 Gørlev

Cecilie Dalhøj, Rugbjerg 24, 5400 Bogense

Katrine Damgaard, Gadeledsvej 33, 3400 Hillerød

Sara Dooleweerd, Skadehøjvej 14, 6800 Varde

Line Refsgaard Drost, Taksvænget 23, 5270 Odense N

Nicolai Høising Elian, Poppelvej 6, 5932 Humble

Aske Jarl Eriksen, Nytoften 10, 5220 Odense S Ø

Line Smith Frandsen, Prins Buris Vej 22, 7100 Vejle

René Juhl Frank, Åglimt 1 A, 6040 Egtved

Hans Christian Fredegaard, Tinggårdsvej 2, 5700 Svendborg

Simon Christian Frederiksen, Skårupøre Strandvej 62, 5881 Skårup

Henrik Hansen, Mosevænget 3, 5900 Rudkøbing

Katrine Munch Hansen, Elmevej 12, 7470 Karup J.

Nanna Møller Hansen, Kusterslevvej 34, 5471 Søndersø

Rikke Holmgård Hansen, Spedsbjergvænget 16, 5491 Blommenslyst

Mai Brandt Hartmann-Andersen, Munkebjergvej 8, 5000 Odense C.

Marie Bindzus Hauge, Lindegaards Allé 11, 5220 Odense S Ø

Mathias Henningsen, Korsvejs Alle 20, 5500 Middelfart

Nanna Line Henriksen, Tåstrup Valbyvej 52, 2635 Ishøj

Emilie Kamp Holmgaard, Skråningen 3, 7300 Jelling

Anne Krag Honoré, Elsevej 40, 3500 Værløse

Alina Tøttrup Hørdum, Forsythiavej 29, 6740 Bramming

Christian Nørby Jensen, Hovhavevej 27, 5491 Blommenslyst

Fie Gaarsdahl Møller Jensen, Brunshusevej 71, 5683 Hårby

Jonas Fjeldsted Jensen, Bellisvænget 4, 5330 Munkebo

Mikkel Holmsted Jensen, Rasmus Nielsens Vej 34, 5000 Odense C

Caroline Løbner Jeppesen, Færgegårdvej 6, 5500 Middelfart

Christina Horsbøl Jessen, Vesterbyvej 4, 6740 Bramming

Niels Peter Moltke Jordt, Hoptrupvej 6, 6500 Vojens

Katrine Fray Juhl, Filstruplund 27, 5683 Hårby

Michela Juul, Biskorupvej 76, 5240 Odense N Ø

Andreas Peter Jørgensen, Lindegårdsvej 55, 5450 Otterup

Bue Jul Jørgensen, Skibhusvej 385, 5000 Odense C

Louise Jørgensen, Askeåsen 24, 2765 Smørum

Malene Elsborg Jørgensen, Svend Dyringsvej 9, 7100 Vejle

Mette Tolstrup Jørgensen, Odinsvej 3, 6000 Kolding

Rikke Grube Kappel, Ruevej 71, 5462 Morud

Stephan Klausen, Bakkevej 20 B, 8783 Hornslyd

Rose-Line Mulbjerg Knudsen, Sandmosevej 88, 8270 Højbjerg

Morten Koch, Fjordvej 159, 5330 Munkebo

Trine Koch, Fjordvej 159, 5330 Munkebo

Stefanie Kofoed, Pihls Alle 9, 3782 Klemensker

Henrik Bennetsen Kolmos, Maihaven 13, 6430 Nordborg

Mads Hedekær Larsen, Assensvej 204, 5250 Odense SV

Mette Larsen, Klingstrupvej 19 B, 5881 Skårup

Michael Holst Larsen, Violvej 140 G, 8700 Horsens

Philip Larsen, Jettes Alle 15, 5250 Odense SV

Line Hejli Larssen, Kærholmen 7, 5270 Odense N

Andreas Liboriussen, Bondehaven 44, 8541 Skødstrup

Xenia Silke Bendix Lyø, Hollændervej 50, 5500 Middelfart

Sara Arnfeldt Mathiasen, Skovvang 7, 4690 Haslev

Ronja Søgaard Melander, Strandbakken 7, 5900 Rudkøbing

Henrik Lund Mortensen, Vesterbro 35, 8464 Galten

Thomas Højbjerg Munch, Stolbergsvej 1, 2970 Hørsholm

Kasper Tang Møldrup, Albjergvej 24, 5883 Oure

Diana Møllebjerg, Møllebakken 61, 5672 Broby

Anders Heide Møller, Bjergfyrvangen 73, 5270 Odense N

Anne-Katrine Heinsen Møller, Blans Østermark 12, 6400 Sønderborg

Helle Nielsen, Hørlykkevej 18, 4450 Jyderup

Lene Kit Nielsen, Fangelvej 19, 5672 Broby

Søren Skov Nielsen, Benediktes Alle 21, 5250 Odense SV

Thomas Ravnsgaard Nielsen, Lavbrinkevej 15, 6400 Sønderborg

Trine L Nielsen, Johannesvej 14, 7000 Fredericia

Elisabeth Jerichau Nissen, Ved Sundet 5, 3060 Espergærde

Maja Rendborg Nyholm, Anderupløkken 21, 5270 Odense N

Mette Ellebæk Nyholm, Nyborgvej 464, 5881 Skårup

Anna Nyløkke, Enggade 2 B, 5300 Kerteminde

Kenneth Bruun Nørhede, Tjørnevænget 20, 6064 Jordrup

Nadia Foss Olsen, Mejerigårdsvej 27, 3630 Jægerspris

Benjamin Halsgaard Pedersen, Halsvej 56, 5400 Bogense

Johanne Prisak Pedersen, Rugårdsvej 39, 5463 Harndrup

Andreas Seiling Petersen, Birkevænget 5, 4220 Korsør

Tobias Dantoft Petersen, Østergårdsvej 9 A, 3630 Jægerspris

Christian M. Rasmussen, Stationsvej 2 E, 5260 Odense S.

Marlene Rasmussen, Søhusevej 75, 4230 Skælskør

Rikke Rasmussen, Rosenvænget 78, 5250 Odense SV

Maja Roth, Sleppevangen 89, 5270 Odense N

Mathias Rudbeck, Tværgyden 12, 5550 Langeskov

Mads Nymand Schmidt, Langgade 122, 5620 Glamsbjerg

Patrick Steff Schreiner, Paltholmpark 34, 3520 Farum

Gitte Skov, Ellehusvej 5, 6240 Løgumkloster

Lene Lund Skovsgaard, Krøyersvej 16, 5700 Svendborg

Mikkel Sobczyk, Nørrevej 24, 3730 Nexø

Henriette Strobel, Skovstrupvej 50, 5690 Tommerup

Christian Struck, Øksendrupvej 28, 5871 Frørup

Christian Carstensen Stub, Bobjergvej 23, 5771 Stenstrup

Anja Syrik, Møllegården 57, 5471 Søndersø

Ann-Katrine Pløger Sørensen, Horsebækvej 65, 5450 Otterup

Pelle Zinck Thiesen, Storkevænget 3, 4060 Kirke Såby

Line Thomsen, Bolmerodvej 34, 5485 Skamby

Peter Linnig Thomsen, Kirsebærhaven 17, 6430 Nordborg

Christina Lehrmann Vendelbo, Sellebjergvej 12, 9881 Bindslev

Louise Steen Vorstrup, Skt. Jørgensgade 152, 5000 Odense C.

Mads Worsøe, Svend Dyringsvej 1, 7100 Vejle

Anine Eshøj Østerby, Skippervej 5, 5270 Odense N