



ÅRSSKRIFT 2013
84. årgang · udgivet af elevforeningen



RINGE FRI- OG EFTERSKOLE

Rolighedsvej 25 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 13 68 · www.rfe.dk



RINGE EFTERSKOLE
GYMNASTIK - MUSIK - FODBOLD

INDHOLDSFORTEGNELSE

Forord	3
Hilsen fra forstanderen	4
Hilsen fra skolens formand	6
Årets gang i billeder	8
Barsel	10
Fodbold – kunststofbane!	11
Musicalbilleder	12
Dagbogsnoter fra skolejrscole til Pfunas	16
Fyns Gymnastikbombardement	20
Nye lærere	26
Elevhold 2012-13	30
Landsstævnebilleder	32
Hvorfor blev jeg egentlig efterskolelærer?	34
Rex-holdet – Hvorfor bliver man ved?	37
Husk elevmødet- billeder fra elevmødet 2013	38
Nyt fra medlemskartoteket	39
Årsregnskab 2012	40
Elevforeningens bestyrelse	42
Skolens personale	43
Jubilarer	44
Nyt layout - coming up	50
Elevhold 2013-14	52



FORORD

Forord med en hilsen fra elevforeningens formand

Med dette årsskrift nærmer vi os enden på årsskriftudgivelser – der er stadig et par år til at vi har opfyldt forpligtelserne på flerårs-abonnementerne. Beslutningen er, at vi følger med tidens kommunikationsformer og fremadrettet satser på udgivelse af årsskriftet i en elektronisk udgave.

Selv om elevskriftet udfases så lever elevforeningen derimod generelt i bedste velgående og nye initiativer er på vej, som også formandens hilsen herunder tyder på.

God fornøjelse med årsskriftet – glædelig jul og godt nytår.

Poul

Kære læsere af elevskriftet som følger med i jeres gamle efterskole.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og er lykkeligebringende nytår.

Jeg er personligt meget spændt på de nye tiltag, vi har arbejdet med her i 2013 - i forhold til arrangementer og i forhold til elevforeningens fremtidige virke.

Jeg vil løfte sløret en smule: vi prøver at indlægge nogle kulturelle tiltag til gammel elevdag 2014, men på sigt er det også planen at arrangere ting, der ligger udover det årlige elevmøde.

Mere om dette senere, vi glæder os meget, og håber på god opbakning fra jer alle - elevforeningens bagland!

De bedste hilsner

Dorde B. Olsen



HILSEN FRA FORSTANDEREN

For første gang i mange år, skriver jeg ikke denne hilsen midt under vores musicalopførelse! I dette skoleår valgte vi at opføre musical i ugerne op til efterårsferien. Det var spændende at prøve at teste holdets samarbejdsevne så tidligt på året, men det viste sig at være en rigtig god ide.

Lærerne havde improviseret over "Trolldmanden fra Oz" og valgt en masse spændende musik dertil – spændende fra 1969 og frem til i dag – så det blev alt i alt et meget seværdigt stykke med masser af flotte præstationer fra elever både på og bagved scenen.

Friskolen har gennem året ligget i byggerod. Vi besluttede at lave et aktivitetsrum/opholdsrum bygget på den lille undervisningsgang, men som tiden gik og byggeriet skred frem, endte det også med en totalrenovering af eksisterende lille gang og ventilation til hele friskolen. Så vores egentlige budget for byggeriet endte med at blive fordoblet. Men på den anden side ved vi, at vi har truffet nogle gode beslutninger, som vi kan glædes over hver dag i fremtiden.

På efterskolen har vi valgt at modernisere vores opholdsstuer, primært udført af vores dygtige pedeller. I første omgang fik opholdsstuen på

Østerled en gennemgribende renovering, hvor alt gammelt blev fjernet.

Og derefter gik vi i gang med opholdsstuen i Asgaard/Midgaard. Det var helt nostalgisk at fjerne det gamle køkken, da vi ved at flere elever fra de senere år, har fortalt, at det samme køkken var der, da deres forældre var elever på skolen for en del år siden!

Nu er hele området imidlertid blevet moderniseret og ikke mindst lysnet, så opholdsstuen fremstår meget indbydende.

Da december i år bliver uden musical og adventsmøde, har vi besluttet at prøve at holde julemøde på efterskolen. Et stort julemøde, som skal være for alle familier med søskende og øvrig familie. Der skal selvfølgelig være underholdning af de nuværende elever – både sang og musik – og et kor udefra skal optræde, og så skal traditionen med et stort Luciaoptog, hvor alle skolens piger deltager, selvfølgelig være en flot finale.

Det hele skal foregå i den store hal, som bliver udsmykket til formålet. I skrivende stund ser det ud til at vi bliver over 700 mennesker! Ellers går det stadig godt i Ringe. Søgningen til både fri- og efterskolen er stadig god, og man skal være i god tid for at sikre sig en plads.

Igen i år har vi en stor del af efter-skoleeleverne, som kender os lidt i forvejen, da de har været på skolen som mindre søskende, da storebror eller storesøster gik her. For os er det dejligt bekræftende og et tegn på, at det har været godt for familien, da de større søskende gik her. Vi har som sagt i en lang årrække haft en del

søskende på hvert elevhold, som regel mellem 25 og 30. Vi vedhæfter traditionen tro et billede, så kan man selv gætte på, hvem de er søskende til.

Med denne lille hilsen vil jeg ønske alle årsskriftets læsere en glædelig jul og et godt nytår.

Finn



HILSEN FRA SKOLENS FORMAND

I år har vi så igen fornøjelsen af at have et ungt menneske på efterskole. Denne gang er det vores den yngste og sidste i rækken. For hende faldt valget på Hårby Efterskole og vi har ikke set meget til hende derhjemme indtil nu (snøft). Men det er jo fordi, hun har det fantastisk, der hvor hun er.

Så er Pisa 2012 jo netop blevet offentliggjort. Heraf skulle man blandt andet kunne udlede, at danske elever er blevet lidt dårligere til matematik. Men der er dog blot tale om tre Pisa-point og ifølge deres egne regler, skal der mindst en ændring på seks Pisa-point til, før man statistisk kan regne med forskellen. Så rolig nu.

Kommunernes Landsforening (KL), Dansk Industri (DI) og Dansk Metal (DM) har sammen foreslået at reservere 10. klasse til de bogligt svage unge. Når ændringer og reformer bliver foreslået, så kan man altid spørge hvorfor? Hvad er motiverne? Når noget fungerer godt, hvorfor så ændre det? Her kunne jeg forstille mig, at motiverne kunne være: At spare penge, at få de unge hurtigere ud på arbejdsmarkedet og at folkeskole er bedre end fri- og privatskole, når det da ikke lige handler om, hvor ens egne børn skal gå. Men det er så ikke, det man siger.

I stedet får efterskolerne skyld for ikke at skulle være fulgt med udviklingen, ikke at tage ansvar, ikke at være ungdomsuddannelsesforberedende og kun at være for de ressourcestærke elever.

Så gang på gang må Efterskolerne dokumentere og forklare omverdenen, hvordan virkeligheden er. At efterskolerne tager ansvar. At vi også er et tilbud til unge, der eksempelvis er ordblinde, har vægtproblemer, er handicappede og andre diagnoser, der kræver en særlig indsats. Med hensyn til det ungdomsuddannelsesforberedende, så er det nok rigtigt, at man tidligere kunne kritisere efterskolerne for ikke at have nok fokus på denne opgave. Men det mener jeg så også, at man har taget til sig og at man har iværksat en række tiltag til at forbedre denne indsats.

Vi har igennem de sidste år investeret mange penge og megen tid i anvendelse af computere i undervisningen. Og i dag er det snart sådan, at vi ikke har et eneste klasseværelse uden, at der også er et Smartboard (interaktiv tavle som kan tilsluttes computer). Men nu tyder den seneste forskning på, at de store investeringer ikke nødvendigvis giver det forventede afkast. Effekten er nemlig mere afhængig af, hvordan informationsteknologien anvendes, end af hvor meget elektronisk isenkram, man har købt. Så her er det

vigtigt, at vi har fokus på, hvordan den nye informationsteknologi anvendes bedst muligt pædagogisk og didaktisk, så vi ikke ender med for megen spildtid og besvær for vore lærere og elever. Mit budskab er nok, at IT skal anvendes med omtanke!

Skolens bestyrelse ønsker hermed alle årsskriftets læsere en glædelig jul og et godt nytår.

*Med venlig hilsen
Fleming Frederiksen
Formand for bestyrelsen*

HAIKUDIGTE

Eleverne i 9. b har dette efterår forsøgt sig med at skrive haikudigte i dansk. Temaet var vinter/december.

Det er der kommet nogle fine finurlige digte ud af – du kan se dem rundt i dette årsskrift

Klassiske haiku er ultrakorte digte på 17 stavelser, som fordeles på tre linjer med 5-7-5 stavelser. Der er ingen regler om rim eller rytme. Kunsten at skrive haikudigte stammer fra Japan.

Det er små naturdigte. De handler om noget, man oplever med sine sanser: ser, hører, føler, lugter eller smager. De foregår i nuet, beskriver en begivenhed, som når man "fanger en situation" med sit kamera.

De fleste mennesker kan lære at lave haiku. Det er en sjov hobby, men at skrive et godt haiku er en vanskelig kunst.

I de bedste haiku kan der ikke ændres eller fjernes ét eneste ord, uden at hele digtet bryder sammen. Ifølge traditionen skal et haiku indeholde noget om årstiden: en blomst, et dyr eller en bestemt slags vejr. Årstider er samtidig gode til at udtrykke en stemning. Forår kan handle om barndom og ungdom. Vinter passer til alderdom og død. Haiku er også antydningens kunst.

Desuden kan to begreber sættes op mod hinanden, f.eks. noget uforanderligt og noget, der forandrer sig. Ro - bevægelse.



ÅRETS GANG I BILLEDER



2 x BARSEL

Også sidste år havde vi medarbejdere på barselorlov – 2 nye beboere i Faaborg – Midtfyn Kommune:



*Gustav blev født i 16. september.
3900 gram og 52 cm – sådan!
Jeg havde barsel hele skoleåret 2012-
2013. Der var rigeligt at se til, både med
byggeri og anlæggelse af haven i Kilde-
vangen*

Carina Clevang

*Ida kom til verden d. 19. april 2012
på Svendborg sygehus ved et akut
kejsersnit, da hun lå uhensigtsmæssigt
til en normal fødsel.
Hun vejede 2240 gram og målte 48 cm.
Forældreorloven blev brugt på
at flytte til et hus i Ringe, efter nogle år
i tjenestebolig på Degnemarken
ved siden af efterskolen.
Nu har jeg huset fyldt med piger, da Ella
blev født tilbage i 2010.*

Morten Petersen



Carina og Morten ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

FODBOLD – KUNSTSTOFBANE!

Fodbold på R.E

Så nåede vi endelig i mål – vi får vores kunststofbane.

Et samarbejde mellem Ringe Efterskole og Ringe Boldklub muliggør anlæggelse af ny kunststofbane, som er klar til brug senest april 2014.

I forgrunden ses til venstre forstander for Ringe Efterskole, Finn Larsen, og formand for Ringe Boldklub, Ole Larsen.

Bagved til venstre er det Cecilie Rottbøll og Jakob Mechlenborg, elever på Ringe Efterskole. Til højre to spillere fra Ringe boldklub.

I takt med at vi de senere år har mærket større og større søgning til fodbold, så har det været svært at kunne lave kvalitativ træning i vinterhalvåret med 30-35 drenge i vores hal på en gang. I indværende skoleår tæller vores fodboldlinie 40 drenge.

Derudover har vi også 18 piger der spiller fodbold.

Vi glæder os derfor rigtig meget til at kunne tage banen i brug. Det vil give vores fodboldlinie et løft, især i vinterhalvåret. Det betyder gode trænings- og kamp faciliteter året rundt – vi kan næsten ikke få armene ned!

Og de er oppe endnu! For efter ovenstående linjer blev skrevet, var både drenge og piger til fynsmesterskaberne i indendørs fodbold på Bernstorffsminde. Det blev en nervepirrende dag, hvor alle følelser var i spil. Efter mange tætte kampe og flot spil af alle hold, endte det med at begge drengehold tog bronzemedaljerne i deres grupper og dermed kvalificerede de sig til DM for efterskoler, som afvikles i Hedensted d.26/2-2014! Endnu en fantastisk oplevelse i et oplevelsesrigt skoleår venter forude. Vi glæder os.

Jens Erik og Jacob



MUSICAL





Kun med hjertet

"Kun med hjertet" var historien om den lille prins, som var kommet til jorden på sin rundtur til alverdens planeter for at finde nogle venner og blive klog på livet.

På turen møder han den hvide konge og dronning, den sorte konge og dronning, hvor han lærer om det at være en god hersker. Alvorsmanden der vil eje alt, klovnene der kun vil være noget, når de er i rampe-lyset, Kaffedrikkerne der i dyb afhængighed "godt ku' bruge en go' kop kaffe". Læren om de "rigtige skønhedsideal" i følge de nyeste sladerblade, for til sidst at møde ræven der lærer ham om venskabet. "Kun med hjertet kan man se rigtigt, det væsentlige er usynligt for øjet".

Musikken var solide Sanne Salomonsen hits startende med "Fire to my Telephone" fra tiden med Sneakers (Mikkel Nordsø) til de mere stille ballader som "Misbrugt og forladt". Der var også plads til ny fortolkninger af af "Voodoo" og "Overgør mig langsomt", samt "Dæmoner" fra 2011. Det hele sluttede af med den store finale med det helt store hit "Den jeg elsker".

SKILEJRSKOLE PFUNDS 2013

Igen i år gik turen til det hyggelige og sneklædte Tyrol, hvor der denne gang var godt sneføre til alle dagene. Her er et lille udpluk af elevernes dagbog fra turen:

Lørdag den 5. januar

Efter en gang hård træning, sad vi endelig i bussen på vej mod Østrig. Vi var fordelt i 3 busser og efter lidt tid kunne vi lugte alle de sure "fusser". Busserne var så små at nogen ikke kunne oprejst stå. Timerne ville langsomt gå, det kunne vi hurtigt

spå. Vi kunne ikke sove, for drengene troede de var så sjove. Da vi vågnede fik nogle sne at se, men det var ikke alle, for de skulle på WC. Vi skulle hjem til Silvia gå, for vi skulle op på pisterne nå. På bjerget vi stod med højt mod, så kiggede vi ned, der var nogen der gled. Efter en lang dag ville vi ønske der var spa, men der var kun brusebad. Og mad vi fik, tiden hurtigt gik. Trøjen fik Bonde for han var en "klunte". Var der nogen til at pive og klage, kom Kasper Knage. Efter det gik vi til ro for her kan vi li' at bo.

Asgård 12 og 16 og Midgård 8 og 9



Søndag den 6. januar

Kære dagbog

Solen ramte vores dyner med en varm blid bølge af morgen. Vi var trætte efter en kort nat med råhygge. Vi gik ned og spiste. Mens vi spiste morgenmaden, strejfede tanken os alle; "Tænk hvor mange bønder, der har måtte arbejde i deres ansigts fodsved for at tilfredsstille vores morgenbehov". Vi trak vores 14 kilos skistøvler på og traskede fra vores luksuriøse forhold på hotellet og ned til det skumle busstoppested. På vejen strejfede os en mystisk lugt af ged. Da vi stod på toppen af det lede bjerg, efter at have trodset kulde og storm igennem den glubske gondol, følte vi os som kongerne af Moskvas undergrund. Efter at have overlevet "Ragnarok" på djævelens bjerg, vandrede vi mod hotellet i vores blodfyldte støvler. Støvlerne føltes som betonklodser under vores trætte ben, selvom betonklodser faktisk er en underdrivelse. 20 min. senere rislede det varme vand ned over vores ømme kroppe, som var det en sommerdag i det nordligste Sibirien. Silvia havde linet op med 3 retters menu, som kun var en konge værdig. I fantastisk selskab, nød vi det guddommelige måltid. Frisk i sindet, men trætte i kroppen, lagde vi os til at sove efter en hård dag med blod, sved og tårer.

Syden 7 og 8 og Hyblen 6 og 7



Tirsdag den 8. januar

Goddag dagbog

Øjnene gik op, det var dagen derpå. Vi stod op, Mette kom ind. Skulle have været oppe 10 i 7, stod op 7. Tog lidt tøj på. Gik ned af trappen. Spiste morgenmad. Smurte madpakke. Gik op af trappen. Tog mere tøj på. Gik ned af trappen. Tog støvler på. Tog ski med og stave. Gik til bus. Tog bussen. Gik op af en trappe. Tog en gondol. Tog skiene på. Kørte til hold. Kørte på pist. Hyggede for vildt. Kørte til frokost. Spiste frokost. Tog ski på igen. Kørte..... igen. Kørte mere. Kørte lidt mere. Kørte meget mere. Blev trætte. Kom til bunds. Tog bus. Gik til Silvia. Gik i bad. Spiste mad. Skrev dagbog.

KH Høje Nord 1 og 6 og Midgård 3.



Onsdag den 9. januar

Kære super seje dagbog.

I dag vågnede værelse 4 op med det sygeste hjelmhår. Kl. 7,15 gik vi alle sammen ned for at fråde morgenmad. Efter morgenmaden daffede vi den ned til bussen. Den Hello Kitty farvede bus, hvor vi kørte til Italien. Vi nåede desværre ikke den første lift, men da vi endelig nåede toppen, fik vi uddelt en masse nyttige informationer fra det dejlige, velforberedte, velfungerende, velorienterede, velplejede og velpussede lærerteam med Brian og Morten. Klokket 12 tog vi ned på restauranten og guffede vores "home-made" sandwiches i os. Efter frokost tog vi vores allesammens nye coverbillede på Facebook og var klar til at fyre den af på pisterne igen. Kl. 16 tog vi hjem med bussen, som vi efterlod med en dunst af våd hund. Så travede vi hjem, fik et bad, en god omgang Wienerschnitzel og så gik vi panisk op på værelset og skrev denne dagbog. Godnat og sov godt!

Syden 1 og 2



Torsdag den 10. januar

Vi vågnede alle tidligt om morgenen. De "gamle nisser" kom ind og sparke os op af sengen, da vi skulle skynde os og pakke og ned til Silvias dejlige morgenmad. Vi skulle smøre vores madpakker, som vi havde gjort hele ugen. Vi traskede ned til bussen og stod der i vores stinkende tøj i 20 min, hvorefter vi kom til bjergene. Nogen væltede og andre holdt stand. Enkelte kom på hospitalet og kom desværre tilbage med lidt brækkede lemmer. Så gik turen hjem og alle lå som doven-dyr på forskellige grene. Om morgenen skulle vi sige farvel efter en super fed tur.

Midgård 6, Asgård 7 og Asgård 23.

*Mange julehilsner
Lene Nielsen*

FYNS GYMNASTIKBOMBARDEMENT

På en rigtig kold februar eftermiddag og aften i 2013 tog veloplagte efterskoleelever fra Bernstorffsminde, Vejstrup og Ringe samt skolernes gamle elevhold Berns-holdet, Lille-holdet og Rex-holdet imod omkring 6000 tilskuere i Stadium Arena Fyn. Forestillingen åbnede med en stor koropsætning, som skolens dygtige musiklærere stod i spidsen for. Samtidig med koret var der spring af meget høj klasse af drengene fra skolernes tre gamle elevhold samt rytmiske sekvenser udført af skolernes piger. Der blev i løbet af forestillingen leveret meget fine præstationer af såvel elevhold som gamle elevhold. Det var tydeligt, at det at stå på gulvet i et propfuldt Stadium Arena Fyn var en

ganske særlig oplevelse, som krævede det allerbedste af alle. Publikum fik, hvad de var kommet for. Et fantastisk show og en dejlig gymnastikoplevelse. Det var ganske særligt at mærke opbakningen fra en stor gruppe af gamle elever, som havde fundet vej til Arenaen. Tak for det. Nyd billederne af eleverne og Rex-holdet på de næste sider - de taler for sig selv. Du har muligheden for være med, når vi gentager succesen i Stadium Arena Fyn den 9. februar 2014 kl. 15 og kl. 19. Der kan købes billetter ved at gå ind på skolens hjemmeside www.rfe.dk. Men skynd dig der er ikke så mange billetter tilbage.

Mange julehilsner fra Bente



FYNS GYMNASTIK BOMBARDEMENT 2014

Stadium Arena Fyn

Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Søndag den 9. feb. 2014

Kl. 15.00 og kl. 19.00

Ringe Efterskole
Vejstrup Efterskole og
Bernstorffsminde Efterskole

PRÆSENTERER:

- 580 friske efterskoleelever
- Rex-holdet
- Lilleholdet
- Berns-holdet

Gæsteindslag i særklasse



• sætter foreninger og billetter i system
kontakt@clubcommander.dk

BILLETTER:

Voksne 100 kr.

Børn 50 kr. (under 15 år).

Billetter købes på:

<http://bombardement.clubcommander.com>



WWW.VEJSTRUP.DK
TLF: 62 28 10 89

WWW.RINGEFTERSKOLE.DK
TLF: 62 62 13 68

WWW.BERNS.DK
TLF: 62 65 12 29

ELEVHOLDET 12-13 I ARENA FYN



REXHOLDET 12-13 I ARENA FYN



NYE LÆRERE



Frederik Jul Bertelsen

Jeg hedder Frederik Jul Bertelsen, er 22 år og kommer oprindeligt fra Vejle. Jeg blev ansat på Ringe Efterskole august 2013. Jeg startede som ny lærer i matematik, spring og obligatorisk gymnastik. Hvilket er en perfekt stilling, som passer mig fint.

Jeg har været rigtig glad for min første tid her på skolen, ikke mindst for de 135 dejlige elever. Det er også dejligt, at omgås det dygtige og venlige personale. Jeg føler mig rigtig godt tilpas på lærerværelset, og der er altid plads til et "nybegynderspørgsmål" eller to.

Min baggrund for at kunne undervise som obligatorisk gymnastiklærer er mange års gymnastikerfaring. Både som underviser og aktiv gymnast. Jeg har undervist DGI Sydøstjyllands juniorhold og har været timelærer i spring på Flemming Efterskole. Jeg har selv været elev i to år på Vesterlund Efterskole.

I min fritid har jeg selv været på rep- og konkurrencehold og har været på landsholdet i tumbling og teamgym. Sidst men ikke mindst er jeg lige hjemvendt fra en tur med DGI's verdenshold, hvor jeg sammen med 23 unge har rejst rundt med sloganet "we move the world". Vi har lavet workshops og opvisninger for tusinder af mennesker i forskellige aldre og kulturer. Det var vores mål at inspirere til en sund og aktiv livsstil.

Denne tur har klædt mig rigtig godt på, når jeg skal undervise skolens altid positive elever.

Lige nu er vi godt i gang med at producere opvisningsprogrammet, som begynder at tage form. Vi leger med forskellige nye bevægelsesmønstre, og bygger videre på Ringe Efterskoles gode rygter som gymnastikefterskole. En rigtig spændende proces, som jeg glæder mig til at se resultatet af.

Efter jul skal jeg prøve kræfter med valgfaget Tons, hvor jeg vil udsætte eleverne for nogle af mine andre interesser og tissestreger. Vi skal bevæge os på kendte og ukendte måder, og vi skal op i højden og helt ned på jorden. Vigtigst af alt skal vi føle, at vi rykker vores grænser.

Jeg håber, at resten af året vil byde på lige så mange udfordringer og sejre, som det første halve år.



Lauge Demant

Ansæt den 1. august 2013

Det var en super fornemmelse der løb gennem kroppen på mig, da jeg efter at have snakket med Finn, vidste at jeg skulle være gymnastiklærer på Ringe Fri- og Efterskole. Det var ligeledes også en dejlig velkomst jeg fik både af lærere, gamle og nye elever som var rigtig søde og hjælpsomme med at få mig sat godt i gang med det nye arbejde. Inden jeg blev ansat på skolen havde jeg fra venner og bekendte hørt meget positivt om stedet. Selv har jeg ingen relation til skolen, men har nu på egen krop oplevet at alt hvad jeg har hørt forinden er sandt. Jeg kommer fra en lille by i Nordjylland og kender til efterskolelivet helt fra barnsben af. Mine forældre er tidligere efterskolelærere på Onsild Idrætsefterskole hvor de hovedsagligt underviste skolens elever i gymnastik og forskellige boglige fag. Selv har jeg gået på Vesterlund efterskole og i de efterfølgende år

på gymnasiet fungerede jeg som tilkaldt devikar for Onsild idrætsefterskole. Hele sidste år gik jeg på Gymnastikhøjskolen i Ollerup og er nu flyttet i Svendborg. Gymnastikken har altid fyldt meget i mit liv. I starten som gymnast på forskellige lokalhold, senere som træner i lokalforenings- og DGI sammenhæng og i de seneste år som gymnast på forskellige jyske rep. hold. I år er jeg selv aktiv på SG-Eliteherre, Ollerups NM-hold, DGI Fyns rep. hold og Ollerups Elitehold. Med alle disse år hvor jeg har befundet mig så meget i gymnastikmiljøet, er instruktørrollen blevet mere spændende og tiltrækkende for mig. Det at stå nu som underviser på Ringe og være med til at lære skolens elever hvordan man laver gymnastik på en efterskole, er en meget spændende og udfordrende opgave, som jeg nyde i fylde drag. At se eleverne gå glade og tilfredse fra gymnastiktimerne er en super fornemmelse at tage med hjem fra en god arbejdsdag. Udfordringen for os gymnastiklærere er at i samarbejde med elever at skabe et opvisningsprogram som er udfordrende og spændende at se på, men også at eleverne mærker fællesskabsfølelsen ved at stå sammen på gulvet. På trods af at det er mit første år som efterskolelærer, kan jeg mærke at det er en fantastisk årgang som går på Ringe Fri- og Efterskole i år og jeg glæder mig til at følge elevernes udvikling det næste halve år.



Lise Ryttersgaard

Det var en fantastisk følelse, da det længe ventede opkald kom, som bekræftede at jeg var blevet ansat på Ringe Fri- og Efterskole. Da jeg selv aldrig har haft muligheden for at opleve efterskolelivet, har det sidenhen været et mål for mig, at tage del i oplevelsen igennem en lærerfunktion. Jeg er 25 år, og lige hjemvendt fra en rejse med DGI's 9. Verdenshold. I løbet af dette år på farten underviste jeg kun gennem workshops - hele tiden med nye mennesker. Derfor oplevede jeg for alvor et spirende ønske, om at kunne følge en gruppe unge gennem længere tid. Jeg underviser i obligatorisk gymnastik, rytmisk valgfag dans samt engelsk. Desuden er jeg med til at instruere efterskolens gamle elevhold, REX holdet, en weekend i måneden. Jeg er født og opvokset i Esbjerg og har siden jeg var 8 år, gået til springgymnastik i de lokale foreninger i området. Efter jeg afsluttede mit høj-

skoleår på Ollerup som team-gymnast, besluttede jeg at gå en helt anden vej, nemlig Stepz danseskoles 1-årige uddannelse. Efterfølgende, har jeg, mens jeg studerede Religionsvidenskab på Københavns Universitet, været repholds- og eliteholdsgymnast samt gået på Politiets Idrætsforenings gymnastiskhold. Gymnastikken har, så længe jeg kan huske, fyldt en stor del af mit liv. Hvorfor det lige var den sportsgren som brændte sig fast hos mig, skyldes flere ting. 1) Det legende element hvor færdigheder indlæres gennem sjov. 2) Brugen af musik til at understøtte og fremme bevægelser, stemninger og udtryk. 3) Det fællesskabskonstituerende hvor man på gulvet, får følelsen af, at fungere som individ i en større enhed. Det er mit store ønske, at kunne videregive de gode oplevelser og erfaringer mine tidligere instruktører og lærer har givet mig, kombineret med den generelle glæde jeg føler både ved gymnastikken og fagtimerne - Alt det i et stort håb om, at jeg kan bidrage til at eleverne kan få opbyggende og livsvarige minder fra deres ophold på Ringe Efterskole.

Rummet sort som kul
Ind kommer piger i hvidt
lys i hår og hånd.

Laura



Nikolaj Philip

Det var med spændthed og en smule nervøsitet, at jeg havde min første dag på Ringe Efterskole. For som eleverne der også havde en første dag med en masse nye indtryk og input, var vilkårene de samme for mig, og uden tøven sprang jeg ud i det med et smil på læben - det måtte bære eller briste, tænkte jeg. Jeg skulle ligesom eleverne lære en masse nye navne, og jeg skulle også lære at navigere rundt på skolen, så jeg ikke kom alt for sent til min undervisning. Eleverne er en smilende flok med mod på livet, og hvad der siges der til byder, og de vil virkelig gerne have en på opleveren mens de er her. Derfor har man som underviser et rigtig godt udgangspunkt for sin undervisning på en efterskole. For hvor man på en almen folkeskole tit oplever at elevernes engagement er dalende i fagene, må det siges, at på en efterskole med de fag som vi udbyder, er høj en aktiv

deltagelse. Og heldigvis for det. For det gør at man som underviser bliver bekræftet i, at man har valgt det helt rigtige erhverv.

Jeg er født og opvokset i Odense, og bor der stadigvæk, men har planer om at flytte til Ringe i den nærmeste fremtid. Jeg er gift og har to dejlige børn, som jeg bruger meget tid på. Jeg har i mine yngre dage konkurreret på højt plan indenfor svømning, og det samme gør sig også gældende indenfor golf, som jeg den dag i dag, stadigvæk spiller. Jeg har altid interesseret mig for musik, og har siden barnsben spillet en eller anden form for instrument, om det så har været guitar eller klaver, betød ikke så meget den gang. Med alderen begyndte jeg mere og mere, at dyrke det at spille guitar. Det er også mit hovedinstrument i dag.

Musikken har altid været en del af min tilværelse, og den glæde for musik jeg selv har oplevet, er også den jeg gerne vil overlevere til mine elever. Musik skaber glæde. Musik skaber samhørighed. Og musik skaber relationer i mellem mennesker på tværs af sprog og ophav. Det er et verdsligt udtryk for kommunikation, som eleverne senere i deres liv kan få stor gavn af. Derfor er det vigtigt at have musik i og omkring sig, og det er det budskab som jeg gerne vil implementere i elevernes bevidsthed.



**RINGE FRI- OG EFTERSKOLE
2012-2013**

DENNIS K. ANDERSEN ODENSE
FLEMMING F. ANDERSEN OLLERUP
LAURA H. ANDERSEN KOLDING
NINA R. ANDERSEN BELLINGE
VICTOR P. ANDERSEN VESTER SKERNINGE
JULIE EG. ANDREASSEN BELLINGE
THILDE ASMUSSEN MIDDELFART
KRISTIAN AUGUSTESEN ARSLEV
MATHIAS DRUM BAJ KOLDING
JONAS K. BECH DYRUP
SARA EMMA BERGH AMAGER
DAGMAR K. BERGHOLT SLETTERD
SIGNE BØJSEN BILLUND
MAGNUS BONNEVIE KORSØR
THOR BRIGSTED BRØJNING
STEVEN SCOTT BROWN STUBBØKOBING
PERMILLE KRØHN BRYLD ODENSE
ANNA KOERSTZ BUCK BALLEBRØ
JON CAVAGNARO FREDERIKSBERG
FREDERIK H. CHRISTENSEN FREDERIKSVÆRK
NICOLAJ W. CLAESSON KORUP
SOFIE CLAUSEN VESTER SKERNINGE
TORIAS CLOOS ROSKILDE
JOHANNE O. DAMSGAARD FAABORG
MARTIN C. DEJONG NORDBOG
ALEKSANDRA DJURAN ODENSE
CASPER DORPH-JENSEN BØGENSØ
NINA ELKJÆR ODENSE
CHRISTINA WACHER E. RUDKOBING
JONAS ENGELBY MIDDELFART
RIKKE ELBJÆK ERIKSEN ODENSE
EMIL TOPP FISCHER BØGENSØ
ANNIE R. FREDERIKSEN MARSTAL
LUDVIG L. W. FREDERIKSEN HØRSHOLM
MALTE L. W. FREDERIKSEN HØRSHOLM
OSCAR FREDERIKSEN AARSTRUP
METTE ØVSTED TÅSINGE
OSKAR W. GRØNDALH VESTER SKERNINGE
ANDREAS G. GUDIKSEN SVÆLSKØR
ANDREAS SMIDT HATH SLAGELSE
CAROLINE LØLLESGAARD STAGERUP
MADS HANSEN SØNDERBORG
ANNE H. HANSEN KERTEMINDE
ANNE KATHRINE O. HANSEN SVENDSBORG
CASPER STIG HANSEN ODENSE
FEDERIK KLT HANSEN TÅSINGE
JOSEPHINE J. B. HANSEN ODENSE
LARSOLE HANSEN LANGSKOV
LINE VARTO HANSEN ARSLEV
NIKITA HANSEN NYBØKOBING SJ.
RIKKE K. HANSEN ULDBLØ
SARA KÆRSTEN HANSEN RUDKOBING
SIMONE HAUDGAARD ODENSE
REGITZE HEIN BRAMMING
GITTE ELBJÆK
JOHNNIE FREDERIKSEN
HENRIETTE HANSEN
METTE HESSELLUND
TRINE HAUGAARD
JACOB JENSEN
BRIAN LUND
JAKOB MADSEN
FINN LARSEN
BENTE MOUSTEN
JORN MATHIESEN
LENE NIELSEN
HAJ NYGAARD
MORTEN PETERSEN
NIKOLAJ REFSHAUGE
PETRINE REIMERS
ANNE SEIERSBØL
JENS ERIK SPELDSGAARD
PALLE YDE
GITTE NIELSEN
POUL PEDERSEN
SVEND RASMUSSEN
HANS CHR. HANSEN
JOHN GRANHØJ JØRGENSEN
JACUP NYSEN
NICOLE HENNINGSEN FREDERIKSBERG
TINE H. HENRIKSEN MØRKHØJ
ANNE MAREN VINOVAD G. HOLM NEJ
CAROLIE DANNE HOLM ODENSE
CAMILLA IPHSEN PEDERSEN
KASHUS J. JACOBSEN ARSLEV
REBEKKA E. JACOBSEN ODENSE
SABINE HOLM JENSEN FAABORG
TRINE ØSTBY JENSEN SVENDSBORG
LUCAS JENSEN-MAR SVENDSBORG
DANIEL JENSEN HADERSLEV
SINON R. JENSEN RUDKOBING
SINON JOHANNSEN CHRISTIANSEN
JOSEFINE JOHANNSEN REERSØ
LIV W. JUEL-NIELSEN GILLELEJE
STEFANIE JUEL AUGUSTENBØG
JØEN L. JØSTESSEN MIDDELFART
JULIE T. JØRGENSEN NR. LYNDESE
KASPER L. JØRSTAD GISELEV
ANNE T. JAKOBSEN HØRSLUNDE
CECILIE H. JAKKEN KOLDING
JESPER JUL JENSEN BISSERUP
JOHANNE L. JENSEN VÆRLINGE
LAURA GRAVERGAARD AARUP
METTE LUND JENSEN LERTE
MIKKELVINDBJERG TÅSINGE
VICTOR LARSEN RAHLSØ
SIMON FUSVAD LARSEN HØJEN
EMILIE LERCHE-JØRGENSEN KØBENHAVN
RIKKE LUND SOMMERSTED
JOHANNE F. LUNDING ROSKILDE
JONAS BONDE LYNGBØ SÆRSLEV
SARA MARRUSSEN VISSENBERG
NIKLAS HØRTH MATZEN ODENSE
MARTHA ØSTGAARD LINDØ
KATHRINE L. MIKKELSEN SVENDSBORG
RACHUS MIKKELSEN ØKSENDRUP
CHRISTINA MUNCH ØRE
LAUST ØKSEN MUNCH HORNØR
KATHRINE KILDGAARD JYDERUP
LEA MELANIE NIELSEN GØRDLING
SIGNE LYNG NIELSEN HØJER
BIRK NILSSON ODENSE
JULIE WOLK ØVENSEN
ASTRID E. F. PEDERSEN ULLERLEV
BRITT S. PEDERSEN SVENDSBORG
FREJA N. PEDERSEN ODENSE
GUSTAV THOR PEDERSEN FAABORG
JULIE PEDERSEN ODENSE
LAURA E. PEDERSEN STABY
MELISSA PEDERSEN LINDSE
CHRISTOFFER PEDERSEN SKIBERG
CHARLOTTE JUEL PIHL HUNDE
CAMILLA B. POULSEN BELLINGE
EMILIE C. RASMUSSEN MUNKBO
JAKOB GRØFTEHAUGE LANGSKOV
JONAS RASMUSSEN NÆSBY
KATHRINE L. RASMUSSEN KERTEMINDE
LINE KVJELSGAARD KERTEMINDE
SEBASTIAN H. RASMUSSEN BRØNDBY
THOMAS RASMUSSEN HUMBØ
PATRICK REINHOLD ODENSE
FARHAD RZAZALE SØNDERBORG
FARHAD RZAZALE SØNDERBORG
MADS RUDBECK LANGSKOV
PETER STEFFENSEN ODENSE
SUNE SUNDTING ODENSE
MATHIAS J. SVENDSEN ASSENS
THORIN SØGAARD RUDKOBING
LASSE V. SØRENSEN ODENSE
THEIS SØRENSEN NYBORG
KATHRINE E. W. THALBITZER VIRUM
JULIE HØJER THOMSEN VEJEN
MIE VAGNER ODENSE
TROELS VERMEHREN SØNDERBORG
AUGUST MØJER SVENDSBORG
TILLE ESBJØG ØSTERBY STIGE

LANDSSTÆVNE



HVORFOR BLEV JEG EGENTLIG EFTERSKOLELÆRER

For nogle dage siden blev jeg ringet op af en af mine danskelever fra sidste år, Mads Rudbeck, som nu går på en 10. klasses skole i Nyborg, hvor de pt er ved at skrive OSO-opgave. Hans mål var at undersøge efterskole-lærer-jobbet nærmere, og derfor sendte han nogle spørgsmåle til mig. Og her blev jeg så stillet spørgsmålet, hvorfor jeg egentlig havnede her på Ringe Efterskole. Da jeg var færdig ved tasterne kom jeg til at tænke på, at det måske kunne være et indslag til årsskriftet, og så sendte jeg det afsted....

1. Hvad fik dig til at vælge, at blive efterskolelærer frem for folkeskolelærer eller andet?

Egentlig valgte jeg ikke selv at blive efterskolelærer, men jeg blev spurgt, om jeg ville have et årsvikariat på Ringe Efterskole i 1983, hvor jeg skulle undervise i kjolesyning, pigegymnastik og maskinskrivning.

Jeg blev **uddannet håndarbejds-lærer** i 1983. (3-årig uddannelse fra Håndarbejdsseminariet i Kerteminde, en uddannelse, der er nedlagt for ca 10-15 år siden) Når man er håndarbejds-lærer-uddannet, kan man ikke blive ansat i en folkeskole. Men jeg var så heldig, at de i Ringe skulle bruge en lærer, der kunne undervise i **håndarbejde, maskin-**

skrivning (jeg har også en kontoruddannelse (1977-1979)) og **gymnastik** (har en gymnastiklederuddannelse fra Ryslinge Højskole (4 måneders ophold 1979)). Så de ting, jeg havde lært, udover håndarbejds-uddannelsen, fik jeg også brug for i mit efterskole-job.

2. Hvad er for dig forskellen på at være efterskolelærer og folkeskolelærer?

Jeg har aldrig undervist i en folkeskole, men jeg mener bestemt, at det er en stor fordel, at vi på efterskolen har eleverne døgnet rundt. Vi er sammen med eleverne både i undervisningssituationer og i fritidssituationer. Og her har vi muligheden for at sætte vores præg på de unge mennesker, som er flyttet hjemmefra, og som måske for første gang skal til at vise, at de kan stå på egne ben.

3. Hvad er ulemper ved at være efterskolelærer?

Der er ikke mange ulemper ved efterskolelærer-jobbet. Men nogle gange er vi på f.eks. weekendvagter, hvor der er mange elever, hvor vi sætter aktiviteter i gang, sørger for spisesituationer, opdragelsessituationer, vigtige og seriøse samtaler, alt sammen vældig gode, men også krævende opgaver. Når vi så har været mange timer på vagt, så skal vi være klar næste dag, f.eks. mandag, med forberedelse til timerne samt

afvikling af undervisningen. Da kan det være en ulempe, at arbejds-portionerne bliver voldsomt store indimellem.

4. Hvad er fordele ved at være efterskolelærer?

Ja, det er jo egentlig det samme som jeg nævnte ved ulemperne. Samværet, samtalerne, fritiden, anderledes-ugerne, undervisningen, når vi kan se, at eleverne pludselig finder ud, af, at de tager ansvar for deres fremtidige skolegang. Når eleverne vokser rent menneskeligt, fordi de ser og lærer nye og gode sider i dem selv, men også når de viser respekt for andre,- både over for eleverne og lærerne og de øvrige voksne på skolen. Der er en stor fordel i at lære eleverne rigtig godt at kende, både i og uden for undervisningssituationerne. Og så er efterskolelærer-kollegerne også åbne, villige til det gode samvær, hvilket giver et uroligt godt og trygt arbejdsklima. Jeg har ikke undervist på andre efterskoler, men jeg tror, at sådan er det på langt de fleste efterskoler rundt om i landet. En positiv arbejdsplads med fuld knald på de gode og udviklende oplevelser.

5. Forstiller du dig at man har et anderledes forhold til eleverne på en efterskole frem for en folkeskole? (hvis ja, begrund)

Ja, forholdet er bedre på en efterskole,

da vi er så meget sammen med vore elever. Alle døgnets 24 timer. I medgang og modgang, i lyst og i nød. Det har folkeskolelærere ikke samme mulighed for. Men dermed ikke sagt, at der ikke er folkeskolelærere, der også kan få det der helt fortrolige og tillidsvækkende forhold til eleverne, selv om de ikke er så meget sammen med de unge.

6. Hvad er grunden til at du efter 30 år stadig er efterskolelærer?

Jeg er utrolig taknemmelig over, at jeg er havnet på en arbejdsplads, der er så interessant og positivt stemt som Ringe Efterskole er. Arbejdet er aldrig ens og trivielt, vi har mange anderledes uger, og det at starte med et nyt elevhold og så i løbet af 10 måneder se og få bevis for, at de unge mennesker har gennemgået "en lang udviklings-proces", det er så ubeskriveligt fantastisk og livsbekræftende. Jeg glæder mig altid til at komme i gang med en ny arbejdsuge, et nyt projekt, et danskundervisnings-forløb, eller at se om eleverne har fået mod til at bruge deres tyskkundskaber, når vi er i Østrig på ski. Jeg er også altid på jagt efter fornyelser til undervisningen, ikke sagt, at jeg aldrig genbruger undervisningsmateriale. Men at se en dokumentar-udsendelse eller læse en artikel og så straks at afprøve idéen i tankerne, om det er noget, jeg kan bruge i undervisningen, det er sjovt og

det holder mig i gang. Jeg bliver ked af det, når nogle mennesker mener og tror, at en lærer, der har været i branchen i mange år, bliver en lige-gyldig og doven underviser, der ikke udvikler sig, for det er ikke tilfældet, ikke blandt de kolleger jeg har, og som har været lærere i mange år. Jeg tror også, at vores engagement smitter af på hinanden, og forhåbentlig også på eleverne. Selvfølgelig har jeg da også dage, hvor jeg er træt og uoplagt, men de fylder ikke meget i regnskabet.

7. Og hvorfor har du ikke valgt andre lærerjobs end lige efterskolelærer eller f.eks. andre efterskoler?

Nogle mennesker kan lide at være på vej, skifte job, bosted og omgivelser, andre er måske ikke så udfarende. Men jeg har bosat og etableret mig i Ringe, og der er mine børn vokset op og har gået i skole, så af hensyn til børnene og deres kammerater og øvrige tilhørsforhold, ønsker mange forældre også at give dem stabilitet. Jeg har da tænkt på andre jobmuligheder, men når jeg tænker tanken helt til ende, så er jeg jo ikke utilfreds med mit afvekslende arbejdsliv. Det skal en familie med far, mor og børn selvfølgelig kunne affinde sig med, - og det har min familie heldigvis haft det fint med.

Undervejs i mit har jeg da også foretaget andre ting, taget linjefag i tysk på Skårup Seminarium, senere tog jeg linjefag i dansk på Nørre Nissum Seminarium, og så har jeg haft et lille job på Syddansk Universitet i Flens-

borg, hvor jeg i 3 efterårssæsoner underviste nye tyske studerende i begynderdansk.

8. Skal man som efterskolelærer have nogle særlige menneskelige kvalifikation?

Som lærer skal du være engageret og interesseret i andre mennesker samt i det stof, du skal undervise i. At være en håndarbejds- dansk- eller tysk-nørd, det er forhåbentligt afsmittende på de elever, der skal lære noget om det fag, der formidles videre.

9. Skal man have et særligt livs-syn?

Humor, humør, engagement og glæde er da gode ingredienser at have med. Men det gælder nu alle livets arbejdspladser, om du er chef, kassedame i Føtex eller mor for dine børn, så er ovennævnte vigtige.

Jeg ønsker alle læsere af årsskriftet en rigtig glædelig jul samt et godt nytår

*Med venlig hilsen
Gitte Elbæk*

**Frossen pløjemark
slår ret hårdt når man falder
Rig på erfaring.**

Niels

REX-HOLDET

Hvorfor bliver man ved?

Endelig fredag og tid til weekend! På Uni er der årsfest i aften og alle i min daglige omgangskreds skal med. Men denne gang er det uden mig. Efter en hårdt pakket uge, med forelæsninger, forberedelse, træning og gymnastik, er der andre planer. Denne weekend er til REX! Halv syv træder jeg ind af døren i hallen godt læsset med masser af træningstøj, drikkedunk og sovepose. Øvre ved musikken sidder nogle af pigerne og hyggesnakker, andre er i gang med lige at pudse det sidste af hukommelsen af, fra sidste måneds træning.

På et areal der er større end det hjemlige stuegulvet bliver øvelserne og bevægelsesmønstret afprøvet, så alle er hundrede ti procent klar til træningen. Drengene er i Olympien, hvor musikken kører derudaf. Lidt i syv er alle ankommet og snakken går om alt, hvad der er sket siden sidst. Ved trænerteamets ankomst bliver prorammet gennemgået og så går træningen i gang. Efter tre timers træning med indlæring, repetition og fuld fart både, oppe fra gulvet og nede "i" gulvet, er der stadig lidt energi tilbage, selvom dagen startede 5.50. Efter Meretes leverpostej fortsætter nogle med indendørsfodbold, filmhygge eller at søge til stillerummet. -Og så er det lørdag, hvor det går løs igen!

I år har vi fået nyt træner-team, niveauet er lagt, der er masser af udfordringer at tage fat på. Nye øvelser og andeledes stilarter gør, at det stadig er sjovt og udfordrende at være på Rex-holdet.

Jeg er sikker på at også denne sæson kommer til at adskille sig meget fra de foregående. Det nye træner-team gør i hvert fald, hvad de kan for at udfordre, både i indlæringsfasen og i måden at udøve øvelserne. De meget vante tæl til otte taktslag er i år, på pigesiden primært skiftet ud med betoning og ord. Det gør at indlevelsen i musikken og bevægelserne bliver en anden, hvilket kommer til udtryk i mimikken. For nogle har det været en større udfordring end andre.

Den sene lørdag eftermiddag, hvor kræfterne er ved at være brugt op og hovedet virker overloaded af informationer om udførsel af øvelse, bevægelses mønstre, opstillinger, skift mm. bliver de sidste kræfter brugt for fuld hammer, mens de nuværende elever ser på fra tribunerne. Der er en vis spænding ved at have et publikum foran sig i stedet for et spejl, -og at det giver sig udtryk i en positiv feedback gør kun glæden ved weekend-træningerne endnu større.

Katrine Leth

NYT FRA MEDLEMSKARTOTEKET

“Nu er det jul igen” sådan lyder en af vore gamle julesange og det er jo så sandt, som det er skrevet og elevforeningen kan se tilbage på endnu et spændende år.

Elevmødet var rigtig godt besøgt. 374 tidligere elever var tilmeldt - heraf var 210 af dem jubilarer. Elevmødet er, det glæder for alle på skolen, altid en travl dag. Både elever og lærere står på pinde for os, så vi kan få en dag, fuld af oplevelser. Der er dog et sted, hvor det, bogstaveligt talt, går lidt mere hedt til – nemlig i køkkenet.

Mens vi andre festede, havde køkkenholdet en rigtig travl dag. De skulle, både til frokost og til aften, lave mad til mere end 400 personer. I jubilæumsfrokosten deltog ca. 420 og i aftenspisningen ca. 440 incl. nuværende elever, gæster og personale, så der var nok at se til. Derfor skal der lyde en stor tak til køkkenet, for deres store engagement og selvfølgelig for al den dejlige mad, de tryller frem.

Som noget nyt, havde vi tilbudt tidligere elever, at de, uden tilmelding og betaling, måtte komme om eftermiddagen og være med i elevmødet. Eneste ulempe er, at når man kommer uanmeldt, kan man ikke deltage i aftenspisningen, da det kræver forudbetaling, hvilket er en forudsætning for køkkenets planlægning.

Vi var meget spændte på, hvor mange der tog imod tilbuddet, men da dagen var omme, var vi ikke i tvivl - det er et tilbud, der også skal gælde fremtidige elevmøder, for mange kiggede forbi.

Sidste år lavede jeg en oversigt over elevforeningens betalende medlemmer og kunne her konstatere en vigende tilgang af nye medlemmer. Den tendens fortsætter også i år. Vi er selvfølgelig glade for de 61, fra årgang 2013, der har valgt at støtte op om elevforeningen. Desværre er det ikke nok til, at opveje tilbagegangen. Sidste år var vi 761 medlemmer, i år er vi 701.

Til slut vil jeg minde om, at er det i 2014, du er jubilær og har du lyst til, at hjælpe med, at finde dine gamle efterskolekammerater, er du velkommen til, at rekvirere en årgangsliste, der indeholder de informationer, vi ligger inde med. Sådan en liste kan være en god hjælp i eftersøgningen af dine kammerater. På vores hjemmeside www.re-elev.dk er der mere information at hente.

Du ønskes en glædelig jul og et godt nytår og på gensyn til elevmødet den 24. maj 2014.

*Finn Jensen
Årgang 1966-67*



Husk!
Elevmødet 2014
Lørdag den 24. maj 2014
Indbydelser vil blive udsendt
til alle medlemmer
af elevforeningen.



ÅRSREGNSKAB 2013

DRIFTSINDTÆGTER:

	2012	2011	2010
1 års abonnement 90 kr.	kr. 3.780,00	kr. 3.690,00	kr. 12.809,60
5 års abonnement 320 kr.	kr. 13.760,00	kr. 10.880,00	kr. 10.930,00
10 års abonnement 500/580 kr.	kr. 25.980,00	kr. 38.340,00	kr. 28.700,00
Indgået ved elevmødet	kr. 35.319,65	kr. 39.661,00	kr. 36.230,00
Salg af elevskrifter	kr. 8.965,00	kr. 8.965,00	kr. 9.520,50
Ikke i brug	kr. 0,00	kr. -	kr. -
Obl.rente og aktieudbytte	kr. 14.713,99	kr. 13.571,70	kr. 7.587,13
Renter på bankkonti	kr. 675,75	kr. 1.344,77	kr. 44,80
Øvrige indtægter	kr. 0,00	kr. -	kr. -
Reall. kursgevinst/-tab på VP	kr. -443,50	kr. -181,00	kr. -189,44
Driftsindtægter i alt	kr.102.750,89	kr. 116.271,47	kr. 105.632,59

DRIFTSUDGIFTER:

	2012	2011	2010
Trykning af elevskriftet	kr. 34.062,50	kr. 34.062,50	kr. 34.601,13
Hjemmeside	kr. 228,00	kr. 90,00	kr. 501,00
Andre udgifter ved elevmødet	kr. 10.367,48	kr. 21.250,90	kr. 6.178,50
REX holdet	kr. 15.000,00	kr. -	kr. -
Gaver og blomster	kr. 2.508,85	kr. 2.088,65	kr. 500,00
Gave til skolens nye flygel	kr. 100.000,00	kr. -	kr. -
Kontingent DGI	kr. 850,00	kr. 1.975,00	kr. 850,00
Kontorartikler mv.	kr. 3.349,50	kr. 659,88	kr. 1.856,19
Porto	kr. 21.161,75	kr. 20.275,00	kr. 30.320,50
Kørsel, bestyrelsen	kr. 1.600,00	kr. 500,00	kr. 1.000,00
Bestyrelsesmøder	kr. 7.961,00	kr. 6.460,10	kr. 7.960,50
Ikke i brug	kr. 0,00	kr. -	kr. -
Ikke i brug	kr. 0,00	kr. -	kr. -
Ikke i brug	kr. 0,00	kr. -	kr. -
Diverse gebyrer	kr. 333,00	kr. 1.429,00	kr. 568,00
Ikke i brug	kr. 0,00	kr. -	kr. -
Driftsudgifter i alt	kr.197.422,08	kr. 88.791,03	kr. 84.335,82
Driftsresultat	kr.-94.671,19	kr.27.480,44	kr. 21.296,77

AKTIVER:

	2012	2011
Svendborg Sparekasse	kr. 144.286,57	kr. 222.387,03
Kassebeholdning	kr. -	kr. -
Nykredit 5% 2015 ult. kurs 102,45 - kr. 14.050,30	kr. 14.394,53	kr. 31.007,41
DI Nye Markeder obl. ult.kurs 129,90 - 1338 stk.	kr. 173.806,20	kr. 156.813,60
BI Europæiske aktier ult.kurs 144,10 - 54 stk.	kr. 7.781,40	kr. 6.739,20
GN St. Nord ult. kurs 81,80 - 419 stk.	kr. 34.274,20	kr. 20.271,22
Vestas ult. kurs 31,86 - 45 stk.	kr. 1.433,70	kr. 2.790,00
Aktiver i alt	kr. 375.976,60	kr. 440.008,46

PASSIVER:

	2012	2011
Egenkapital ved årets begyndelse	kr. 440.008,46	kr. 421.095,09
Ikke reall. kursregl. obligationer	kr. -42,15	kr. 75,44
Ikke reall. kursregl. aktier	kr. 12.646,68	kr. -6.169,43
Ikke reall. kursregl. investeringsforeninger	kr. 18.034,80	kr. -2.473,08
Årets driftsresultat	kr. -94.671,19	kr. 27.480,44
Egenkapital ved årets afslutning	kr. 375.976,60	kr. 440.008,46
Passiver i alt	kr. 375.976,60	kr. 440.008,46

ELEVFORENINGENS BESTYRELSE

Formand

Dorde B. Olsen - årgang 1997
Tlf.: 26124523

Kasserer

Jane Dam Christensen - årgang 1994
p.t. uden tlf.

Medlemsdatabasen

Finn Jensen - årgang 1967
Tlf.: 30262201

Bestyrelsesmedlemmer

Tine Laustsen - årgang 1993 + 1994
Tlf.: 20300413
Anne-Louise Boe - årgang 1999
Tlf.: 24916711
Katrine Boel Gjerum - årgang 2001
Tlf.: 60118258

Lærerrepræsentant

Bente Mousten
Tlf.: 62209002

Suppleanter

Line Korsgaard Kiilerich -
årgang 2000
Camilla Tofte Rasmussen -
årgang 2002

Elevforeningens repræsentanter i skolens bestyrelse

Finn Jensen - årgang 1967
Michael B. Hansen - årgang 1997

Redaktion årsskrift

Poul Pedersen, Bente Mousten



Julesmåkager
Julestemningen smitter
Ovnen skønt bager

Cecilie-Anna

SKOLENS PERSONALE

LÆRERE:

Finn Larsen

forstander, foredrag, guitar

Bente Mousten

viceforstander, dansk

Brian Lund

dansk, engelsk, historie, løb, slagbold

Carina Klevang

fysik, gymnastik, dans/rytme, kursus I

Frederik Bertelsen

matematik, gymnastik, spring

Gitte Elbæk

dansk, tysk, tekstil og design

Jens Erik Spejlsgaard

skolevejleder, dansk, spring, fodbold

Johnnie Frederiksen

tysk, musik, kor

Jacob Jensen

matematik, geografi, fodbold

Jørn Mathiesen

fysik, tysk

Jakob Madsen

dansk, biologi, spring, fodbold

Lauge Demant

matematik, gymnastik, spring

Lene Nielsen

skolevejleder, engelsk, samfundsfag,
kristendomskundskab, psykologi

Lise Ryttersgaard

engelsk, gymnastik, dans/rytme

Mette Hessellund

dansk, musik, kor

Morten Petersen

matematik, fysik, kursus I, spring,
adventure

Nikolai Philip

dansk, samfundsfag, kristendoms-
kundskab, musik, kor

Palle Yde

matematik, spring, medie, adventure,
foto, kursus I

Trine Haugaard

dansk, engelsk, tysk, hjemkundskab

KONTOR:

Gitte Nielsen, forretningsfører

Poul Pedersen, kontorassistent

KØKKEN/RENGØRING

Merete Bruun-Nielsen, køkkenleder

Tove Bahnsen, køkkenassistent

Gitte Olsen, køkkenassistent

Hanne Jeppesen, køkkenassistent

Ann-Berit Mørk Jensen, køkken-
assistent

Bente Christoffersen, rengørings-
assistent

Jytte Christensen, rengørings-
assistent

SERVICEPERSONALE:

Svend Rasmussen, pedel

Hans Hansen, serviceassistent

John Granhøj Jørgensen,

serviceassistent





60 års jubilarer



50 års jubilarer



55 års jubilarer



40 års jubilarer



35 års jubilarer



25 års jubilarer



30 års jubilarer



20 års jubilarer



15 års jubilarer



5 års jubilarer



10 års jubilarer



Gaverne åbnes
små børns smil kommer til syne
hyggen er i top.

Emilie

NYT LAYOUT – COMING UP...

Besøgene på vores hjemmeside stiger, og specielt sker det fra mobile enheder, som smartphones og I-pads og andre tablets. For at gøre vores hjemmeside til denne udfordring, men også for at få et nyt layout, vil du fra årsskiftet kunne møde en ny hjemmeside. Du vil også få flere muligheder for at dele opslag og nyheder direkte fra siden til de sociale medier.



Du har jo længe kunnet følge os på Facebook og Youtube, men faktisk har du også muligheden for at møde vores hverdag – her og nu på Instagram.

<http://instagram.com/ringeefterskole>
<https://www.facebook.com/pages/Ringe-Efterskole/219641784753034?fref=ts>
<http://www.youtube.com/user/Ringeefterskole2010>

Musiklinjen på turne

*Rantzausminde Skole
Tåsingeskolen
Nislevgård Efterskole
Nordfyns Efterskole
Ubberud Skole
Frøbjerg-Orte Friskole
Amfiscenen ved Brandts*



Ring Efterskole
Gymnastik · Musik · Fodbold



ELEVHOLD 2013-2014

Agnes Erbs Dam Hansen, Pølvej 9, 6430 Nordborg
 Amalie Schack, Strandvejen 27 C, 5300 Kerteminde
 Amalie Westphal, Rønnebærvænget 36, 5700 Svendborg
 Andreas Lundsgaard, Statenevej 16, 5900 Rudkøbing
 Anne Louise Rosenbæk, Ankersgade 16, 1., 6400 Sønderborg
 Asger Kiehn, Lindehaven 10 A, 5270 Odense N
 Astrid Elisa Folden Pedersen, Skovsbovej 240, 5540 Ullerslev
 Astrid Margrethe Ogstrup Houmann, Almiskbakken 11, 8930 Randers NØ
 August Fessel, Øster Voldgade 14, st.tv., 1350 København K
 Benedicte Rendborg Carl, Sleppevangen 8, 5270 Odense N
 Bjarke Rosenlund Frederiksen, Smedebakken 6, 5600 Fåborg
 Bjarne Sundbo Albertsen, Søbygårdsvej 1, 5985 Søby Ærø
 Camilla Weber Poulsen, Rønnevej 17, 5492 Vissenbjerg
 Caroline Kaibinger, Bispeengen 96, 5270 Odense N
 Caroline Lollsgaard Halberg, Stågerupvej 50, 1., 5762 Vester Skerninge
 Caroline Schapiro Birkholm, Bankevej 4, 5892 Gudbjerg
 Casper Amping Jensen, Skibhusvej 389, 5000 Odense C
 Casper Chresten Hansen, Tårsvej 164, 4912 Harpelunde
 Casper Ølgaard, Lundeborgvej 37, 6000 Kolding
 Cecilie Storck Rottbøll, Lærkevej 4, 3751 Østermarie
 Cecilie-Anna Spaanheden, Bakkevej 12, 5462 Morud
 Christina Naja Hansen, Horsebækvej 77, 5450 Otterup
 Clara La Cour Danevig, Carlsen-Skiødts Vej 21, 5220 Odense SØ
 Daniel Henriksen, Væbnerhatten 227, 5220 Odense SØ
 David Bakkær Munk Nielsen, Skippergade 4, st., 5800 Nyborg
 David Cortese, Christinedalsvej 16, 5700 Svendborg
 Dennis Nick Hansen, Skolevej 29, 2630 Tåstrup
 Ditte Egeberg Madsen, Brovejen 173, 5500 Middelfart
 Emilie Cathrine Rasmussen, Lykkeshøj 8, 5330 Munkebo
 Emilie Jørgensen, Brittavej 5, 5270 Odense N
 Emilie Wickmann Henriksen, Odensevej 37, 5772 Kværndrup
 Emma Fynbo Frederiksen, Henriettevej 4, 5550 Langeskov
 Emma Maar-McGilvray, 421 Bel Air Drive, Glenview IL 60025
 Farhad Rezaie, Toftholm Allé 12, 2900 Hellerup
 Farzad Rezaie, Herluf Trollesgade 18, 1052 København K
 Frederik Haugaard Drue, Bæklandsvej 8, 6091 Bjert
 Frederik Klit Hansen, Grønningen 6, 5700 Svendborg
 Frederik Pedersen, Porsevænget 11, 5250 Odense SV
 Frederikke Boll, Stockflethsvej 11, 5230 Odense M
 Frederikke Sif Petersen, Bøgevang 10, 2660 Brøndby Strand
 Hannah Ross, Humlebæk Strandvej 4, 3050 Humlebæk
 Hanne Frølich Riis, Morelvænget 26, 5700 Svendborg

Helene Stokbæk Vad, Sdr. Skovgyde 201, 5370 Mesinge
 Henrik Lindgaard Rasmussen, Tårup Strandpark 72, Måre, 5300 Kerteminde
 Hjalte Kappel Larsen, Østergade 7, 8983 Gjerlev J
 Ida Sivertsen, Hovedvejen 227, Østed, 4320 Lejre
 Ina Marie Koefoed, Skovmøllevej 6, 5881 Skårup Fyn
 Jacob Mørk Søfeldt, Havnegade 14, 5600 Fåborg
 Jakob Mechlenborg, Hakonsvej 1, 2880 Bagsværd
 Jens Damkjær, Krogsbøllevej 130, 5450 Otterup
 Jens Rønn Hansen, Nørre Alle 38, Strib, 5500 Middelfart
 Jeppe Kofod Hansen, Lyrsbyskov 4, 3751 Østermarie
 Jeppe Søndergaard, Overballe 4, 5400 Bogense
 Jesper Hauvre Rasmussen, Hvenekildeløkken 182, 5240 Odense NØ
 Johanne Arlund Filipen, Oluf Bagers Gade 19, 2., 5000 Odense C
 Johanne Langkjær Jensen, Axel Brahesvej 19, 5474 Veflinge
 Jonas Hougaard Sørensen, Torvegade 1, 3.tv., 6600 Vejen
 Juliane Hemmingsen, Troense Strandvej 18, 5700 Svendborg
 Julie Busborg Staal, Lindegaardsvej 53, 5450 Otterup
 Julie E. Langelund, Sandagervej 24 A, 5854 Gislev
 Julie Emma Damgaard Jensen, Højrup Mosevej 4, 5450 Otterup
 Julie-Sabine Berg Rosendahl Pedersen, Brobækvænget 38, Højby, 5260 Odense S
 Kasper Buch, Nyborgvej 86, 5700 Svendborg
 Kasper Jægerfod, I. H. Mundts Vej 18, 2830 Virum
 Kate Rasmussen, Bjergevænget 48, 6600 Vejen
 Kathrine Højberg Kristiansen, Hørdumsgade 47, 5000 Odense C
 Kathrine Kirk, Knud Bankesgyden 30, 5792 Årslev
 Kathrine Struck, Øksendrupvej 28, 5800 Nyborg
 Katrine Hammer Guldager Egelund, Lindevej 29, 5250 Odense SV
 Kristi Ørum-Kristensen, Egevej 4, 4681 Herfølge
 Kristian Lundstad Nielsen, Bøgedals Allé 44, 5250 Odense SV
 Lars-ole Henrik Keven Hansen, Tranevænget 7, 5550 Langeskov
 Laura Amalie Augustinus, Tvedvej 50, 6000 Kolding
 Laura Nathalie Hvidtfeldt Andersen, Stejlbjergvej 22, 6000 Kolding
 Line Søberg Hansen, Østerøvej 99, 5800 Nyborg
 Line Sørensen, Vandværksvej 19, 5953 Tranekær
 Louise Christensen, Gammel Skårupvænge 18, 5700 Svendborg
 Lulu Hentze, Herluf Trollesgade 18, 1052 København K
 Mads Brandt Lægdsgaard Madsen, Flintebakken 13, 5560 Årup
 Mads Tranemose Jacobsen, Prins Chr. Allé 2, 5250 Odense SV
 Magnus Friedrichsen, Bakkegårdsvej 1, 3630 Jægerspris
 Magnus Rye Sørensen, Sct. Annagade 31 C, 3000 Helsingør
 Maja Charlotte Ernst Andersen, Rulkehøj 40, 5260 Odense S
 Maja Graves Rosenkilde Larsen, Tesdorpsvej 11, 5000 Odense C

Maja Højgaard Rasmussen, Bjerrebyvej 96, 5700 Svendborg
Malene Sølvbjerg Petersen, Nordmarksvej 35, 5270 Odense N
Malthe Møgaard-Hansen, Pramstedvej 16, 6800 Varde
Marcus C. E. Hansen, Tornhøjvængen 1, 5591 Gelsted
Marie Nee Feldskov Hansen, Willemoesvej 4, 5700 Svendborg
Martin De Jong, Mosevang 3, 6430 Nordborg
Martin Storm Andersen, Pilevej 27, 5200 Odense V
Mathilde Milvertz, Fredensvej 14, 4220 Korsør
Matine Roager Sjælland, Mullerupvej 29, 5772 Kværndrup
Mette Eltved, Stubdrupvej 22 F, 6000 Kolding
Mette Lund Jensen, Lertevej 13, 6560 Sommersted
Mette Rasmussen, Bøgeskovsvej 10, Helnæs, 5631 Ebberup
Mikkel Brink Schleemann, Bispeengen 15, 5270 Odense N
Morten Gøeg Petersen, Stationsvej 75, 4241 Vemmelev
Nadia Wrang Thomsen, Hestehave 10, 6400 Sønderborg
Natasja Scharling Renner, Nørregade 14, 5492 Vissenbjerg
Nicklas Bjerregaard Larsen, Nybovænge 6, 3200 Helsingør
Nicklas Heding Carlsen, Skovduevænget 2, 5210 Odense NV
Nicolai Tvede Wiborg, Assensvej 288, 5771 Stenstrup
Nicolaj Lohse Jørgensen, Lavendelvej 29, 4900 Nakskov
Nicoline Fie Jeppsson, Bygmærksvej 5, Annisse Nord, 3200 Helsingør
Niels Brok-Lauridsen, Ved Gadekæret 9, 3660 Stenløse
Nikolaj Rosenberg Clausen, Heibergsvænge 21, 5700 Svendborg
Nikolaj Seberg Holmsted Rasmussen, Ravnebjergvænget 1, 5230 Odense M
Oliver Baagøe Palmer, Højvang 83, 5270 Odense N
Olivia Dornonville de la Cour, Merianvej 40, 2900 Hellerup
Patrick Michael Bæk Hansen, Mellemgade 3, 5900 Rudkøbing
Pernille Jensen, Kingstrupvej 80, 5592 Ejby
Peter Martin Steffensen, Jernbane Allé 35, 5250 Odense SV
Rasmus Kockholm Møller, Skt. Klemensvej 2, 5260 Odense S
Rasmus Steen Godsk Møgen, Bredgade 97, 8340 Malling
Rasmus Uhd Simonsen, Luneparken 46, 6070 Christiansfeld
Sabine Holm Jensen, Ludvigsmіндеvej 36, Hågerup, 5600 Fåborg
Sara Elneff Jepsen, Drosselvej 6, 6430 Nordborg
Sarah Weiss Risbjerg, Borgvænget 5, Strib, 5500 Middelfart
Sebastian Bay Reinke, Hjortøvej 11, Fynshov, 6440 Augustenborg
Sebastian Sigurd Sandby, Anthonsen, Eckersbergsvej 20, 3000 Helsingør
Selma Bjørg Bolø Richter, Vestergade 8, 6310 Broager
Signe Guldager Christensen, Soderupvej 26, 2640 Hedehusene
Signe Johanne Berg Bojesen, Sønderkær 221, 7190 Billund
Signe Kristensen, Lundegårdshaven 8, 4030 Tune
Signe Saxild Jensen, Buen 16, 4140 Borup
Simone Augustinus Holmlund, Bellingelunden 31, 5250 Odense SV
Simone Stæhr Nøhr Andersen, Assensvej 180, 5250 Odense SV
Skjold Lauge Andersen, Galdbjergvej 1, 5874 Hesselager

Sofia Frisdahl Maate Madsen, Ørkildsgade 2, 5700 Svendborg
Sofia Jønson Schmidt, Avnhøjvej 1, 6600 Vejen
Sofie Lundberg Nielsen, Rønnebærvej 7, 5792 Årslev
Stine Lund Hansen, Allerup Bygade 51, 5220 Odense SØ
Theis Wisbech Schmidt Sørensen, Egernvænget 151, 5800 Nyborg
Thomas Grand, Antonio Costas Vej 7, 7000 Fredericia
Thor Flodgaard Brigsted, Stationsvej 57, Brejning, 7080 Børkop
Thor Norman Jacobsen, Engdals Allé 29, st., 2500 Valby
Thorbjørn Søgaard, Ramsherred 9, 5900 Rudkøbing
Tobias Biilmann, Skadegårdsparken 11, V. Aaby, 5600 Fåborg
Tobias Blicher Petersen, Toftevej 1, 5900 Rudkøbing
Vitus Juel Enemærke, Skyttevej 2, 5466 Asperup

