



ÅRSSKRIFT 2014  
85. årgang - udgivet af elevforeningen

# RINGE FRI- OG EFTERSKOLE

Rolighedsvej 25 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 13 68 · [www.rfe.dk](http://www.rfe.dk)

# RINGE EFTERSKOLE

GYMNASTIK - MUSIK - FODBOLD

# INDHOLDSFORTEGNELSE



Hilsen fra forstanderen .....	3
Hilsen fra Skolens formand .....	5
Julemøde .....	7
Skilejrskole i Pfunts, januar 2014 .....	10
Gymnastikopvisninger forår 2014 .....	12
Elevholdets gymnastikopvisninger i foråret 2015 .....	16
Fyns Gymnastik Bombardement .....	17
Efterskole DM i Team Gym .....	18
Dans bliver til linjefag .....	19
Musiklinjen 2013 - 14 .....	20
Om kabler, fællesskab og musik .....	21
Musik- gymnastikprojektet .....	22
Fra Afghanistan til Ringe Efterskole .....	24
Venskab - Dansk stil skrevet af Farzad Rezaie .....	25
Fodboldlinjen .....	27
REX-holdet 13-14 .....	28
Elevhold 2013-14 .....	30
REX-holdet 14-15 .....	32
Nye lærere .....	34
Projekt opgaven i 9. klasse .....	37
Aftenløb - Essay af Søren Stævne Andersen, 9. b, .....	39
Aktiv weekend .....	42
Referat fra Elevforeningens Generalforsamling .....	43
Årsregnskab 2014 .....	44
Nyt fra medlemskartoteket .....	46
Elevforeningens bestyrelse .....	47
Skolens personale .....	48
Jubilarer .....	49
Elevholdet 2013-2014 .....	56

# HILSEN FRA FORSTANDEREN

Så er vi i skrivende stund gået ind i december måned og vi kan kigge tilbage på en lang række spændende begivenheder.

Igen i år valgte vi at opføre vores musical i dagene op til efterårsferien. 5 forestillinger havde vi og den sidste for forældrene fredag op til efterårsferien. Det var igen i år forbundet med en vis spænding at skulle teste holdets samarbejdsevne så tidligt på året, men det viste sig at være en rigtig god ide.

Lærerne havde improviseret over junglebogen og det blev til musicalen "Jungle-boogie", og der var valgt en masse spændende musik fra 70'erne dertil - så det blev igen et meget seværdigt stykke med masser af flotte præstationer fra elever både på og bagved scenen.

Friskolen har som før nævnt ligget i byggerod gennem lang tid. Men nu kan vi fortælle, at vi har indviet det nye aktivitetsrum / opholdsrum bygget på den lille undervisningsgang, og en meget vellykket totalrenovering af eksisterende lille gang og ventilation til hele friskolen, samt et godt arbejdsrum til lærerne. Så vores egentlige budget for byggeriet endte med at blive tredoblet. Men på den anden side ved vi, at vi har truffet nogle gode beslutninger, som vi kan glædes over hver dag i fremtiden.

Derudover har vi med glæde kunnet købe den gamle Petangue-bane, som ligger mellem friskolens legeplads og stadion, og har dermed fået en glimrende boldbane til friskolens elever.

Udover dette, har vi brugt tid, kræfter og penge på - i samarbejde med Ringe Boldklub - at bygge en kunstgræs-bane, så vi kan spille fodbold udenørs hele året. Vi har fået opfyldt alle ønsker, så vi nu har en bane med god ekstra plads til træning. Samtidig har vi fået etableret et nyt og moderne kraftigt lysanlæg, så vi også kan spille i den mørke tid med rigtig god belysning.

På efterskolen har vi valgt at modernisere vores opholdsstuer, primært udført af vores dygtige pedeller. I første omgang fik opholdsstuen på Østerled en gennemgribende renovering, hvor alt gammelt blev fjernet.

Og derefter gik vi i gang med opholdsstuen i Asgaard / Midgaard som før fortalt.

Nu er hele området imidlertid blevet moderniseret og ikke mindst lysnet, så opholdsstuen fremstår meget indbydende.

Derudover har vi i kælderens ved Asgaard-Midgaard etableret et nyt lille område med 3 værelser med plads til 8 elever. Og udenfor værelserne har vi etableret en lille opholdsstue til de 8 piger. Det ser ud til at fungere vældig



godt og der er blevet et godt lille fællesskab dernede.

Da december sidste år blev uden musical og adventsmøde, besluttede vi at prøve at holde et stort julemøde på efterskolen.

Dette julemøde var så stor en succes, at vi har besluttet, at gøre det på samme måde i år. Den udefrakommende gæst vil i år blive Rasmus Skov Borring, som vil holde et sangforedrag. Rasmus er blandt andet kendt for at have skrevet vores egen jubilæumssang "Puslespil".

Det hele skal igen foregå i den store hal, som bliver udsmykket til formålet. I skrivende stund ser det ud til at vi bliver omkring 700 mennesker!

Ellers går det stadig godt i Ringe. Søgningen til både fri- og efterskolen er stadig god, og man skal være i god tid for at sikre sig en plads. Har I små søskende eller bekendte, der gerne vil på

Ringe Efterskole, skal I bede dem om at være i god tid. Søgningen til skolen er større end nogensinde før.

Igen i år har vi en stor del af efterskoleeleverne, som kender os lidt i forvejen, da de har været på skolen som mindre søskende, da storebror eller storesøster gik her. For os er det dejligt bekræftende og et tegn på, at det har været godt for familien, da de større søskende gik her. Vi har som sagt i en lang årrække haft en del søskende på hvert elevhold, som regel mellem 25 og 30. Med denne lille hilsen vil jeg ønske alle årsskriftets læsere en glædelig jul og et godt nytår.

*Finn*

## HILSEN FRA SKOLENS FORMAND

I år er det en ny formand der hilser alle årsskriftets læsere velkommen. Med to børn på skolen og som tidligere elev, håber jeg med mit indgående kendskab til Ringe Fri- og Efterskole, fremadrettet at kunne bidrage med at tilpasse skolen til det hastigt skiftende samfund på den måde, der bedst bevarer ånden i vores skole.

Foråret igennem er der på begge skoler arbejdet hårdt med skolereformen og de nye arbejdstidsregler. Særligt i tider med store forandringer skinner det tydeligt igennem, at ledelsen og lærergruppen er gået til opgaven med krum hals, og som bestyrelse har vi især bemærket den konstruktive dialog samt den fælles vilje til at implementere de nye tiltag. Som Friskole er det jo fantastisk at have friheden til at kunne vælge de bedste elementer fra de store omvæltninger i den danske folkeskole. Konkret har vi besluttet at bruge de nye arbejdstidsregler og de dele af den nye skolereform, vi synes vil bidrage til en endnu bedre Ringe Fri- og Efterskole. Vi er meget tilfredse med resultatet, og det vi er nået frem til er blevet modtaget godt på begge skoler.

Mange af de positive tiltag i skolereformen har allerede været en del af hverdagen på vores skole, herunder



fokus på bevægelse i hverdagen, der giver bedre koncentration i timerne samt den tidlige gradvise integrering af flere sprogtimer.

I bestyrelsen værdsætter vi intentionen om at sammenbringe eleverne fra begge skoler i diverse fællesarrangementer. Det styrker fællesskabsfølelsen og giver gode oplevelser for både elever og lærere. Dejligt at efterskolen igen i år ville være med til at kæmpe om Den Gyldne Sportssko i forbindelse med skolens motionsdag.

Det er dejligt at se det store fremmøde til Efterskolens elevmøde i maj måned. Med 409 tidligere elever, herunder 263 jubilarer, der vælger at bruge en hel dag på deres gamle skole, indikerer det en stor tilfredshed med Efterskolens værdier og det indtryk opholdet har efterladt hos eleverne. Som bestyrelse bakker vi op om, at Efterskolens elever får gode oplevelser, så der fremadrettet også vil være et stort fremmøde og mange gode minder til elevmødet.

I maj blev vores kunstgræsbane indviet, så nu kan der spilles fodbold året rundt. Kunstgræsbanen er skabt i et fællesskab mellem Ringe Boldklub og Ringe Fri- og Efterskole. Projektet med kunstgræsbanen har været længe undervejs, og vi er meget tilfredse med resultatet. Dette er med til at styrke vores profil som efterskole med vægt på fodbold, og det vil sammen med vores flotte halfaciliteter fastholde en fortsat stor søgning til vores skole.

På friskolen er vores nye tilbygning også blevet færdig. Den er virkelig blevet flot, og det giver mulighed for afveksling i undervisningen. Samtidig har indeklimaet også fået et løft ved etablering af udsugning. Skolens bestyrelse ønsker hermed alle årsskriftets læsere en glædelig jul og et godt nytår.

*Med venlig hilsen  
Pernille Bergholt Buhl  
Formand for bestyrelsen*



## JULEMØDE

Efter en årrække, hvor vi hvert år har haft musical tæt op mod jul og dermed har brugt forestillingen for forældre som julearrangement, flyttede vi musicalen frem til lige før efterårsferien. Det betød, at vi havde mulighed for at lave et egentligt julearrangement. Det blev til julemøde den 13. december 2013. Vi valgte, at invitere elevernes familie bredt. Altså forældre, bedsteforældre, søskende, fætre og kusiner. Vi var spændte på, hvor mange der ville melde sig til arrangementet. Det viste sig at blive en succes, for der kom 600 gæster. Vi dækkede op i hallen med

borde på hele halgulvet, pyntede op med juletræer og gran, og ikklædt hvide skjorter serverede drengene kaffe og kage til alle gæster. Der blev sammensat et program med indslag af fælleskor, lille kor, musiklinjehold, gæstekor og endelig luciaoptog af alle efterskolepigerne. Det blev en rigtig dejlig eftermiddag fuld af julestemning og hygge. I skrivende stund er vi i færd med at forberede det kommende julemøde, for vi må jo prøve at gentage successen. Elevskriftets læsere ønskes en rigtig glædelig jul og godt nytår.

*Bente Moustén.*





# SKILEJRSKOLE I PFUNDS

Januar 2014



# GYMNASTIKOPVISNINGER FORÅR 2014



# GYMNASTIKOPVISNINGER FORÅR 2014





# ELEVHOLDETS GYMNASTIKOPVISNINGER I FORÅRET 2015

Elevholdet tager i det kommende forår som sædvanligt rundt i Danmark med årets gymnastikopvisning.  
Vi glæder os til at møde forældre og tidligere elever ude i de forskellige haller.

Bemærk opvisningernes konkrete tidspunkter opdateres løbende på skolens hjemmeside.

- 14. januar.** Opvisning ved Efterskolernes Aften på skolen – ("Åbent Hus" -se hjemmesiden)
- 31. januar.** Opvisning ved OD-dag på Gymnastikhøjskolen i Ollerup
- 1. februar.** Opvisning ved forældredag på skolen
- 28. februar.** Opvisning i Sønderborg I Humlehøj Hallen
- 7. marts.** Opvisning I Helsingør
- 8. marts.** Opvisning i Svendborg Idrætshal
- 14. marts.** Opvisning I Kolding og senere på dagen i Rødding i Sønderjylland
- 15. marts.** Opvisning i Otterup og Ringe
- 19. marts.** Opvisning på skolen sammen med Berns og Vejstrup
- 22. marts.** Fyns Gymnastik Bombardement - Opvisning I Arena Fyn kl. 15 og kl. 19
- 25. marts.** Opvisning ved Friskolens Gymnastikopvisning.
- 28. marts.** Opvisning i Årup på Fyn og senere I Ørting I Jylland
- 29. marts.** Opvisning i Vissenbjerg
- 9. april.** Opvisning ved stort Efterskolestævne i Kolding
- 10. april.** Opvisning for kommende elever på skolen
- 11. april.** Opvisning i GFH i lillebæltshallerne
- 30. maj.** Opvisning ved elevmødet på skolen
- 31. maj.** Opvisning ved bedsteforældredag på skolen
- 26. juni.** Afslutningsopvisning på skolen

Der kan komme flere opvisninger til.

# Fyns gymnastik BOMBARDEMENT

22. marts 2015

Kl. 15.00 og 19.00



**SPAREKASSEN Fyn Arena**

Billetter

[WWW.BOMBARDEMENT.DK](http://WWW.BOMBARDEMENT.DK)

Voksne: 100 kr



Børn: 50 kr

[berns.dk](http://berns.dk)

Vejstrup



RINGE  
EFTERSKOLE

## EFTERSKOLE DM I TEAM GYM.



I foråret stillede springlinjen op i Efterskole DM i TeamGym, og vi kom igen i år ud med et fint resultat.

Vi stillede med 4 hold til start: 2 mixhold, 1 pige- og 1 drenge hold. Det ene mix hold kæmpede sig til en bronze

medalje og drengene imponerede med sølv medaljer.

Vi havde en super dag og kom hjem med en god oplevelse.

Her ser I nogle glade drenge efter medaljeoverrækkelsen.

## DANS BLIVER TIL LINJEFAG

Fra skoleåret 13-14 blev dans til et linjefag med to ugentlige træninger.

Lise Ryttersgaard fortæller:

At undervise på danselinje var noget af det, jeg så allermost frem til i mit skema sidste år. Fordi det er et enormt taknemmeligt fag at undervise i. For det første fordi det er noget, som appellerer til mange unge mennesker, idet bevægelsesmønstret er alsidigt, legende og noget eleverne synes er sejt og eftertragtelssværdigt at dygtiggøre sig indenfor. Sidst, men ikke mindst, fik jeg en mindre gruppe piger at arbejde med. På den måde kunne jeg lære dem bedre at kende og give dem noget, som de personligt kunne bruge. Ligesom svampe sugede de dansetrin og udtryk til sig, fordi de bare gerne VILLE det. På den måde gik alle, både elever og jeg fra undervisningen med en følelse af at have rykket os både dansemæssigt, personligt og for fællesskabet. Ganske enkelt fantastiske timer!

### Caroline Shapiro fra danselinjen beretter:

"Da jeg gik på Ringe Efterskole, havde jeg dans som linjefag. I danselektionerne afprøvede og udforskede vi forskellige stilarter, blandt andet jazz og moderne dans. Til træningerne var der fokus på teknik, koreografier og at alle blev dygtiggjort. Der blev i løbet af året arbejdet på at skabe et dynamisk udtryk til årets opvisning, hvortil vi bidrog med sekvenser, vi havde lært i løbet af

året. I danselektionerne arbejdede vi hårdt og intenst på, at det skulle lykkes. En motivationskilde var blandt andet vores underviser, Lise Ryttersgaard, som er en virkelig dygtig danser. Hun formåede at skabe et trygt miljø i danselektionerne, og hun var i stand til at gøre hver lektion anderledes og udfordrende - og samtidig sjov. Vi piger, som havde dans, var et hold. Vi motiverede og hjalp hinanden til at blive bedre, og det gjorde os til et godt og stærkt hold. Når jeg tænker tilbage på mit efterskole år, er det specielt danselektionerne jeg savner



## MUSIKLINJEN 2013 - 14



## OM KABLER, FÆLLESSKAB OG MUSIK

I skrivende stund sidder jeg med årscd'en i ørene og tænker tilbage på musikåret 13-14. Et år der startede med 22 forventningsfulde og dygtige elever. Der gik ikke lang tid førend de første numre var indstuderet og den første koncert nærmede sig, hvor alle forældrene skulle høre numrene. Kort tid efter var det endnu engang tid til at spille – denne gang til åbent hus. Nu var grundlaget lagt for et godt musik år. Efter musicalen fulgt et forløb med sangskrivning – et forløb der blev fulgt op på i foråret, hvor der blev lavet gode, sjove og finurlige tekster og melodier. Den første turné nærmede sig i starten af december, så det var med spændthed og en "lille" smule nervøsitet vi drog afsted, med første stop på Kerteminde friskole. På musikholdene blev der arbejdet med forskellige genre og udtryk gennem hele året, hvilket åbnede op for nye måde at være i og

arbejde med musik på. På turné nummer 2 og 3 i marts og maj, blev der alvor fyret op under kedlerne, med fokus på samspil og udtryk. Det var helt i top. Lige fra den lækre bløde vokale pop til R'nB, funk og de fede guitar riff's, tilsat en god og solid omgang drum'n bass, og med plads og spillerum og improvisation. Så skal det jo selvfølgelig også lige nævnes, at vi havde nok de bedste roadies ever ;-). Der blev pakket trommer, ordnet kabler, løftet højtalere, justeret forstærkere, fundet batterier, sat kabler i, fundet linedrivere, stemt instrumenter, spist god mad, drukket masser af kaffe og begrebet musikalskfællesskab fik pludselig en ny betydning. Igen var det en fornøjelse, at se hvor hurtigt der kunne spises og sættes gear op til koncert. Tilbage er der kun at sige tak for musikken – det var en fornøjelse.

*Johnnie*

Jeg rullede kablerne sammen efter vores næsten 30 fantastiske opvisninger, jeg rullede kablerne sammen efter koncerterne både på skolen, og på musiklinjens turnéerne. Skulle der ruller kabler, rullede jeg, og gennem året var der en del kabler at rulle, for året bød på utallige uforglemmelige oplevelser, som musikken automatisk var en del af. Kablerne var bare en lille brik i puslespillet, der gjorde musikken til en enorm betydningsfuld del af hverdagen for elevholdet 13/14. Gennem musikken nåede vi

langsomt længere ind til hinanden, og sammenholdet nåede nye højder.

**I de 40 uger jeg gik på Ringe efterskole, rullede jeg 5-6 kabler sammen om dagen. Det er næsten 8.500 kabler på et efterskoleår.**

Musikken var nemlig med os gennem hele året. Musikken var med efter en lang dag på ski, med ind i den kæmpe arena og med i musicalen, der for første gang gav os et håb, om at "jeg" engang ville blive til "os", og det kan jeg nu sige, at det i den grad blev.

*Ditte Egeberg Madsen,  
Ringe Efterskole 13/14*

# MUSIK- GYMNASTIKPROJEKTET

## Musikelev fortæller

Da Johnnie første gang spurgte mig, om jeg kunne tænke mig, at tage del i skolens musik-gymnastik projekt, blev jeg meget glad og spændt på samme tid. Bare tanken om, at skulle stå at synge foran så mange mennesker, gav mig sommerfugle i maven, men samtidig gjorde ideen om, at være del af et så unikt og spændende projekt mig glad og stolt over, at jeg repræsenterede lige netop Ringe Efterskole. Ikke lang tid efter vi havde fået de første informationer, begyndte vi at øve på de forskellige musikstykker. Øve

processen var krævende, da vi allerede havde lært gymnastikserierne, der hørte til og det var vigtigt, at hvert et taktslag og hver en markering ramte lige præcis, hvor den skulle, da det ellers var umuligt, at lave gymnastik til. Kort tid efter var vi spillemæssigt på-rate, men nu ventede den næste udfordring i form af elektronikken. Når vi skulle ud at spille til opvisninger, var det meget vigtigt, at det hele virkede og selv den mindste detalje, kunne gøre en kæmpe forskel. Endelig skulle vi optræde til Fyns Gym-



nastik Bombardement og hele dagen forinden blev brugt på lydprøver i den kæmpe arena. Bombardementet var en fantastisk oplevelse fyldt med svedige håndflader og glade ansigter. Følelsen af at være en del af et sammenhold så storslået, er fuldstændig ubeskriveligt. Efter Bombardementet startede turneen og det kom til at kræve meget af os alle. Til hver opvisning skulle vi bruge alt vores udstyr i form af adskillige kasser, som hver eneste gang, efter de var blevet slæbt, skulle pakkes ud og sluttes til. Det var hårdt, men vi formåede altid, at holde hovedet højt og have det sjovt. Det hændte ind imellem at nogen blev syge og vi manglede en fra bandet, så måtte en anden musikelev træde til. Noget der virkelig kan give sved på panden er, at stå foran en stor men-

neskflokk der forventer et brag af en opvisning og skulle optræde med noget, man ikke føler sig sikker i, men det lykkedes os gang på gang, at komme helskindet igennem. En opvisning jeg tydeligt husker var da elektronikken svigtede og musikken under pigeserien pludselig forsvandt. Det eneste der stod tilbage var Amalies smukke vokal og alle pigerne der fortsat bevægede sig på gulvet, som om intet var hændt. Vi fik endda kommentarer efterfølgende, der roste den smukke passage. Projektet har været utroligt at være en del af. Det har budt på lange lydprøver og masser af slid, men den følelse jeg har i maven når jeg tænker tilbage på det i dag, er stadig præcis den samme følelse, jeg havde lige inden den allerførste opvisning. Den følelse vil jeg aldrig nogensinde glemme.



# FRA AFGHANISTAN TIL RINGE EFTERSKOLE

Hvert år i august modtager vi omkring 140 dejlige, unge mennesker, som vi holder efterskole med et års tid. I august 2012 var der mellem disse unge mennesker to drenge med en særlig baggrund. Det var brødrene Farhad og Farzad, som var kommet til Danmark uden forældre et par år tidligere. Lærerne var lidt spændte på opgaven, idet vi jo er vandt til, at der er forældre bag de unge, men i dette tilfælde var der et par gode danske værgere. Drengene var lidt nervøse i starten, men hurtigt så vi, at bevægelse, leg og spil har sit eget sprog. Begge drenge var meget ivrige fodboldspillere, og på fodboldbanen var de fra første dag hjemme; de stortrivedes i drengefællesskabet på og omkring fodboldbanen, og drengene knyttede sig til fodboldlærerne.

Undervejs blev både det skriftlige og mundtlige danske sprog udviklet meget. At være på efterskole er jo en lang sprogskole; der "undervises" dag og nat både af lærere og elever.

Det blev til to dejlige intense skoleår med Farhad og Farzad, som her i juni 2014 begge tog fra Ringe Efterskole med 10. klasses afgangsprøve og videre på deres ungdomsuddannelse. Drengene fik en masse dansk kultur, undervisning, fælles oplevelser og venskaber med i rygsækken, og elever og personale på Ringe Efterskole lærte

lidt om verden uden for Ringe. Det er vi glade for.

Jeg var så heldig at have Farzad til dansk i 10. klasse. Han skrev denne danske stil om venskab.

*Bente Moustén*



# VENSKAB

Dansk stil skrevet af Farzad Rezaie

Venskab og venner er, en rigtig vigtig del af livet, livet uden venner og gode venskaber fungerer ikke rigtig. Man skal altid have nogen, som er der, til at hjælpe en. Men hvem kan man kalde for venner? Hvem kan man få det bedste venskab ud af?

Efter min mening er en ven, en som man har det rigtig godt med og svinger godt sammen med. Gode venskaber findes hos nogen, som man kender rigtig godt. Fordi de personer, som man kender rigtig godt, vil der altid finde ud af, om man har det godt eller ej. De kender en så godt, så de ved hver reaktion, vil finde ud om personen er glad eller ej.

Verden er så stor, så vil der altid være de gode og dårlige venskaber. Der er ikke altid, man kan stole på nogen. Der er altid nogle venner, som dropper en hurtig, men der findes også nogen, som ikke gør. Jeg har boet 8 måneder på asylcenter. Jeg har også oplevet både de gode og de dårlige venskaber. Nogen som er rigtig gode venner med en fra starten, når der kommer nye folk til, så droppe de en så hurtigt. Jeg har også oplevet det samme i Afghanistan. Der er jo selvfølgelig ikke kun mig, der har oplevet disse ting, det har alle andre mennesker også. Jeg synes, det er ret svært at finde sig en god ven.

Jeg tror, at der er forskel på, hvor i ver-

den det er. Det er lettere at finde gode venskaber her i Danmark end i Afghanistan. I Danmark er man 5 til 6 timer i skole, og har det sjovt i klassen. Men i Afghanistan, er man 5 timer skole, hvor man tænke kun på at få fri. I Afghanistan arbejder næsten alle sammen og muligheden for at gå til sport, er ikke særlig høj. Unge i Afghanistan arbejder 7-8 timer hver dag, og de har ikke mange venner og venskaber. I Danmark er helt omvendt, folk har tid til at gå i sport, og finder sig nogen venner. Det bedste i sport er venskab, man finder utrolig mange venner, fordi man har noget til fælles. Her i landet, går næsten alle unge til sport og det er en gave at har som en teenager.

De drenge eller piger, som laver intet end går rundt i byen. De har altid, de dårligste venskaber. De finder let nogen, som fører dem til den forkerte vej.

Jeg er rigtig glad for, at jeg tog på efterskole, fordi jeg mødte mange folk, der gav mig det bedste indtryk og et oplevelse for livet. Efterskoler og højskoler er det bedste sted for unge, der er ret nemt at snakke med de nye folk. Unge i Danmark er rigtig heldige med, at der findes efterskoler og højskoler. Jeg tror efterskoler kun findes i Danmark og ikke i andre lande. Som man siger: "Et efterskoleår svarer til syv menneskeår". Jeg



tror meget på denne sætning, fordi jeg har oplevet det selv. Man kan finde sig livs venner og det bedste venskaber. Jeg har hørt fra mange, at de snakker stadigvæk med de personer, som de gik på efterskole sammen med for seks år siden. Det er en kæmpe gave at få lov til komme på efterskole og opleve et helt fantastisk år med masse af andre unge mennesker.

Jeg går på Ringe Fri- og Efterskole på Fyn. Jeg er i gang med min andet år på efterskolen, og det er jeg helt glad for. Jeg har fået mig nogle rigtig gode venner og veninder. Jeg oplever hver dag, et rigtig godt venskab mellem folk og det bliver bare bedre og bedre. Man har også et fantastisk venskab og forhold til lærerne, fordi man altid sammen med dem. Jeg vil synes, at det skulle være en lov, at alle unge skal gå et år på efterskole, fordi de lærer sindssyg meget af det.

Venner og venskaber er et vigtig del af livet. Uden venner og venskaber kan man ikke komme langt, så man skal også huske at få sig gode kammerater og bruger det venskab. Verden er som en kugle med mange mennesker i, men der er ikke alle som er ens. Folk er forskellige, nogen er brune end andre hvide. Der vil altid være en ven som passer, man kan altid finde sig en ven, som man kan stole på.

## FODBOLDLINJEN

### Udendørs fodbold hele året...

Sidst i maj blev R.E og Ringe Boldklubs kunstgræsbane endelig indviet. Det blev markeret med taler fra Ringe Boldklubs formand, vores forstander Finn Larsen og Faaborg-Midtfyn kommunes borgmester. Banen blev officielt indviet med en kamp i mellem vores elevhold og Ringe Boldklubs U17 hold - (det skal lige bemærkes, at vi vandt 1-0!).

I skrivende stund, nu hvor græsbanerne er ved at blive lukket ned for vinteren, mærker vi for alvor, hvor stor en gavn vi får og har af kunstgræsbanen. Den gør, at vi hele året kan have en høj kvalitet i træningen, og samtidig kan vi spille kampe igennem hele vinteren. Så i stedet for en udendørs sæson, der tidligere kun varede halvdelen af skoleåret, kan vi nu glæde os over, at vi kan spille fodbold med kvalitet hele året.

*Jens Erik og Jacob*



## REX-HOLDET 13-14

Jeg bliver en anelse nostalgisk hver eneste gang jeg besøger Ringe Efterskole, for mig er det lidt som at vende hjem. Derfor har det for mig en kæmpe betydning at gå på REX-holdet, foruden al den gymnastiktræning jeg får foræret, så møder jeg kun venlige smil fra nuværende elever, lærere og mine skønne venner som jeg er sammen med. Sæson 13/14 var mit 3. år, men ikke alt var som de to tidligere år. Vi havde nemlig fået et delvist nyt træner-team. Vores skønne træner Henriette Hansen, havde valgt at stoppe for

at afprøve nye græsgange. Hendes af-løser blev Lise Ryttersgaard og Rikke M. Pedersen. Derudover valgte Nikolaj Andersen at stoppe som træner. Så i stedet for Nikolaj Andesen, fik Jakob Madsen selskab af Nikolaj Refshauge på drengesiden. Morten Petersen for-satte som vores hyggeonkel, som skul-le stå for alle de praktiske ting. Første træningsweekend er altid noget specielt, da det er her, man møder de mennesker, som man glædeligt tager langvejs fra for at være sammen med weekend efter weekend. Denne første

træningsweekend var ikke en undta-gelse, og dog. Selvom jeg havde glæ-det mig til at møde de nye på holdet og gense kendte ansigter igen, så var der en ekstra spændthed i luften, hvil-ket var at mærke i samme sekund, man trådte ind af døren til hallen. Det var jo i dag, vi skulle møde vores nye træ-nerne!! Forventningerne til sæsonen var skyhøje – og det med god grund. Som træningerne skred frem blev vi hurtigt introduceret for nye stilarter og an-derledes øvelser, hvilket til tider var en stor udfordring, ikke mindst fordi, vi i år skulle vi se langt efter tællinger, som i høj grad var blevet udskiftet med ord og betoning i musikken, specielt på pigesiden. Men, som altid og med en solid træningsplan, stort engagement og masser øvelse nåede vi (næsten) derhen, hvor vi skulle være da vi gik på gulvet til OD-dagen, hvilket var sæso-

nens første opvisning. Der var dog lige de sidste småting der skulle finpudses og manglende kjoler vi skulle modtage, inden vi kunne gå på gulvet i Arena Fyn. Derfor var vi seks dage efter atter til-bage i hallen på efterskolen til endnu en forrygende trænings- og opvis-ningsweekend.

Den vigtigste weekend af alle er dog uden tvivl weekenden med elevmødet. Det er her hvor alle brændende ønsker at gøre deres bedste, da publikum ude-lukkende består af gamle elever, unge som gamle. Stemningen er fænome-nal og den stående applaus ligeså. Det kan ikke beskrives, hvilken følelse det er man står på gulvet med efter den afsluttende serie, det er et skønt øje-blik, og jeg ser i år frem til at betragte det hele fra tilskuerrækkerne for første gang.

*Louise Heinsen*





RINGE FRI- OG EFTERSKOLE  
2013 · 2014



# REX-HOLDET 14-15

Den nye sæson har budt på en stor udskiftning i trænerteamet, og der er hele 3 nye ansigter i trænerteamet. Lise Ryttersgaard har fået assistance af Josefine Jørgensen, og på drengesiden er der et helt nyt hold i form af brødrene Michael og Morten Hytteballe Kristensen. Morten Petersen er stadig holdleder.

Trænerteamet var meget spændte på udtagelsen, og hvem ville dukke op. En stor flok piger og drenge deltog i udtagelsen d. 23. august og der blev udtaget endnu et stort og dygtigt REX-hold.



## **RIKKE HOLMEGAARD CHRISTIANSEN**

**Gammel, erfaren og pensioneret...  
- og så alligevel ny**

Som nyansat lærer på Ringe Efterskole, er der mange ting at huske på. Vores dejlige elever er heldigvis søde til at hjælpe, når jeg er i tvivl om noget. Vi startede jo samtidig og er ligesom i samme båd. Og når de heller ikke helt kan huske en regel, så finder vi gerne ud af det sammen. 2. årseleverne er mine små hjælpere, som jeg i tide og utide tyr til, når den nyansattes huller i hukommelsen bliver for store. De har en stor plads i mit hjerte, da de, lige fra dag et, har taget mig til sig, så jeg føler, at jeg har været med på holdet længe. Og så er der mine skønne kolleger. Altid søde og meget tålmodige til at vise mig vejen, især når jeg igen spørger om, hvorfor eller hvordan tingene nu er. Tak for det.

Mit navn er Rikke Holmegaard Christiansen, og jeg er en af de 3 nye lærere i dette skoleår.

Og hvad betyder overskriften så? Har Finn ansat en beboer fra det lokale plejehjem til at afhjælpe i travle perioder. Nej, ikke helt.

Gammel, betyder bl.a. "gammel i gårde." Jeg har været ansat i efterskoleregion siden 1995, først på Vejstrup Efterskole i 12 år og senere på Midtjyllands Efterskole i 5 år. Jeg er uddannet under en "gam-

mel" læreruddannelse med 2 liniefag, dansk og tysk og så er jeg 7. ældst på lærerværelset. Jeg er ikke længere den unge efterskolelærer, men er, med mine 44 år, hoppet over i en ældre kategori og har det fint med det. Derudover er Ringe Efterskole og jeg "gamle venner". Her tog jeg min gymnastikinstruktøruddannelse og her underviste jeg for første gang som instruktør på et weekendkursus. To begivenheder, som har haft stor betydning for mit videre liv.

Erfaren er ordet, og det at være erfaren lærer er en kæmpe hjælp, når man er ny. Ingen efterskoler er ens, og Ringe er ikke ligesom mine tidligere arbejdspladser. Men efterskoleånden er den samme, og det at komme tilbage til efterskolen efter et par år med idrætsundervisning for ældre i Svendborg Kommune og på Pædagogisk Assistensuddannelse ved SOSU Fyn, er som at komme "hjem", og jeg føler mig rigtig godt hjemme på Ringe. Skolens værdier og mine passer fint sammen og jeg nyder at kunne trække på min erfaring i efterskoleverden, når jeg prøver at være med til at give vores unge mennesker et fantastisk år.

Pensionist? Ikke helt. Jeg er såmænd

pensioneret efterskolegymnastiklærer og har mit første år uden gymnastik på skemaet. En fantastisk tid er slut, med et utal af fejlesving og opvisninger, træninger på kolde gulve en fredag morgen og tårer i øjenkrogen ved elevernes første, såvel som sidste opvisning. Men her mærker jeg jo stadig lidt af suset, da gymnastikken fylder meget i hverdagen. Det nyder jeg. Og så påtænker jeg at lave en lille klub. Vi er nemlig en hel del pensionerede efterskolegymnastiklærere på lærerværelset...og vi kan være meget kloge sammen.

Her på Ringe er jeg primært boglig lærer, og jeg er vild med det. Jeg underviser udover dansk og tysk i samfundsfag, kunst og så har jeg 30 piger til yoga hver onsdag morgen....fedt...

Og måske skulle overskriften i virkeligheden være:

Passioneret efterskolelærer og gymnastiknørd er ankommet ...og hun elsker det...

*Rikke H. Christiansen*

## **KARINA JENSEN**

Mit navn er Karina Jensen, jeg er 31 år og underviser i dansk og musik på RE. Det er med meget stor begejstring, at jeg starter på et nyt kapitel i mit liv, nemlig at være efterskolelærer. Jeg har desværre aldrig selv haft oplevelsen af at være elev på en efterskole, så det er både nyt og spændende for mig at være en del af dette.

Jeg er uddannet lærer fra Skårup Seminarium, 2008 og har siden været dansk-, musik- og klasselærer på alm. folkeskoler.

Jeg har især nydt at forestå morgensamlinger og alt musik i det hele taget. Derfor er nydelsen ikke mindre nu, hvor vi på RE har morgensang hver morgen og derudover kor og sangtime ved siden af fagene i musik! Musik og sang i hverdagen er ikke kun for lyst og sjov, men selvfølgelig en meget vigtig del af generel indlæring, udvikling og livet på en efterskole – det kan jeg li'!

Min stilling på RE er selvsagt min drømmestilling, da jeg får lov til at arbejde med det, jeg holder af. Musikken og det skønne finurlige danske sprog i dansk!

I min fritid nyder jeg også musikken; helt privat i mit eget lille festorkester, hvor vi tager ud og spiller til bryllupper og andre festligheder. Da jeg ikke kan få musik nok i mit liv, så underviser jeg også et enkelt hold på Svendborg Ungdomsskole, hvor jeg varetager klaverundervisning og band-sammenspil.

At starte her på RE har været en stor fornøjelse allerede. Et skønt kollegialt hold står klar til at bakke op om at lave den bedste efterskole hver dag, og søde elever sørger for at dagene aldrig bliver ens!

Glæder mig til mange flere oplevelser som lærer på RE.

*Venlig hilsen Karina Jensen*

## LASSE NIELSEN

### Musikken i livet

Som ny musiklærer kan det ikke undgås, at man er nervøs ved opstart. Det ville nok ikke have været væsentligt anderledes et andet sted, men da omstændighederne var, at jeg først startede lige efter efterårsferien, var jeg alene om at være ny.

De første 2 uger var der en masse indtryk, som skulle bearbejdes og ikke mindst en masse små dagligdagsrutiner, som skulle ind under huden.

Mine nye kollegaer og ikke mindst eleverne har dette til trods været meget imødekommende og hjælpsomme. Og den alment kendte følelse af at føle sig velkommen har været fantastisk medhjælpende til en god start. Tak!

Før efterskolelivet har jeg igennem flere år levet af at spille musik. Jeg er guitarist og sanger og har spillet på adskillige offentlige barer og caféer samt diverse private fester såsom bryllupper og fødselsdage.

Jeg blev imidlertid far til en sød pige for knap 2 år siden, hvilket betød en stor omvæltning. Jeg boede på daværende tidspunkt i en 2-værelses lejlighed i København med min dejlige kæreste. Grundet vores familieførøgelse tog vi derfor et stort valg i starten af 2014, og vi solgte vores lejlighed, købte et hus på Fyn og rykkede rødderne op pr. 1/5

– 2014 – Og kom dermed tættere på familien.

Jeg levede fortsat af at være livemusikere hen over sommeren 2014, hvor det primært er i weekender man arbejder. Noget som også var ved at være hårdt for mig selv og familien, og der var en stort ønske om at bytte det ud for noget mere stabilt og mere hverdagspræget.

Så da stillingen på Ringe Efterskole pludselig dukkede op, var der flaks en mavefornemmelse af, at det kunne være en fantastisk stilling at få, så jeg søgte og jeg fik jobbet!

Min nye musik i livet er Ringe Efterskole fortsat dog med nogle spillejob ved siden af.

Jeg glæder mig til at være en fortsat stor del af livet på efterskolen og elevernes hverdag.

*Glædelig jul.*

*Lasse Helvig Nielsen*

## PROJEKTOPGAVEN I 9. KLASSE ALTRU - HVA' FOR NOGET..?

Selv kendte jeg ikke til ordets eksistens før jeg for godt et år siden, hvor jeg sammen med familien sad omkring middagsbordet og efterlyste idéer til et interessant overemne. Der var flere spændende forslag i spil. Men imellem alle de gode ord og begreber foreslog min ældste søn, at vi kunne vælge emnet ALTRUISME; Og lige i det øjeblik måtte jeg også stille ham selvsamme spørgsmål, Altru-hva' for noget??? Og lidt efter lidt gik det op for mig, at det jo er et begreb, som vi alle kender til, når vi får forklaret, at det er det modsatte af ordet EGOISME. Nåh, ja...., så vidste jeg godt, hvad det drejede

sig om. Det er det menneskesyn mange danskere bliver opdraget med, men som endnu flere skal lære at håndtere – at tage hånd om sin næste. Googler man ordet **Altruisme**, og det gør vi jo efterhånden allesammen, når vi savner forklaringer på noget, så finder vi bl.a. følgende svar:

Altruisme er det modsatte af **egoisme**. En person, der er altruistisk er **menneskekærlig** og **uselvisk** og ofte **opofrende**. Det altruistiske menneske prioriterer andres lykke over sin egen.

Nogle mener, at altruisme blot er en behagelig form/afart af egoisme. Individet opnår glæde ved at glæde andre. Egoister finder glæde ved at overgå andre. Det er først set, at en egoist ændrer sit livssyn og finder glæden i at være altruistisk: andre mennesker vil elske dig for din gode adfærd, hvilket mange ser som mere belønnende end at være hadet som egoist. De fleste af verdens religioner har et al-

truistisk synspunkt som moralsk værdi. F.eks. mener kristne, at **Jesus** var et altruistisk menneske, men også **buddhismen** bygger på altruistiske egenskaber i mennesket.

I klasserne blev der snakket meget om, hvad eleverne vidste om begrebet, og da først de også havde fået forklarings-

**Spørgsmålet kom prompte fra en del elever, da vi i 9. klasse på danskholdene introducerede dette års (og faktisk også sidste års) overordnede emne til den obligatoriske projektopgave. Spørgsmålet udsprang af ordet ALTRUISME.**

gen om, at altruisme handler om at gøre noget for andre, uden at skulle have noget til gengæld, så stod munden ikke stille på dem. En havde en farmor, som arbejder hos Kirkens Korshær, en andens mor er frivillig cykelchauffør i foreningen Cykling uden Alder. Der var også pigen, hvis oldefar har været modstandsmand under Anden Verdenskrig og andre havde erfaringer med Natteravnene, Organdonation, Voksenvenner, Hospitalsklovne, Frivilligcentret i Odense osv.

Vi må jo også indrømme, at begrebet Altruisme, eller "at være frivillig-hjælper" ofte bliver omtalt i dagspressen i disse tider. Et samfund, hvor vi mere end nogensinde har behov for at hjælpe hinanden, det er nok det, der er ved at blive kørt i stilling. Ikke fordi det at hjælpe sin næste ikke altid har været en del af et samfund, men vi danskere bliver mindet om, at hvis vi har et overskud fysisk såvel som psykisk og økonomisk, så er den fornemste opgave vel at komme op af sofaen og få hjulpet den næste, der trænger til omsorg og "varme hænder".

Begrebet er sågar sat på skoleskemaet, så hvis du som ung vil have et interessant og iøjnefaldende afgangsbrev, når du afslutter din ungdomsuddannelse, så kan det suppleres med udtalelser og påtegninger om, at du under uddannelsen har været frivillig enten som lektiehjælper eller som hjælper i en eller anden organisation.

Hvad er det egentlig, der gør, at samfundet ligesom skal opdrage os borgere til at se og hjælpe vores næste? Da jeg var barn, var det naturligt i mange familier, at de yngste familiemedlem-

mer tog hånd om den ældre generation i familien. Og var Maren i Kæret alene, så huskede vi også at skovle sne, komme med mad, eller give aflagt tøj videre til hende og familien. Måske er vi blevet for egoistiske og selvfede, og mantraet om, at det er MIG, det hele skal dreje sig om, er på godt dansk og klædeligt nok ved at gå af mode, og det er vel ikke så skidt endda.

Vi har afsluttet projektugen og eleverne har lavet deres fremlæggelser for hinanden i klassen, og noget, der varmede lærerhjerterne rigtig meget, var, at det for de fleste elever gik op for dem, at egentlig skal der ikke så meget til for at gøre en forskel for andre. Eleverne kunne godt se sig selv som dem, der yder bidrag til et socialt hjælpefællesskab, og vi ved som bekendt, at glæde er at glæde andre... den følelse er en god løn i sig selv. Så mon ikke vi fik skabt grobund for nogle fremtidige altruistiske handlinger.

Hermed ønsker jeg elevskriftets læsere en rigtig glædelig og ALTRUISTISK jul og et lykkebringende nytår

*Gitte Elbæk*



**I danstimerne har eleverne i 9. klasse arbejdet med genren essay. Da kunne de blandt andet vælge temæt, Aftenløb. Essaygenren kendetegnes ved subjektivitet, personlige oplevelser, erindringer og refleksioner – gerne hvor omtanken trækker det enkeltstående og selvoplevede op på et almenyldigt niveau. Vi sender et flot eksemplar her. Glædelig jul og godt nytår!**

*Trine Haugaard og Gitte Elbæk*

## **AFTENLØB**

**af Søren Stævnne Andersen, 9. b,  
november 2014**

### **ET ESSAY**

Sved, ømme ben og motion. Jep, det er aftenløb i en nøddeskal. Det ikke fordi vi vil, nok mere hen ad at vi skal. Nogle løber stærkt, og andre går. Det er ens eget valg, om man vil prøve eller bare give op, inden det overhoved bliver en vane. Første gang jeg løb, havde jeg ingen forestillinger om at jeg ville kunne løbe uden at stoppe. Jeg havde aldrig løbet seriøst før, men jeg prøvede. Jeg var opsat på at give alt, hvad jeg havde, kun for at få en god starttid. Men hvis du starter med at gå, kommer du så nogensinde i gang? Det handler vel også om, at man er opsat på at tage det her aftenløb seriøst. Nogle af mine venner tager det rigtig seriøst og løber

hver eneste gang. Respekt for det, men hvad får dem egentlig til at trække i løbesko hver mandag og onsdag i flere måneder, og så bare løbe derudad? Jeg føler at jeg er mere varieret, jeg går og løber lidt på skift, men når jeg løber, giver jeg den også hele armen. Lærerne har selvfølgelig fået en idé om, at vi skal løbe hele året. Om det er sjovt, nej. Men er det nødvendigt, for at vi ikke bliver nogen dovne elever, der ikke laver noget aktivt, med-mindre vi virkelig skal? Der er ikke mange, der tænker fritime, jeg tror, at jeg vil løbe mig en lille tur. Men hvorfor ikke, det er friskt og egentlig også meget sjovt. Du får udfordret dig selv på mange måder.



Du kommer ikke udenom, at du bliver nødt til at presse dig selv engang imellem. Hvad en-ten du vil det eller ej. Jeg kan sagtens stå inde for, at det var et helvede at komme i gang med, men når det først bliver en vane, så går det faktisk meget bedre, end man tror. Der vil nok aldrig rigtig være nogen på efterskole der tænker, yes, løbetur senere. Men er det ikke også forståeligt nok? Det er jo ikke frivilligt på nogen måde. Jeg er sikker på, at langt over halvdelen af skolen aldrig ville løbe en tur, bare fordi de har lyst en eftermiddag. Men løbetur er jo ikke så skidt at det ikke er godt for noget andet. Det er sundt, rart når du først er i gang. Og hvis du så løber med nogen, er det også rigtig hyggeligt. I behøver ikke engang snakke sammen, bare den kontakt, der er mellem to mennesker, når de løber side om side. Det er fantastisk, den ene opdanner den anden, hvis man er ved at gå lidt i stå eller er fuldstændig færdig. En løbe makker er i hvert fald fedt

at have. I behøver ikke engang være bedste venner, eller snakke super godt sammen. I skal bare have nogenlunde samme tempo og nogenlunde samme indstilling. Hjertet banker. Du løber og tænker helt sikkert på nogen eller noget. Det er det bedste ved at løbe i den frie natur, du kan tænke, nærmest lukke dig selv inde i din helt egen verden. Musik i ørene hvis du er til det, tryk replay på telefonen, bare lad musikken strømme i dit hoved. Dine ben skal nok styre dit tempo, du skal bare bevæge dem. Det kan også være, du er typen, der bedst snakker med folk, imens du løber. Når man løber flyver der tusind tanker rundt i hovedet på dig om alting, det kan være det træ du løber forbi, den person du sidst snakkede med, eller det du sidst spiste. Nogle gange, når jeg løber, er der altid et sted rundt om søen, hvor jeg tænker: Nøj, det er varmt, bør jeg hoppe i og køle mig lidt af, jeg gør det selvfølgelig aldrig. Men tanken er

der hver gang. Når du løber for at få en god tid, er der visse ting, der kan drive dig til vanvid. Hvis du ser dit snørebånd er gået op, eller du skal tisse, og du ved at du måske spilder 10, 20 sekunder på det. Det er en forfærdelig følelse, de 20 sekunder får du ikke tilbage, og hvis du først er stoppet kan det være, du ikke kommer ordentligt i gang igen. Det lyder vanvittigt, og det er det egentlig også. Hvis du løber i fit-ness er det bare længder fra at føles som den frie natur. Du kommer ingen vegne, du ser bare det samme foran dig hvert eneste sekund. Derfor ville jeg klart foretrække aftenløb. Men hvad ville du foretrække? Løbe i et kedeligt hvidt rum fyldt med træningsmaskiner eller ude i den frie natur. Frisk luft, og masser at se og tænke på. Når du løber indenfor er det bare, som om du tænker: højre, venstre, højre, venstre hele vejen igennem. Du når ikke rigtig at tænke nogen speciel tanke om noget som helst. Om du løber en eller 10 km, det er det samme. Det boost du får, når du begynder at løbe, skridt for skridt, adrenalinet pumper og hjertet banker højere og højere. Til sidst kan du rent faktisk ikke mærke, at det er hårdt, dine ben er som to maskiner, der bare siger et, to, et, to osv. Når du først har løbet halvdelen af vejen, kan du ikke få dine ben til at stoppe igen. For hver gang der er en, der overhaler dig, bliver du automatisk mere motiveret. Men omvendt, når du selv overhaler nogen, får du også så meget selvtillid, at du pr. automatik bare løber hurtigere og hurtigere. Der er altid en, der vil være hurtigere end dig. Men i stedet for at tænke for meget over det når du løber, skal du

bare løbe i dit eget tempo. Nogle mennesker kan kun løbe 1,5 km uden stop, mens andre løber op til 15 km uden at stoppe en eneste gang. Der er intet i vejen med nogen af delene. Om du er den ene eller den anden person, ved du bedst selv. Og det er det fede ved at løbe udenfor. Du løber højst sandsynligt alene, og du føler ikke, at nogen kigger på dig, fordi der kun er dig, kl. otte om aftenen ude i Ringe by. Ingen holder øje med, om du ser sjov ud, når du løber, eller om du er hurtig eller langsom. Hvis du løber aftenløb ligesom vi gør, kan du hurtigt komme til at tænke, om der er nogen, der holder øje med dig. Vi er 146 elever der løber 2,7 km. rundt om den samme sø. Men når mørket først har lagt sig og det er aften, forsvinder følelsen af, at der er nogen, der kigger, fordi du ikke kan se noget. Det er præcis som at løbe helt alene. Javist, du kan ikke undgå at se et menneske hvert halve minut, men de har det ligesom dig. I kan ikke se hinanden og derfor tænker I automatisk heller ikke tanker om hinandens måde at løbe på. For når vi først har taget løbetøjet på, snøret kondiskoene og kommet ud på gruset, er vi alle ens.

AKTIV  
WEEKEND



# REFERAT FRA ELEVFORENIGENS GENERALFORSAMLING

den 24. maj 2014

**1) Valg af dirigent:** Johannes Andreasen valgt

**2) Formandens beretning:**

Dorde berettede om bestyrelsens arbejde og hvad det vil sige, at være med i bestyrelsen.

Der afholdes 3 årlige møder, hvoraf det ene udelukkende omhandler det kommende elevmøde. Efter elevmødet holder bestyrelsen en evalueringdag i september, som både har en praktisk del, hvor elevmødet gennemgås samt en social del, hvor hyggen og samværet er sat i højsædet. I februar samles bestyrelsen for, at planlægge det kommende elevmøde og så starter det hele forfra.

Da der er truffet beslutning om, at udfase den trykte udgave årsskriftet i 2017, arbejder vi på, hvordan vi får sat noget andet i stedet. Det mest sandsynlige er, at der udgives en elektronisk udgave, men i hvilken form det skal ske, er endnu ikke fastlagt.

Elevforeningen arbejder også med en ide om, at lave nogle kulturelle arrangementer i samarbejde med skolen. Et sådant arrangement kunne f.eks. være en foredragsaften med tidligere elev, der har en spændende historie, vedkommende har lyst til at fortælle om. Indbydelsen til et sådant arrangement ville så blive offentliggjort på vores Facebook profil samt på hjemmesiden.

**3) Aflæggelse af regnskab:**

Foreningens økonomi er meget tilfredsstillende, med et overskud på godt 25.000 kr. Udgiften til gaver er ekstraordinær stor i år. Det skyldes, at der har været en del runde fødselsdage samt barsler.

**4) Behandling af indkommende forslag:**

Ingen forslag modtaget.

**5) Valg af bestyrelse og suppleanter:**

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:  
Jane Dam Christensen og Tine Laustsen (modtager genvalg)  
Anne-Louise Boe (modtager ikke genvalg)

**Valgt blev:**

Jane og Tine blev genvalgt  
Nyvalgt blev Carina Skou Jensen – årgang 2009 + 2010

**Valg af 1 suppleant:**

Louise Bilenberg Pedersen – årgang 204 + 2005

**6) Valg af 2 revisorer:**

Johannes Andreasen og Michael Koch blev genvalgt.

**7) Eventuelt:**

Vi var desværre for få deltagere i generalforsamlingen, så der var ingen nævneværdig debat.

*Referenter: Dorde og Finn*

# ÅRSREGNSKAB 2014

<b>DRIFTSINDTÆGTER:</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
1 års abonnement 90 kr.	3.330,00	3.780,00	3.690,00
5 års abonnement 320 kr.	28.120,00	13.760,00	10.880,00
Ikke i brug.	0,00	25.980,00	38.340,00
Indgået ved elevmødet	37.085,00	35.319,65	39.661,00
Salg af elevskrifter	8.753,43	8.965,00	8.965,00
Ikke i brug	0,00	-	-
Obl.rente og aktieudbytte	19.184,27	14.713,99	13.571,70
Renter på bankkonti	801,25	675,75	1.344,77
Øvrige indtægter	0,00	-	-
Reall. kursgevinst/-tab på VP	-173,91	-443,50	-181,00
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>97.100,04</b>	<b>102.750,89</b>	<b>116.271,47</b>

<b>DRIFTSUDGIFTER:</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Trykning af elevskriftet	34.062,50	34.062,50	34.062,50
Hjemmeside	273,00	228,00	90,00
Andre udgifter ved elevmødet	15.063,35	10.367,48	21.250,90
REX holdet	0,00	15.000,00	-
Gaver og blomster	4.992,58	2.508,85	2.088,65
Gaver til skolen og/eller elever	0,00	100.000,00	-
Kontingent DGI	850,00	850,00	1.975,00
Kontorartikler mv.	1.080,72	3.349,50	659,88
Porto	14.440,20	21.161,75	20.275,00
Kørsel, bestyrelsen	800,00	1.600,00	500,00
Bestyrelsesmøder	0,00	7.961,00	6.460,10
Ikke i brug	0,00	-	-
Ikke i brug	0,00	-	-
Ikke i brug	0,00	-	-
Diverse gebyrer	346,00	333,00	1.429,00
Ikke i brug	0,00	-	-
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>71.908,35</b>	<b>197.422,08</b>	<b>88.791,03</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>25.191,69</b>	<b>-94.671,19</b>	<b>27.480,44</b>

<b>AKTIVER</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Svendborg Sparekasse	176.750,50	144.286,57
Kassebeholdning	-	-
Nykredit 5% 2015 ult. kurs 100,7 - kr. 6.951,97	kr. 7.000,63	kr. 14.394,53
DI Nye Markeder obl. ult.kurs 108,33 - 1338 stk	144.945,54	173.806,20
BI Europæiske aktier ult.kurs 158,00 - 54 stk.	8.532,00	7.781,40
GN St. Nord ult. kurs 133,20 - 419 stk.	55.810,80	34.274,20
Vestas ult. kurs 160,2 - 45 stk.	7.209,00	1.433,70
<b>Aktiver i alt</b>	<b>400.248,47</b>	<b>375.976,60</b>

<b>PASSIVER:</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Egenkapital ved årets begyndelse	375.976,60	440.008,46
Ikke reall. kursregl. obligationer	-121,66	-42,15
Ikke reall. kursregl. aktier	27.311,90	12.646,68
Ikke reall. kursregl. investeringsforeninger	-28.110,06	18.034,80
Årets driftsresultat	25.191,69	-94.671,19
Egenkapital ved årets afslutning	400.248,47	375.976,60
<b>Passiver i alt</b>	<b>400.248,47</b>	<b>375.976,60</b>



## NYT FRA MEDLEMSKARTOTEKET

Selvom man næsten ikke kan forstå det, er det atter, trods det varme vejr, blevet 1. december og dermed vinter – men der mangler noget. Uden for vinduerne, skulle sneen dale blidt og gøre klar til en glad julemåned, med snemænd, kælketure og alt det, der hører julen til. Men nej – intet er som i gamle dage, for i år får vi formodentlig atter en grøn december.

Det skal dog ikke forhindre os i, at komme i julestemning og få skrevet og sendt dette årsskrift på gaden.

Elevmødet 2014 blev endnu engang et tilløbsstykke. 409 tidligere elever var forhåndstilmeldt. Af dem var 263 jubilarer og jeg tror, at det er første gang, at alle jubilårsgange fra 5 års jubilarer til 70 års jubilarer var repræsenteret på en gang.

Ud over dem der havde tilmeldt sig på forhånd, kom der rigtig mange, der gerne ville se de fantastiske gymnastikopvisninger og tilbringe en hyggelig eftermiddag sammen med deres kammerater.

På den åbne scene blev der sunget og spillet rigtig meget og i værkstederne blev der bl.a. malet på sten. I hallerne

deltog rigtig mange i spring og gymnastik og på vores nye kunststofbane, blev der dystet i fodbold.

Køkkenet levede atter op til sit bedste og serverede en jubilæumsfrokost af fineste karat. Køkkenholdet har absolut fortjent en stor tak for indsatsen og vi er mange, der allerede glæder os til, at komme igen til næste år.

Sædvanen tro, vil jeg lige minde om, at du velkommen til, at rekvirere en årgangsliste, hvis du har lyst til, at hjælpe med, at finde aktuelle adresser på dine gamle efterskolekammerater. Med listen, der indeholder de informationer, elevforeningen ligger inde med, vil du være godt rustet til, at starte en eftersøgning, så vi også fremover kan få velbesøgte elevmøder, med rigtig mange fra netop din årgang.

På vores hjemmeside [www.re-elev.dk](http://www.re-elev.dk), er der mere information at hente.

Du ønskes en glædelig jul og et godt nytår og på gensyn til elevmødet i maj 2015.

*Finn Jensen  
Årgang 1966-67*

**HUSK ELEVMØDET 2015**  
Ringe Efterskole  
lørdag den 31. maj 2015  
Indbydelser bliver sendt ud til alle  
medlemmer af elevforeningen.

## ELEVFORENINGENS BESTYRELSE

### Formand

Dorde B. Olsen – årgang 1997  
Tlf.: 26124523

### Lærerrepræsentant

Bente Moustén  
Tlf.: 20714419

### Kasserer

Jane Dam Christensen – årgang 1994  
Tlf.: 20603354

### Suppleanter

Line Korsgaard Kiilerich  
Årgang 2000

Louise Bilenberg Pedersen  
Årgang 2004 + 2005

### Medlemsdatabasen

Finn Jensen – årgang 1967  
Tlf.: 30262201

### Elevforeningens repræsentanter i skolens bestyrelse

Finn Jensen – årgang 1967

Michael B. Hansen – årgang 1997

### Bestyrelsesmedlemmer

Tine Laustsen – årgang 1993 + 1994  
Tlf.: 20300413

Katrine Boel Gjerum – årgang 2001  
Tlf.: 60118258

### Redaktion af årsskrift

Bente Moustén

Carina Skou Jensen  
– årgang 2009 + 2010  
Tlf.: 26818370



# SKOLENS PERSONALE

## LÆRERE

### Brian lund:

Engelsk, dansk, Historie, slagbold

### Bente Mousten:

Viceforstander, dansk

### Gitte Elbæk:

Dansk, tysk, tekstil og design

### Carina Klevang:

Fysik, gymnastik, dans og rytme

### Frederik Bertelsen:

Matematik, gymnastik, spring, tons

### Jacob Jensen:

Matematik, geografi, fodbold

### Finn Larsen:

Forstander, fortælling

### Jørn Mathiesen:

Fysik, tysk, træfag

### Karina Jensen:

Dansk, kor, musik

### Lene Nielsen:

Engelsk, psykologi, kristendom, skolevejledning

### Morten Pedersen:

Matematik, fysik, spring, tons

### Jens Erik Spejlsgaard:

Dansk, fodbold, spring, skolevejledning

### Lise Ryttersgaard:

Engelsk, gymnastik, dans og rytme

### Lauge Demandt:

Matematik, gymnastik, spring

### Lasse Nielsen:

Dansk, musik

### Johnnie Frederiksen:

Tysk, kor, musik

### Palle Yde:

matematik, spring, tons,

### Rikke H. Christiansen:

Dansk, tysk, samfundsfag, yoga, kunst

### Trine Haugaard:

Dansk, engelsk, samfundsfag, hjemkundskab

### Mette Hessellund

(Barselsorlov)

## TIMELÆRERE

### Nikolaj Refshauge

spring/ vikar

### Daniel Frisdahl

spring / vikar

## KONTOR

### Gitte Nielsen

forretningsfører

### Poul Pedersen

administration

## KØKKEN / RENGØRING

### Merete Nielsen

køkkenleder

### Tove Bahnsen

køkken

### Ania From Andersen

køkken

### Ann Berit Jensen

køkken

### Gitte Olsen

køkken

### Bente Christoffersen

rengøring

### Jytte Christiansen

rengøring

## PEDEL

### Svend Rasmussen

### Hans Hansen

### John G Jørgensen

## 70 års jubilarer



## 65 års jubilarer



60 års jubilarer



50 års jubilarer



55 års jubilarer



45 års jubilarer



40 års jubilarer



30 års jubilarer



35 års jubilarer



25 års jubilarer



20 års jubilarer



10 års jubilarer



15 års jubilarer



5 års jubilarer



# ELEVHOLDET 2013-2014

Agnès Erbs Dam, Hansen, Pølvej 9, 6430 Nordborg  
Amalie, Westphal, Rønnebærvænget 36, 5700 Svendborg  
Amalie, Schack, Strandvejen 27 c, 5300 Kerteminde  
Andreas, Lundsgaard, Statenevej 16, 5900 Rudkøbing  
Anne Louise, Rosenbæk, Ankersgade 16, 1, 6400 Sønderborg  
Asger, Kiehn, Lindehaven 10 A, 5270 Odense N  
Astrid Elisa Folden, Pedersen, Skovsbovej 240, 5540 Ullerslev  
Astrid Margrethe Oqstrup, Houmann, Almiskbakken 11, 8930 Randers NØ.  
August, Fessel, Øster Voldgade 14 St TV, 1350 København K  
Benedicte Rendborg, Carl, Sleppevangen 8, 5270 Odense N  
Bjarke Rosenlund, Frederiksen, Smedebakken 6, 5600 Fåborg  
Bjarne Sundbo, Albertsen, Søbygårdsvej 1, 5985 Søby Ærø  
Camilla Weber, Poulsen, Rønnevej 17, 5492 Vissenbjerg  
Caroline, Kaibinger, Bispeengen 96, 5270 Odense N  
Caroline Lollsgaard, Halberg, Stågerupvej 50.1, 5762 Vester Skerninge  
Caroline Schapiro, Birkholm, Bankevej 4, 5892 Gudbjerg  
Casper, Ølgaard, Lundeborgvej 37, 6000 Kolding  
Casper Amping, Jensen, Skibhusvej 389, 5000 Odense C.  
Casper Chresten, Hansen, Tårsvej 164, 4912 Harpelunde  
Cecilie Storck, Rottbøll, Lærkevej 4, 3751 Østermarie  
Cecilie-Anna, Spaanheden, Bakkevej 12, 5462 Morud  
Christina Naja, Hansen, Horsebækvej 77, 5450 Otterup  
Clara La Cour, Danevig, Carlsen-Skiødts Vej 21, 5220 Odense SØ  
Daniel, Henriksen, Væbnerhatten 227, 5220 Odense SØ  
David, Cortese, Christinedalsvej 16, st, 5700 Svendborg  
David Bakkær Munk, Nielsen, Skippergade 4, st, 5800 Nyborg  
Dennis Nick, Hansen, Skolevej 29, 2630 Tåstrup  
Ditte Egeberg, Madsen, Brovejen 173, 5500 Middelfart  
Emilie, Jørgensen, Brittavej 5, 5270 Odense N  
Emilie Cathrine, Rasmussen, Lykkeshøj 8, 5330 Munkebo  
Emilie Wickmann, Henriksen, Odensevej 37, 5772 Kværndrup  
Emma, Maar-McGilvray, 421 Bel Air Drive, Glenview IL 60025  
Emma Fynbo, Frederiksen, Henriettevej 4, 5550 Langeskov  
Farhad, Rezaie, Toftholm Allé 12, 2900 Hellerup

Farzad, Rezaie, Herluf Trollesgade 18, 1052 København K.  
Frederik, Pedersen, Porsevænget 11, 5250 Odense SV  
Frederik Haugaard, Drue, Bæklandsvej 8, 6091 Bjert  
Frederik Klit, Hansen, Grønningen 6, 5700 Svendborg  
Frederikke, Boll, Stockflethsvej 11, 5230 Odense M.  
Frederikke Sif, Petersen, Bøgevang 10, 2660 Brøndby Stand  
Hannah, Ross, Humlebæk Strandvej 4, 3050 Humlebæk  
Hanne Frølich, Riis, Morelvænget 26, 5700 Svendborg  
Helene Stokbæk, Vad, Sdr. Skovgyde 201, 5370 Mesinge  
Henrik Lindgaard, Rasmussen, Tårup Strandpark 72, Måre, 5300 Kerteminde  
Hjalte Kappel, Larsen, Østergade 7, 8983 Gjerlev J  
Ida, Sivertsen, Hovedvejen 227, Osted, 4320 Lejre  
Ina Marie, Koefoed, Skovmøllevej 6, 5881 Skårup Fyn  
Jacob Mørk, Søfeldt, Havnegade 14, 5600 Fåborg  
Jakob, Mechlenborg, Hakonsvej 1, 2880 Bagsværd  
Jens, Damkjær, Krogsbøllevvej 130, 5450 Otterup  
Jens Rønn, Hansen, Nørre Alle 38, Strib, 5500 Middelfart  
Jeppe, Søndergaard, Overballe 4, 5400 Børgense  
Jeppe Kofod, Hansen, Lyrsbyskov 4, 3751 Østermarie  
Jesper Hauvre, Rasmussen, Hvenekildeløkken 182, 5240 Odense NØ  
Johanne Arlund, Filipen, Oluf Baggers Gade 19, 2, 5000 Odense C.  
Johanne Langkjær, Jensen, Axel Brahesvej 19, 5474 Veflinge  
Jonas Hougaard, Sørensen, Torvegade 1. 3.tv., 6600 Vejen  
Juliane, Hemmingen, Troense Strandvej 18, 5700 Svendborg  
Julie Busborg, Staal, Lindegaardsvej 53, 5450 Otterup  
Julie E., Langelund, Sandagervej 24 A, 5854 Gislev  
Julie Emma Damgaard, Jensen, Højrup Mosevej 4, 5450 Otterup  
Julie-Sabine Berg Rosendahl, Pedersen, Brobækvænget 38, Højby, 5260 Odense S  
Kasper, Jægerfod, I. H. Mundts Vej 18, 2830 Virum  
Kasper, Buch, Nyborgvej 86, 5700 Svendborg  
Kate, Rasmussen, Bjergvænget 48, 6600 Vejen  
Kathrine, Kirk, Knud Bankesgyden 30, 5792 Årslev  
Kathrine, Struck, Øksendrupvej 28, 5800 Nyborg  
Kathrine Højberg, Kristiansen, Hørdumsgade 47, 5000 Odense C.  
Katrine Hammer Guldager, Egelund, Lindevej 29, 5250 Odense SV  
Kristi, Ørum-Kristensen, Egevej 3, 6167 Herfølge  
Larsole Henrik Keven, Hansen, Tranevænget 7, 5550 Langeskov  
Laura Amalie, Augustinus, Tvedvej 50, 6000 Kolding  
Laura Nathalie Hvidtfeldt, Andersen, Steilbjergvej 22, 6000 Kolding  
Line, Sørensen, Vandværksvej 19, 5953 Tranekær  
Line Søberg, Hansen, Østerøvej 99, 5800 Nyborg  
Louise, Christensen, Gammel Skårupvænget 18, 5700 Svendborg

Lulu, Hentze, Herluf Trollesgade 18, 1052 København K.  
Mads Brandt Lægdsgaard, Madsen, Flintebakken 13, 5560 Årup  
Mads Tranemose, Jacobsen, Prins Chr. Allè 2, 5250 Odense SV  
Magnus, Friedrichsen, Bakkegårdsvej 1, 3630 Jægerspris  
Magnus Rye, Sørensen, Sct. Annagade 31 C, 3000 Helsingør  
Maja Charlotte Ernst, Andersen, Rulkehøj 40, 5260 Odense S.  
Maja Graves Rosenkilde, Larsen, Tesdorpsvej 11, 5000 Odense C.  
Maja Højgaard, Rasmussen, Bjerrebyvej 96, 5700 Svendborg  
Malene Sølvbjerg, Petersen, Nordmarksvej 35, 5270 Odense N  
Malthe, Mågård-Hansen, Pramstedvej 16, 6800 Varde  
Marcus C. E., Hansen, Tornhøjvangen 1, 5591 Gelsted  
Marie Nee Feldskov, Hansen, Willemoesvej 4, 5700 Svendborg  
Martin, De Jong, Mosevang 3, 6430 Nordborg  
Martin Storm, Andersen, Pilevej 27, 5200 Odense V  
Mathilde, Milvertz, Fredensvej 14, 4220 Korsør  
Matine Roager, Sjælland, Mullerupvej 29, 5772 Kværndrup  
Mette, Rasmussen, Bøgeskovsvej 10, Helnæs, 5631 Ebberup  
Mette, Eltved, Stubdrupvej 22 F, 6000 Kolding  
Mette, Lund Jensen, Lertevej 13, 6560 Sommersted  
Mikkel Brink, Schleemann, Bispeengen 15, 5270 Odense N  
Morten Gøeg, Petersen, Stationsvej 75, 4241 Vemmelev  
Nadia Wrang, Thomsen, Hestehave 10, 6400 Sønderborg  
Natasja Scharling, Renner, Nørregade 14, 5492 Vissenbjerg  
Nicklas Bierregaard, Larsen, Nybovænge 6, 3200 Helsingør  
Nicklas Holding, Carlsen, Skovduevænget 2, 5210 Odense NV  
Nicolai Tvede, Wiborg, Assensvej 288, 5771 Stenstrup  
Nicolaj Lohse, Jørgensen, Lavendelvej 29, 4900 Nakskov  
Nicoline Fie, Jeppsson, Bygmarksvej 5, Anisse Nord, 3200 Helsingør  
Niels, Brok-Lauridsen, Ved Gadekæret 9, 3660 Stenløse  
Nikolaj Rosenberg, Clausen, Heibergsvænge 21, 5700 Svendborg  
Nikolaj Seberg Holmsted, Rasmussen, Ravnebjergvænget 1, 5230 Odense M.  
Oliver Baagøe, Palmer, Højvang 83, 5270 Odense N  
Olivia Dornonville, de la Cour, Merianvej 40, 2900 Hellerup  
Patrick Michael Bæk, Hansen, Mellemgade 3, 5900 Rudkøbing  
Pernille, Jensen, Kingstrupvej 80, 5592 Ejby  
Peter Martin, Steffensen, Jernbane Allè 35, 5250 Odense SV  
Rasmus Kokholm, Møller, Sct. Klemensvej 2, 5260 Odense S.  
Rasmus Steen Godsk, Mogensen, Bredgade 97, 8340 Malling  
Rasmus Uhd, Simonsen, Luneparken 46, 6070 Christiansfeld  
Sabine Holm, Jensen, Ludvigsmindevej 36, Hågerup, 5600 Fåborg  
Sara Elneff, Jepsen, Drosselvej 6, 6430 Nordborg  
Sarah Weiss, Risbjerg, Borqvænget 5, Strib, 5500 Middelfart

Sebastian Bay, Reinke, Hjortøvej 11, Fynshav, 6440 Augustenborg  
Sebastian Sigurd Sandby, Anthonsen, Torvegade 50, 2.th, 1400 København K.  
Selma Bjørn Bolø, Richter, Vestergade 8, 6310 Broager  
Signe Guldager, Christensen, Soderupvej 26, 2640 Hedehusene  
Signe Johanne Berg, Bojesen, Sønderkær 221, 7190 Billund  
Signe Saxild, Jensen, Buen 16, 4140 Borup  
Simone Augustinus, Holmlund, Bellingelunden 31, 5250 Odense SV  
Simone Stæhr Nøhr, Andersen, Assensvej 180, 5250 Odense SV  
Skjold Louge, Andersen, Galdbjergvej 1, 5874 Hesselager  
Sofia Frisdahl Maate, Madsen, Ørkildsgade 2, 5700 Svendborg  
Sofia Jønson, Schmidt, Avnhøjvej 1, 6600 Vejle  
Sofie Lundberg, Nielsen, Rønnebærvej 7, 5792 Årslev  
Stine Lund, Hansen, Allerup Bygade 51, 5220 Odense SØ  
Theis Wisbech Schmidt, Sørensen, Egernvænget 151, 5800 Nyborg  
Thomas, Grand, Antonio Costas Vej 7, 7000 Fredericia  
Thor Flodgaard, Brigsted, Stationsvej 57, Brejning, 7080 Børkop  
Thor Norman, Jacobsen, Engdals Allè 29, st, 2500 Valby  
Thorbjørn, Søgaard, Ramsherred 9, 5900 Rudkøbing  
Tobias, Biilmann, Skadegårdsparke 11, Vester Aaby, 5600 Fåborg  
Tobias Blicher, Petersen, Toftevej 1, 5900 Rudkøbing  
Vitus Juel, Enemærke, Skyttevej 2, 5466 Asperup

