



**ÅRSSKRIFT 2016**  
87. årgang - udgivet af elevforeningen

**RINGE FRI- OG EFTERSKOLE**

Rolighedsvej 25 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 13 68 · [www.rfe.dk](http://www.rfe.dk)

MARK & STORM GRAFISK · TLF. 62 62 22 77

**RINGE EFTERSKOLE**  
**GYMNASTIK - MUSIK - FODBOLD**

# INDHOLDSFORTEGNELSE



Hilsen fra forstanderen .....	3
Hilsen fra skolens formand .....	5
Klar til årgang 2016-17 .....	6
Julemøde 2016 .....	7
Skitur 2016 .....	8
Hvor er min håndskrift? .....	10
Fyns Mesterskaberne i MTB .....	12
Galla i påsken .....	13
Fyns Gymnastik Bombardement 2016 .....	14
Nyt tiltag i efterårsferien .....	18
Dygtiggørelse, koncertoplevelser og fællesskab .....	20
Ud i sommeren .....	22
Fremtidens gymnastikinstruktører .....	24
REX-opvisning 2016 .....	26
Elevholdets og REX-holdets gymnastikopvisninger i foråret 2017 .....	28
Elevhold 2015-16 .....	30
Billede af Poul .....	32
Come Together .....	33
Isbryder på RE – hvad er det for en fisk? .....	40
Lightpainting – Medieholdet arbejder .....	43
Referat fra Elevforeningens Generalforsamling maj 2016 .....	44
Vedtægt for Ringe Efterskoles Elevforening .....	45
Årsregnskab Elevforeningen .....	48
Nyt fra medlemskartoteket .....	50
Elevforeningens bestyrelse .....	51
Elevmøde .....	52
Skolens personale .....	54
Elevholdet 2016-2017 .....	55

# HILSEN FRA FORSTANDEREN TIL ÅRSSKRIFTETS LÆSERE

Her til indgangen af december måned er det tid at få skrevet en lille hilsen og dermed også få gjort status over det forgangne år.

Det er næsten også blevet en tradition, at vi står midt i musical eller netop har overstået den på dette tidspunkt. Som ofte før, havde vi et musikalsk tema, og minsandten om ikke The Beatles havde »fået lov« at danne den musikalske baggrund for forestillingen. Udgangspunktet var filmen »Across The Universe«, som er en tidstypisk fortælling fra slut-tresserne og start-halvfjerdsene. Lærerne Mette og Rikke havde bearbejdet teksten, så den passede fint til os. Og igen må vi sige, at vores elever gjorde det meget, meget flot. Det blev til 4 meget flotte forestillinger, hvor tæt på 1200 mennesker fik set forestillingen.

Vores elevhold fik vist evnen til at samarbejde, koncentration og tålmodighed, og fik brudt november-tristheden på bedste vis.

Mange andre begivenheder har fundet sted siden udgivelsen af sidste årsskrift. Den triste er, at vi mistede Poul juledag 2015. Det har jeg skrevet om andetsteds i bladet, men skal dog nævnes her også. Elevholdet havde ikke haft så meget tid til at lære Poul at kende, da han kæmpede meget mod sygdommen de sidste måneder, og derfor kunne de tage afsted lige efter juleferien til Østrig med

højt humør og store forventninger til turen. Og det blev da også igen en fantastisk tur, hvor vi fik mange store oplevelser og heldigvis kun få – og ikke så alvorlige – uheld. Vi har da indimellem talt om, at prøve at tage et andet sted hen, men må erkende, at der nu er en særlig stemning hos Silvia og »Schöne Aussicht«, og at den hjælpsomhed, vi møder i stort og småt, kan være svær at finde andre steder.

Foråret var i den grad præget af gode oplevelser med vores gymnastikopvisninger. Jeg tror, vi fik lavet det største antal nogensinde, idet vi nåede op på 27 opvisninger med det hele. Og det var måske lige i overkanten af, hvad vi formår, når vi tænker på alle de andre ting, vi også gerne vil nå. Men det er helt sikkert, at det igen styrkede elevholdets fællesskab med de gode oplevelser, hvor alle elever deltager.

Og der bygges stadig...☺. I disse år er det specielt vores friskole, der bliver udbygget og moderniseret. Jeg kunne sidste år skrive om ny tilbygning i friskolen, samt modernisering af den lange gang, og i år kan jeg berette, at vi midt i sommerferien, startede på tilbygning af nyt klasselokale, møderum og køkken til »Spiloppen«, vores SFO. Vi regner med at tage alt det nye i brug 19. december i år. 2. Etape af friskolebyggeriet bliver modernisering og ud-

videlse af alle lokaler i friskolens »hovedbygning«.

Som omtalt i sidste årsskrift har vi oplevet en meget stor søgning til begge skoler, og i år er vi derfor 207 elever på friskolen og 145 på efterskolen. Det betyder, at vi er mere end fyldt op på begge skoler og kunne nok ønske at være lidt færre. Men det er jo svært at gøre til et problem, og vi ved heldigvis – både personale, forstander og bestyrelse – at vi ikke vil være flere! Vi tror jo på, at en af grundene til vores succes, er, at vi stadig er tæt på eleverne, og det ønsker vi at fastholde.

En ny dejlig tradition på efterskolen er vores julemøde, og det holder vi nok fast i, er en god ide. Ca. 700 mennesker har vi været de sidste år, og det tror vi også på, at vi bliver i år fredag den 16. december, når det går løs igen. Der er underholdning ved vores elever, der er fællessang, indslag af det lokale rytmiske kor »MediUS« og selvfølgelig vores smukke Lucia-optog. Derudover har vi

altid et indslag af en udefrakommende person. Hele hallen er pyntet op med gran og lys og vi plejer at have intens julestemning.

Igen i år har vi en stor del af efterskoleeleverne, som kender os lidt i forvejen, da de har været på skolen som mindre søskende, da storebror eller storesøster gik her. For os er det dejligt bekræftende og et tegn på, at det har været godt for familien, da de større søskende gik her. Vi har som sagt i en lang årrække haft en del søskende på hvert elevhold, som regel mellem 25 og 35. Vi vedhæfter traditionen tro et billede, så kan man selv gætte på, hvem de er søskende til. I år ser det dog ud til, at vi igen ligger på mere end 35 søskende.

Med denne lille hilsen vil jeg ønske alle årsskriftets læsere en glædelig jul og et godt nytår.

*Finn*



## HILSEN FRA SKOLENS FORMAND

December er over os. Det er tid til julehygge, julegavekøb, og hvad der ellers hører december til. For mange hører det også til, at årsskriftet skal læses. Hvad sker der på den »gamle« skole, er der nogle af de lærere jeg havde, der stadig er på skolen osv., så god fornøjelse med årsskriftet.

Tidligere på året tiltrådte jeg som formand på Ringe Fri- og Efterskole. Jeg har godt kendskab til skolen gennem en del år i bestyrelsen, og jeg er nu på mit 13. år som forælder på friskolen. Når jeg tog imod tilbuddet om at blive formand, er det fordi vores skole kan byde på noget af det, som jeg synes de unge kan bruge (også) i dag.

Forleden var jeg til et dialogmøde om vores kommunes Børne- og Ungepolitik, hvor skoler, børneinstitutioner og politikere deltog. Vi diskuterede i grupper, hvad der skal til for at børn og unge er godt rustet til at klare sig i – og deltage i – vores samfund. Der var mange bud på det, men i vores gruppe var fokus på, hvordan man får bygget børnene op til at være »robuste« mennesker, der kan modstå og håndtere de udfordringer og problemer, som utvivlsomt opstår hen ad vejen. En del af det »robuste«, – definerede gruppen – består i at lære sig selv at kende, så

man har mulighed for at sige til og fra på egne præmisser, når man kommer ud for nogle valg, og ikke kun »følge« med andre.

At lære sig selv at kende er der sat fart på, når man er på efterskole:

- Det sker på værelserne, hvor 2, 3 eller 4 skal bo sammen under forholdsvis trange kår. Konflikter kan ikke undgås, og det er ikke muligt at flygte fra dem, altså skal de løses undervejs.
- Det sker, når der er masser af mennesker omkring en. Så er det muligt at få prøvet sine meninger af i et trykt miljø.
- Det sker, når der er voksne til stede, som er klar til at tage en snak om de svære ting, og give en redskaber til at takle dem.

Ja, der er mange flere eksempler på hvad efterskolen kan gøre for at unge kan komme godt igennem forvandlingen fra barn til voksen. Alt det gode kræver selvfølgelig de rigtige rammer. Dem arbejder ledelse og bestyrelse til stadighed på er til stede, både de fysiske rammer i form af vores gode faciliteter, men også at de menneskelige ressourcer er til stede, ikke kun i lærergruppen, men på alle poster på skolen. Jeg synes skolen er i topform med begge dele.

I år er det 200 år siden at Christen Kold blev født. Her på Midtfyn havde han sit virke i flere år, og satte gang i en ny måde at drive skole på. Her 160 år senere er det stadig hans tanker, der er fundamentet for vores skole, så selvom udviklingen i samfundet går hurtigt, er det ikke alt, der bliver ændret. I en tekst Christen Kold skrev om måden at tænke skole og undervisning på sammenfatter han det således:

»Undervisningen skal virke beåndende, den skal forbinde sig med og befordre det liv, personen bærer i sig. Undervisningen skal rette sig mod elevens iboende muligheder: 'En undervisning, der skal opnå den hensigt at danne og beånde, må ikke melde sig med en forudlagt plan, en afstukket og afpælet vej, som børnene må følge til målet. Den må meget mere tage hensyn til børnene og navnlig til, hvad der rigtig

fornøjer dem, glæder og opløfter dem, og hvad der finder indgang hos dem. Hverken dannelse eller beåndelse kan påtvinges nogen; thi de forudsætter begge en frivillig modtagelse. Selv det allerubetydeligste, der virkelig modtages, har mere dannende kraft i sig end store masser af det allernyttigste og klogeste, der bliver påtvunget og altså kun kommer udenpå«.

Jeg synes at vi som skole arbejder- og lykkes med at gøre det, som Christen Kold beskriver her, fordi alle vil det, og trækker i den samme retning. Jeg er derfor glad for at være en del af holdet.

Fra skolens bestyrelse ønskes hermed en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

*Jens Baadegaard  
Formand for bestyrelsen*

## KLAR TIL ÅRGANG 2016-2017



## JULEMØDE 2015



# SKITUR 2016





# FYNS MESTERSKABERNE PÅ MTB

24. november arrangerede Ulbølle Idrætsefterskole Fynsmesterskaber i mountainbike.

For første gang blev mesterskabet afholdt på et af Danmarks 10 bedste MTB-spor, nemlig »Skovhuggeren« som ligger i bakkerne lige uden for Svendborg i Hvidkildeskovene.

Fra 9 forskellige idrætsefterskoler stillede i alt 83 elever op.

Ringene stillede dog kun op med 3 elever. Ingen havde større forventning end at gøre deres bedste og prøve om de kunne gennemføre den 15 km lange ku-

perede og rimelig tekniske rute gennem skov, krat, mudder, rødder og smat.

Efter at have spejdet nervøst rundt i feltet, af smarte cykler fra de andre skoler, blev vi enige om bare at give den gas i starten og håbe på det bedste. Og det virkede...

Alle drenge gennemførte ruten, uden alt for mange styrt og faktisk blev de resultatmæssigt placeret som nr. 5, nr. 9 og nr. 16. Ganske tilfredsstillende.

Dagens morale var klar: »Udstyr er ikke alt – det er god ben der tæller«©



# FYNS GYMNASTIK BOMBARDEMENT 2016





# FYNS GYMNASTIK BOMBARDEMENT 2016



RINGE  
EFTERSKOLE



16 RINGE  
EFTERSKOLE

AirTrack plus+

17

# NYT TILTAG I EFTERÅRSFERIEN

At lave camp for børn i ferier, er ikke en ny opfindelse. Springcamps, danssecamps, gymnastik- og fodboldskoler er et kendt fænomen. Høj-, efterskoler og foreninger står på spring, for at hjælpe børn med at fordrive tiden i ferierne, på bedste vis. Det nye er kombinationen af ovenstående... og at det foregår på Ringe Efterskole.

Muligheden for at samarbejde med DGI-Fyn, bruge deres erfaringer og netværk, gjorde, at vi på Ringe Efterskole havde mod til at invitere børn i alderen 10-14 til camp i efterårsferien, vel vidende, at der findes mange andre tilbud derude. Med is i maven og et benarbejde fra personalet gjorde, at vi mandag d. 17. oktober 2016 kunne byde velkommen til 84 dejlige unger til historiens første RE-camp... og det bliver forhåbentlig ikke den sidste.

Med dygtige instruktører ved roret, havde vi strikket et alsidigt, aktivt og ikke mindst udfordrende program sammen. Alle instruktører havde tilknytning til skolen; nuværende lærere, forhenværende lærere og ikke mindst tidligere elever.

Programpunkterne, som ud over spring, dans og fodbold også bød på sang, badminton, parkour, stjerneløb og MGP-fest, blevet taget imod på bedste vis, af

de skønne, nysgerrige børn, som kom fra alle ender af Danmark. Der blev knyttet venskaber på tværs af geografiske forskelligheder, der blev stiftet bekendtskab med efterskolelivet og der blev arbejdet, hygget og grinet i timevis.

I ugens løb fik vi stor hjælp fra vores praktiske personale og vores køkken serverede dejlig mad, som børn og instruktører nød i fulde drag. Der var en livlig snak ved alle måltider, og det virkede som om børnene befandt sig godt på de faste pladser i spisesalen.

For nogle af børnene var det første gang hjemmefra på denne måde, og et par af deltagerne var også udfordret med hjemve. Men alle gennemførte de 3 dage, og kunne rejse stolte hjem, med bevidstheden om, at det der efterskole, måske var noget man skulle undersøge lidt nærmere.

For os, der havde fornøjelsen af børnene i 3 dage, var der ingen tvivl: At lave RE-Camp er hårdt arbejde, men også at det var hele sliddet værd. De skønne unger gav os så meget energi, og glæden ved at se deres glæde og mærke deres umiddelbarhed, er noget man kan leve længe på. Så mon ikke vi gentager succesen i 2017? Vi er i hvert fald klar.

*Rikke Christiansen*



# DYGTIGGØRELSE, KONCERTOPLEVELSER OG FÆLLESSKAB

**Et sammenskriv af 3 elevers oplevelser  
på musiklinjen 2015/16**

**Af Pauline Rand, Sofie Schwartz og Mette Kempf**

De uendeligt mange timer i de musiklokaler, nogle har været virkelig lange, andre har været al for korte. Man siger jo, at musikere er gode til at kæmpe til, de når målet, og vi kæmpede! For koncerterne kom tættere på, og timerne svandt. Jeg fandt ud af, hvor afhængig jeg var af mine venner i de musiklokaler, jeg fandt ud af, hvor meget jeg havde brug for dem. Men hvis ikke jeg havde haft en grund til at stå der, havde jeg måske ikke opdaget det. Jeg lærte at spille på et helt nyt instrument på RE, og det fik mig til at se en helt anden side af musikken, en side jeg ikke havde tænkt over, og det åbner så mange nye muligheder og udfordringer. På RE har lærerne tid til at fordybe sig, og det gør de. Hvis de ikke havde brugt det ekstra tid på at få mine bas-rytmer til at sidde lige i skabet, og hvis ikke de sang, vi spillede, var blevet valgt med omhu, havde koncerterne måske lydt helt anderledes. Og hvis ikke grundteorien om kvintcirklens havde været der, hvis det bare havde været sammenspil, så havde vi måske ikke været i stand til at kreere vores sange. Undervisningen danner grundlag for så mange ting på både det fælles og det individuelle, og

hvis ikke musiktimerne skulle give mig det break fra skolebøger og opvisningsdragter, så ved jeg ikke, hvad jeg skulle have gjort.

En af tingene som, jeg var gladest for ved musiklinjen, var de mange koncerter, vi fik lov til at spille. Vi spillede både på skolen ved forskellige lejligheder, og som den eneste efterskole i hele landet, pakkede vi alle vores instrumenter ned og tog dem med til vores gymnasstikopvisninger. Folk blev altid utrolig overraskede og ret nysgerrige, når vi kom slæbende på keyboards og højtalere til diverse lokalopvisninger, og det gjorde det også til en virkelig sjov oplevelse. Vi fik også muligheden for at spille på et rigtigt spillested, nemlig Posten i Odense. Vi satte en hel dag af til at spille for forskellige skoler og for vores familie og venner, og det er nok den første og eneste gang at nogle af os kom til at spille på sådan en stor (og rigtig) scene. Der var professionelle lydmand og green rooms, og det var så fedt, at alt vores hårde arbejde igennem hele året førte til noget så stort. Det er uden tvivl en oplevelse ingen af os nogensinde glemmer.

Fællesskabet på musiklinjen er noget helt unikt, og det er egentlig ret svært at forklare. Men når man op til flere gange om ugen, er sammen med nogle super søde mennesker, der vil og elsker det samme som dig, nemlig musikken. Så knytter det gruppen sammen på en helt anden, og for mig helt ny måde. Man opdager hinandens talenter, og udnytter dem på de fedeste måder! Det er super fedt at opleve et sådant fællesskab, da det ikke var noget, jeg var vant til fra folkeskolen og heller ikke musikskolen – det var helt unikt.

Sammenspil og fællesskab går virkelig hånd i hånd. Det, at vi var i stand til at grine af hinandens fejl, og lave jokes

med hinanden, gjorde os så meget bedre som en gruppe. Det gjorde musikken bedre, og vores musiktimer meget sjovere. For det var virkelig sjovt, og det var virkelig fedt at knytte bånd igennem noget der virkelig interesserede én. Fællesskabet er noget af det, jeg i den grad tager med mig videre fra Ringe Efterskole.



# UD I SOMMEREN



# FREMTIDENS GYMNASTIKINSTRUKTØRER

Efter 17 år som gymnastiklærer, kan jeg i min dagligdag tit savne at undervise efterskoleelever i gymnastik. Den opgave varetages her på Ringe af dygtige, unge kolleger, der gør et rigtig flot stykke arbejde... og sådan skal det være. Men tiden med fejesving, kølletræning og skønne elever i hallen, var en dejlig tid, som jeg ser tilbage på, som en fantastisk periode i mit lærerliv. Derfor var det med stor glæde at jeg i januar igen kunne iføre mig gymnastiktøj og sammen med min gode kollega, Morten, sige velkommen til valgfaget »Gymnastikinstruktøruddannelse«.

Det er ikke første gang at Ringe Efterskole tilbyder eleverne at tage en instruktøruddannelse. Men faget har, af

flere årsager, ligget stille i en årrække. ...Og hvad er det så, der her valgfag »gymnastikuddannelse«, og hvorfor jeg mener, at det er så vigtigt at tilbyde?

DGI's Gymnastikuddannelse er en uddannelse i at lære at undervise i gymnastik. Her på skolen ligger det som valgfag torsdag eftermiddag. Eleverne får en grundlæggende uddannelse i opvarmning, modtageteknik, springopstillinger, rytmiske sammensætninger, lege og håndredskaber, foruden pædagogik, undervisningslære, metodik, motorisk og fysiologisk udvikling og meget, meget andet. Undervisningen er delvis teoretisk, men teorien kobles hele tiden med praksis og der gives

feedback på de kommende undervisere efter hver lektion. Eleverne afprøver tingene på hinanden, men også på andre. Oftest er det yngre gymnaster udefra og selvfølgelig på vores friskolelever. Der er ingen decideret eksamen, men at arrangere en træning; planlægge, koordinere og aktivere et fremmed børneflokk en hel formiddag, kan bestemt føles som eksamen.

I foråret var vi så heldige at uddanne 24 fantastiske instruktører. Flere af dem kom med nogle års erfaring, f.eks. som hjælpeinstruktører hjemme i deres forening, før de blev efterskoleelever. Men vi havde også et par »nygymnaster«, elever, der først har stiftet bekendtskab med gymnastikken her på efterskolen. Ikke alle af de uddannede elever kommer til at være gymnastikinstruktører i deres videre liv. Men de der gør, er med til at videreføre den fantastiske tradition vi har i Danmark for gymnastik og for frivilligt foreningsliv i det hele taget. Uanset om det er gymnastik, svømning eller fodbold man underviser i, kræver det ikke nødvendigvis at instruktøren er verdensmester i sin idræt, men først og fremmest at de kan undervise.

Fra sidelinjen har Morten og jeg set disse unge mennesker vokse. Fra at stå usikre overfor deres kammerater og skulle få dem til at gå i takt, eller at forstå reglerne i en leg, til at stå overfor en flok ukendte og ikke helt rolige børn fra en 4. klasse, og med klar og myndig stemme undervise i et veltilrettelagt program med gymnastiske aktiviteter. Der har været sommerfugle i maven. Der er blevet selvevalueret og rettet



til, når den planlagte aktivitet ikke lykkes. De unge mennesker har gjort nogle virkelig gode erfaringer undervejs, og de er blevet meget bevidste om hvorfor motion, leg og tryk er vigtige elementer for menneskets krop og sjæl.

Jeg er, på skolens og egne veje, rigtig glad for, at vi kunne udklække 24 dygtige og engagerede gymnastikinstruktører. De skal være med til at føre gymnastikarven videre og sørge for, at man også om mange år, har mulighed for at gå til gymnastik. For uden disse instruktører dør gymnastikken. Og det ville jeg være ked af, når jeg tænker på, hvor mange glæder gymnastik har givet og stadig giver mig, i form af oplevelser, sammenhold, fysisk formåen og styrke, fysisk og psykisk.

I skrivende stund har min hjemby, Svendborg, lige erhvervet sig værtskabet for DGI's landsstævne for anden gang. Ingen tvivl; jeg skal med igen. Og lur mig om ikke en eller flere af vores nyudklækkede gymnastikinstruktører vil komme til at stå i spidsen for et hold, og give en masse gymnaster en oplevelse for livet...

*Rikke Christiansen*



# REX-OPVISING 2016



# ELEVHOLDETS OG REX-HOLDETS GYMNASTIKOPVISNINGER I FORÅRET 2017

Så er planlægningen af efterskolens og rex-holdets tur rundt i landet ved at være på plads. Der er igen i det kommende forår mange, der gerne vil se vores opvisninger. Som en ekstra bonus vil elevholdet i år få en ekstra skoleuge ved DGI's landsstævne i Ålborg. 122 af vores 145 elever har valgt at forlænge deres efterskoleophold med en uge med gymnastik og idræt.

2. april afholdes Fyns Gymnastik Bombardement i Arena Fyn i Odense, hvor vi sammen med Bernstorffsminde og Vejstrup Efterskole stabler et stort show på benene med professionel lys og lyd.

Vi glæder os til at møde forældre og tidligere elever ude i de forskellige haller.

*De bedste julehilsner fra Bente*

Dato	Sted	Hold
18. januar	Efterskolernes Aften – Ringe Efterskole	Elevhold
4. februar	OD-dagen Gymnastikhøjskolen i Ollerup	Elevhold/Rexhold
5. februar	Forældredag – Ringe Efterskole	Elevhold
25. februar	RE-dag – Ringe Efterskole	Elevhold
26. februar	DGI i Sønderlø	Elevhold
4. marts	DGI i Svendborg	Elevhold/Rexhold
5. marts	DGI i Sønderborg og Kauslunde Gymnastikforening	Elevhold
11. marts	DGI i Haderslev – DGI i Paarup	Elevhold/Rexhold
12. marts	DGI i Farum Arena – DGI i Næstved Arena	Elevhold/Rexhold
18. marts	Erritsø Gymnastikforening	Elevhold
19. marts	DGI i Otterup – DGI i Højby – Ringe 1. hovedkreds	Elevhold
29. april	Friskolens Gymnastikopvisning	Elevhold
2. april	Fyns Gymnastik Bombardement kl. 15 og kl. 19 Arena Fyn Odense	Elevhold/Rexhold
7. april	Kommende Elever Ringe Efterskole	
8. april	GFH – Lillebælts Hallerne	Elevhold
20. maj	Elevmøde – Ringe Efterskole	Elevhold
21. maj	Bedsteforældredag – Ringe Efterskole	Elevhold
23. juni	Sidste skoledag – Ringe Efterskole	Elevhold

FGB  
**BOMBARDEMENT**  
2017

# APRIL 2017

Show kl. 15.00 og 19.00

Bombardement d. 2. april 2017

Køb din billet på [bombardement.dk](http://bombardement.dk)



RINGE FRI- OG EFTERSKOLE  
2015 - 2016





# BILLEDE AF POUL

## *Mindeord om Poul Pedersen*

Det var med stor sorg, vi juledag 2015 modtog beskeden om Pouls alt for tidlige død. Poul havde gennem flere år kæmpet med alvorlig sygdom, men da Poul oveni fik konstateret kræft i efteråret 2014, blev kampen ekstra svær.

Poul kom til Ringe Fri- og Efterskole i 1984 sammen med Anni, hvor han med det samme blev grebet af hele ånden på stedet og blev en væsentlig og vigtig lærer for skolens udvikling i de næste mange år.

Udover matematikken havde også kunst og musik en stor plads i Pouls hjerte. Og Poul havde stor betydning for udviklingen af den nuværende kunstkælder.

Ved siden af fagene havde Poul store evner inden for planlægning og organisation, og han har alle årene arbejdet med skemaet og holdsammensætningerne. Han tog hurtigt IT-området til sig som et væsentligt hjælpeværktøj til disse opgaver.

I elevforeningen var Poul gennem mange år skolens repræsentant og også her ydede Poul en stor indsats.

Da skolen besluttede at ansætte en viceforstander, var Poul da også det første og naturlige valg, da netop mange af ovennævnte egenskaber er vigtige for at kunne varetage denne opgave. Poul har altid været et varmt, imødekommende og roligt gemyt, som kunne snakke med alle. Poul var den, man ofte henvendte sig til, fordi man vidste, man fik et ordentligt svar, en god behandling og den tid, man havde brug for.

Ringe Efterskole og Poul var tæt forbundne, og Poul blev ved at komme på skolen for at passe sit arbejde, så længe det overhovedet var muligt for ham.

Han efterlader et stort tomrum i vore hjerter og på vores skole. Han vil altid være i vores tanker.

Vores varmeste medfølelse går til Anni, Esben, Ida og Nina, som har mistet en god mand og far.

Æret være Pouls minde,

*Forstander Finn Larsen  
Ringe Fri- og Efterskole*

# COME TOGETHER

Langsomt fyldes den dunkle sal op af mennesker. Kun en smule lys på den store scene lyser op, så de mange mennesker kan finde deres plads i mørket. Overalt fornemmes forventningens glæde og spænding. Bag scenen er der summende travlhed – den sidste make-up lægges, mikrofoner monteres, de sidste aftaler skal på plads. Det er den sidste gang, et hele skal fyres af. Den sidste gang, at vi alle skal mærke suset og publikums applaus. Spændingen har været bygget op gennem halvanden uges intenst og hårdt arbejde, og de 3 første forestillinger har allerede sat deres spor

i hukommelsen, hvilket ikke gør forventningen mindre. Det kan kun blive et brag af en forestilling!

Hvert år i juni kører en helt særlig playliste på gangene på Ringe Efterskole – hvert år i juni ruller Beatlesbølgen ind over skolen. Finn tager eleverne med på en rejse tilbage i tiden til dengang Beatlesfeberen ramte hele verden. Vi kan vist godt prale med, at vores elever, når de forlader skolen, ved mere om Beatles end de fleste af deres jævnaldrende. Siden jeg for 8 år siden første gang så Across the Universe, som er en musicalfilm med afsæt i Beatles musik,





har det været min drøm, at vi en dag skulle kaste os over at lave en musical, som havde Beatles musik i fokus. I år blev drømmen realiseret.

Vi hentede inspirationen i netop Across the Universe og skrev en musical, som med Jude og Lucys kærlighedshistorie i centrum blev et billede af tiden omkring Beatles illustreret via store optrin, virkningsfuld dans, flotte medieproduktioner, der sammen med kulisser og kostumer skabte den perfekte ramme og sidst men ikke mindst masser af Beatlesmusik. Det er selvfølgelig en stor opgave for eleverne at skulle leve op til en lærers gamle drøm, men de gik ind i projektet med alt, hvad de havde



og leverede et produkt, som ikke engang jeg havde forestillet mig.

*Come together, right now... over me.* Sidste tone er spillet, sidste replik er sagt. Publikum sender fortjente klapsalver mod scenen, og jeg sidder stolt tilbage og betragter et fantastisk elevhold, som endnu engang leverede en fantastisk forestilling. Et elevhold, som har vist os, at de kan være der for hinanden og løfte et stort projekt, fordi de løfter sammen.

Tak til elever og kolleger for en stor oplevelse.

*Rigtig glædelig jul til alle.  
Mette Hessellund*



# COME TOGETHER

**Mathilde Sofie Andersen elev 2016/17 skrev stil om årets musical**

En musical indebærer mange ting og får vidt forskellige billeder frem i folks hoveder. Nogle tænker straks musik, andre vil tænke skuespil. Nogle tænker Broadway mens andre måske mindes en musical de har oplevet eller taget del i, i løbet af deres liv.

Det er mange forskellige faktorer der spiller ind, når man skal bestemme om en musical er god eller dårlig, underholdende eller kejtet. Og det er meget forskelligt fra person til person, hvilke faktorer der er de vigtigste. Men hvad har egentlig betydning, og hvad vil vi RE-elever fra årgang 16/17 egentlig

huske tilbage på, når vi hører ordet musical?

Nogle vil nok mene, at det var alle de skønne sange og den fede musik. Andre vil sige, at det var skuespillerne og nogle helt tredje vil sige at det var selve opbygningen af stykket, som skinner klarest igennem. Men hvad indebærer en musical egentlig?

Musical stammer fra det engelske musical comedy (musikalsk komedie), og er et skuespil eller en film med større fokus på dans og sang end ellers. En amatørmusical kan hurtigt blive



meget akavet og kliche. En masse unge »skuespillere«, hvoriblandt halvdel er blevet påtvunget en rolle som de slet ikke er interesserede i at have. En masse kostumefolk, som ikke rigtig har nogen særlig erfaring. En hel flok forvirrede scenefolk, som ikke har den fjerneste ide om hvordan scenen skal ende ud. Det er lige før det lyder som den nøjagtige opskrift på kaos, ikke?

Den første tid af forløbet kunne jeg personligt godt mærke modvilligheden blandt os. Det hele var nyt, super kejtet og en del følte sig lidt for overlegne til at putte tid og energi i projektet. Personligt var jeg heller ikke jublende over at skulle spille skuespil foran de andre, for det var da godt nok et helt uberørt område for mig og sådan tror jeg faktisk, vi var nogle stykker der havde det. Både hos skuespillerne, men også hos kostumepigerne, scenefolket, musikerne, danserne og medieholdet. Vi var alle blevet kastet ud i nogle opgaver, som på en eller anden vis udfordrede os. Og det var både mentalt, men også fysisk.

Tiden gik, og efterhånden begyndte flere og flere at tage tyren ved hornene og springe ud i det. Musikerne begyndte at give den hele armen, skuespillerne

begyndte at bruge kropssprog i stedet for at stå og læse op helt firkantet og scenefolkene dukkede op til måltiderne med ømme arme og rifter hist og her.

Lidt efter lidt begyndte det hele at give mening, og det kunne mærkes at vi alle gav os 110 %. Vi blev knyttet på kryds og på tværs, netop fordi vi gav den alt hvad vi havde. Vi turde springe ud på dybt vand, fordi vi stolede på, at der ville stå nogen klar til at kaste en redningsvest ud. Vi vovede at gække helt ud, og leve os ind i hvad end vores del i musicalen var. Jeg tror, det var noget af det, der gjorde, at vores musical »Come Together« endte ud så fantastisk som den gjorde.

Så hvad er det vi vil tænke tilbage på? Jeg tror, det er meget forskelligt fra person til person. En hovedrolle og en scenemand vil jo fortælle noget dybt forskelligt. Jeg tror dog, at der er en ting der vil gå igen. Og det er følelsen af fællesskab og succes. Da vi alle stod på scenen, arm i arm og sang »Come together, right now, over me!« af vores fulde lungers kraft, der følte man virkelig noget indeni. Jeg gjorde i hvert fald. Og man kan i den grad sige, at titlen »Come Together« levede op til resultatet. For sammen, det kom vi, og tættere, det blev vi.

COME TOGETHER



# ISBRYDER PÅ RE – HVAD ER DET FOR EN FISK?

For et par år siden begyndte vi at tale om på lærerværelset, at der var flere og flere af vores elever, som bøvlede med det ene eller det andet – og mere end på blot forbipasserende og overfladisk niveau. Eksemplerne var mange: alvorlig hjemve, traumatiske skilsmisser, dødsfald i nærmeste familie, spiseforstyrrelser, angst og så den desværre så voksende bacille: »jeg er ikke flot eller klog nok«. Tendensen er ikke enestående for Ringe Efterskole – tværtimod fylder den også foruroligende meget i medierne i disse år – men den viste sig mere og mere også her blandt i reglen ellers meget velstimulerede samt glade og sunde elever.

Efterfølgende havde Finn og jeg flere samtaler om, hvad vi kunne sætte ind med i den forbindelse. Vi talte om, hvad vi kunne gøre for at hjælpe denne mere sårbare elevgruppe for at gøre dem i stand til at blive livsduelige og så stabile i deres humør og tro på sig selv, at de både kunne gennemføre opholdet på skolen, men også i det hele taget kunne få en øget livskvalitet og robusthed.

Vi var igennem flere drøftelser, hvor vi bl.a. overvejede videreuddannelse indenfor relationsarbejde og andre modeller. På et tidspunkt gør Finn os opmærksomme på, at Haarby Efterskole

i et par år har kørt et projekt, de kalder Bukke Bruse, som netop handler om at »samle op« på de mest sårbare af eleverne. Det lød spændende, så da Annie og HE udbød et kursus i metoderne, de bruger, var vi tre lærere, som tog afsted – Gitte Elbæk, Rikke Christiansen og undertegnede.

Det var et spændende kursus, hvor vi blev »udsat« for de øvelser, som eleverne skal igennem, og som bibragte mig så mange værktøjer og tro på, at »det virker«, at jeg tilbød at udbyde et tilsvarende forløb her på RE. Allerede mens jeg selv var på kursus, kom jeg på navnet: Isbryder – det giver gode associationer til den personlige udvikling og til de nye relationer, som de workshops, som kurset består af, gerne skulle give eleverne.

Som pilotprojekt lavede jeg en mini-workshop i foråret i år, der mest gik på at behandle eksamensangst og give værktøjer til at tøjle den. Vi har nemlig også oplevet et stigende antal – især piger – der lider af det.

14 piger meldte sig til workshoppen, der foregik over to formiddage kort tid efter hinanden. Det var naturligvis spændende og indimellem angstprovokerende at skulle være facilitator

i en så ny og (for mig) uprøvet teori, men det gik over al forventning, og gav mig masser af blod på tanden og lyst til at lave den store, »rigtige« workshop-runde her i efteråret.

Vi præsenterede den for eleverne allerede 2-3 uger efter skolestarten. De nøgleord, vi brugte var flg.:

- Til alle som ikke synes, det er helt så nemt at gå på efterskole
- Alle som bøvler med et eller andet, der giver »ondt i maven«, som fx
- Hjemve og/eller bekymringer for dem derhjemme
- Jeg er genert og alt for stille til det her sted
- Jeg føler mig forkert og ved ikke hvorfor
- Jeg er stresset over mine og andres forventninger (bl.a. i forhold til det boglige niveau)

- Jeg har ikke nogen at snakke med, men det har alle andre
- Jeg er nervøs eller usikker og føler ikke, jeg passer ind...

Jeg var meget spændt på, om nogen ville turde melde sig. Vi havde allerede et par stykker i »kikkerten«, som allerede havde gjort opmærksom på, at de led af fx hjemve og også nogle, som forældrene havde givet udtryk for, at de var bekymrede for og endelig nogle stykker, som vi selv havde spottet i flokken...

Vi havde ingen grund til bekymring – 16 piger meldte sig på 4 dage, og endnu flere kom til efter deadline og endda også efter vi var startet op. Faktisk anbefales det, at man nøjes med 10-12 i gruppen, da det er nemmere at forholde sig til og overskue, men det gik



nu fint, og pigerne har – udover det enorme mod og den tillid, som de viste ved blot at springe ud i det og melde sig – udviklet sig enormt fra starten og til vi stoppede for 3 uger siden.

Det vi arbejder med i løbet af de 5 formiddage er bl.a. flg.

- Bliv klogere på dig selv og være mere tryk og glad
- Vi arbejder med selvværd og selvtillid
- Vi arbejder med, hvad der gør os trygge og utrygge
- Vi laver mindfulness-øvelser, så vi kommer helt i ro
- Vi bliver mere åbne og tillidsfulde – det er en øjenåbner, at andre har det som dig...
- Familierelationer og gode minder
- Skyggesider og hvad de gør ved os

Rammerne er vigtige for, at det fungerer og for at vi kan udvikle det gode og trygge rum, der gør, at eleverne åbner op for det, som trykker dem. Eleverne og jeg skal helst være isoleret fra resten af flokken, så de ikke bliver forstyrret eller generte. Fra starten understreger jeg meget, at der er en udpræget og seriøs tavshedspligt forbundet med at være med i gruppen. Man må gerne fortælle andre om, hvad man selv har fortalt og betroet gruppen, men man må ALDRIG fortælle noget om, hvad andre i gruppen har sagt i fortrolighed. Desuden er der en anden hovedregel – hvis man starter – så gennemfører man også kurset!

Finn var så venlig at tilbyde, at vi kunne bruge hans stue til vores workshops.

Det har været så givende at kunne sidde i hjemlige og varme omgivelser med de 16 piger i rundkreds. De og jeg har været enormt glade for at kunne komme »over i privaten« – det har givet øget kul på tryghedskedlen!

Status i dag er, at pigerne har evalueret forløbet endog yderst positivt. Ingen af dem er stoppet på skolen. De har fået fornyet tro på sig selv og de har fået et stærkt fællesskab i Isbrydergruppen, som de kan ty til, hvis problemerne tårner sig op alligevel – hvilket de jo gør i ethvert menneskeliv indimellem.

Isbryder er et supplement til kontaktlærerordningen og kan aldrig træde i stedet. Arbejdet foregår i løbende kommunikation og samarbejde med kontaktlæreren. Familierne er naturligvis orienteret på forhånd om, at deres barn deltager, men ellers foregår kontakten til hjemmet fortsat gennem kontaktlæreren.

Måske vil vi i foråret til kommende elever gøre opmærksom på muligheden for at deltage i workshop i efteråret 2017 – der har i hvert fald allerede været forældre, der har været glade for at høre om tiltaget i forbindelse med, at de har været på besøg med potentielle elever, som »bare« var lidt nervøse for, om de kunne styre deres hjemve, når de nu kom på efterskole.

*Trine Haugaard*

## LIGHTPAINTING – MEDIEHOLDET ARBEJDER



# REFERAT FRA ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING

den 21. maj 2016

## 1) Valg af dirigent:

Lars Liengaard valgt

## 2) Formandens beretning:

Bestyrelsen arbejder fortsat på de strukturelle ændringer der er nødvendige i forbindelse med elevskriftets udfasning. Fremadrettet vil medlemsdatabasen blive lagt ud i et elektronisk foreningssystem på internettet, hvor f.eks. betaling for deltagelse i elevmøderne skal foregå.

Vi har kigget på, hvad andre elevforeninger har gjort og kan se følgende karakteristika

- nogle har indført mere elektronisk styring af tilmelding og betaling
- har man gennemført et ophold på efterskolen, er man automatisk medlem
- nogle udgiver deres »elevskrift« som nyhedsbrev på mail eller hjemmeside

For at ovenstående kan fungere i praksis, er det meget vigtigt, at vi har mailadresser på alle tidligere elever.

REX-holdet har anmodet om et tilskud til en planlagt udlandstur og vi har bevilget 15.000 kr. og ønsker dem god tur til Italien.

## 3) Aflæggelse af regnskab:

Driftsresultatet er desværre for nedadgående og vi må i 2015 konstatere et underskud på kr.

39.132,11. En del skyldes udfasningen af 5 or 10 års abonnementer, samt at det kun er omkring 50% af årgang 2014-15, der har ønsket at få elevskriftet.

Vi har bogført en portoudgift på 36.532,90 kr. og det skal retfærdigvis nævnes, at den bl.a. dækker udsendelse af elevskriftet i både 2014 og i 2015, så havde der ikke været den forskydning, ville årets driftsunderskud have været ca. 15.000 kr. mindre.

## 4) Behandling af indkommende forslag:

Ingen forslag modtaget.

## 5) Valg af bestyrelse og suppleanter:

*Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (valgperiode 2016-18):*

Tine Jensen, Jane Dam Christensen, Carina Skov Jensen blev alle valgt

*Valg af 1 suppleanter (valgperiode 2016-18):*

Mie Plaugborg Andersen – årgang 2011.

## 6) Valg af 2 revisorer:

Johannes Andreasen og Michael Koch blev genvalgt.

## 7) Eventuelt:

Ingen særlig debat på grund af få fremmødte.

*Referenter: Tine og Finn*

I forbindelse med den tidligere omtalte nedlæggelse af elevskriftet, er det nødvendigt med en ændring af elevforeningens vedtægt. Nedenfor ses den gamle vedtægt – skrevet med sort. Alle ændringer er tilføjet med rødt og det der udgår, er overstreget.

For at ændringerne kan komme til afstemning på elevmødet i 2017, foreslår bestyrelsen følgende:

## VEDTÆGT FOR RINGE EFTERSKOLES ELEVFORENING

### § 1

Foreningens navn er RINGE EFTERSKOLES ELEVFORENING og er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syddanmark

### § 2

~~Formålet er, at styrke skolens nuværende Grundtvig/Koldske linie samt at opretholde og udbygge kontakten mellem elev/skole efter skoleopholdets afslutning, samt efter bedste evne at støtte skolens idegrundlag ved at videregive egne oplevelser på skolen til potentielle elever.~~

Foreningens formål er, at styrke skolens nuværende Grundtvig/Koldske linje samt, efter skoleopholdets afslutning, at opretholde og udbygge kontakten mellem elev og skole samt efter bedste evne, at støtte skolens idegrundlag ved, at være ambassadør i kontakten med potentielle elever. Foreningen står bag gymnastikholdet for tidligere elever – i daglig tale kaldet REX-holdet.

### § 3

Alle der har gennemført et efterskoleophold på Ringe Efterskole samt nuværende og tidligere personale, er automatisk medlem af foreningen.

### § 3 4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i forbindelse med elevmødet.

### § 4 5

Alle elevforeningens medlemmer har stemmeret ved på generalforsamlingen.

### § 5 6

Der vælges en bestyrelse på 7 medlemmer + 2 suppleanter.

~~Bestyrelsen vælges for 2 år, dog således, at der vælges/afgår henholdsvis 3 og 4 hvert år.~~

Suppleanterne vælges ligeledes for 2 år ad gangen, dog således at de, såfremt de indtræder i bestyrelsen fortsætter i den udtrådtes valgperiode.

Bestyrelsen vælges for 2 år, dog således, at der vælges/afgår henholdsvis 3 eller 4 hvert år.

Suppleanter vælges ligeledes for 2 år ad gangen, dog således at de vælges 1 år forskudt. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, fortsætter vedkommende i den udtrådtes valgperiode.

Genvalg af bestyrelsen, suppleanter og revisorer kan finde sted.

Skriftlig afstemning kan kræves, såfremt mindst 1 medlem ønsker dette.

Skriftlig afstemning kan kræves, såfremt et flertal af bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte medlemmer ønsker dette.

Ved skriftlig afstemning kan man stemme på samme antal personer, som der skal vælges, henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant blandt de opstillede personer.

### § 6 7

Alle tidligere elever + personale samt tidligere personale har ret til medlemskab af foreningen

Alle tidligere elever samt nuværende og tidligere personale er valgbar.

Valgbarhed:

a) Valggruppe I -: Nuværende personale/tidligere personale.

Valggruppe I : Nuværende og tidligere personale.

Valggruppe II : Tidligere elever

b) I bestyrelsen skal der minimum være 1 og maksimalt 3 fra valggruppe I, resten vælges blandt valggruppe II, ialt 7 personer.

### § 7 8

Dagsorden ved generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt

### § 8 9

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

### § 9

Foreningen udgiver hvert år et årsskrift, hvori indvarsling til generalforsamlingen sker. Betaling for årsskriftet udgør det egentlige medlemskontingent. Desuden søger foreningen at afholde arrangementer for medlemmerne til konsolidering af foreningens drift.

### § 10

Indkaldelse til generalforsamling sker på elevforeningens hjemmeside samt i dag med offentliggørelsen af datoen for det kommende elevmøde. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden samt en oversigt over dem, der er på valg.

Der betales ikke kontingent, da foreningens økonomi dækkes af det beløb, der betales for deltagelse i det årlige elevmøde. Desuden søger foreningen at afholde medlemsarrangementer til konsolidering af foreningens drift.

### § 10 11

Bestyrelsen udpeger 2 medlemmer til Ringe Fri- og Efterskoles bestyrelse, jævnfør »Vedtægter for den selvejende institution Ringe Fri- og Efterskole« § 5, stk. 1. Dette sker umiddelbart inden enhver generalforsamling på den selvejende institution Ringe Fri- og Efterskole, hvorpå valg af bestyrelsesmedlemmer er på dagsordenen.

### § 11

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af medlemmerne eller et flertal af bestyrelsen med 2 måneders varsel.

### § 12

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis mindst 50 medlemmer indsender en motiveret dagsorden. Et flertal af bestyrelsen kan ligeledes indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelsen sker på foreningens hjemmeside med et varsel på mindst 2 må-

neder og skal indeholde den motiverede dagsorden.

### § 12 13

Såfremt foreningen må ophøre, skal en evt. formue tilfalde formål, som formodes at gavne Ringe Efterskoles virke.

### § 13

Vedtægtsændringer sker ved offentliggørelse i elevskriftet. Ændringer kan herefter komme til afstemning ved førstkomne ordinære og/eller ekstraordinære generalforsamling.

### § 14

Vedtægtsændringer skal offentliggøres på elevforeningens hjemmeside med mindst 2 måneders varsel. Ændringer kan herefter komme til afstemning ved den efterfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Ringe, den xx. maj 2017

ELEVFORENINGENS BESTYRELSE





# ÅRSREGNSKAB 2015

<b>DRIFTSINDTÆGTER:</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
1 års abonnement 90 kr.	12.210,00	9.220,00	3.330,00
5 års abonnement 320 kr.	0,00	320,00	28.120,00
10 års abonnement 500/580 kr.	0,00	0,00	0,00
Indgået ved elevmødet	39.835,00	43.730,00	37.085,00
Salg af elevskrifter	7.087,50	0,00	8.753,43
Diverse	0,00	0,00	0,00
Obl.rente og aktieudbytte	1.198,20	3.330,60	19.184,27
Renter på bankkonti	298,64	814,90	801,25
Øvrige indtægter	0,00	0,00	0,00
Reall. kursgevinst/-tab på obl.	0,00	0,00	-173,91
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>60.629,34</b>	<b>57.415,50</b>	<b>97.100,04</b>
<b>DRIFTSUDGIFTER:</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Trykning af elevskriftet	28.356,25	32.312,50	34.062,50
Hjemmeside	546,00	273,00	273,00
Andre udgifter ved elevmødet	8.881,00	20.819,94	15.063,35
REX holdet	3.000,00	2.500,00	0,00
Gaver og blomster	1.420,60	220,00	4.992,58
Gaver til skolen og/eller elever	0,00	8.000,00	0,00
Kontingent DGI	990,00	710,00	850,00
Kontorartikler mv.	1.496,36	324,56	1.080,72
Porto	36.532,90	0,00	14.440,20
Kørsel, bestyrelsen	2.392,00	500,00	800,00
Bestyrelsesmøder	7.191,34	5.396,60	0,00
Diverse	8.750,00	0,00	0,00
Diverse gebyrer	205,00	270,00	346,00
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>99.761,45</b>	<b>71.326,60</b>	<b>71.908,35</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-39.132,11</b>	<b>-13.911,10</b>	<b>25.191,69</b>

<b>AKTIVER</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Fynske Bank	130.659,26	169.791,37
Kassebeholdning	-	-
DI Nye Markeder obl. ult.kurs 112,70 - 1338 stk.	150.797,55	150.658,80
BI basis ult.kurs 401,10 - 23 stk.	9.225,30	9.041,30
GN St. Nord ult.kurs 125,30 - 419 stk.	52.500,70	56.481,20
Vestas ult.kurs 483,80 - 45 stk.	21.771,00	10.192,50
<b>Aktiver i alt</b>	<b>364.953,81</b>	<b>396.165,17</b>
<b>PASSIVER:</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Egenkapital ved årets begyndelse	396.165,17	400.248,47
Ikke reall. kursregl. obligationer	-	-48,66
Ikke reall. kursregl. aktier	7.598,00	3.653,90
Ikke reall. kursregl. investeringsforeninger	322,75	6.222,56
Årets driftsresultat	-39.132,11	-13.911,10
Egenkapital ved årets afslutning	364.953,81	396.165,17
<b>Passiver i alt</b>	<b>364.953,81</b>	<b>396.165,17</b>

## NYT FRA MEDLEMSKARTOTEKET

Det er svært, ikke at gentage sig selv det ene år efter det andet, men elevmødet var også i 2016 velbesøgt.

I alt var 364 gamle elever tilmeldt. Heraf var der 294 jubilarer, der alle var med til vores legendariske jubilæumsfrokost, der som sædvanlig, blev rost til skyerne – så stor ros til køkkenet, der aldrig har svigtet.

Det er også værd at nævne, at alle jubilæumsårgange fra 5 til 70 var repræsenteret. Det er ikke hvert år, det sker. Til aftenspisningen var vi ca. 300, der havde valgt at slutte af, med en gang aftensmad og masser af hyggelig snak.

De 364 tilmeldte er langt fra det rigtige deltagerantal, det tal repræsenterer faktisk kun »middagsbilletterne«, for i løbet af eftermiddagen kom der rigtig mange, der bare ville tilbringe en eftermiddag sammen med deres gamle kammerater og få nogle hyggelige timer og se gymnastikopvisningerne, der også i år fyldte tribunerne til bristepunktet.

Når elevholdet går på gulvet og fanerne bliver ført frem, er vi sikkert mange, der står, med en lille klump i halsen og tænker tilbage på dengang, vi var dem, der stod foran alle »de gamle«.

Selvom det, for mit vedkommende, snart er 50 år siden og elevmøderne dengang var meget mindre i antal deltagere, så var det alligevel en stor oplevelse, at vise »de gamle«, hvad vi havde øvet hele vinteren.

Dengang i 60'erne var gymnastikken ikke nær så rytmisk og showpræget som det, vi oplever i dag. Vi dyrkede den gamle gymnastikform, der bygger på Bukh-traditionen fra Ollerup Gymnastikhøjskole og var mindst lige så stolte af vores præstationer, som de nuværende elever er af deres.

De to former for gymnastik er meget forskellige i udtryk, men der er en rød tråd, der forbinder dengang og nu.

Pr. 1. december 2016 har elevforeningen 605 betalende medlemmer.

Yderligere information om elevforeningen finder du på vores hjemmeside [www.re-elev.dk](http://www.re-elev.dk)

Du ønskes en glædelig jul og et godt nytår og på gensyn til elevmødet i maj 2017, hvor jeg kan fejre mit 50 års skolejubilæum.

*Finn Jensen  
Årgang 1966-67*

**HUSK ELEVMØDET 2017**  
Ringe Efterskole  
lørdag den 20. maj 2017  
Indbydelser bliver sendt ud til alle medlemmer af elevforeningen.

## ELEVFORENINGENS BESTYRELSE

### Formand

Dorde B. Olsen – årgang 1997  
Tlf.: 26124523

### Kasserer

Jane Dam Christensen – årgang 1994  
Tlf.: 20603354

### Medlemsdatabasen

Finn Jensen – årgang 1967  
Tlf.: 30262201

### Bestyrelsesmedlemmer

Tine Laustsen – årgang 1993 + 1994  
Tlf.: 20300413

Carina Skou Jensen  
årgang 2009 + 2010  
Tlf.: 26818370

Joe Krongaard  
årgang 1991 + 1992 + 1993  
Tlf.: 29828367

### Lærerrepræsentant

Bente Mousten  
Tlf.: 20714419

### Suppleanter

Christine Elisabeth Søgaard  
årgang 2004

Mie Plaugborg Andersen  
årgang 2011

### Elevforeningens repræsentanter i skolens bestyrelse

Finn Jensen – årgang 1967

Michael B. Hansen – årgang 1997

### Redaktion af årsskrift

Bente Mousten

# ELEV MØDE



# SKOLENS PERSONALE

## LÆRERE

### Brian Lund:

Engelsk, dansk, Historie, slagbold

### Bente Mousten:

Viceforstander, dansk

### Carina Klevang:

Fysik, gymnastik, dans /rytme

### Christian D. Iversen:

Matematik, gymnastik, spring

### Dinne Fredslund Andersen:

engelsk, gymnastik, dans/rytme

### Finn Larsen:

Forstander, fortælling, guitar

### Gitte Elbæk:

Dansk, tysk, tekstil og design

### Jacob Jensen:

Matematik, geografi, fodbold

### Jens Erik Spejlsgaard:

Dansk, fodbold, spring, skolevejledning

### Johnnie Frederiksen:

Tysk, kor, musik

**Jørn Mathiesen:** Matematik, Fysik, tysk, træfag

**Lasse Nielsen:** Dansk, musik

### Lene Nielsen:

Engelsk, psykologi, kristendom, skolevejledning

### Mette Hessellund:

Dansk, musik og kor.

### Morten Petersen:

Matematik, fysik, spring, tons

**Palle Yde:** Matematik, spring, tons

### Rikke H. Christiansen:

Dansk, tysk, samfundsfag, yoga, kunst

### Simon Nissen:

Matematik, gymnastik, spring

### Trine Haugaard:

Dansk, engelsk, samfundsfag, hjemkundskab

## TIMELÆRERE

### Lise Ryttersgaard

### Frederik Bertelsen

### Rasmus Nielsen

## KONTOR

**Gitte Nielsen** forretningsfører

## KØKKEN / RENGØRING

**Merete Nielsen** køkkenleder

**Tove Bahnsen** køkken

**Ania Jensen** køkken

**Ann Berit Jensen** køkken

**Gitte Olsen** køkken

**Bente Christoffersen** rengøring

**Jytte Christiansen** rengøring

## PEDEL

**Svend Rasmussen**

**Hans Hansen**

**John G Jørgensen**

**Thyge Sylvest**

# ELEVHOLDET 2016-2017

Nikoline Lundberg Nielsen, Rønnebærvej 7, 5792 Årslev

Victor Schnedler, Kalhavevej 45, 7171 Uldum

Mads Carstensen, Bøgeparken 14, 5792 Årslev

Laura Jessen, Fabers Allé 58, 5300 Kerteminde

Laura Schwartz Møller, Åbyskovvej 78, 5881 Skårup Fyn

Bertram Illum Lindegren, Bøgebjergvej 4, 5592 Ejby

Anna Guldaager Egelund, Odensevej 26, 5471 Sønderød

Emma B. Lægdsgaard, Flintebakken 13, 5560 Aarup

Ida Elisabeth Rasmussen, Lykkeshøj 8, 5330 Munkebo

Mattias Munk Holm, Egevej 4, 5792 Årslev

Margith Ehlers Fisker, Ravngårdsvej 63, 7000 Fredericia

Bitten Berg Nielsen, Dalvænget 2, 5800 Nyborg

Mathilde Sofie Andersen, Solbjærget 23, 3460 Birkerød

Christian Dalsgaard, Solbakken 15, 5260 Odense S

Laura Alsølv Pedersen, Fåborgvej 46, 5620 Glamsbjerg

Vanessa Silvia Nielsen, Skovkroen 5 B, 5540 Ullerslev

Natasja Maj Hedegaard, Nelliikevej 7, 8500 Grenaa

Jonas Haakonsson, Klampenborgvej 52, 5700 Svendborg

Viktor Baaqøe Palmer, Højvang 83, 5270 Odense N

Anne-Katrine Risbjerg, Ahornvej 21, 6100 Haderslev

Freja Winton Jensen, Nørrebro 219, 5900 Rudkøbing

Alberte M. O. Houmann, Almisbakken 19 E, 8930 Randers NØ

Emil Lykke Hansen, Ved Kirken 11, 5210 Odense NV

Louise Lyngsø Thomsen, Svejagervej 11, 2900 Hellerup

Ida Marie Vindvad Gade, Hvingelvej 5, 6950 Ringkøbing

Rikke Spillemosse Pedersen, Kallehaven 13, 5700 Svendborg

Anna Cathrine Dorfelt, Kaplevej 47, 2830 Virum

Martha Duermin Johansen, Ellebyvej 11, 3700 Rønne

Christian Niegel, Forhåbningsholms Allé 26, 3.tv., 1904 Frederiksberg C

Malte Aslak Søholm, Lisesmindevej 36, 5230 Odense M

Olivia Andrea Grunnet, Endelavevej 9, 5500 Middelfart

Christopher Skjold Kühn, Langelinie 6 A, 5230 Odense M

Rosa Drescher, Agtrupvej 64, 6000 Kolding

Sara Holmbech, Gemalvej 11, 5771 Stenstrup

Hannah Kristine Holm, Lungstedløkken 18, 5250 Odense SV  
**Magnus Seerup Damkjær**, Lille Vibyvej 49, 5300 Kerteminde  
Frederikke Kaibinger, Bispeengen 96, 5270 Odense N  
Naja Scharling Renner, Nørregade 14, 5492 Vissenbjerg  
Stine Louise Agular, Stenbukvej 31, 4623, Lille Skensved  
Oliver Leonhard Villemoes, Ellipsen 24, 7000 Fredericia  
**Simon Høj Pedersen**, Odensevej 5 B, 1., 5700 Svendborg  
Lasse Vestergaard Jessen, Morelvænget 22, 5700 Svendborg  
Caroline Banke Holm, Jacob Hansens Vej 145, 3. th., 5260 Odense S  
Benjamin Fruerhøj, Åsumvej 423, 5240 Odense NØ  
Freja Norskov Larsen, Birkekær 35, 4532 Gislinge  
Josefine Østergaard, Fyrrevang 18, 5700 Svendborg  
Caroline Grue Knudsen, Lerchenfeldvej 253, 4400 Kalundborg  
Mathilde Heitmann, Sveibogen 2, 4140 **Borup**  
Agnes Asmussen, Kauslundevej 116, 5500 Middelfart  
Minna Finnemann Søberg, Ferritslevvej 33, 5800 Nyborg  
Sofie Borgkvist Franson, Klinteskoven 28, 6470 Sydals  
Amalie Hein Vester, Blåstjernen 2, 5220 **Odense SØ**  
Mia Breinholm Andersen, Grønvej 80, 5260 Odense S  
Marie Astrup Hansen, Engvej 20, 5230 Odense M  
Alexander Münster Madsen, Vænget 39, 3630 Jægerspris  
Rasmus Rosenberg Clausen, Heibergsvænget 21, 5700 Svendborg  
Christian Gariano Andersen, Pavegyden 10, 5771 Stenstrup  
Jacob Emil Poulsen, Pileurten 27, 5450 **Otterup**  
Louise Augustinus Holmlund, Provsteløkken 29 A, 5200 Odense V  
Signe Boje Bladt Kramer, Lunddalvej 53, 7000 Fredericia  
Laurids Langkjær Jensen, Axel Brahesvej 19, 5474 Veflinge  
Nicoline Stæhr Nøhr, Assensvej 180, 5250 Odense SV  
Lucas Bang-Jensen, Præstemærken 1, 5932 Humble  
Ronja Vreven Sørensen, Gamtoftevej 34, 5610 Assens  
Regin Risager Hesselbjerg, Aakjærvej 28, 8300 Odder  
Luna Lehrmann Krewald, Ramsømaglevej 6, 4621 Gadstrup  
Jeppe Benthin Sivertsen, Strandgårdsvej 10, 5450 Otterup  
Cecilie Lærke Damgaard, **Højrup Mosevej 4**, 5450 Otterup  
Emilie Lundberg Nielsen, Rønnebærvej 7, 5792 **Årslev**  
Mads Vikkelsø Holst, Allèparken 10, 5290 Marslev  
Nikolai Prip, Krengerupvej 4 A, 5690 Tommerup  
Viktor Bach Schøndorf, Sonnesvej 24, 5700 Svendborg  
Natascha Andersen, Rugvang 2, 5210 Odense NV  
Johanne Marie Bjerring, Harresøvej 4, 7300 Jelling  
Frederik Malthe Bang, Korup Tværvej 15, 5210 Odense NV  
Laura Roed Bonde, Buen 56, 5853 Ørbæk

Marie Lan Dalgaard, Danmarksvej 9, 5500 Middelfart  
Magnus Riising, **Omgangen 11**, 5900 Rudkøbing  
Maria Overgaard Christensen, Stjernevej 9, 3100 Hornbæk  
Mie Sofia Elers Salman, Ruthsvej 4, 2900 Hellerup  
Anna Louise, Lynge Byvej 11 B, 5900 Rudkøbing  
Ane Valling Veber, Rolf Krakes Vej 4, 5700 Svendborg  
Lærke Jonge, Lærkemærken 4, 3770 Allinge  
Cecilie Sander Friis, Smedevænget 5, 5230 Odense M  
Erik Vogn Hansen, Skovballevej 131, 5700 Svendborg  
**Julie Rosenbæk Rasmussen**, Havrevænget 2, 5762 Vester Skerninge  
Amalie Nicoline Van der, Pilehusene 134, 2600 Glostrup  
Mette Matthiesen, **Tårupbyvej 20**, 5800 **Nyborg**  
Victor M. H. Christensen, Rønnebærvej 100, 5792 **Årslev**  
Noah Samuel Waynert, Ørningevej 26, 4140 Borup  
Sebastian Duus Henriksen, Smedebjerg 15, 6400 Sønderborg  
Anna Thøstesen, Vestergade 62, 5492 **Vissenbjerg**  
**Tobias Rohde Nygaard**, Erholmvej 12, 5560 Aarup  
Kathrine Walz **Pedersen**, **Floravænget 2**, 5792 **Årslev**  
Rikke Iqlemose Paaske, Ærtevej 65, 5700 Svendborg  
Frederik Rasmus Jensen, Gudrun **Børresensvej 1**, 4070 Kirke Hyllinge  
Jannick Bertelsen, Klingstrupvænget 37, 2. tv., 5230 Odense M  
Mads Kvindebjerg Jensen, Grev Moltkesvej 4, 5700 Svendborg  
Jens Clausen, **Grønnegade 36**, 5762 Vester Skerninge  
Sofie Steen Petersen, Birkely 28, 3200 **Helsingø**  
Victor Krogh **Lindqvist**, Louisenlund 22, 5700 Svendborg  
Astrid Kaag Hansen, Gundestrupvej 2, 5762 Vester Skerninge  
Sara Sørensen, Havnemærken 4, 4480 Store Fuglede  
Kasper Krogh Lilholm, Tersløsevej 6, 4190 **Munke Bjergby**  
Laura Wistoft Særkjær, Søvertorpvej 4, 5900 Rudkøbing  
Daniel Blank, Drosselvej 6, 5471 Søndersø  
Mads Lund Hauerslev, Siøvænget 11, 5500 Middelfart  
Lærke Grace Bonnevie, Geddesøparken 41, 4220 Korsør  
Camilla Marie Astrup, Kåsvænget 4, 5500 Middelfart  
Jacob Madsen, Haarby  
Dagmar Elisa Folden, Skovsbovej 240, 5540 Ullerslev  
Nicoline **Mørkholm**, Fuglebakken 6, 5750 Ringe  
Rasmus Olsen, **Bjørnemosevej 106**, 5260 Odense S  
Camilla Wolk Hansen, Tranevænget 7, 5550 Langeskov  
Mads Kraft **Skafte**, Egelundvej 21, 5464 Brenderup Fyn  
Mikkel **Nørremose**, Margrethevej 15, 5000 **Odense C**  
Matilde **Abildgaard Pedersen**, Platanvej 85 K, 4684 Holmegaard  
Signe Skotte **Ryttov**, Kastanievej 5, 5500 Middelfart

Cille Sofie Hauskov Nielsen, Margrethes Allè 27, 5250 Odense SV

Matthias Bonde Vendelbo, Pæregrenen 5, 2. -3, 5220 Odense SØ

Julie Anna Dibbern-Brough, Møllevænget 17, 8700 Horsens

Mikkel Tønder Hauskov, Søbakkevej 14 A, 2840 Holte

Oliver Aagaard Hansen, Havnegade 32, st., 5900 Rudkøbing

Berthel Braae Kortegaard, Loddet 36, 7000 Fredericia

Kamilla Stylsvig Hansen, Kirkevej 26, 5471 Søndersø

Nanna Silje Rubæk, Nordre Frihavnsqade 17, 5.tv., 2100 København Ø

**Jonathan Jørgensen, Hermelin Løkken 38, 5210 Odense NV**

Andreas Gotholdt Jacobsen, Hvidegårdsparken 111, 2800 Kongens Lyngby

**Ida Marie Glissmann Jensen, Måre Byvej 21, 5800 Nyborg**

Sofie Juel Christensen, Bjerrebyvej 53, 5700 Svendborg

**Anno Dalgaard, Græshoppevænget 14, 5260 Odense S**

Karl Emil Tølbøll, Gåsetoftevej 33, 4400 Kalundborg

Mette Sørensen, Vandværksvej 19, 5953 Tranekær

Jakob Rønn Hansen, Øster Allè 1 A, 5500 Middelfart

**Mia Emilie Krigslund, Bredgade 9, 1.th., 5560 Aarup**

Ina Sofie Olsen, Præstevej 3, 3400 Hillerød

Kirstine Baqgesen Klitgaard, Hestehøjvej 108, 5260 Odense S

Emilie Mille Marie Struve, Strandgade 49, 5700 Svendborg

Kristoffer Struck, Øksendrupvej 28, 5800 Nyborg

Fie Brink, Vestergade 51 C, 2.th., 5000 Odense C

**Malte Pedersen, Hyttegårdsvej 10, 3200 Helsingø**

Josefine Schack

Jeppé Nygaard Mathisen, Assensvej 240, 5771 Stenstrup

Ella Emilia Waage Gugel, Auf Rubersberg 38, 54441 Wellen, Tyskland

Asbjørn Bøgh Christiansen, Kulepilevej 18, 5900 Rudkøbing

Max Ekmann, Bregningevej 16, 5700 Svendborg

