



ÅRSSKRIFT 2017
88. årgang - udgivet af elevforeningen

RINGE FRI- OG EFTERSKOLE

Rolighedsvej 25 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 13 68 · www.rfe.dk

MARK & STORM GRAFISK - TLF. 62 62 22 77

RINGE EFTERSKOLE
GYMNASTIK - MUSIK - FODBOLD

INDHOLDSFORTEGNELSE



Hilsen fra forstanderen	3
Hilsen fra skolens formand	5
Efterskolernes aften 2018	7
Skitur 2017	8
Fyns Gymnastik Bombardement 2017	10
Musiklinjen	14
Landsstævne	20
Linjeture	22
RE Camp	28
Cross Fit	29
Elevhold 2016-17	30
Musical 2017	32
Pigefodbold 2017	36
Aktiv weekend	37
Opvisningsplan i foråret 2018	38
Mysteriet om u-båden	40
Verdens bedste job	43
Skolens personale	45
Referat fra Elevforeningens Generalforsamling maj 2017	46
Vedtægt for Ringe Efterskoles Elevforening	47
Årsregnskab Elevforeningen	50
Nyt fra medlemskartoteket	52
Elevmødet 2018	54
Elevforeningens bestyrelse	54
Elevholdet 2017-2018	55

HILSEN TIL ÅRSSKRIFTETS LÆSERE FRA FORSTANDEREN

Lige pludselig er vi her igen! Lige om lidt er det december måned. Vi ser allerede masser af julepynt rundt omkring, og glæder os til december mange lys efter den sædvanlige lidt triste november. Dog blev november brudt på en dejlig måde, da vores elever netop har opført årets musical i 4 gode forestillinger. Eventyret »Snehvide« var en smule moderniseret og fyldt af en masse dejlig 90'ér musik og sang og på sædvanlig »Ringe-vis« også med en masse dans. Igen har elever og personale fået et meget seværdigt stykke sat sammen og der blev tildelt velfortjent ros fra alle sider. Og når vi præcist er her mellem november og december og musical'en stadig sidder i ørerne, er det også blevet tid til at skrive en lille hilsen til årsskriftet. Til januar 2018, er det 28 år siden, jeg startede på Ringe Fri- og Efterskole, og jeg har besluttet, at dette er mit sidste år på skolen. Bestyrelsen tilstræber at få ansat en ny forstander i løbet af foråret, så vedkommende kan lære skolen at kende og være helt klar til det nye elevhold til august måned. Og for at overbevise mig selv om, at det er en rigtig beslutning, må jeg minde mig om, at der er tale om næsten 28,5 år i jobbet og dermed også den forstander, der lige pt. har siddet længst i jobbet på landsplan. Jeg har jo altid lyst til »lige et år mere«, da jeg jo stadig synes, jeg

har verdens bedste job. Men omvendt er det også et godt tidspunkt at gå på, mens alt stort set fungerer optimalt: Eleverne gider stadig høre på mig og snakke med mig, medarbejderne har det godt og bliver i jobbet på Ringe i mange år, begge skoler er fyldt med elever, skolen er moderniseret fra A-Z og økonomien er god. Hvor blev al den tid lige af, må jeg spørge mig selv om? Men ved nærmere eftertanke er det 28 år fyldt ud med et hav af gode oplevelser og en dejlig fornemmelse af, at have brugt tiden rigtig godt. Samtidig føles det rigtig godt at have været med til en konstant vækst, forstået på den måde, at skolernes faciliteter er blevet konstant forbedret, samtidig med at vores værdigrundlag og pædagogiske praksis er blevet stadig tydeligere. Det samme kan vi heldigvis sige om vores elevrekruttering. I dag kan vi sige, at for begge skoler gælder, at vi har en historisk høj søgning. Det største »problem« er næsten ikke at lade sig friste til at optage flere elever. Men netop overskueligheden og det tætte fællesskab er jo det, som er medvirkende årsag til vores succes. Vi nyder en lille byggepause og mangler nu kun sidste etape på friskolen. Så er hele »hovedbygningen« i friskolen renoveret og moderniseret, så alle klasser er helt nye og opfylder alle ønsker

om lys og lyd og ventilation. Til August 2018 bygger vi sidste del færdig. Men vi pusler lidt med ombygning af fo-redragssal, samt yderligere tilkøb af jord. Forhåbentlig kan der fortælles mere om det i kommende årsskrifter.

Efter flere års succes med at holde julemøde i december med deltagelse af små 700 mennesker, må vi sige, at det er blevet en tradition på Ringe Efterskole. Og igen i år vil hallen blive pyntet op med gran og lys, eleverne vil underholde, der vil blive et lille sang-foredrag af Per Krøis Kjærsgaard (linedanser og Giv os lyset tilbage), og sidst, men ikke mindst, Luciaoptog med deltagelse af alle vores piger.

Efterfølgende vil der blive »julet« på Ringe ganske som vi plejer med teater-tur, dejlig julemiddag, dans om træet og på skolen, morgensang i kirken sidste dag og hjem på juleferie. Straks når vi kommer tilbage på skolen tager vi til Østrig – ned til Silvia og »Schöenes Aussicht«.☺

Som det forhåbentlig fremgår, så går det stadig godt i Ringe. Har I små søs-kende eller bekendte, der gerne vil på Ringe Efterskole, skal I bede dem om at være i god tid. Søgningen til skolen er som tidligere fortalt meget stor.

Igen i år har vi en stor del af efterskole-eleverne, som kender os lidt i forvejen, da de har været på skolen som mindre søskende, da storebror eller storesøs-ter gik her. For os er det dejligt bekræftende og et tegn på, at det har været godt for familien, da de større søskende gik her. Vi har som sagt i en lang år-række haft en del søskende på hvert elevhold, som regel mellem 30 og 40. Vi vedhæfter traditionen tro et billede, så kan man selv gætte på, hvem de er søskende til.

Med denne lille hilsen vil jeg ønske alle årsskriftets læsere en glædelig jul og et godt nytår.

Finn



HILSEN FRA SKOLENS FORMAND

Jeg synes julen og nytåret sniger sig ind på mig hvert år, og nu er det allerede tid til at skrive en hilsen til elevforeningens årsskrift igen. Jeg håber, I nyder årsskriftet og følger lidt med i, hvad der sker på jeres gamle skole.

Da jeg var ung var det ikke voldsomt mange af en årgang der kom på efterskole, og jeg har heller ikke selv været på efterskole. Mit tilhørsforhold til Ringe Fri- og Efterskole har grundigt overbevist mig om, at det giver børnene et godt afsæt i livet at komme på efterskole, og to af vores børn har indtil nu prøvet kræfter med efterskolelivet. De er ikke blevet skuffet, og det er jeg heller ikke.

Der er andre end mig, der er overbevist, og i de fleste tilfælde har det været en overbevisning, der har taget udgangspunkt i det vi ser og oplever med de unge mennesker. De er f.eks. mere målrettede, og har fået en større selvtilid, når de kommer hjem fra efterskole. Nu begynder der at komme undersøgelser, der også dokumenterer et efterskoleopholds værdi med facts:

- I sommeren 2017 startede det største antal elever på efterskole nogensinde nemlig 28842 – en stigning på 400 siden 2016.

- I 2015 undersøgte efterskoleforeningen, hvorfor forældre vælger efterskole til deres børn. 79 procent mener, at deres børn havde brug for et år, hvor de bliver afklaret til valg af ungdomsuddannelse. 72 procent af forældrene mener, at det vigtigste ved skoleformen er, at de unge lærer at tage ansvar for fællesskabet.
- Unge, der tager 10. klasse på efterskole, har 11 procent højere sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse end unge, der afslutter grundskolen med folkeskolens 9. klasse. Det viser en omfattende undersøgelse af ca. 1,4 millioner skoleelever, der har afsluttet grundskolen i årene 1995-2015.

Det er jo rart at ens fornemmelser også bliver bekræftet i undersøgelserne, og at de unge får bedre muligheder også uddannelsesmæssigt i deres videre færd, hvis de vælger et år på efterskole.

I foråret 2017 valgte friskoleleder Elsebet Suurballe at gå på pension med fratrædelse den 31. juli 2017 efter 27 års virke på friskolen, først som lærer og derefter som leder. Mange tak til Elsebet for det store arbejde hun har gjort, og for den måde hun har medvirket til, og sat sit præg på den gode

friskole vi har i dag. Samtidig et stort velkommen til vores nye leder på friskolen Morten Budde. Han kommer fra en stilling som forstander på Thorsgaard efterskole. Vi glæder os til at samarbejde med Morten om den videre udvikling af skolen.

Vores forstander Finn Larsen har også valgt at gå på pension den 31. marts 2018 efter mere end 28 år på posten. Finn har en stor fortjeneste i den gode skole vi har i dag, så vi har meget at takke Finn for – mere om det når Finn fratræder. Processen med at finde en ny forstander til

at træde i Finns sted er selvfølgelig gået i gang. Med to mangeårige ledere, der går på pension inden for et år, er det en spændende tid for skolen, de ansatte og bestyrelsen. Godt at vi har en skole i god drift med dygtige medarbejdere og med gode faciliteter, de nye ledere kan være med til at bygge videre på.

Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle årsskriftets læsere en glædelig jul og et godt nytår.

*Jens Baadegaard
Formand for bestyrelsen*



VIGTIGT
Åbent hus til Efterskolernes Aften
Onsdag d. 17. januar kl. 17.30-21.00

Efterskolernes Aften

Oplev efterskolemiljøet med spisning, gymnastikopvisning og musik. Information om undervisning, lejrture og skolens værdier.

Prøv springcentret eller deltag i danseworkshop. Tilmelding på tlf.: 62 62 13 68



**RINGE
EFTERSKOLE**

Gymnastik Musik Fodbold



SKITUR 2017



FYNS GYMNASTIK BOMBARDEMENT 2017



FYNS GYMNASTIK BOMBARDEMENT 2017



MUSIKLINJEN PÅ RE

Af Christian Gariano Andersen

Da jeg skulle skrive mig op på RE, var jeg meget i tvivl om musiklinjen var det rigtige valg for mig. Jeg var ikke selv en super erfaren musiker, og jeg var derfor meget nervøs for, om niveauet var for højt. Efter en lang samtale med en af de dygtige musiklærere skrev jeg mig på trods af nervøsiteten op.

Efter et par dage på efterskolen kom den første dag med musiklinjen. Alle var nervøse for at se, hvor gode folk nu var. Vi præsenterede os selv, og nervøsiteten faldt en smule, da vi hurtigt fandt ud af, at ikke alle var mestermusikere. Nogle havde spillet i mange år og nogen havde ikke spillet ret meget, hvilket er noget af det, jeg synes, er virkelig fedt ved musiklinjen. For nogen voksede interessen for musikken videre, og for nogen var det bare en rar ting at have i sin hverdag. Men fælles for os alle var, at vi arbejdede mod det samme mål: At have det sjovt og spille god musik.

Vi fik et helt specielt fællesskab på musiklinjen. Det, at vi var sammen om et fælles projekt, og at vi arbejdede på det flere gange om ugen, bragte os tæt sammen. Vi så hinanden vokse, og selvom soloen måske ikke sad lige i skabet den dag, eller stemmen knækkede, så støttede vi altid hinanden. Det vigtige var, at vi var sammen om at spille.

De utrolig dygtige lærere var altid klar til at hjælpe os og pressede os altid til at blive bedre. Men vi lærte også at kunne arbejde selv, stå på egne ben og ikke mindst arbejde sammen. Vi lærte, at der er meget mere i arbejdet som musiker end bare at stå på en scene og se smart ud.

De fedeste minder fra linjen var helt klart nogle af vores mange turnéer. De mange timers øvelse i musiklokalet gav pludselig mening, når vi kunne se, at folk blev glade, når vi spillede nogle af de mange sange fra vores repertoire.

På efterskolen voksede interessen for musikken meget for mig, de mange oplevelser med linjen har givet mig blod på tanden, og jeg ville ønske, jeg stadig kunne spille med linjen hver uge. Selvom jeg stadig vil spille musik fremover, ved jeg, at jeg ikke vil få de samme minder og oplevelser igen, som jeg fik med musiklinjen på RE.



POSTEN 2017

Af Minna Søberg Kristensen

Bussen summede af begejstring, fællessang og glæde, for vi skulle til at opleve det øjeblik, alle os på musiklinjen havde set frem til siden skolestart. Det var årets forestilling på Posten. I takt med, at vores evner som musikere og vores fællesskab voksede, var det lagt i kortene, at det ville blive et brag af en fest.

Vi tømte bussen i fællesskab, alt blev stillet op, og generalprøverne inden dagens program gik i gang. Vi var stjerner for en dag, og alt var super professionelt og blev styret af en lydmand, som fandt de helt rigtige frekvenser til lyd og lys, og alt blev indstillet nøje for at få det helt rigtige udtryk. Vi var fyldt af spænding og nervøsitet, men også fyldt af overvældelse over, at her havde nogle af Danmarks største musikere stået.

Vi spillede foran forskellige skoler fra Odense som opvarmning til om aftenen, hvor hele skolen, venner og familie skulle se os optræde med alt det, vi havde arbejdet på gennem året. Om eftermiddagen efter de to første koncerter og megen koncentration blev vi sluppet fri i Odense, hvor vi nød det gode vejr og de sidste spændingsfyldte timer, inden det store show om aftenen.

Vi blev kaldt ind og bedt om at gå bag scenen, fordi publikum begyndte så småt at komme. Hele salen sidrede under vores optræden, og dette udløste intet mindre end intense klapsalver efter hvert nummer og til slut efter forestillingens ende. Det var en fantastisk oplevelse, og selvom der var tryk på, gjorde folk deres bedste og oplevelsen blev noget, vi sent vil glemme.



MUSIKLINJEN PÅ RE



LANDSSTÆVNE I ÅLBORG

Elevholdet 16/17 var så heldige, at de havde muligheden for at forlænge deres efterskoleophold med en ekstra uge efter den almindelige skoleafslutning i juni 2017, for netop 2017 var landsstævne år.

Vi havde en fantastisk uge med de 120 elever, som valgte at deltage i DGI's landsstævne i Ålborg fra den 26. juni til 2. juli. Eleverne deltog på Efterskoleholdet, som er Efterskoleforeningens fælles gymnastikhold med elever fra 61 forskellige efterskoler med i alt 6.700

elever. Her kunne man virkelig tale om at være en del af noget større.

Der var træninger med lange dage for at få det fælles opvisningsprogram til at hænge sammen, og derudover deltog vores elever også i fodboldturnering eller workshops i spring og dans. Det hele blev taget med et fantastisk gå på mod og højt humør. Tak for en dejlig oplevelse – Vi ses til landsstævne i Svendborg 2021.

Med ønsket om en glædelig jul fra Bente.



LINJETURE – 3 DEJLIGE DAGE I OKTOBER

Af Rikke Christiansen

Endnu en flok skønne elever har indtaget skolen, og året er godt i gang. Arrangementer, som år efter år skaber venskaber, gode oplevelser og glæde, er sat på årsplanen. Arrangementer, som byder på mange traditioner. Men i år var der i oktober sat et nyt arrangement på planen. Linjeture. 3 dage i starten af efterårsmåned, som skulle foregå ud af huset, i mindre grupper end den store tur til Østrig i januar. Skolens 4 linjer skulle hver især på en tur, der dels kunne ryste gruppen sammen, dels lære noget om linjernes temaer; musik, dans, fodbold og spring. Linjefaglærere havde lagt hovederne i blød for at planlægge ture for eleverne,

og der var flere ideer på bordet, end der var tid til, så der måtte prioriteres og netværk og gode kontakter blev taget i brug. Men på Ringe Efterskole skal man jo ikke nødvendigvis vælge en linje. Man kan også vælge mange valgfag. Derfor var der også planlagt en tur med disse elever, planlagt af lærere, der til dagligt varetager de kreative fag.

5 flotte ture løb af stablen og eleverne kom hjem, rystet sammen på kryds og tværs af klasser og boområder. Oplevelserne havde været mange og der blev udvekslet masser af gode historier ved hjemkomsten. Repræsentanter fra hver af de 5 ture har her beskrevet lidt af det, de har oplevet de 3 dage i oktober.

SPRINGLINJEN – UDFORDRINGER PÅ SKOLESKEMAET

Af Maja Skriver Vesterlund

Da jeg var på linjefagturen med springlinjen var temaet grænser, og modet til at overskride disse. Alle havde deres udfordringer på turen, og alle overkom dem sammen med de andre. For nogle var det sværeste turen fra efterskolen til Ollerup Højskole. En 25 km lang cykeltur i konstant regnvej, gennem det fynske, bakkede landskab. Da vi ankom,

evaluerede vi lidt, og kom frem til, at vi faktisk havde klaget mest over at vi skulle cykle så langt, selv inden turen var begyndt, og at det jo egentlig ikke havde været så slemt som vi havde gruet for.

I pauserne undervejs fik vi snakket meget, noget der ikke altid er helt så meget

tid til i springtimerne til hverdag. På den måde fik vi styrket den fællesskabsfølelse som enhver, der har taget et år på efterskole kender til, og dannet en masse nye og tættere venskaber, med dem, man ikke altid lige går og snakker med dagligt.

Udover udfordringer og grænser, var fællesskab også et stort fokuspunkt hele turen igennem. Det var især vigtigt, da vi skulle rundt på en forhindrebaner med bind for øjnene ført frem af to af de andre. Denne øvelse krævede virkelig meget, at vi havde tillid til hinanden, og at man stolede nok på de andre til at vide, at de ville passe på én, så man ikke slog sig. Om aftenen sad vi sammen ude i fællesarealerne og snakkede om stort og småt, spiste lidt kage, eller købte slik i shoppen.

Vi fik lov at prøve mange ting af på Ollerup. Danmarks ældste indendørs svømmehal blev, sammen med saunaen ved siden af, udnyttet flittigt hver gang, der var mulighed for det. Vi havde et par timer i parkourcenteret, hvor



vi fik lidt grundviden, og blev derefter sluppet løs for selv at finde ud af, hvad man kunne lave af sjove ting derinde.

Vi spiste sammen med højskoleeleverne og var også med til to af deres morgensamlinger. Den ene morgensamling gjorde stort indtryk på mig den ene dag, hvor der blev snakket om at prøve noget nyt, og gøre noget, man måske ikke er helt tryk ved – hvilket jo var hele temaet for vores tur.

Linjeturen med springlinjen var kort sagt tre gode dage hvor vi dansede, svømmede, sprang, hyggede, brød grænser, og dannede venskaber.

MUSIKLINJEN – VORES TUR TIL HAMBURG

Af Emilie Ørts Hanseen, Olivia Müller-Nielsen og Marie Landgrebe

Musiklinjens tur til Hamburg startede ud med at vi kørte i bus, med fodboldlinjen, mod Tyskland. Busturen bød på sang, musik og hygge. Da vi ankom tog vi på hostel og blev delt ind på værel-

ser. Efter vores check-in fik rundvisning på det flotte koncerthus, Elbphilharmonie. Efter en lækker aftensmad på vores hostel, tog vi på det berømte Hard Rock Cafe og hørte lækker musik. Næste dag

tog vi på havnerundfart i Hamburg, og så den smukke by fra havet. Efter det fik vi noget tid til at undersøge byen nærmere. Om eftermiddagen fik vi en musikalsk Beatlestur, af en Beatles fan som spillede ukulele. Vi var rundt i området, hvor the Beatles startede deres karriere. Om aftenen samles vi alle for at spille

på hostels »Open stage«, det var nogle rigtig hyggelige timer, hvor vi i vores hold skiftes til at optræde for hinanden og de andre gæster. Turen hjem gik noget mere stille for sig, da vi alle fik nogle timers søvn, inden vi nåede Haderslev, hvor vi skulle have fodbold-drengene med hjem igen.

LINJETUR MED MASSER AF FODBOLD!

Af Sebastian Brandt

Vores linjetur med fodboldholdet var en kæmpe succes. Allerede fra start på Agerskov Efterskole, som ligger i Sønderjylland, følte vi os godt tilpas. Vi følte det hele var planlagt med omtanke og vi havde en fornemmelse af at være velkomne. På førstedagen spillede vi vores første kamp mod Agerskov Efterskole, som ender 1-4 til RE. Efter kampen var der et træningspas, på deres helt nye kunstgræs anlæg. Aftenen gik med en tur i svømmehallen,

og lidt hygge i deres springcenter. Morgen efter kørte vi hurtigt videre. Destinationen var Haderslev. I Haderslev stod den bl.a. Se Sønderjyskes superlige træne, se U17 landskamp på Haderslev Stadion, to træningspas i et indendørs kunstgræscenter og A-landskamp på storskærm.

På 3. dagen havde vi en kamp mod Vejen Efterskole, hvor vi vinder 1-5. Efter kampen stod den bare på en lang, og afslappende, bustur hjem til RE.



DANSELINJEN I KØBENHAVN

Af Julie Brendstrup Joensen

Kl. 6.30 onsdag morgen, var det tid til morgenmad. Dejlig efterskolemorgenmad, som vi jo kender det. Togturen til København var opdelt. Meget opdelt faktisk. Vi fordelte os på de forskellige firmaplads og sad sammen med dem, vi egentligt altid plejede at snakke meget med. Altså i grupper. De samme grupper. Hyggeligt var det. Virkelig meget endda.

Vi ankom til Danhostel tæt ved bryggen. Udsigt over Tivoli. Udsigt over Rådhuspladsen. Udsigt over København. Det var virkelig flot. Vi skulle inddeles i de tre værelser. Sammen med nogen, vi ikke plejede at snakke så meget med. Er du gal, nogle gode snakke man fik ud af det. Nye venskaber, grin og snakke.

Tre forskellige dansestudier var vi på. De var virkelig dygtige. Især dem på Co-

penhagen Dance Space, der dansede i stillletter. Respekt, siger jeg bare. Det måtte man give dem. – At de var virkelige gode. Det var både mega grineren, vildt hyggeligt, og ikke mindst utroligt lærerigt at se de forskellige dansestudier. Alle de koreografier vi lærte, årrrh de var virkelig fede. Vi fik prøvet lidt af hvert. Nogle forskellige dansegenre og sådan. Det var bare så fedt altså.

Samtidig med alt det dans, og alt der var planlagt på turen, fik vi dejlig masse fritid. Først var vi i svømmehallen. Hyggeligt var det altså. Efterfølgende fik vi lov til at slentre i Københavns gader. På strøget. Elsker virkelig København.

Begge aftener var vi ude at spise. »Rish Rash« den ene dag. Lækker vegetarmad. Havde faktisk aldrig smagt ve-



getarmad før, og vi fandt først ud af, at det var vegetarmad, efter vi havde sid-det og sagt »årh, hvor er det lækkert«. »Shit det smager godt man«. »Ih, nogle lækre salater«.

Dagen efter var vi på »Dalle Valle«. Det var virkelig hyggeligt. Altså det var virkelig den aften, hvor vi sad og snak-kede på kryds og tværs, og hvor vi først rigtigt begyndte at snakke med nogen, vi ikke havde snakket så meget med. Søde mennesker, helt bundtet.

»Dalle Valle« laver god mad. Det kan vi vist ikke komme uden om. Savner allerede den helt vildt gode stemning, der var. Dejligt varmt derinde, indtil vi kom ud, og det gik op for os, vi skulle gå mange kilometer for at komme hjem. Det havde vi da fuldstændig glemt alt om, da vi sad og hyggede os.

Koldt var det, men vi sang det væk. Årh, det var hyggeligt altså. Alle de fælles-sange i lyse og mørke toner, vi gik og

sang. Savner den stemning på vejen hjem. Vi glemte næsten alt om, at det var koldt. Pludselig var vi hjemme, og hold nu op, hvor vi bare hyggede os. På vores værelse, nr. 1001, blev der skruet godt og grundigt op for mpp, og så kørte vi ellers bare derud af. Ejjjj, savner det virkelig. Det var den hyggeligste tur.

Hjemrejsen var sørgelig. Man glædede sig til at komme hjem, men mest fordi man vidste, at det der stod foran en, var en dejlig afslappende weekend. En-ten på efterskolen eller derhjemme. I mit tilfælde på efterskolen.

Hjemturen var stik modsat turen på vej til København. Kiggede man rundt, kunne man slet ikke spotte de samme grupper af piger. Vi havde nemlig blan-det os og var blevet godt og grundigt rystet sammen. Både i forhold til dan-sen og det sociale. Kunne ikke ønske mig en bedre linjefagstur. Og har fået en masse lærerigt, nyt og brugbart med hjem. Og så selvfølgelig nye venskaber.



VALGFAGSTUR TIL SØNDERJYLLAND 2017

Af Johanne Mejdal

Oktober måned kom hurtigt, og her skulle vi på en spændende lejr tur til Als. Det var stadig nyt at være på efter-skole, og jeg tror, at det for alle havde været en kæmpe udfordring at tilpasse sig de nye omgivelser, og nu skulle vi så ud af de efterhånden trygge rammer, på en kortvarig udflugt. Det var hårdt at komme afsted, fordi det var nogle nye mennesker, man måske ikke lige havde fået snakket med endnu.

Heldigvis havde vi et stramt program, der varede fra tidlig morgen til sen af-ten. På turen fik vi snakket med mange nye, og jeg følte personligt at det var et kæmpe vendepunkt for fællesska-bet. Her kom vi rigtig ud af huset, dog ikke særlig langt væk hvilket var et plus, og oplevede en masse sammen, som skabte os så mange forskellige kontak-

ter. Det var en god måde at få os rystet sammen på de forskellige linjer.

Programmet var også spækket med for-skellige former for kreative aktiviteter, der gjorde, at vi var beskæftiget hele tiden. Vi stod bl.a. op kl. 5 alle sammen, for at tage ud og fange østers i Vesterhavet, hvor-efter vi tog videre til Højer og besøgte en designefterskole. Til slut slog vi også et smut over grænsen. Alle de spændende fælles aktiviteter, som vi både kunne gri-ne over sammen, men også koncentrere os omkring, styrkede de spæde venska-ber vi blot havde startet.

For mit eget vedkommende, styrkede turen også mit selvværd, da jeg fandt ud af, at jeg godt kunne tage på tur med folk, jeg kun havde kendt i 2 måneder, og stadig have en dejlig tur, hvor jeg ovenikøbet lærte så meget om mig selv.



RE-CAMP

Hvis du kender nogen, der går i 5. til 8. klasse, så er der et super tilbud i efterårsferien 2018.

Tilmeldingen åbner via skolens hjemmeside i januar 2018.

RE-camp på Ringe Efterskole i efterårsferien. Mandag den 15. oktober til onsdag den 17. oktober 2018

Har du lyst til at opleve hvordan det er, at gå på efterskole?

Kan du lide at springe, danse/lave rytmisk gymnastik eller spille fodbold? Er du mellem 10 og 14 år? Så meld dig til på RE-Camp i efterårsferien 2018. Det foregår mandag, tirsdag og onsdag uge 42.

Ringe Efterskole står klar med friske og dygtige instruktører, der alle har tilknytning til skolen (lærere, tidligere lærere og tidligere elever), der vil sørge for, at »Campisterne« får tre dejlige dage, med fuld tryk på og masser af sjove oplevelser.

Du kan vælge mellem spring og dans/rytme og så er der mange valgfag du kan prøve f.eks.: slagbold/ketchersport, fodbold, kreativt værksted eller spring/dans/rytme og andre sjove efterskoleaktiviteter.

På campens sidste dag, er forældre og andre interesserede inviteret til afslutningsshow, hvor børnene viser uddrag af, hvad de har lavet i løbet af dagene. Skolen er vært for en kop kaffe/kage i den anledning.

Ringe Efterskole glæder sig til at se dig!





RINGE FRI- OG EFTERSKOLE
2016 - 2017



MUSICAL 2017
SNEHVIDE



SNEHVIDE

- EN MUSICAL

“SNEHVIDE - DET LYDER FORTRYLLENDE”



FORTRYLLENDE, FORVANDLENDE
OG FORFØRENDE FORTÆLLING



FABELAGTIG, FRYGTLØS OG
FANTASIFULD



RINGE
EFTERSKOLE

MUSICAL 2017 SNEHVIDE



PIGEFODBOLD 2017

Af Johanne Mejdal

Fodbold har altid været et frirum for mig, og derfor var det også vigtigt for mig at vælge en efterskole, der i hvert fald kunne tilbyde noget fodbold. I starten var jeg bekymret for, om 1 gang om ugen var nok, det viste sig at passe fint. Jeg kunne godt tænke mig en time eller to ekstra, som på en pigefodboldlinje, men jeg forstår også godt, at det er vi ikke nok fodboldpiger til.

På valgfaget er der både piger, der har spillet fodbold før, og nogle, der aldrig har rørt en bold før. Vigtigst for alle er, at vi gør vores bedste og kæmper for det, og det kan jeg mærke, at all gør. Når alle byder ind og yder en koncentreret indsats, går man fra træning/kamp med en god fornemmelse, og det er noget, jeg har savnet på mit

gamle fodboldhold. Jeg nyder at have fodbold i min hverdag, da det giver mig overskud at kunne lave noget jeg elsker.

Træningen har været tilpasset niveauet, som har været meget varieret, på en sådan måde, at alle bliver udfordret. Nogle mere end andre. Som en øvet spiller, er det nogle gange at man oplever nogle nemme øvelser, da alle jo skal kunne være med. Efter min egen mening, afgør man selv udbyttet af træningen, hvis blot man øger intensiteten, i stedet for at vælge den nemme løsning og gøre noget halvt. På den måde har jeg også kunnet udvikle mig som fodboldspiller. Jeg ser frem til hver træning, og elsker det når træningen står på.



OPVISNINGSPLAN FORÅR 2018

Så er planen for elevholdets og REX-holdets gymnastikopvisninger ved at være på plads. Vi glæder os som sædvanligt til at komme ud i forskellige hal-

ler og vise hvad både elevholdet og REX-holdet kan. Vi håber at se mange kendte ansigter på lægterne.

REX-holdet 2017-2018



Dag	Dato	Arrangement	Sted	Bemærkninger
Onsdag	17. jan.	Efterskolernes Aften	RE-hallen	
Søndag	4. feb.	Forældredag	RE-hallen	
Lørdag	3. feb.	RE-dag Opvisning med inviterede hold	RE-hallen	Rex og elevhold
Søndag	25. feb.	DGI opvisning i Søndersø	Søndersø- hallerne	Elevhold
Lørdag	3. marts	DGI opvisning i Svendborg	Svendborg Idrætscenter	Rex og elevhold
Søndag	4. marts	Opvisning Sjælland	Kalundborg	Rex og elevhold
Søndag	4. marts	Gymnastikforening KIF Efterskoleopvisningsdag	Lillebæltshallerne	Elevhold
Lørdag	10. marts	DGI opvisning i Paarup	Paaruphallen	REX og Elvhold
Søndag	11. marts	DGI opvisning i Haderslev	Haderslev Idrætscenter	REX og Elevhold
Søndag	11. marts	DGI opvisning i Vejen	Vejen Idrætscenter	REX og elevhold
Søndag	18. marts	1. hovedkreds Midtfyn	Midt fyns fritids- center Ringe	Elevhold møder ind kl. 16
Onsdag	21. marts	Ringe Friskoles opvisningsaften	RE-hallen	Elevhold
Lørdag	24. marts	DGI opvisning Assens DGI i Lillebæltshallerne Jubilæums opv. i Haarby	Assens Arena Lillebæltshallerne Haarby Gymnastik- forenings 100 års Jubilæum	Elevhold
Søndag	25. marts	DGI opvisning Vissenbjerg	Vissenbjerg Kultur- og Idrætscenter	Elevhold
Søndag	8. april	Fyns Gymnastik Bombardement kl. 15 og kl. 19	Arena Fyn Odense	Rex og elevhold
Fredag	13. april	Opvisning i GFH	Lillebæltshallerne	Elevhold
Fredag	20. april	Kommende elever	RE-hallen	Elevhold
Torsdag	26. april	Giersingdagen – Idrætsdag m. opvisning	RE-hallen	Elevhold
Lørdag	26. maj	RE elevmøde	RE-hallen	Rex og elevhold
Søndag	27. maj	Bedsteforældredag	RE-hallen	Elevhold
Fredag	29. juni	Skoleafslutning	RE-hallen	Elevhold

TANKER OMKRING UBÅDS-MYSTERIET

Danskeleverne i 10. A har læst og analyseret et par artikler vedr. sagen om Peter Madsen og hans ubåd og mysteriet om, hvad der er sket med journalisten, Kim Wahl, inden hendes død.

Er der sket et hædeligt uheld, er der unaturlige kræfter på spil, er det mord, har havets uhyre spillet ind og bidt arme og ben af Kims krop..... ??? Fantasien sættes i spil, - her kan du læse en meget spændende novelle, som Matti har skrevet. God læselyst!

Jeg ønsker alle læsere en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår!

*Kærlig hilsen
Gitte Elbæk*

UBÅDEN

Skrevet af Matti, september 2017

Han vidste ikke rigtig, hvad han skulle sige. Hvad han kunne sige? De stod alle tre, Kim, fotografen og han selv, i stilhed. Der var en lettere akavet stemning. Ingen vidste, hvad de skulle tale om. I et øjeblik tænkte Peter over, hvorfor han egentlig havde en fotograf og en journalist med på sin elskede Nautilus. Det kunne have været lige så hyggeligt at sejle alene. Måske endda hyggeligere. Det var meningen, at journalisten skulle interviewe ham, men hun begyndte ikke rigtig. Der var bare stille. Fotografen tog lidt billeder hist og her af ting, han fandt interessante. Det irriterede Peter en smule. Han havde ikke

givet ham lov. Ikke så vidt han kunne huske. Han tog en dyb indånding. »Jeg går lige op og tager noget luft«. De nikkede bekræftende. De havde muligvis også sagt noget, men det var så lavt, at han ikke kunne høre det. Han lyttede alligevel heller ikke rigtig efter.

Han klatrede op i tårnet og kikkede ud. En fiskekutter sejlede forbi næsten lige ved siden af. Passagererne, et par mænd, vinkede og så glade ud for pludselig at møde en ubåd, så han valgte at gøre det samme. Som en slags glædesspejl. Kort efter kom Kim også op i tårnet. Hun gjorde præcis det

samme som alle de andre. Sikkert af den samme grund. Det føltes bare som det rigtige at gøre. Hun smilede endda også til Peter. Han gengældte smilet. Han mente det også, det var ikke bare et falsk smil. Han blev selv i godt humør af al den glæde, der nu var omkring ham. Kim rykkede hovedet tættere på hans for at viske noget. »Det er da en meget hyggelig ubåd, du har her«. Hun gjorde sit bedste for at det lød dansk, men man kunne stadig høre den svenske accent. Han smågrinede og svarede: »Jo, tak«. Han kunne se på hendes øjne, at hun havde mere at sige. »Ham fotografen virker lidt mystisk, synes du ikke«. Hun havde rykket sig lidt væk for at se ud over havet. Vinden blæste mellem dem, så han havde svært ved at høre hende. »Hvad?!« Han rykkede sig tættere på. Jeg siger: »Synes du ikke fotografen virker lidt mystisk!« Han tænkte lidt over det. Jo, det var faktisk rigtig nok. Han virkede en smule skræmmende at være i rum med. Der var et eller andet med ham. Han kunne ikke helt forklare det. »Jo, det er faktisk rigtigt«. De delte et ansigt af mystik, men tænkte ellers ikke mere over det. »Skal vi ikke gå i gang med interviewet?«

Efter interviewet snakkede de om lidt af hvert. Vejret, hobbyer, alt muligt. Kim og Peter gjorde i hvert fald. Fotografen stod bare stille i hjørnet og tog engang imellem nogle få billeder af ubåden. Det øgede bare deres mistanke. Langsomt gled de ind i den samme ulidelige stilhed, som havde været der, da de startede. Det var lige meget, hvor meget de prøvede,

de kunne ikke undgå den. Den fløj ind over dem som morgendisens over havet. Den kvalte hver eneste produktive tanke i rummet.

Pludselig virkede Kim nærmest manisk og rædselsslagen. »Hvor er fotografen?« Han havde ikke tænkt over det før nu, men han havde egentlig ikke set fotografen i noget tid. Han var nærmest forsvundet ud i den blå luft. En mistænksomhed spredte sig nu i hans hoved. Han brød sig ikke om ikke at vide, hvor fotografen var. Det var foruroligende. Han så rundt. Fotografen var væk. De så på hinanden, begge med en uro brændende som flammer i deres øjne. Uroen i Kims øjne skiftede pludseligt til noget langt værre. Angst. Han skulle til at spørge, hvad der var galt, men opdagede refleksionen i hendes øjne. En stump genstand, et jernrør, der løftede sig over jorden, og som med høj fart fløj nedad. »Pas på!« Selv hvis hun havde råbt det noget før, havde det været for sent. Alting blev sort, lige som hans krop ramte jorden med et brag.

Peter åbnede øjnene. Alle farverne i rummet vendte langsomt tilbage. Ikke at der var særlig mange farver i ubåden. Peter rejste sig op. Hans hoved gjorde ondt ad helvede til. Han kunne i starten ikke huske noget, men så kom det pludselig til ham. Slaget, advarslen, det hele. Han løb med vilde øjne rundt i ubåden for at finde de andre. »KIIM!!!!« Det eneste, han kunne tænke på var at få hende i sikkerhed. Han opdagede noget, der glimtede i ubådens golde lys. Det var mest på gulvet, men en

smule løb også ned ad væggen. Hans øjne blev langsomt dobbelt så store, da det gik op for ham, hvad det var. Blod. Friskt blod. Panikken ramte ham som en mur. Han tog den ene hånd op for munden. En stemme i hans hoved prøvede at overbevise ham om, at det umuligt kunne være blod, men han havde svært ved at tro på det. Han tog en finger ned i væsken for at forsikre sig. Der var ingen tvivl. Det kunne ikke være andet. Det dryppede ned af hans finger i små tykke dråber. Der var heller ingen tvivl om, hvis det var. Han begyndte straks at råbe videre. »KIIIMM!!« Igen og igen. Der var ingen svar, men der var noget andet.

En lyd. En lyd af rindende vand. Hvis han ikke allerede var gået i panik, så gjorde han det nu. Han løb forvildet rundt i en søgen efter årsagen til lyden.

Der gik ikke lang tid, før han fandt den. Der var et hul i et stort rør, så vandet bare strømmede ind. Det var blevet smadret. Saboteret. Der ville ikke gå lang tid før, at ubåden ville ligge på havets bund. Han tænkte ved sig selv, hvad han skulle gøre. Han havde ingen anelse. Han skyndte sig op gennem tårnet og kikkede rundt. En båd kom sejlede lige ved siden af ubåden. En enkel tanke poppede op i hans hoved. En tanke, der skræmte ham, men som samtidig virkede som den eneste rigtige løsning. Han måtte svømme over til båden, og lade ubåden synke. Det ville være hans eneste redning. Fotografens smilende ansigt viste sig for hans øjne. Han var nær faldet i vandet af ren skræk. Han kunne mærke, at det her ikke ville ende godt. Han ville få al skylden. Hvem ville tro på, at det var en sølle fotograf, der havde gjort det?...



VERDENS BEDSTE JOB

af Rikke Christiansen

I skrivende stund er 10. klasses-eleverne i gang med at lave deres OSO-opgave, obligatorisk selvvalgt opgave. De skal skrive en opgave om, hvad de skal med deres liv.... Let for nogen, virkelig svært for andre. I opgaven skal de arbejde med, hvilken uddannelse de kunne tænke sig at tage og hvilket erhverv, de kan se sig selv i, som voksne. Der er mange bud på en fremtid og mange bliver meget klogere på sig selv, mens de laver denne opgave.

Flere gange kommer spørgsmålene så til os lærere; har du altid villet være lærer? Har du arbejdet i en folkeskole? Er du blevet det, du troede? Er svarene fra mig er; det tror jeg, nej og tjaaaa....

Om jeg altid har villet være lærer. Måske ikke bevidst. Men jeg var ikke så gammel, da jeg husker, at jeg underviste min et år yngre kusine i gymnastik (kunne ikke få min storesøster til at gøre, som jeg sagde!!!). Jeg var 15 år da jeg første gang underviste på et gymnastikhold, og siden er lysten til at undervise bestemt ikke blevet mindre.

Min mor sagde tit, at hun ikke blev for-bavset, da jeg som 25 årig (!!!) søgte ind på seminarier efter 6 »fjumreår«. Jeg havde været på højskole og efterfølgende underviste og dyrkede jeg rigtig meget gymnastik, mens jeg arbejdede i en børnehave, fordi det var sjovt

og lærerigt og fordi pengene heller ikke hang på træerne dengang. Hun havde set det komme, selvom jeg selv var i overvejselsesfasen i mange år. Jeg kunne jo lide frivilligt arbejde, planlægning, arbejde med unge mennesker, gymnastik, at undervise.... men hvilket erhverv indeholder alt dette? Det var jeg længe om at finde ud af.

Min debut som efterskolelærer kom samtidig med studiestart, dog ikke på fuld tid (altså efterskolearbejdet), og jeg havde ikke været efterskolelærer ret lang tid, (ca. 5 minutter) før jeg vidste, at jeg var på min rette hylde. Og jeg har været i efterskoleverdenen siden, lidt mere end 20 år.

På et tidspunkt lavede jeg en afstikker og var et år bevægelsesunderviser for ældre i Svendborg Kommune og et år som underviser på SOSU-Fyn. To lærerige år, fyldt med skønne mennesker. Og ja, jeg har da også overvejet at prøve at arbejde i folkeskolen... men det er ligesom om, det ikke trækker så meget, når jeg nu ved, hvad det vil sige, at være efterskolelærer.

For det ER det bedste job i verden, i hvert fald for mig. Også når man for 23. gang står med en flok »umulige«, nye elever i august, med udsigten til hårdt arbejde, for at gøre dem »mulige«. Jeg kan jo stadig nive mig selv i armen, når jeg sidder og spiser med en skøn flok

teenagerne, hvis hjerner er under ombygning, mens vores samtale er lige så givende for mig, som jeg håber at den er for dem. Tænk, at det er mit arbejde. Heldige mig.

Om jeg skal være efterskolelærer til jeg går på pension, tjå, det bliver vel inden jeg fylder 80, så det er svært at sige. Men når eleverne spørger, om jeg er blevet til det, jeg troede jeg skulle være, når jeg blev voksen, må jeg sige; tjaaa.

Jeg vidste jo godt, hvad der gjorde mig glad, som ung. Men jeg måtte jo »fjurre« lidt, inden jeg fandt ud af, hvad jeg ville bruge mit liv på. Til gengæld valgte jeg rigtigt første gang.

Jeg håber for alle de unge mennesker, der i denne tid skriver OSO-opgave og laver planer for deres fremtid, at de følger deres hjerner i deres valg. Hverdagen er bare så meget mere rar, når man arbejder med det, der gør en glad.



SKOLENS PERSONALE

LÆRERE

Brian Lund:

Engelsk, dansk, Historie, slagbold

Bente Mousten:

Viceforstander, dansk

Carina Klevang:

Fysik, gymnastik, dans /rytme

Finn Larsen:

Forstander, fortælling, guitar, golf, sangtimer

Gitte Elbæk:

Dansk, tysk, tekstil og design

Jacob Jensen:

Matematik, geografi, fodbold

Jens Erik Spejlsgaard:

Dansk, fodbold, spring, skolevejledning

Jesper Brandt:

Matematik, gymnastik, springlinje, spring

Johnnie Frederiksen:

Tysk, kor, musik

Jørn Mathiesen:

Fysik, matematik, tysk, træfag

Lasse Nielsen:

Dansk, musiklinje, musikvalgfag

Lene Nielsen:

engelsk, psykologi, kristendom, skolevejledning

Lise Ryttersgaard:

gymnastik, dans/rytme

Mette Hessellund:

Dansk, engelsk, musiklinje

Morten Pedersen:

Fysik, springlinje, tons, gymnastikuddannelse, springvalgfag

Palle Yde:

Matematik, medie, spring, tons

Rikke H. Christiansen:

Dansk, tysk, drama, yoga, kunst

Rasmus Andresen:

Matematik, gymnastik, springlinje, springvalgfag

Trine Haugaard:

Dansk, engelsk, hjemkundskab

Timelærere

Frederik Bertelsen**Mads Ludvigsen****Simon Nissen****Søren Gade Vindvad**

Kontor

Gitte Nielsen forretningsfører

Køkken / Rengøring

Merete Nielsen køkkenleder

Tove Bahnsen køkken

Ania Jensen køkken

Ann Berit Jensen køkken

Gitte Olsen køkken

Bente Christoffersen rengøring

Jytte Christiansen rengøring

Pedel

Svend Rasmussen

Hans Hansen

John G Jørgensen

Thyge Sylvest

REFERAT FRA ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING

den 20. maj 2017

1) Valg af dirigent:

Michael Koch valgt

2) Formandens beretning:

Selv om forstander Finn Larsen (FL) er imod, er udfasningen af elevskriftet, i den nuværende form, i fuld gang. Årsagen er, i følge Bente, at det er meget svært, at få lærerne til at skrive indlæg til elevskriftet. FL har foreslået at skolen overtager udgivelsen af et fremtidigt elevskrift, da det bruges aktivt i reklameøjemed. Elevforeningen har tilbudt at være behjælpelig med evt. distribution.

En anden forhindring, der skal tages i betragtning og overvindes, er de stadig stigende portopriser. I øjeblikket koster det ca. 100 kr. at producere og sende et elevskrift.

Der arbejdes fortsat på, at finde en ny form for medlemsdatabase, der kan håndtere de krav vores forening har. Noget der får betydning for bl.a. de kommende elevmøder og håndteringen af betalinger for spisning til f.eks. jubilæumsfrokosten.

3) Aflæggelse af regnskab:

Regnskabet viser et underskud på 28.632,15, der bl.a. skyldes den manglende tilgang af nye betalende medlemmer samt de forøgede portoomkostninger, men også, at vi er begyndt at bruge af kapitalen, idet dem der har forudbetalt for elevskriftet selvfølgelig skal have hvad

de har betalt for. Det får dog ikke betydning for den fremtidige drift af foreningen, da vi har tilstrækkeligt med kapital i form af værdipapirer.

4) Behandling af indkommende forslag:

Bestyrelsen har, i elevskriftet 2016, fremlagt et forslag til nye vedtægter, der skal tage højde for de udfordringer, der kommer i de næste mange år. Udfasningen af elevskriftet er en af årsagerne, desuden har DGI har krævet, at REX-holdet er indarbejdet i vedtægten, hvis de fortsat skal kunne forsikres gennem dem.

Forslaget blev debatteret og de nye vedtægter blev, med få redaktionelle ændringer, godkendt med alle stemmer for og vil blive offentliggjort på hjemmesiden og i elevskriftet 2017.

5) Valg af bestyrelse og suppleanter:

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (valgperiode 2017-19): Dorde B. Olsen, Finn Jensen, Joe Krøngård og Bente Moustén blev alle valgt

Valg af 1 suppleanter (valgperiode 2017-19):

Christine E. Søgaard – årgang 2004

6) Valg af 2 revisorer:

Johannes Andreasen og Michael Koch blev genvalgt.

7) Eventuelt:

Her ønskede ingen ordet.

Referenter: Tine og Finn

VEDTÆGT FOR RINGE EFTERSKOLES ELEVFORENING

§ 1

Foreningens navn er RINGE EFTERSKOLES ELEVFORENING og, er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syddanmark

§ 2

Foreningens formål er, at styrke skolens nuværende Grundtvig/Koldske linje samt, efter skoleopholdets afslutning, at opretholde og udbygge kontakten mellem elev og skole samt, efter bedste evne, at støtte skolens idegrundlag ved, at være ambassadør i kontakten med potentielle elever.

Foreningen står bag gymnastikholdet for tidligere elever – i daglig tale kaldet REX-holdet.

§ 3

Alle der har gennemført et efterskoleophold på Ringe Efterskole samt nuværende og tidligere personale, er automatisk medlem af foreningen.

§ 4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i forbindelse med elevmødet.

§ 5

Alle elevforeningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

§ 6

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf skolen udpeger et medlem. Desuden vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsen vælges for 2 år, dog således, at der vælges/afgår henholdsvis 3 eller 4 hvert år.

Suppleanter vælges ligeledes for 2 år ad gangen, dog således at de vælges 1 år forskudt. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, fortsætter vedkommende i den udtrådes valgperiode.

Genvalg af bestyrelsen, suppleanter og revisorer kan finde sted.

Skriftlig afstemning kan kræves, såfremt et flertal af bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte medlemmer ønsker dette.

Ved skriftlig afstemning kan man:

- ved valg til bestyrelsen, stemme på maksimalt 3 personer. De 3 med flest stemmer indtræder, sammen med den af skolen udpegede, i bestyrelsen i den pågældende valgperiode.
- ved suppleantvalg, kan der kun stemmes på 1 person og den med flest stemmer er valgt som suppleant.

§ 7

Alle tidligere elever samt nuværende og tidligere personale er valgbare.

Valgbarhed:

a) Valggruppe I: Nuværende og tidligere personale.

Valggruppe II: Tidligere elever

b) I bestyrelsen skal der minimum være 1 og maximalt 2 fra valggruppe I, resten vælges blandt valggruppe II, ialt 7 personer.

§ 8

Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt

§ 9

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.



§ 10

Foreningen kan, i samarbejde med skolen, medvirke til udgivelse af en trykt udgave af årsskriftet. I den forbindelse vil foreningen bistå med distribution og opkrævning af betaling.

§ 11

Indkaldelse til generalforsamling sker på elevforeningens hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af datoen for det kommende elevmøde. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, indkomne forslag samt en oversigt over dem, der er på valg.

Der betales ikke kontingent, da foreningens økonomi dækkes af det beløb, der betales for deltagelse i det årlige elevmøde. Desuden søger foreningen at afholde medlemsarrangementer til konsolidering af foreningens drift.

§ 12

Bestyrelsen udpeger 2 medlemmer til Ringe Fri- og Efterskoles bestyrelse, jævnfør »Vedtægter for den selvejende institution Ringe Fri- og Efterskole« § 5, stk. 1. Dette sker umiddelbart inden enhver generalforsamling på den selvejende institution Ringe Fri- og Efterskole, hvorpå valg af bestyrelsesmedlemmer er på dagsordenen.

§ 13

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis mindst 50 medlemmer indsender en motiveret dagsorden. Et flertal af bestyrelsen kan ligeledes indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelsen sker på foreningens hjemmeside med et varsel på mindst 2 må-

neder og skal indeholde den motiverede dagsorden.

§ 14

Såfremt foreningen må ophøre, skal en evt. formue tilfalde formål, som formodes at gavne Ringe Efterskoles virke.

§ 15

Vedtægtsændringer skal offentliggøres på elevforeningens hjemmeside med mindst 2 måneders varsel. Ændringer kan herefter komme til afstemning ved den efterfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Ringe, den 20. maj 2017

ELEVFORENINGENS BESTYRELSE



ÅRSREGNSKAB 2016

DRIFTSINDTÆGTER:	2016	2015	2014
1 års abonnement 90 kr.	9.720,00	12.210,00	9.220,00
5 års abonnement 320 kr.	0,00	0,00	320,00
10 års abonnement 500/580 kr.	0,00	0,00	0,00
Indgået ved elevmødet	31.875,00	39.835,00	43.730,00
Salg af elevskrifter	0,00	7.087,50	0,00
Diverse	0,00	0,00	0,00
Obl.rente og aktieudbytte	1.292,47	1.198,20	3.330,60
Renter på bankkonti	34,53	298,64	814,90
Øvrige indtægter	0,00	0,00	0,00
Reall. kursgevinst/-tab på obl.	0,00	0,00	0,00
Driftsindtægter i alt	42.922,00	60.629,34	57.415,50
DRIFTSUDGIFTER:	2016	2015	2014
Trykning af elevskriftet	21.266,25	28.356,25	32.312,50
Hjemmeside	0,00	546,00	273,00
Andre udgifter ved elevmødet	11.620,45	8.881,00	20.819,94
REX holdet	12.210,00	3.000,00	2.500,00
Gaver og blomster	2.490,00	1.420,60	220,00
Gaver til skolen og/eller elever	-1.200,00	0,00	8.000,00
Kontingent DGI	740,00	990,00	710,00
Kontorartikler mv.	1.284,60	1.496,36	324,56
Porto	23.172,20	36.532,90	0,00
Kørsel, bestyrelsen	2.100,00	2.392,00	500,00
Bestyrelsesmøder	6.295,65	7.191,34	5.396,60
Diverse	-8.500,00	8.750,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
Diverse gebyrer	75,00	205,00	270,00
-	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	71.554,15	99.761,45	71.326,60
Driftsresultat	-28.632,15	-39.132,11	-13.911,10

AKTIVER

	2016	2015
Fynske Bank	102.027,11	130.659,26
Kassebeholdning	-	-
DI Nye Markeder obl. ult.kurs 112,70 - 1338 stk.	166.714,80	150.797,55
BI basis ult.kurs 401,10 - 23 stk.	8.735,40	9.225,30
GN St. Nord ult.kurs 125,30 - 419 stk.	61.299,70	52.500,70
Vestas ult.kurs 483,80 - 45 stk.	20.655,00	21.771,00
Aktiver i alt	359.432,01	364.953,81

PASSIVER:

	2016	2015
Egenkapital ved årets begyndelse	364.953,81	396.165,17
Ikke reall. kursregl. obligationer	-	-
Ikke reall. kursregl. aktier	7.683,00	7.598,00
Ikke reall. kursregl. investeringsforeninger	15.427,35	322,75
Årets driftsresultat	-28.632,15	-39.132,11
Egenkapital ved årets afslutning	359.432,01	364.953,81
Passiver i alt	359.432,01	364.953,81

NYT FRA MEDLEMSKARTOTEKET

I år er det med blødende hjerte, jeg skriver min sidste klumme »Nyt fra medlemskartoteket«, for i år udkommer elevskriftet, i den nuværende form, for sidste gang.

Årsagen til, at dette elevskrift bliver det sidste, er en erkendelse af, at det, i løbet af de senere år, er blevet mere og mere besværligt, at få skolens medarbejdere til, at fatte pen og blæk og få beskrevet skoleårets gang på et stykke papir. Nu til dags foregår det på hjemmesiden og på de sociale medier – dvs. Facebook og lignende steder. De stigende priser på porto er også blevet et problem, for det betyder, at prisen for et tilsendt elevskrift, efterhånden nærmer sig 100 kr. incl. tryk, kuvert og porto.

I 1929 blev elevskriftet udgivet for første gang og er siden udkommet hvert eneste år. I de 88 elevskrifter, det er blevet til, er historien om Ringe Efterskole og de mange elevhold beskrevet og har været en historisk guldgrube, man kunne dykke ned i, når der f.eks. skulle skrives et jubilæumsskrift eller der skulle holdes en tale omkring skolens historie.

Jeg er godt klar over, at internettet og de sociale medier, på mange måder, har overtaget historieskrivningen, men alle ved, at internettet er et flyg-

tigt medie og hvem siger, at Facebook eksisterer om 50 år og hvor er så alle historierne blevet af – ja, jeg spørger bare?

I min optik er det en falliterklæring, at Ringe Efterskole ikke længere ønsker, at videreføre traditionen med et trykt elevskrift. Når jeg, om 50 år, ikke er mere, vil mine olde- og tipoldebørn så, på samme måde som jeg har gjort, kunne dykke ned i historien om de årgange, der kom efter årgang 2017?

Jeg håber selvfølgelig, at alle mine betæneligheder bliver gjort til skamme, men jeg tvivler på, at Facebook, Twitter og alle de andre sociale medier vi kender i dag, eksisterer om så mange år og hvor bliver alle historierne, også kaldet data, så af?

Elevforeningen er i besiddelse af samtlige 88 elevskrifter og i løbet af det sidste års tid, har jeg fået scannet dem alle, så de kan blive lagt ud på elevforeningens hjemmeside. Dermed bliver de tilgængelig for alle interesserede, der kunne få lyst til, at dykke ned i historierne om de forskellige årgange.

Elevmødet 2017 var lige så succesfuldt som de foregående år. Mange jubilarer var tilmeldt og rigtig mange lagde vejen forbi og hyggede sig sammen med gamle venner. Jeg kunne selv, sammen

med en lille flok kammerater, fejre mit 50 års skolejubilæum. Skønt mange af os ikke havde set hinanden i mange år, gik snakken lystigt – næsten som om, vi ikke havde været væk fra hinanden. I 2017 har jeg repræsenteret elevforeningen i skolens bestyrelse i 20 år, endnu et lille jubilæum.

Fra og med elevmødet i år, hvor de nye vedtægter blev vedtaget, er alle tidligere elever automatisk medlemmer af elevforeningen, så det giver ikke rigtig mening at snakke om antal, men

p.t. har elevforeningen registreret ca. 5.800 navne. Desværre er der mange, ca. 2000, hvor vi ikke har en aktuel adresse.

Elevforeningens bestyrelse arbejder på, at finde nye metoder, så vi fortsat kan fastholde kontakten med tidligere elever og samle rigtig mange til de kommende elevmøder.

Hermed ønskes alle læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

*Finn Jensen
Årgang 1966-67*



HUSK ELEVMØDET 2018

Ringe Efterskole

lørdag den 26. maj 2018

ELEVFORENINGENS BESTYRELSE

Formand

Dorde B. Olsen – årgang 1997
Tlf.: 26124523

Kasserer

Jane Dam Christensen – årgang 1994
Tlf.: pt. uden telefon

Medlemsdatabasen

Finn Jensen – årgang 1967
Tlf.: 30262201

Bestyrelsesmedlemmer

Tine Laustsen – årgang 1993 + 1994
Tlf.: 20300413

Carina Skou Jensen
årgang 2009 + 2010
Tlf.: 26818370

Joe Krongaard
årgang 1991 + 1992 + 1993
Tlf.: 29828367

Lærerrepræsentant

Bente Moustén
Tlf.: 62209002

Suppleanter

Christine Elisabeth Søgaard
årgang 2004

Mie Plaugborg Andersen
årgang 2011

Elevforeningens repræsentanter i skolens bestyrelse

Finn Jensen – årgang 1967

Michael B. Hansen – årgang 1997

Redaktion af årsskrift

Bente Moustén

ELEVHOLDET 2017-2018

Adam Wiid Jakobsen, Bjarkesvej 11, 5700 Svendborg
Aksel Møller-Hansen, Engblomræn 8, 5220 Odense SØ
Albert Klüver Rongsted, Overbys Allé 8, 2500 Valby
Amalie Rand, Gunderødvej 11, 2980 Kokkedal
Amalie Vibæk Johansen, Pilevænget 3, 5800 Nyborg
Andreas Magaard, Rugmarken 1, 5260 Odense S
Ann Sofie Bang Snebjerg, Æblegyden 12 B, 5592 Ejby
Anna Berta Engler Hansen, Albjergvej 26, 5883 Oure
Anna Svanegaard Nielsen, Højdevangen 23, 5672 Broby
Anne Hammer, Mårvænget 2, 6000 Kolding
Anne-Katrine Risbjerg, Ahornvej 21, 6100 Haderslev
Aref Rashid Dalo, Aldershvilevej 10, 5800 Nyborg
Asbjørn Bøgh Christiansen, Kulepilevej 18, 5900 Rudkøbing
Asta Gro Jakobsen, Baggesensvej 5, 5230 Odense M
Astrid Caroline Nyeland, Rødkildevej 14, 5762 Vester Skerninge
Astrid Øland Ullum, Fyrrevej 8, 4000 Roskilde
Camilla Marie Astrup, Kåsvænget 4, 5500 Middelfart
Caroline Illum Dam, Fjællebrovej 31, 5471 Søndersø
Casper Van Juul Kühn, Breltedal 11, 2970 Hørsholm
Cecilie Søllingvraa Lorenzen, Runevænget 9, 6430 Nordborg
Clara Daugbjerg, Næråparken 10, 5792 Årslev
Dagmar Elisa Folden, Skovsbovej 240, 5540 Ullerslev
Daniel Blank, Drosselvej 6, 5471 Søndersø
Emilie Sandgaard Jørgensen, Lykkevænget 15, 5210 Odense NV
Emilie Ørts Hansen, Æblehaven 59, 5560 Aarup
Emma Fruergaard, Vibevejen 7 E, 5690 Tommerup
Eske van Drongelen, Njalsvej 180, 5210 Odense NV
Fie Venggaard Toftdahl, Hostrupsvej 11, 5230 Odense M
Frederik Grube Andersen, Skolevej 14, 5270 Odense N
Freja Cecilie Linde, Vestergade 53, 5492 Vissenbjerg
Freja Viktoria Munck, Egevej 27, 5200 Odense V
Frida Skovgaard Rex, Havnebakken 4, 3740 Svaneke
Gustav Houborg, Åbyvejen 55, 5881 Skårup Fyn
Gustave Møller Andersen, Hovedgade 3, 5853 Ørbæk

Hanna Kvistgaard Brohave, Trappebæksvej 33, 5700 Svendborg
Iben Rosenvinge, Broløkkevej 70, 5250 Odense SV
Ida Dyrhave Thomsen, Kirsebærhaven 30, 5560 Aarup
Ida Langskov Hansen, Kirkegyden 90, 5270 Odense N
Ida Maja Boel Nilsson, Højbyvej 58 A, 5260 Odense S
Ina Sofie Olsen, Præstevej 3, 3400 Hillerød
Jacob Egeskov Nielsen, Holemarken 24, 5450 Otterup
Jakob Ellesgaard Nicolaisen, Kampmannsvej 38, 7000 Fredericia
Jeanne May Henningsen, Eggertsvej 12 A, 1., 5700 Svendborg
Jeppe Lyng Nielsen, Hemvej 8, 6280 Højer
Johanne Mejdal Schmidt, Wilsonsgade 1, 5800 Nyborg
Jonas Christoffersen, Vesterbro 125, st., 5000 Odense C
Jonatan Aabel Eigtved, Lindegårdsalle 39, 3550 Slangerup
Josefine Schack, Carl Nielsensvej 72, 5792 Årslev
Julie Anna Dibbern-Brough, Mølløvænget 17, 8700 Horsens
Julie Brendstrup Dall, Tølløsevej 33, 4330 Hvalsø
Kasper Krogh Lilholm, Tersløsevej 6, 4190 Munke Bjergby
Kasper Richard Augustinus, Jakob Knudsensvej 17, 5210 Odense NV
Kasper Rødsgaard, Frederiksens Allé 6, 5853 Ørbæk
Kathrine Dalgaard, Ting-jellingevej 2, 4262 Sandved
Katrine Hykkelbjerg Bjørn, Over Kærbyvej 92, 5300 Kerteminde
Kevin Hansen, Kildemøllevej 6, 5853 Ørbæk
Kristian Vestergaard, Sprotøften 62, 2. tv., 5800 Nyborg
Kristoffer Struck, Øksendrupvej 28, 5871 Frørup
Lasse Sonne Thomsen, Blomstergade 2, 6400 Sønderborg
Laura Frømsdorf, Lærkevej 6, 5750 Ringe
Lea Fehlberg Rasmussen, Myntevænget 16, 5500 Middelfart
Lucas Holm Madsen, Drejøvænget 8, 5500 Middelfart
Lucas Oliver Povlsen, Nymarken 47, 5491 Blommenslyst
Ludwig Hansen, **Tyrstbjergvej 94 B, 5210 Odense NV**
Lukas Haldbo, Kirkevej 43 B, 5260 Odense S
Lærke Damgaard, Eranthisvænget 34, 5450 Otterup
Lærke Aagaard Jensen, Toftevængen 19, 4130 Viby Sjælland
Mads Dalager Theill, Frigårdsvej 1, 5871 Frørup
Mads Egmos Hangaard, Kohavevej 3, 5466 Asperup
Magnus Aatofte Rasmussen, Bogensevej 9, 5450 Otterup
Mai Li Zielke Harving, Øsby Stadionvej 79, 6100 Haderslev
Maja Lund, Tesdorpsvej 6, 1. th., 5000 Odense C
Maja Skriver Vesterlund, Tjørnevænget 6, 5500 Middelfart
Malte Degn Rasmussen, Hjejlevej 2, 5800 Nyborg
Marcus Antoni Hjorth Roed, Gulsurvevej 1, 3600 Frederikssund
Maria Eventd, Rolighedsvej 25, 5750 Ringe

Maria Levin Lund, Brolandvej 101 E, 5320 Agedrup
Marie Landgrebe, Svendborgvej 96, 5700 Svendborg
Mathias Bonde Vendelbo, Magtensbøllevej 39, 5492 Vissenbjerg
Mathias Josè Elers Salman, Ruthsvej 4, 2900 Hellerup
Mathias Sørensen, Pedersmindevej 8, 5485 Skamby
Mathias Vitus Bering Jensen, Kirkevej 7, 5771 Stenstrup
Mathilde Skov, Nørrevænget 4, 4913 Horslunde
Matilde Abildgaard Pedersen, Platanvej 85 K, 4684 Holmegaard
Matti Stoor, Søtoften 7, 5970 Ærøskøbing
Mette Sørensen, Skovbakken 20, 5900 Rudkøbing
Mia Emilie Krigslund, Bredgade 9, 1. th., 5560 Aarup
Michelle Hjorth, Søhusvej 79, 5270 Odense N
Mie Mohr Clausen, Jeppesdam 56, 6430 Nordborg
Mie Papsø Møller, Kongstedvej 20, 7000 Fredericia
Mie Sofia Elers Salman, Ruthsvej 4, 2900 Hellerup
Mikkel Andersen, Møllebakken 45, 5672 Broby
Mikkel Dalager Theill, Frigårdsvej 1, 5871 Frørup
Mikkel Friis, Ørritslevvej 37, 5471 Sønderø
Mikkel Pilegaard Jensen, Væbnerhatten 168, 5220 Odense SØ
Mikkel Skat Lørup, Nøddehegnet 2 C, 3480 Fredensborg
Mille Elise Løgstrup, Birkum Kohave 73, 5220 Odense SØ
Nana Graves Larsen, Tesdorpsvej 11, 5000 Odense C
Nicoline Droob Mortensen, Søbredden 11 A, 2820 Gentofte
Nicoline Gad, Trapholtparken 13, 6000 Kolding
Niels Christian Heide Larsen, Eghavevej 41, 5700 Svendborg
Niklas Smidt Haim, Lindevej 6, 4200 Slagelse
Nikolaj Bøgelund, Solsiden 19, 5474 Veflinge
Nikolaj Winckler Andersen, Hesselhaven 83, 4230 Skælskør
Oliver Baagø Christensen, Tved Kirkevej 6, 5700 Svendborg
Oliver Aagaard Hansen, Vigvej 96, 4840 Nørre Alslev
Olivia Müller-Nielsen, Friheds Allé 20, 6400 Sønderborg
Oskar Djursaa Jørgensen, Reventlowsvej 56, 5600 Faaborg
Patrick Berg Johansen, Søndervej 26, 5672 Broby
Rama Abdulmalik, Brovjen 210, 1. tv., 5500 Middelfart
Randi Sofie Uglebjerg, Eskebjergvej 2, 5762 Vester Skerninge
Rasmus H. Wiis, **Kærbyvej 45, 5466 Asperup**
Rasmus Skaaning Larsen, **Stågerupvej 35, 5762 Vester Skerninge**
Rikke Brenøe Juliussen, Carl Blochsvej 7, 1. th., 5230 Odense M
Roberta Pil Jensen, **Højgårdsvej 19, 5762 Vester Skerninge**
Sander Bonde van Zwol, Stensgårdsvej 75, 7000 Fredericia
Sandra Andersen, Dauretoften 1, 5600 Faaborg
Sarah Frederiksberg Vesth, Kærsagerhaven 19, 5260 Odense S

Sebastian Brandt, Ingrid Marie Grenen 6, 5462 Morud
Sebastian Helmer Pedersen, Drejøvænget 32, 5500 Middelfart
Senia Berthelsen, Belvedere 35, 1., 5700 Svendborg
Siff Groth Christensen, Stejlbjergvej 1 B, 5700 Svendborg
Signe Bjørshol, Hellevad 4, 5690 Tommerup
Signe Marie Østergaard, Fjellebrovej 1, 5750 Ringe
Signe Nyavl Bang Pedersen, Elmelunden 17, 4270 Høng
Signe Skotte Rytto, Kastanievej 5, 5500 Middelfart
Silas de Røepstorff, Østerhøjvej 26, 2750 Ballerup
Sille De Magos Holst, Knasterbjergvej 10, 5960 Marstal
Sille Overgaard Hansen, Bontvedvej 27, 5700 Svendborg
Simon Tingleff Hansen, Birkevej 3, 5580 Nørre Aaby
Sofie Hovgaard Hansen, Bubbelvej 81, 5464 Brenderup, Fyn
Sofie Juel Christensen, Bjerrebyvej 53, 5700 Svendborg
Sofie Rudolf Christensen, Villestoftehegnet 222, 5210 Odense NV
Sofie Schøning Hansen, Avnøvej 2, 6100 Haderslev
Sophie Jespersen, Solbakken 9, 5260 Odense S
Thea Ringgaard, Rødbyvej 9, 5700 Svendborg
Thilde Marie Hansen, Lille Mødsegade 16, 3700 Rønne
Thomas Enevold Fredsted, Gyvelvej 4 B, 1. th., 4000 Roskilde
Thomas Lund Mortensen, Granatvænget 10, 8464 Galten
Thomas Thorbjørn Kronborg, Rolighedsvej 25, 5750 Ringe
Trine Dahl Lousen, Christiansvej 53, 5700 Svendborg
Victor Krogh Lindqvist, Louisenlund 22, 5700 Svendborg
Victoria Skouby, Kærmindevej 2, 5000 Odense C

